

Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde!



## HEILIGE GEEST, HOE GROOT IS UW LIEFDE!

voor overdenking, dankzegging, lofprijzing en aanbedding

door M.D. Geuze, hervormd emeritus-predikant

van de Protestantse Kerk in Nederland

*En op de laatste dag, de grote dag van het (loofhutten)feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water (van de Heilige Geest) zullen uit zijn binnenste vloeien. (Johannes 7:37,38)*

*(Paulus schrijft aan de gelovigen in Rome:) En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.*

*(Romeinen 5:5)*

*En ik roep u ertoe op, broeders, door onze Heere Jezus Christus en door de liefde van de Geest, om samen met mij te strijden in de gebeden tot God voor mij...zodat ik met blijdschap naar u toe kom door de wil van God en bij u tot rust zal mogen komen. En moge de God van de vrede met u allen zijn. Amen. (Romeinen 15:30-32)*

## WOORD VOORAF

Wie door Zijn genade de HEERE, de God van Israël, leert kennen, leert ook Jezus, Zijn Zoon, en Zijn Heilige Geest kennen. Hij leert de Drieënige God kennen zoals Hij zich in Zijn Woord, de Bijbel, heeft bekendgemaakt; vanuit de Schriften, maar ook vanuit zijn geloofservaring. De Nederlandse Geloofsbelijdenis verwoordt dit als volgt: ‘Dit alles (over Gods Drieëenheid) weten wij, zo uit de getuigenissen van de Heilige Schrift, als ook uit Hun werkingen en voornamelijk uit degene, die wij in ons gevoelen’ (Artikel 9). Het Bijbelse ‘kennen’ is een kennen met het verstand, met het hart en met ons hele mens zijn; een kennen in gemeenschap en in ervaring. Dit kennen omvat geloven, hopen en liefhebben. We krijgen God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest lief en elk van Hen even lief. In de leerschool van de Heilige Geest leren we deze liefde kennen; niet op één dag, maar hoe langer hoe meer. De HEERE vermenigvuldigt Zijn genade. Johannes schrijft: ‘En uit Zijn (Jezus’) volheid hebben wij allen ontvangen en wel genade op genade’ (Joh.1:16).

Na de boeken *Vader in de hemel, hoe groot is Uw liefde!* en *Heere Jezus, hoe groot is Uw liefde!* kreeg ik verlangen om de grote liefde van de Heilige Geest te overdenken en daarover te schrijven. Het resultaat ervan vindt u in dit laatste boek. Hoewel de persoon en het werk van de Heilige Geest vaak op de achtergrond blijven, heeft Jezus in Zijn prediking en onderwijs over het Koninkrijk van God vaak over Hem ge-

sproken, in het bijzonder in Zijn afscheidsgesprek met Zijn leerlingen (Joh.14-16). Ook Lukas en Paulus hebben veel over de Heilige Geest geschreven (Hand.2, enz. en Rom.8).

In de Kerkhervorming van de 16<sup>e</sup> eeuw was er veel aandacht voor Zijn werk in het deel krijgen aan Gods heil in de rechtvaardiging van de goddeloze, in het Piëtisme (Puritanisme, Nadere Reformatie, Duitse Piëtisme) van de 17<sup>e</sup> en 18<sup>e</sup> eeuw was er veel aandacht voor Gods heil in de innerlijke beleving en de heiliging van het leven en in de Pinksterbeweging en de Charismatische Vernieuwing van de 20<sup>e</sup> eeuw was er veel aandacht voor Gods heil in de toerusting met de gaven van de Heilige Geest om Jezus' getuigen te zijn. Voor al deze bewegingen mogen we God danken, omdat ze bijgedragen hebben om aspecten van de volheid van Gods heil in Zijn Woord te ontdekken en beter te leren verstaan. Alleen met alle heiligen – alle gelovigen, door de eeuwen heen en wereldwijd – kunnen we de volheid van Gods heil ontvangen en verstaan (Ef.3:18) en die volheid hebben we nog niet bereikt, 'want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte – bij Jezus' terugkomst – zal gekomen zijn, zal wat ten dele is, teniet gedaan worden'. Dan zullen we kennen zoals we door God gekend zijn (1 Kor.13:9,10,12).

Dit boek wil een hulpmiddel zijn om de grote liefde van de Heilige Geest te overdenken, om die hoe langer hoe beter te

leren kennen, te bewonderen en Hem daarvoor te danken, te loven en te aanbidden. Wie het gelovig en biddend gebruikt, zal er door gezegend worden. Paulus wenst ons toe: 'De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, *door de kracht van de Heilige Geest*' (Rom.15:13).

Dit boek draag ik op aan Christus' hele Gemeente en aan iedere plaatselijke gemeente en gelovige in het bijzonder.

Met hartelijke groet en zegenbede, M.D. Geuze

Nunspeet, juni 2021

*En dezen (Joden in Berea) waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren. (Handelingen 17:11)*

## INHOUD

1. Uw liefde voor God de Vader (Gen.1:1-3; 1 Kor.2:10,11; Gal.4:6) - 10
2. Uw liefde voor Jezus, God de Zoon (Jes.11:1,2; Lk.1:35; Joh.16:14,15) - 13
3. Uw liefde voor Uw schepping (Gen.1:1-3; Ps.33:6; Rom.8:22,23) - 16
4. Uw liefde voor Uw volk Israël (Num.21:29; Jes.63:10,11,14; Joël 2:28,29; Hand.7:51) - 19
5. Uw liefde voor Uw Gemeente (Hand.2:4; 9:31; 20:28; 1 Kor.3:16; 1 Petr.2:4,5) - 22
6. Uw liefde voor Uw wereld (Joh.3:16,17; 16:8-11; Hand.2:37-40) - 25
7. Uw liefde in Jezus' menswording (Lk.1:34,35,38; Mt.1:20-23) - 28
8. Uw liefde in Jezus' toerusting (Lk.2:40,49,51,52; 3:21,22; 4:1,2,14,15) - 31
9. Uw liefde in Jezus' bediening (Lk.4:17-19,21; Hebr.9:14) - 34
10. Uw liefde in Uw werk van wedergeboorte (Joh.3:5-8; Titus 3:4-7) - 37
11. Uw liefde in dat U levend water bent (Joh.4:10,13,14,28-30; 1 Kor.12:3) - 40
12. Uw liefde in dat U stromen van levend water laat vloeien (Joh.7:37-39; Hand.2:42-47) - 43
13. Uw liefde in Uw helpen (Joh.14:16,17,26; Rom.8:26,27) - 46

14. Uw liefde in Uw inwonen (Joh.14:16,17; Hand.2:4; Rom.8:9; 1 Kor.3:16) - 49
15. Uw liefde in Uw onderwijzen (Joh.14:26; 16:12-15; 1 Joh.2:20,27) - 52
16. Uw liefde in Uw getuigen (Joh.15:26,27; 16:8-11; Rom.8:15,16) - 55
17. Uw liefde in Uw komen (Hand.2:4) - 58
18. Uw liefde in Uw toerusten (Hand.2:4,14,43; Rom.12:6-8; 1 Kor.12:7-11) - 61
19. Uw liefde in Uw gave van klanktaal (1 Kor.14:2,4,5,18,39,40) - 64
20. Uw liefde in Uw gave van profetie (Hand.2:14-16; Rom.12:6,7; 1 Kor.14:1,3,4) - 67
21. Uw liefde in Uw gave van geesten onderscheiden (1 Kor.12:7-11; 14:29; 1 Thess.5:19-22; 1 Joh.4:1-3) - 70
22. Uw liefde in Uw gave van gemeenschap (Hand.2:42-47; 4:32-37; 9:31; 2 Kor.13:13) - 73
23. Uw liefde in Uw gave van genezing (Hand.2:43; 3:6-8; 5:12-16) - 76
24. Uw liefde in Uw gave van bevrijding (Hand.2:43; 5:16; 8:7,8; 16:18; 19:11,12) - 79
25. Uw liefde in Uw gave van leiding geven (Hand.1:15-26; 2:14; 6:1,2; Ef.4:11) - 82
26. Uw liefde in Uw vrijmaken van mensen (Rom.8:2; 2 Kor.3:17) - 85
27. Uw liefde in Uw heiligen van mensen (Rom.1:4; 2 Thess.2:13; 1 Petr.1:2) - 88



28. Uw liefde in Uw pleiten voorde gelovigen  
(Rom.8:26,27) - 91
29. Uw liefde in Uw roepen 'Abba,Vader' (Rom.8:15,16;  
Gal.4:6) - 94
30. Uw liefde in Uw roepen 'Kom, Heere  
Jezus'(Openb.22:17) - 97
31. Uw liefde in het doen aanvaarden van Uw liefde  
(Hand.2:37; 16:14) - 100

Gebed - 103

Lied - 105

Literatuur - 107

## 1 UW LIEFDE VOOR GOD DE VADER

Lezen: 1 Korinthiërs 2

*In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. (Genesis 1:1-3)*

*(De apostel Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Korinthe:)... De Geest immers onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God...Zo kent ook niemand de dingen van God dan de Geest van God. (1 Korinthiërs 2:10,11)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeenten in Galatië:) Nu, omdat u kinderen bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! (Gal.4:6)*

De HEERE, de God van Israël, maakt zich in Zijn Woord, de Bijbel, bekend als Vader, Zoon en Heilige Geest; als Drie Personen in de ene, heilige God. Zij vormen een liefdesgemeenschap en hebben elkaar volmaakt lief. God de Vader wordt het eerst genoemd. Zijn Naam 'Vader' wijst op oorsprong, gezag, liefde en zorg. God de Zoon en God de Heilige Geest gaan van Hem uit. Zij hebben Hem als Vader lief, eren en helpen Hem in al Zijn werken. Tussen de Drie Personen in de ene God is er een volmaakte samenwerking en daarin vindt Hun liefde voor elkaar uitdrukking. Over de relatie tussen de Heilige Geest en God de Vader lezen we weinig in de Bijbel. Paulus schrijft over de Heilige Geest dat

Hij alle dingen onderzoekt, zelfs de diepten van God. De Heilige Geest maakt de wijsheid van God aan de gelovigen bekend. Hij kan dat doen, omdat Hij God kent als geen ander. Hij onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God: de ondoorgrondelijke geheimen van Zijn alwetendheid en voorzienigheid. Daar is Hij benieuwd naar zoals man en vrouw graag willen weten wat er in elkaars hart en leven om gaat. De Heilige Geest kent geen rust, maar is altijd in actie. Hij wil God helemaal kennen. Paulus vergelijkt de Geest van God met de geest van een mens. Zoals de menselijke geest de dingen kent die in hem/haar omgaan, zo kent de Heilige Geest de dingen van God. En die Geest hebben de gelovigen ontvangen om te weten de dingen die God hun genadig geschonken heeft. Wat een genadegeschenk! En die Geest woont in hen en Die onderwijst hen! Jezus heeft dat aan Zijn leerlingen beloofd: 'Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb' (Joh.14:26; 16:13). Evenals Jezus spreekt de Heilige Geest de Vader aan als 'Abba, Vader!' en leert de gelovigen die Naam gebruiken. Johannes op Patmos ziet in een visioen vóór de troon van God zeven vurige fakkels branden zoals de gouden kandelaar in de tempel. Hij zegt daarover: 'Dit zijn de zeven Geesten van God' (Openb.4:5; 1:4) en: 'Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde' (5:6). Ook dit beeld spreekt over de relatie tussen de Heilige Geest en God de Vader: Zijn Geest is een Geest van volheid

en vervulling, Hij is bij Hem in de hemel en verspreidt daar licht tot Zijn eer. Hij werkt op aarde. Door Zijn Geest voert God Zijn regering over de aarde uit. De Heilige Geest wordt genoemd 'God in actie'. Hij voert uit wat God de Vader bedacht en beschikt heeft en wat Jezus, de Zoon van God, op het kruis verworven heeft en in Zijn opstanding aan het licht heeft gebracht. Daarom wordt Hij op de eerste bladzijde van de Bijbel genoemd in verband met Gods scheppingswerk en op de laatste bladzijde in verband met Gods voltooiingswerk: de terugkomst van Jezus in heerlijkheid (Openb.22:17). In de Bijbel - door de Heilige Geest ingegeven (2 Tim.3:16) – wordt er vol liefde over de werken van God geschreven en vaak wordt er bij gezegd dat deze werken door Zijn Heilige Geest tot stand zijn gekomen. Daarin komt Zijn grote liefde voor God de Vader, Zijn Opdrachtgever, tot uitdrukking. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in al Gods werken! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw grote liefde voor God de Vader en Zijn werken en Uw aandeel daarin. Geef dat we U daarin bewonderen en U daarvoor danken en loven. Amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de relatie tussen God de Vader en de Heilige Geest?
2. Waarom wordt er over Hun liefde niet meer geschreven?
3. Heb jij God de Vader lief? Hoe? Waarom (niet)?

## 2 UW LIEFDE VOOR JEZUS, GOD DE ZOON

Lezen: Johannes 16:5-15

*(Jesaja profeteert:) Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouden stronk van Isai en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze van de HEERE. (Jesaja 11:1,2)*

*(Lukas schrijft:) En de engel (Gabriël) antwoordde en zei tegen haar (Maria): De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwten. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden. (Lukas 1:35)*

*(Jezus belooft Zijn leerlingen over de Heilige Geest:) Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne nemen zal en het u zal verkondigen. (Johannes 16:14,15).*

Jezus, de eeuwige Zoon van God de Vader, geniet de volmaakte liefdesgemeenschap van de Drieënige God; van de Vader en van de Heilige Geest. Zoals de Heilige Geest God de Vader en Zijn werken liefheeft, zo heeft Hij ook Jezus, de Zoon van God, lief in al de werken die Hij heeft gedaan: Zijn menswording, Zijn verzoenend lijden en sterven, Zijn opstanding, Zijn hemelvaart, Zijn uitstorting van de Heilige

Geest – Die Hemzelf betreft - en Zijn terugkomst in heerlijkheid. Het is Zijn lievelingswerk om Jezus, Zijn persoon en werk, in het middelpunt te zetten: ‘om Hem te verheerlijken’; om de glans van Zijn Naam en Zijn werk te laten schitteren. De Heilige Geest als de Geest van de profetie heeft de komst en het werk van Jezus, de Messias van Israël, voorzien. Jesaja profeteert dat de Geest van de HEERE, de God van Israël, op Hem zal rusten: de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze van de HEERE; de Geest met een volheid van gaven voor de uitoefening van Zijn bediening. In een andere profetie voert hij de Messias sprekende in. Hij zegt: ‘De Geest van de HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart, om voor de gevangenen vrijlating uit te roepen en voor wie gebonden zaten opening van de gevangenis; om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE...’(61:1-3). De Messias is aangesteld en toegerust om Koning over Zijn volk te zijn, om het te bevrijden, te regeren en het te doen overwinnen. In de synagoge van Nazareth zegt Jezus dat deze profetie in Zijn komst en werk is vervuld (Lk.4:16-21). De Heilige Geest heeft Jezus verwekt in de moederschoot van Maria, God heeft Hem gedoopt in de Heilige Geest bij Zijn waterdoop en de Geest Hem geleid vanaf Zijn geboorte tot aan Zijn hemelvaart. Jezus heeft geleefd en gewerkt door de kracht van de Heilige Geest. Zijn prediking en onderwijs over

het Koninkrijk van God waren vol van de Heilige Geest en Hij richtte tekenen ervan op door Zijn kracht. Hij bracht het offer van Zijn leven door de Geest (Hebr.9:14) en stond op door Zijn kracht (Rom.8:11). Na Zijn opstanding gaf Hij door de Geest opdrachten aan Zijn leerlingen (Hand.1:2) en beloofde Hij Zijn uitstorting (Hand.1:5,8). Op het Wekenfeest in Jeruzalem heeft Jezus deze belofte vervuld (Hand.2:33). Uit dit vele werk van de Heilige Geest in het leven van Jezus blijkt Zijn grote liefde voor Hem. Hij verlangt naar Zijn terugkomst in heerlijkheid (Openb.22:17). In de Bijbel – ingegeven door de Heilige Geest (2 Tim.3:16) – wordt vol liefde over Zijn werk in Jezus' leven geschreven. Die liefde vindt nog steeds uitdrukking in de verkondiging van Jezus Christus, overal op aarde, waar die gehoord en geloofd wordt. Daar wordt de liefde van de Heilige Geest voor Jezus overdacht en bewonderd, geloofd en geprezen! Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde voor Jezus, Gods Zoon! Amen.

## **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw grote liefde voor Jezus, Gods Zoon, Die mens geworden is. Laat ons die liefde overdenken, bewonderen, geloven en prijzen, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de relatie Jezus - Geest?
2. Waarom lezen we niet meer over Hun liefde voor elkaar?
3. Heb je Jezus lief? Hoe? Waarom (niet)?

### 3 UW LIEFDE VOOR UW SCHEPPING

Lezen: Genesis 1:1 – 2:3

*In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. (Genesis 1:1-3)*

*(De dichter zingt:) Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt, door de Geest van Zijn mond heel hun legermacht. (Psalm 33:6)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Rome:) Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam. (Romeinen 8:22,23)*

In het begin van alles schiep God de Vader de hemel en de aarde. Hij doet dat samen met Jezus, Zijn Zoon. Johannes schrijft: 'In het begin was het Woord – Jezus Die mens wordt – en het Woord was bij God en het Woord was God...Alle dingen zijn door het Woord gemaakt en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen' (Joh.1:1-4). Psalm 33 zingt: 'Door het Woord van de HEERE is de hemel gemaakt'. Maar niet alleen Jezus als de Zoon van God is



werkzaam in de schepping van hemel en aarde door God de Vader. Ook God de Heilige Geest is daarin werkzaam. Nog voordat God spreekt: 'Laat er licht zijn!' wordt het werk van Zijn Geest genoemd. Hij zweeft boven de watervloed. Hij is er bij en er gaat van Hem een werking uit op wat God geschapen heeft: de woeste en lege aarde en de watervloed. En we vragen: 'Houdt Hij die in stand en bereidt Hij die voor op Gods volgende scheppingsdaden om die tot welgeordend geheel te maken, tot een prachtige woning voor de mens?' Dat is goed mogelijk. Psalm 33 zingt dat door de Geest van Gods mond de hele hemelse legermacht is gemaakt: de hemellichamen, met name de sterren (Jes.40:26). Ook Psalm 104 zingt over het werk van de Heilige Geest in Gods schepping en voorzienigheid, waardoor Hij Zijn schepping in stand houdt, onderhoudt en regeert. De HEERE zendt Zijn Geest uit en er ontstaat een nieuwe schepping en het gezicht van de aarde wordt vernieuwd (30). Denk aan het nieuwe leven in de lente! God de Vader blijft Zijn schepping trouw: Jezus, Zijn Zoon, draagt alle dingen door Zijn krachtig woord (Hebr.1:3) en Zijn Geest gaat uit en vernieuwt Zijn schepping. Daaruit blijkt Zijn grote liefde voor Gods schepping, die ook schepping door Zijn Heilige Geest is.

Door de zonde in het paradijs heeft de mens de schepping meegesleurd in zijn val en daarom is ze nu aan de vergankelijkheid onderworpen: 'niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft'. God heeft de aardbodem vervloekt omwille van de mens en daarom gaat

alle arbeid op aarde met moeite gepaard (Gen.3:17-19). De dood heeft zijn intree gedaan en de schepping is daaraan onderworpen. Onder die zware last zucht de schepping en ze doet dat in barensnood; in de verwachting van de herschepping: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. En de gelovigen zuchten met de schepping mee door de Heilige Geest, Die ze als Eerstelingsgave/Voorschot van de herschepping hebben ontvangen. De Heilige Geest geeft verwachting voor de schepping en Hij stuwt de geschiedenis naar de herschepping van hemel en aarde. Hij roept met Jezus' bruidsgemeente: 'Kom, Heere Jezus!' (Openb.22:17). Als de Geest van volheid en vervulling brengt Hij hemel en aarde tot volheid, tot Gods bestemming: het Koninkrijk van God in volle openbaring en heerlijkheid. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde voor Uw schepping! Hoe zullen we U daarvoor prijzen? Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw grote liefde voor Uw schepping en herschepping. Geef dat we Uw schepping zullen liefhebben en goed met haar omgaan, om Jezus' wil, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de Geest en de schepping?
2. Waar verlangt de schepping naar volgens Rom.8:18-23?
3. Heb jij Gods schepping lief? Hoe? Waarom (niet)?

## 4 UW LIEFDE VOOR UW VOLK ISRAËL

Lezen: Jesaja 63:7-19

*Maar Mozes zei tegen hem (Jozua):...Och, of allen van het volk van de HEERE profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf! (Numeri 11:29)*

*(Jesaja bidt:) Zij (de Israëlieten) daarentegen zijn ongehoorzaam geworden en hebben Zijn Heilige Geest bedroefd...Maar nu, waar is Hij...Die Zijn Heilige Geest in hun midden stelde...? Als een dier dat in de vallei afdaalt, heeft de Geest van de HEERE hun rust gegeven. (Jesaja 63:10,11,14)*

*(Joël profeteert:) Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. (Joël 2:28,29)*

*(Stefanus zegt tegen de leden van de hoge raad:) Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaders deden, zo doet u ook. (Handelingen 7:51)*

De HEERE heeft Zijn volk Israël uitverkoren tot Zijn persoonlijk eigendom uit enkel liefde (Ex.19:5,6; Deut.7:6-8). Daarom is er een band tussen Hem en Zijn volk en die geldt ook voor Zijn Geest. De Geest van de HEERE werkt in Israël: in Jozef (Gen.41:38) en Jozua (Num.27:18). Hij vervult Bezaleël en

Aholiab met wijsheid, kennis en allerlei vakmanschap om de tabernakel te bouwen (Ex.35:30-35). De Geest komt over de waarzegger Bileam om heilsprofetieën over Israël uit te spreken (Num.24:2). De Geest van de HEERE komt over richters: Othniël, Jefta en Simson en over koningen: Saul en David. Hij is verbonden met profeten: Elia, Micha, Jesaja, Ezechiël, Daniël, Joël, Haggai, Zacharia, enz. Hij rust op enkelingen tot zegen van het hele volk. Tegelijk is er uitzicht op een overvloediger uitdeling van de Heilige Geest. Hij rust op zeventig oudsten en Mozes bidt: 'Och, of allen van het volk van de HEERE profeten waren, dat de HEERE Zijn Geest over hen gaf!' Hij verlangt naar meer! Jesaja profeteert: 'Totdat over ons uitgegoten wordt de Geest uit de hoogte...' (32:15) en: 'Ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge, Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen' (44:3). En Joël voorzegt: 'Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal Ik in die dagen Mijn Geest uitstorten. Op het Wekenfeest in Jeruzalem zijn deze beloften heerlijk vervuld, waar Petrus op wijst (Hand.2:16-21).

De Geest van de HEERE, de God van Israël, is bij Zijn volk vanaf de roeping van Abraham tot vandaag toe. Hij heeft in Zijn volk gewerkt en Hij doet dat nog. De psalmen zingen over Hem en Zijn werk: Door de Geest van Gods mond is de

legermacht van hemellichamen en sterren gemaakt (33:6) en God zendt Zijn Geest uit tot schepping en vernieuwing van de natuur (104:30). David bidt: 'Neem Uw Heilige Geest niet van mij weg' (51:13), 'Waar kan ik Uw Geest ontgaan, waar Uw aangezicht ontvluchten?' (139:7) en 'Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land' (143:10). God stelde Zijn Heilige Geest in het midden van Zijn volk en Die gaf het rust in het beloofde land. Israël daarentegen bedroefde Zijn Geest door ongehoorzaamheid en afgodendienst. Stefanus beschuldigt de leiders van Israël van voortdurend verzet tegen Hem. Wie is in staat om het werk van de Heilige Geest in Gods verbondsvolk door de eeuwen heen te beschrijven? Al dit werk getuigt van Zijn grote liefde voor Zijn volk. Hoe groot is die! Laten we die bewonderen, Hem ervoor loven en danken! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw grote liefde voor Uw volk Israël. Bewijs het vandaag Uw liefde door het tot bekering te brengen tot de HEERE, de God van Israël, en tot Jezus, zijn Messias, door Uw kracht, in Jezus' Naam, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de Geest en Israël?
2. Hoe heeft de Geest gewerkt in het hart en leven van Israëlieten tijdens het oude verbond?
3. Heb jij Israël, het Joodse volk, lief? Hoe? Waarom (niet)?

## 5 UW LIEFDE VOOR UW GEMEENTE

Lezen: Handelingen 2:1-13, 37-47

*(Lukas vertelt:) En zij (Jezus' leerlingen) werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Handelingen 2:4)*

*De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze van de Heere en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. (Handelingen 9:31)*

*(Paulus zegt de ouderlingen van Christus' gemeente in Efeze:) Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed. (Handelingen 20:28)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Korinthe:) Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? (1 Korinthiërs 3:16)*

*(Petrus schrijft aan gelovigen in de verstrooiing:) En kom naar Hem (Jezus) toe als naar een levende steen...bij God uitverkoren en dierbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus. (1 Petrus 2:4,5)*

De Christelijke Gemeente is het werk van de Drieënige God: de Vader heeft haar uitverkoren in Christus (Ef.1:4) en ze is

Zijn volk (Hand.15:14), Jezus als de Zoon heeft haar gekocht met Zijn bloed (Hand.20:28) en vergadert haar als Zijn kudde (Joh.10:14-16,27). Ze is Zijn lichaam (1 Kor.12:12-27) en Zijn bruid (Joh.3:29). God de Heilige Geest vervult haar met Zijn vrucht en gaven en zendt haar uit (Hand.13:2,4). Ze is Zijn tempel. Wat God de Vader heeft uitgedacht en beschikt en wat Jezus als de Zoon heeft verworven op Zijn kruis en aan het licht heeft gebracht in Zijn opstanding, dat voert de Heilige Geest uit in en door Christus' Gemeente. Hij is bij haar en Hij werkt in en door haar. Hij vertegenwoordigt Jezus in haar midden Die beloofd heeft: 'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen' (Mt.28:20).

Op het Wekenfeest in Jeruzalem heeft Jezus als Zijn eerste regeringsdaad vanuit de hemel Zijn Geest over Zijn leerlingen uitgestort en ze door Zijn Geest met elkaar verbonden als een nieuwe gemeenschap rondom Hem. Hij heeft ze samengesmeed door de band van de liefde die groeide en bloeide: 'En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;...en zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe' (Hand.2: 44-47). Zijn Gemeente vormde een leer-, leef-, avondmaals- en gebedsgemeenschap. De Christelijke Gemeente is ontstaan door de Heilige Geest en Jezus bouwt haar op en breidt haar uit door

Zijn Geest Die haar liefheeft. Paulus doet daarop een beroep voor het samen strijden in de gebeden (Rom.15:30). Jezus laat de vrucht van Zijn Geest in Zijn Gemeente groeien en rijpen (Joh.15:1-8; Gal.5:22). Hij geeft haar bedieningen (Ef.4:11-16) en gaven van Zijn Geest (Rom.12:4-8; 1 Kor.12/14) om Zijn verheerlijkte leven zichtbaar te maken en om Zijn werk voort te zetten: alle volken tot Zijn leerlingen maken. Hij verzegelt Zijn Gemeente met Zijn Geest tot de dag van Zijn terugkomst in heerlijkheid (Ef.1:13,14; 4:30). En Zijn Geest leert Jezus' bruidsgemeente bidden: 'Kom, Heere Jezus!' (Openb.22:17). Wie is in staat om al het werk van de Heilige Geest in en door Christus' Gemeente te beschrijven? Zijn grote liefde voor haar vindt daarin haar uitdrukking! Verwonderd zeggen we: 'Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde!' Tot dank, lof en aanbidding van U! Amen.

## **Gebed**

*God de Heilige Geest, dank U voor Uw grote liefde voor Christus' Gemeente. Geef dat we haar liefhebben, door Uw liefde en kracht, om Jezus' wil, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de Heilige Geest en de Gemeente?
2. Waarom wordt de Gemeente Zijn woon- en werkplaats genoemd?
3. Heb je Christus' Gemeente lief? Hoe? Waarom (niet)?



## 6 UW LIEFDE VOOR UW WERELD

Lezen: Johannes 16:5-15

*(Johannes schrijft:) Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. (Johannes 3:16,17)*

*(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) En als Die (de Trooster) gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel: van zonde, omdat zij in Mij niet geloven; van gerechtigheid, omdat Ik heenga naar Mijn Vader en u Mij niet meer zult zien; en van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. (Johannes 16:8-11)*

*(Lukas vertelt:) En toen zij (de Joden) dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen...(Handelingen 2:37-40)*

Het werk en de liefde van de Heilige Geest betreffen de mensenwereld waarvan Hij met God de Vader en de Zoon de Schepper is. Wanneer God het lichaam van de mens vormt uit het stof van de aardbodem, de levensadem in zijn neusgaten

blaast en de mens tot een levend wezen wordt, gaat dat niet buiten de Heilige Geest om. Vóór de zondvloed spreekt God: 'Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten (of: bij de mens blijven), omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn' (Gen.6:3). De leeftijd van de mens worden beperkt tot honderdtwintig jaar, omdat de mens 'vlees' is: zwak, nietig en zondig.

Johannes schrijft dat God de wereld (Gr. *kosmos*) heeft liefgehad op dezelfde manier zoals Mozes de koperen slang in de woestijn verhoogd heeft tot redding van de Israëlieten, zó moet Jezus als de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft (Joh.3:14-16). God geeft Zijn Zoon tot Redder van de wereld (Joh.4:42; 1 Joh.4:14) als Zijn genadegeschenk aan alle mensen met het bevel om persoonlijk ('ieder') in Hem te geloven, om niet verloren te gaan, maar behouden te worden en eeuwig leven te ontvangen. Bij Johannes en Paulus komt 'wereld' (Gr. *kosmos*) voor als mensenwereld of aardebewoners. Jezus is als het Licht in de wereld gekomen, maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht - meer dan het licht - want hun werken waren slecht (Joh.3:19). De mensheid is in de macht van de boze, van satan, Gods tegenstander (1 Joh.5:19). Daarom moeten Jezus' leerlingen zich niet verbazen dat de wereld hen haat (Joh.15:18-16:4; 1 Joh.3:13). In deze Godvijandige mensenwereld heeft God Zijn Zoon gezonden om die te redden en dat uit enkel liefde. Daarover kunnen we ons alleen verwon-

deren, Hem daarvoor danken, loven en aanbidden.

Naar deze boze mensenwereld zendt Hij Zijn Heilige Geest om die te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wat een genade! Wat mensen niet kunnen dat doet Hij! De Heilige Geest zal mensen 'overtuigen': hun schuld aantonen en hen tot erkenning van hun schuld brengen. Hun zonde van ongeloof in Jezus, de beloofde en gekomen Verlosser. Hij zal hen overtuigen van Jezus' gerechtigheid: Hij is de Rechtvaardige, want God neemt Hem op in de hemel. En Hij zal de mensen overtuigen dat satan als de vorst van deze boze wereld veroordeeld is en uit Zijn machtsgebied zal verbannen worden (Joh.12:31). Dit zal gebeuren door Jezus' kruis en opstanding (Kol.2:15). Dit werk zal de Heilige Geest doen en op Pinksteren (Hand.2) zien we dit gebeuren. Hij gebruikt daarvoor het getuigenis van Petrus. *Hij* doet het, maar Hij gebruikt daar Zijn Gemeente voor: jij en ik. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw werk in deze wereld, toen en vandaag, ook in ons leven! Halleluja! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw liefde voor en Uw werk in Uw wereld. Laat die ons tot zegen zijn, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de Geest en de wereld?
2. Hoe kan de Geest de Gemeente daarvoor gebruiken?
3. Heeft Hij jou overtuigd? Hoe? Waarom (niet)?

## 7 UW LIEFDE IN JEZUS' MENSWORDING

Lezen: Lukas 1:26-38

*(Lukas vertelt:) Maria zei tegen de engel (Gabriël): Hoe zal dat mogelijk zijn, aangezien ik geen gemeenschap heb met een man? En de engel antwoordde en zei tegen haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het Heilige Dat uit u geboren zal worden, Gods Zoon genoemd worden...Maria zei: Zie, de dienaress van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord. En de engel ging van haar weg. (Lukas 1:34,35,38)*

*(Mattheüs schrijft:) Terwijl hij (Jozef) deze dingen overwoog (om Maria te verlaten), zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dit alles is geschied, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet (Jesaja), toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Immanuël geven; vertaald betekent dat: God met ons. (Mattheüs 1:20-23)*

De Heilige Geest is op een bijzondere manier werkzaam geweest in de menswording van Gods Zoon op aarde. In de Bijbel lezen we over wonderlijke geboorten; van echtparen die te oud waren om nog kinderen te krijgen zoals Abraham

en Sara en Zacharias en Elizabeth en van vrouwen die lang onvruchtbaar waren zoals Rebekka en Rachel, de moeder van Simson en Hanna, de moeder van Samuël. Maar de geboorte van Jezus, Gods Zoon, overtreft die alle: de geboorte uit een maagd, zonder medewerking van een man. Volgens de evangelist Mattheüs is deze wonderlijke geboorte vervulling van de profetie die Jesaja eeuwen geleden had uitgesproken: 'Daarom zal de Heere zelf u (koning Achaz, huis van David) een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël ('God met ons') geven' (7:14). Naast een eigentijdse vervulling is deze profetie het heerlijkst vervuld in de geboorte van Jezus, Gods Zoon, Die geboren is uit de maagd Maria. Mattheüs zegt er nog nadrukkelijk bij: 'En hij (Jozef) had geen gemeenschap met haar (Maria) totdat zij haar eerstgeboren Zoon (Jezus) gebaar had' (Mt.1:25). Jezus is zonder zonde in de moederschoot van Maria ontvangen en als heilig Kind geboren om rechtvaardig mens te zijn. Zo kan Hij, de Rechtvaardige, voor onrechtvaardigen lijden en sterven om die tot God te brengen en met Hem te verzoenen (1 Petr.3:18). Wat een wonder van Gods liefde, almacht en wijsheid voor verloren mensen! 'Wanneer ik dit wonder begrijpen wil, staat mijn verstand vol eerbied stil'.

In de menswording van Jezus, Gods Zoon, schittert de liefde en het werk van de Heilige Geest. Hij is over Maria gekomen en Zijn kracht heeft haar overschaduwd, zodat ze bevrucht is geworden door Hem. Daarom is de heilige Zoon van God uit

God de Vader en Maria geboren en kan Hij terecht Gods Zoon genoemd worden. Het is de Heilige Geest Die Maria tot geloofsovergave brengt: 'Zie, de dienares van de Heere, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord'; het woord van de engel Gabriël. Hetzelfde doet Hij bij Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij neemt haar bij zich – trouwt met haar - zonder gemeenschap met haar te hebben, voordat Jezus geboren is. Wat een liefde van de Heilige Geest!

De Heilige Geest doet nog meer. Wanneer de zwangere Maria naar haar nicht Elizabeth gaat, die ook zwanger is, springt bij de groet van Maria het kindje - de latere Johannes de Doper - op in de schoot van Elizabeth en wordt ze vervuld met de Heilige Geest en zegent Maria die haar lofzang gaat zingen (Lk.1:39-56). Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in deze gebeurtenissen! Hartelijk dank hiervoor! Amen.

## **Gebed**

*Heilige Geest, dank U, voor Uw liefde in de menswording van Jezus, Gods Zoon. Geef ons die op te merken en U daarin te bewonderen, tot eer van U en tot zegen van ons, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus' menswording?
2. Wat vind je moeilijk in Zijn menswording?
3. Wat betekent Jezus' menswording voor je? Waarom?

## 8 UW LIEFDE IN JEZUS' TOERUSTING

Lezen: Mattheüs 3

*(Lukas vertelt:) En het Kind (Jezus) groeide op en Het werd gesterkt in de geest en vervuld met wijsheid en de genade van God was op Hem... En Hij (Jezus) zei tegen hen (Maria en Jozef): Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?...En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth en was hun onderdanig...En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. (Lukas 2:40,49,51,52)*

*En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in de lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! (Lukas 3:21,22)*

*Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel...En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea en het gerucht over Hem verspreidde zich door heel de omgeving. En Hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. (Lukas 4:1,2,14,15)*

Jezus is vanaf Zijn heilige ontvangenis in de moederschoot van Maria vervuld met de Heilige Geest. Tijdens Zijn verblijf

op aarde is de Heilige Geest altijd bij Hem. In Zijn opgroeien wordt dat zichtbaar. Hij wordt lichamelijk en psychisch sterker, vervuld met wijsheid en de genade van God en die worden in Zijn kinderjaren zichtbaar. Wanneer Hij op twaalfjarige leeftijd meegaat naar Jeruzalem voor de viering van het Paasfeest toont Hij Zijn liefde voor de dingen van Zijn Vader wanneer Hij in de kring van de leraars zit, naar hen luistert en vragen aan hen stelt. Daarna gaat Hij met Jozef en Maria terug naar Nazareth en is Hij hen onderdanig. Hij brengt het vijfde gebod: 'Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft' (Ex.20:12) in praktijk. De vrucht van de Geest wordt zichtbaar in Zijn leven. En opnieuw zegt Lukas dat Hij toeneemt in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen. In Jezus' 'stille' jaren, vóór Zijn optreden als Messias op ongeveer dertigjarige leeftijd (Lk.3:23), rust de Heilige Geest Hem toe in het gezin van Jozef en Maria en in de timmer-manswerkplaats van Jozef. Dit zijn beslist geen verloren jaren geweest. Ze zijn voor Jezus een wachttijd en voorbereidingstijd geweest.

En dan breekt Gods tijd aan waarop Jezus als de beloofde en gekomen Messias aan Zijn volk Israël zal verschijnen zoals Johannes de Doper kort daarvoor aan het volk is verschenen (Lk.1:80). Jezus gaat naar Johannes toe om door hem gedoopt te worden in de rivier de Jordaan. Hij wil één worden met Zijn volk. De Zondeloze wordt Zondedragers: Hij neemt de zonde van de wereld weg (Joh.1:29). Wanneer Jezus gedoopt is en



aan het bidden is, gaat de hemel op en daalt de Heilige Geest op Hem neer in de gedaante van een duif. Jezus wordt hier gedoopt in de Heilige Geest: Hij ontvangt Zijn kracht en Zijn gaven om Zijn bediening als Messias te kunnen vervullen. God geeft Hem de Geest zonder maat (Joh.3:34); in onbeperkte volheid. En Zijn Vader bevestigt Zijn doop in water en in de Geest met: 'U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb ik Mijn welbehagen!' Vol van de Geest leidt Die Hem naar de woestijn om satans verzoeken te overwinnen en daarna gaat Jezus door de kracht van de Geest naar Galilea om daar onderwijs in de synagogen te geven. Toegerust met de Heilige Geest gaat Hij Zijn werk beginnen. Wat een liefde en werk van God de Heilige Geest in de voorbereiding en toerusting van Jezus voor Zijn bediening! Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde! Aan U alle dank en eer! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Jezus' toerusting voor Zijn bediening met Uw kracht en gaven. Rust ons daarmee toe om Jezus' verheerlijkte leven zichtbaar te maken en om Zijn werk voort te zetten: alle volken Zijn leerlingen maken. Amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de Geest en Jezus?
2. Waarom heeft Jezus deze toerusting nodig (Fil.2:5-8)?
3. Heb je deze toerusting ontvangen? Hoe? Waarom (niet)?

## 9 UW LIEFDE IN JEZUS' BEDIENING

Lezen: Lukas 4:14-30

*En aan Hem (Jezus in de synagoge van Nazareth) werd het boek van de profeet Jesaja gegeven en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond: De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken...Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan. (Lk.4:17-19,21)*

*(De Hebreënschrijver zegt:) Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen! (Hebreeën 9:14)*

Jezus vervult Zijn bediening als Messias door de kracht van Gods Heilige Geest. Aan het begin ervan maakt Hij in de synagoge van Nazareth Zijn 'werkprogramma' bekend vanuit Jesaja 61. De Geest van de HEERE, de God van Israël, rust op Hem. Hij heeft Hem gezalfd: aangesteld en toegerust om de Messias van Zijn volk te zijn. Hij heeft Hem gezonden om het Evangelie van het Koninkrijk aan de armen te verkondigen, om zieken te genezen en om gevangenen te bevrijden, om het jaar van het welbehagen van de HEERE uit te roepen: 'de

aangename tijd van de HEERE, Die bevrijdt en herstelt' (J. van Bruggen). Door de kracht van de Heilige Geest verkondigt Jezus het Koninkrijk van God en geeft Hij daar onderwijs over en richt Hij tekenen daarvan op: zondaars ontvangen vergeving, zieken worden genezen, gebondenen worden bevrijd, doden worden opgewekt, hongerigen worden gevoed, enz. Er is kracht van de Heere – de kracht van de Heilige Geest – om te genezen (Lk.5:17) en door de Geest van God drijft Jezus demonen uit (Mt.12:28). Daarom gaat er zoveel gezag en kracht van Zijn verkondiging uit (Mt.7:29; Mk.1:27). Drie jaar lang werkt Jezus onvermoeibaar onder Zijn volk. Zonder de hulp en kracht van de Heilige Geest zou Hij dat niet gekund hebben. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde dat U Jezus steeds hebt bijgestaan in Zijn bediening!

Ook in het zwaarste stuk van Zijn bediening: het brengen van Zijn levensoffer op Golgotha helpt de Heilige Geest Hem. De Hebreëenschrijver zegt dat Jezus zichzelf door de eeuwige Geest smetteloos aan God heeft geofferd. Zo alleen heeft Hij Gods eeuwige straf op de zonde voor ons kunnen dragen en wegdragen. Zonder de hulp en de kracht van de Heilige Geest zou Hij dat niet gekund hebben.

Over Zijn opstanding uit de doden op de Paasmorgen schrijft Paulus dat de Geest van God Jezus uit de doden heeft opgewekt en dat diezelfde Geest de sterfelijke lichamen van de gelovigen zal levend maken (Rom.8:11). Dat zal Hij letterlijk doen bij Jezus' terugkomst in heerlijkheid – waar we een voorschot van ontvangen bij genezingen – en dat doet Hij

nu figuurlijk bij de overwinning over de macht van de zonde, over het 'doodslichaam' (Rom.7:24; 8:13). Ook na Zijn opstanding werkt Jezus door Zijn Geest. Hij blaast op Zijn leerlingen en zegt tegen hen: 'Ontvang de Heilige Geest' (Joh.20:22) en Hij geeft hun opdrachten door de Heilige Geest (Hand.1:2), onder andere: 'Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden' (Lk.24:49); met de kracht van de Heilige Geest. Hijzelf kan Zijn bediening niet vervullen zonder de Heilige Geest en dat kunnen Zijn leerlingen ook niet. Daarom belooft Hij hun: 'Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn,...' (Hand.1:8). Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Jezus' bediening! We danken, loven en aanbidden U! Amen.

## **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw liefde in Jezus' bediening. Schenk ons Uw kracht in de bediening van gelovige en in de bijzondere bedieningen in Christus' Gemeente, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de Geest en Jezus' bediening?
2. Waar geeft Jezus veel onderwijs over het werk van Zijn Geest?
3. Ontvang je de kracht van de Heilige Geest in je bediening? Hoe? Waarom (niet)?

## 10 UW LIEFDE IN UW WERK VAN WEDERGEBOORTE

Lezen: Johannes 3:1-21

*(Jezus zegt tegen Nicodemus:) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heengaat, zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is. (Johannes 3:5-8)*

*(Paulus schrijft aan Titus:) Maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig, niet op grond van de werken van rechtvaardigheid die wij gedaan zouden hebben, maar vanwege Zijn barmhartigheid, door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft Hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze Zaligmaker, opdat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. (Titus 3:4-7)*

In Zijn bediening geeft Jezus veel onderwijs over het werk van de Heilige Geest. Hij doet dat in Zijn gesprek met de Farizeeër Nicodemus, een leider van de Joden, 'de leraar van Israël' (10). Nicodemus spreekt Jezus positief aan, maar Deze plaatst hem radicaal voor de noodzaak van de wedergeboorte:

‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien’. Blijkbaar heeft Nicodemus deze radicale boodschap nodig om tot bezinning en bekering te komen. Jezus spreekt deze woorden uit met gezag: ‘Voorwaar, voorwaar (Gr. amen amen), Ik zeg u’. Ze klinken als een eed. ‘Nicodemus, je moet opnieuw, van bovenaf, uit de hemel, geboren worden, anders zul je het Koninkrijk van God niet zien, dat je verwacht’. Johannes heeft al eerder over hen, die in Jezus geloven, gezegd dat ze niet op een natuurlijke manier, maar uit God geboren zijn (1:12,13). Zo alleen worden we nieuwe mensen: mensen naar Gods bedoeling, mensen bekwaam voor Zijn Koninkrijk. Nicodemus begrijpt Jezus’ woorden niet. Een mens kan toch niet een tweede keer uit zijn moeder geboren worden? En dan herhaalt Jezus Zijn radicale boodschap: ‘Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan’. Er is een geboorte nodig uit reinigend water en Gods levendmakende Geest, die staan aan de wieg van een nieuw leven, van een hemelgeboorte (P.H.R. van Houwelingen). Jezus’ woorden sluiten aan bij die van Johannes de Doper over zijn doop in het water van de Jordaan en over de doop van de Messias in de Geest (1:33). Verder vergelijkt Jezus het werk van de Geest in de wedergeboorte met het waaien van de wind. We horen het suizen of bulderen van de wind, maar we weten niet zijn oorsprong en bestemming, die weet God alleen. De wind is onzichtbaar, maar wel waar-

neembaar. Zo is het ook met een ieder die opnieuw geboren wordt. Zijn nieuwe leven ontspringt aan God en hij is op weg naar het Koninkrijk van God. Het is een wonder van Gods genade dat ons verstand te boven gaat; onnaspeurbaar, maar wel waarneembaar in de vruchten van geloof en bekering. De wedergeboorte leidt tot geloof in Jezus waar Hij met Nicodemus verder over spreekt.

Paulus schrijft aan zijn medewerker Titus over Gods redding 'door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, Die God in rijke mate over ons uitgegoten heeft door Jezus Christus, onze Zaligmaker'. God heeft de gelovigen gered door Zijn Heilige Geest, Die ons geestelijk gereinigd heeft door ons opnieuw geboren te doen worden en door ons leven te vernieuwen. Dat is het werk van de Geest Die op Pinksteren is uitgestort. In Zijn werk van wedergeboorte schittert Zijn grote liefde voor zondaren. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde! Dank U wel! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Geest van hierboven, voor Uw grote liefde in Uw werk van wedergeboorte. Geef dat we daar in mogen delen en vruchten van geloof en bekering voortbrengen, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de wedergeboorte?
2. Wat is de relatie tussen wedergeboorte en bekering?
3. Ben je wedergeboren? Hoe? Waarom (niet)?

## 11 UW LIEFDE IN DAT U LEVEND WATER BENT

Lezen: Johannes 4:1-42

*(Jezus zegt tegen de Samaritaanse vrouw:) Als u de gave van God kende en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben...Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven...De vrouw nu liet haar waterkruik staan en ging weg naar de stad en zei tegen de mensen: Kom, zie iemand Die mij alles gezegd heeft wat ik gedaan heb; zou Hij niet de Christus zijn? Zij gingen de stad uit en kwamen naar Hem toe. (Johannes 4:10,13,14,28-30)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Korinthe:) Daarom maak ik u bekend dat niemand die door de Geest van God spreekt, zegt: Jezus is een vervloekte. Ook kan niemand zeggen: Jezus is Heere dan door de Heilige Geest. (1 Korinthiërs 12:3)*

Tijdens Zijn ontmoeting met de Samaritaanse vrouw spreekt Jezus over de Heilige Geest als levend water en als een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Jezus, vermoeid van de reis, gaat bij de Jakobsbron in de stad Sichar zitten. Aan een vrouw die water komt putten, vraagt Hij: 'Geef Mij te drinken'. Een ongewone vraag, gezien de relatie man-vrouw en Jood-Samaritaan. De vrouw spreekt haar



bevreesding over Jezus' vraag uit. Daarop antwoordt Jezus: 'Als u de gave van God kende en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben'. Jezus zegt dat Hij het Geschenk van God is, want God heeft de wereld liefgehad en Zijn eniggeboren Zoon aan haar gegeven (3:16), en tegelijk is Hij de Schenker van levend, stromend water: Zijn Heilige Geest. Wanneer ze zou beseffen Wie er voor haar staat, zou ze Hem om dit levende water vragen. Maar hoe kan Jezus haar dit levende water geven zonder een emmer, terwijl de put diep is? Jezus antwoordt op haar vragen: 'Ieder die van dit water (uit de Jakobsbron) drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot het eeuwige leven'. Wat een aanbieding van Jezus en dat aan een Samaritaanse vrouw: nooit meer dorst - en wat een belofte: een waterbron waarvan het water opwelt tot in het eeuwige leven! Jezus vervult twee profetieën van Jesaja: 'Zij (de herstelde Israëlieten) zullen geen...dorst lijden..., want hun Ontfermer zal hen leiden, Hij zal hen zachtjes leiden naar waterbronnen' (49:10) en 'De HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevoeide tuin, *als een bron waarvan het water nooit ontbreekt*' (58:11). De Jakobsbron voorziet slechts tijdelijk in waterbehoefte, maar het water dat Jezus geeft: Zijn Heilige

Geest verzadigd voor eeuwig. Hij is een Fontein Die springt tot in het eeuwige leven! De vrouw begrijpt Jezus' woorden niet, maar Hij leidt haar verder. Hij brengt haar tot geloof in Hem en ze getuigt daarvan tegen haar stadsgenoten die op hun beurt naar Jezus komen en in Hem geloven. Jezus geeft deze Samaritaanse vrouw onderwijs over de Heilige Geest, Die het geloof in haar werkt en haar hoop geeft op het eeuwige leven. Ze belijdt dat Jezus de Messias is en dat doet ze door de Heilige Geest. Ze bevestigt Paulus' woorden: 'Niemand kan zeggen: Jezus is Heere dan door de Heilige Geest' (1 Kor.12:3). Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in het levende water – dat Uzelf bent – dat opwelt tot in het eeuwige leven! Aan U, eeuwig dank, lof en eer! Amen.

### **Gebed**

*Heilige Geest, dank U dat U het levende water bent en een Bron van levend water dat springt tot in het eeuwige leven. Geef ons Uw Geest en leer ons uit Hem te drinken tot in het eeuwige leven, om Jezus' wil, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over water als beeld van de Heilige Geest?
2. Hoe kun je dit levende water ontvangen?
3. Heb je de Heilige Geest ontvangen? Hoe? Waarom (niet)?

## **12 UW LIEFDE DAT U STROMEN VAN LEVEND WATER LAAT VLOEIEN**

Lezen: Johannes 7:25-44

*En op de laatste, de grote dag van het (Loofhutten)feest, stond Jezus daar en riep: Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien (En dit zei Hij over de Geest, Die zij die in Hem geloven, ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was). (Johannes 7:37-39)*

*En zij (Jezus' volgelingen, vervuld met de Heilige Geest) volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk; en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe. (Handelingen 2:42-47).*

In de tijd van Jezus is het tijdens de viering van het Loofhuttenfeest gebruikelijk dat er zeven dagen lang door de

priesters in een feestelijke optocht water gehaald wordt uit het badwater van Siloam. Dat water wordt in een schaal uitgegoten naast het feestelijk versierde brandofferaltaar in de tempel, vanwaar het door een buis naar de voet van het altaar stroomt. Jezus viert dit feest mee. En op de laatste, de achtste dag van het feest, waarop geen water meer geplengd wordt, staat Jezus op en roept: 'Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien'. Op het hoogtepunt van het feest biedt Jezus zichzelf aan als Levensbron, bij Wie water in overvloed te vinden is en dat Hij overvloedig schenkt. Wat een aanbidding en uitnodiging en wat een belofte! Om stil van het worden. Jezus sluit hier aan bij profetieën van Jesaja: 'Want Ik (de HEERE) zal water gieten op het droge en stromen op het droge. Ik zal Mijn Geest op uw nageslacht gieten en Mijn zegen op uw nakomelingen' (44:3) en: 'O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk' (55:1). In een warm en droog klimaat is de eerste levensbehoefte van dorstige mensen water waar ze naar snakken. Zo zijn mensen, die naar Gods heil verlangen, van harte welkom bij de HEERE, de God van Israël, bij Jezus, Zijn Zoon en bij Zijn Heilige Geest. Bij Zijn uitnodiging belooft Jezus aan hen die komen, drinken en aan hen die in Hem geloven: stromen van levend water uit hun binnenste. Hij belooft dit op grond van de Schrift: de profetieën van het Oude Testament, in het

bijzonder die van Ezechiël over de tempelrivier die overal leven brengt (47:1-12). Johannes voegt aan deze woorden van Jezus toe dat deze belofte betrekking heeft op de Heilige Geest, Die de gelovigen zullen ontvangen na Zijn verheerlijking door Zijn kruis en opstanding. Op Pinksteren (Hand.2) wordt deze belofte vervuld en daarna telkens opnieuw tot vandaag toe. Het boek Handelingen en de kerkgeschiedenis getuigen daarvan. De stromen van levend water vloeien uit het binnenste van de gelovigen waarin de Heilige Geest woont; stromen van dankzegging, lofprijzing en aanbidding, kracht en kennis, getuigen en overtuigd worden van zonde, bekering en doop, volharding, wonderen en tekenen, gemeenschap en zorg, avondmaalvieren en samen eten, vreugde, gemeentegroei, enz. Die stromen worden persoonlijk en gemeenschappelijk ontvangen. Daarin schittert de grote liefde van de Heilige Geest! We verwonderen ons en we danken, loven en aanbidden Hem daarvoor! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw grote liefde in het laten vloeien van Uw stromen van levend water. Laat Christus' Gemeente en ons daar persoonlijk in delen, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over deze stromen?
2. Wat verhindert het vloeien van deze stromen?
3. Vloeien deze stromen bij jou? Hoe? Waarom (niet)?

## 13 UW LIEFDE IN UW HELPEN

Lezen: Johannes 14:15-31

*(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn...Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb. (Johannes 14:16,17,26)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Rome:) En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij (God) Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. (Romeinen 8:26,27).*

Jezus belooft in de Paaszaal aan Zijn leerlingen de komst van de Heilige Geest als de Trooster (Gr. *paraklètōs*). Dat woord betekent: 'de erbij geroepene'; iemand die geroepen wordt om een ander, die hulp nodig heeft, met raad en daad bij te staan. De Latijnse kerkvaders vertaalden het Griekse woord met 'advocaat', terwijl de Griekse kerkvaders in meerderheid het vertaalden met 'trooster'. De vertaling 'helper' is het meest algemeen en kan nader ingevuld worden met welke

hulp de Heilige Geest biedt. In het afscheidsgesprek met Zijn leerlingen gebruikt Jezus vier keer deze Naam voor de Heilige Geest (14:16,26; 15:26; 16:7) waarbij Hij telkens andere aspecten van Zijn werk noemt. Jezus belooft Zijn leerlingen dat Hij Zijn Vader zal vragen om hun een andere Helper te geven zoals Hij nu is, omdat Hij terugkeert naar Zijn Vader in de hemel. Die andere Helper is een tweede Helper Die de eerste vertegenwoordigt en aanvult. 'De leerlingen worden voortaan bijgestaan door twee samenwerkende Hulpverleners' (P.H.R. van Houwelingen). Wat een liefde en zorg van Jezus voor Zijn leerlingen en voor Zijn Gemeente waartoe wij mogen behoren. Later schrijft Johannes aan de gelovigen: 'Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak (Gr. *paraklètōs*) bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige' (1 Joh.2:1). Verhoogd aan de rechterhand van Zijn Vader (Hand.2:33) is Hij de Helper, de Pleitbezorger, van de gelovigen tegen de aanklachten van de satan (Openb.12:10). Ook Paulus en de Hebreëenschrijver spreken over Jezus' pleiten bij God voor de gelovigen (Rom.8:34; Hebr.7:25). Hij pleit op Zijn zoenoffer, op het kruis volbracht (1 Joh.2:2).

Verder zal de Heilige Geest in Jezus' leerlingen wonen, hen onderwijzen en hun in herinnering brengen alles wat Jezus gezegd heeft. Hij zal van Hem getuigen (15:26), de wereld overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel (16:8-11), Zijn leerlingen de weg wijzen, toekomstige dingen aan hen verkondigen, Jezus grootmaken en aan Zijn leerlingen

verkondigen wat van Hem en van de Vader is (16:13-15). Wat een alomvattende hulp zal Hij aan Jezus' leerlingen en aan Zijn Gemeente geven!

Paulus schrijft over de hulp van de Heilige Geest in het gebedsleven van de gelovigen. In hun verlegenheid van niet weten hoe te bidden: hoe het behoort, komt de Heilige Geest hen te hulp. Het ontbreekt de gelovigen vaak aan inzicht over het heden en de toekomst, zodat ze vaak niet weten wat ze zullen bidden. Paulus bemoedigt hen: De Heilige Geest bidt ook. Hij doet voorbede met zuchten zonder woorden. Hij bidt naar de wil van God, die Hij kent, voor de heiligen; voor de gelovigen die zich toewijden aan God. De Heilige Geest is de grote Helper in het bidden. De gelovigen bidden niet alleen. Jezus bidt voor hen in de hemel en de Heilige Geest bidt voor hen op aarde. Zij helpen de gelovigen. Wat maakt de hulp van deze Helpers hun gebed sterk! Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in alle hulp die U geeft! Hartelijk dank hiervoor! Amen.

## **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor alle hulp die U geeft. Geef dat we U veel nodig hebben en voorzie in onze behoeften, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de hulp van de Geest?
2. Waarom doen we niet meer een beroep op Zijn hulp?
3. Heb je de Heilige Geest nodig? Hoe? Waarom (niet)?



## 14 UW LIEFDE IN UW INWONEN

Lezen: 1 Korinthiërs 3

*(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de Geest van de waarheid, Die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet, maar u kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. (Johannes 14:16,17)*

*En zij (Jezus' leerlingen) werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Handelingen 2:4)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Rome:) Maar u bent niet in het vlees, maar in de Geest, wanneer althans de Geest van God in u woont. Maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die is niet van Hem. (Romeinen 8:9)*

*(Aan Christus' gemeente in Korinthe schrijft Paulus:) Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? ( 1 Korinthiërs 3:16)*

De profeet Ezechiël profeteerde over het herstel van zijn volk Israël: 'Ik (God) zal Mijn Geest in uw binnenste geven' (36:27). Jezus herhaalt en bevestigt die belofte in de Paaszaal bij Zijn afscheid van Zijn leerlingen: 'En Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft tot in eeuwigheid...want Hij blijft bij u en zal *in u* zijn'. Even later zegt Hij tegen hen: 'Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn

woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben en *Wij zullen* naar hem toe komen en *bij hem intrek nemen*' (23); bij hem gaan inwonen. Hij belooft aan Zijn leerlingen de inwoning van de Drieënige God, van de Vader, van zichzelf en van de Heilige Geest en dat voor eeuwig. Wat een heerlijke belofte: de HEERE, de God van Israël, is niet alleen *boven* ons, *voor* ons en *met* ons, maar ook *in* ons wonend: een vaste verblijfplaats in ons lichaam als Zijn tempel! Kan Hij dichterbij komen, ons meer nabij zijn? Hij is direct aanspreekbaar en oproepbaar, wanneer we Hem nodig hebben en is dat niet elk uur, elk ogenblik?

Op het Wekenfeest in Jeruzalem vervult Jezus deze belofte, wanneer Hij Zijn leerlingen doopt in de Heilige Geest: onderdompelt in het krachtenveld van Zijn Geest en hen met Hem overspoelt en omspoelt, ze vervult van top tot teen. Ze lijken dronken: helemaal vol van de Heilige Geest; zo vol dat ze overlopen: ze beginnen te spreken in andere talen/tongen zoals de Geest hun geeft uit te spreken. In klanktaal loven ze God en Zijn grote werken én tegelijk horen de feestgangers, afkomstig uit de hele, toenmaals bekende, wereld, in hun eigen moedertalen Gods grote werken verkondigen. Later schrijft Paulus aan Christus' Gemeente in Efeze: '...word vervuld met de Geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus' (5:18-20). De tongen worden losgemaakt en 'besneden' om God te

loven en te danken. Mensen komen tot hun bestemming: om Godlovers te zijn. Dat gebeurt in Jeruzalem voor het eerst en daarna opnieuw (Hand.10:46; 19:6). Wat een heerlijke vervulling van Ezechiëls en Jezus' belofte! Wat een heerlijke werkelijkheid en ervaring!

Paulus schrijft over de inwoning van de Heilige Geest in het lichaam van de gelovigen als Zijn tempel en ook over de inwoning van Jezus. Hij bidt voor de gelovigen in Efeze om 'met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent... en u de liefde van Christus zou kennen, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God' (3:16-19). Gods inwoning in de gelovigen heeft heerlijke gevolgen voor de gelovigen én voor anderen: rijke ervaringen en vruchten. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw inwonen! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw grote liefde door Uw inwonen in het lichaam van de gelovigen als Uw tempel. Geef dat we U blij ontvangen, danken, loven en aanbidden, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over het inwonen van God?
2. Kenden de gelovigen van het oude verbond deze inwoning? Waarom (niet)?
3. Woont God in je? Hoe? Waarom (niet)?

## 15 UW LIEFDE IN UW ONDERWIJZEN

Lezen: Johannes 14:15-31

*(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb...Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet van zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen... (Johannes 14:26; 16:12-15)*

*(Johannes schrijft aan de gelovigen:) Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles...En wat u betreft, de zalving die u van Hem (Jezus) hebt ontvangen, blijft in u en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem (Jezus) blijven. (1 Johannes 2:20,27)*

De profeet Jeremia profeteerde over het nieuwe verbond van God met Israël: 'Voorzeker, dit is het verbond dat Ik na die dagen (na de Babylonische ballingschap, in de verre toekomst) met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een

volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen: *Ken de HEERE, want zij zullen Mij allen kennen, vanaf hun kleinste tot hun grootste toe*, spreekt de HEERE. Want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonden niet meer denken' (31:33,34). Ezechiël profeteerde daarna dat de HEERE dit zal doen door Zijn Geest (36:27). Hij zal iedere Israëliet onderwijzen, zodat ze dat niet meer elkaar behoeven te doen. Jezus herhaalt en bevestigt deze belofte aan Zijn leerlingen bij Zijn afscheid van hen: 'De Heilige Geest...Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb'. Als de Goddelijke Helper zal Hij Jezus' leerlingen onderwijzen over Hem en het Koninkrijk van God en hen ook in herinnering brengen wat Jezus tegen hen gezegd heeft. Zijn kostbare woorden zullen niet verloren gaan, maar bewaard blijven. De Heilige Geest is de onderwijzende en de indachtig makende Geest! Later zegt Jezus hierover dat de Geest van de waarheid hun de weg zal wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij hun verkondigen. Jezus zegt dit na Zijn woorden dat Hij nog veel tegen hen wil zeggen, maar dat ze dat nu niet kunnen verwerken. Jezus houdt rekening met hun beperkte draagkracht. Ze kunnen nu niet over Zijn sterven en opstanding heen zien. Later zullen ze het verstaan (Joh.13:7) en de Heilige Geest als Helper zal hun gids zijn en hen leiden in heel de waarheid van Jezus. De Geest is niet alleen Spreker,

maar vooral Hoorder. Wat Hij van de verheerlijkte Jezus hoort, zal Hij aan Zijn leerlingen doorgeven. Toekomstige dingen zal Hij hun verkondigen; over de nabije toekomst van kruis en opstanding én over de verre toekomst van Zijn terugkomst in heerlijkheid en de komst van het Koninkrijk van God in volheid. Daarbij zal de Geest Jezus verheerlijken: Zijn persoon en werk in het volle licht zetten. Het onderwijs van de Heilige Geest is gericht op Jezus en daarin is Hij afhankelijk van Hem; wat Hij van Hem hoort!

Later komt Johannes in zijn brief op het onderwijs door de Heilige Geest terug. De gelovigen zijn door de Heilige (Jezus) met de Geest gezalfd en weten alle dingen over Gods waarheid. Die zalving onderwijst over alle dingen, is betrouwbaar en zonder bedrog. De gelovigen hebben dit onderwijs ontvangen en moeten in Jezus blijven. Het 'lievelingswerk' van de Geest in Zijn onderwijs is Jezus grootmaken. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw onderwijs! Aan U alle dank, lof en eer! Amen.

## **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw grote liefde in Uw onderwijs. Maak ons goede leerlingen van Jezus, door Uw kracht, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over Zijn onderwijzen?
2. Welke leermiddelen gebruikt de Geest?
3. Onderwijst Hij je? Hoe? Wat doe je daar mee?

## 16 UW LIEFDE IN UW GETUIGEN

Lezen: Johannes 15:18 – 16:15

*(Jezus zegt tegen Zijn leerlingen:) Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die van Mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent van het begin af bij Mij...En als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel:.. (Johannes 15:26,27; 16:8-11)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Rome:) Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. (Romeinen 8:15,16)*

In Zijn afscheidsgesprek van Zijn leerlingen bereidt Jezus hen voor op de haat van de Godvijandige wereld die ze zullen ervaren. In dat verband spreekt Hij over de komst van de Trooster, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat en Die van Hem zal getuigen. De Heilige Geest komt als Getuige van Jezus. In een wereld, die van de waarheid niet weten wil, komt de Geest van de waarheid van Jezus getuigen. Jezus heeft al eerder gesproken over de Geest van hun Vader, Die in Zijn leerlingen zal spreken, wanneer ze voor stadhouders en koningen terecht zullen staan 'tot een *getuigenis* voor hen en de heidenen' (Mt.10:16-20).

‘Getuigen’ is een woord ontleend aan de rechtspraak. Voor de rechtbank worden getuigen opgeroepen om te vertellen wat ze gezien en gehoord hebben; om de waarheid te vertellen. In het rechtsgeding van God met deze wereld - door de zondeval in de macht van de satan gekomen – om deze terug te winnen voor Zijn Koninkrijk treden getuigen voor Hem en Zijn rechten op. Jezus is Zijn trouwe en waarachtige Getuige (Openb.1:5; 3:14), maar ook de Heilige Geest Die Jezus zal zenden en Die van Hem zal getuigen. En wie kan er beter van Jezus getuigen als de Heilige Geest, Die Jezus verwekt en toegerust heeft? De Heilige Geest, Die de diepe geheimen in God onderzoekt (1 Kor.2:10), kent Jezus als geen ander. Hij is Zijn eerste Getuige, maar ook Zijn leerlingen zullen van Jezus getuigen als tweede getuigen. Vanaf het begin van Jezus’ optreden - toen Hij gedoopt is - zijn ze bij Hem geweest als Zijn oog- en oorgetuigen. Later zeggen Jezus’ leerlingen: ‘En wij zijn Zijn (Jezus’) getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft aan hen die Hem gehoorzaam zijn’ (Hand.5:32). Ze hebben met grote kracht getuigd van de opstanding van de Heere Jezus (Hand.4:33). De Heilige Geest zal niet alleen in en tegen de Godvijandige wereld *getuigen*, maar die ook *overtuigen*, zoals Jezus even later zegt. Hij zal hun schuld aantonen en hen tot erkenning van hun schuld brengen. Hun zonde van ongeloof in Jezus, de beloofde en gekomen Verlosser. Hij zal hen overtuigen van Jezus’ gerechtigheid: Hij is de Rechtvaardige, want God neemt Hem op in de hemel. En Hij zal de mensen overtuigen



dat satan als de vorst van deze boze wereld veroordeeld is en uit Zijn machtsgebied zal verbannen worden (Joh.12:31). Dit zal gebeuren door Jezus' kruis en opstanding (Kol.2:15). Dit werk zal de Heilige Geest doen en op Pinksteren zien we dit gebeuren en daar gebruikt Hij Petrus en de andere apostelen voor (Hand.2).

Paulus schrijft over het getuigen van de Heilige Geest samen met de geest van de gelovigen over hun kindschap van God; over hun adoptie door hun hemelse Vader. Verder noemt hij de Heilige Geest in verband met zijn geweten, wanneer hij schrijft over zijn droefheid over de onbekeerlijkheid van Israël, zijn volk. Zijn geweten, geleid door de Heilige Geest, is zijn getuige dat hij de waarheid spreekt en niet liegt. (Rom.9:1) De Geest als Getuige van Jezus treedt op in allerlei situaties en de gelovigen mogen altijd een beroep op Hem doen. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw getuigen van Jezus! Dank U daarvoor! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Trooster, voor Uw getuigen van Jezus. Geef dat wij van Hem getuigen, door Uw kracht, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel verder over het getuigen van de Geest?
2. Waarom zou Jezus daarover spreken in verband met de haat van de wereld?
3. Ken je het getuigen van de Geest? Hoe? Waarom (niet)?

## 17 UW LIEFDE IN UW KOMEN

Lezen: Handelingen 2:1-21,33

*(Lukas vertelt:) En zij (Jezus' leerlingen) werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken... (Handelingen 2:4)*

Kort vóór Zijn sterven heeft Jezus aan Zijn leerlingen veel beloften gegeven over de komst en het werk van de Heilige Geest als Helper en Voorspraak, Inwoner, Onderwijzer, Getuige, Overtuiger, Gids, Verkondiger en Verheerlijker van Hem. Bij Zijn sterven beveelt Hij Zijn menselijke geest in de handen van Zijn Vader (Lk.23:46) en 'handigt' Hij Zijn Geest 'over' aan Zijn Gemeente; vertegenwoordigd door Johannes en Maria, aan de voet van het kruis (Joh.19:26). ('overhandigen' is de betekenis van het Griekse werkwoord; Mk.15:37,39; Lk.23:46 gebruiken het gebruikelijke woord voor sterven; T.A. Smail). Jezus heeft door Zijn sterven 'de levendmakende Geest verworven' (klassieke Avondmaals-formulier) en Die komt vrij, ter beschikking van Zijn Gemeente. Na Zijn opstanding blaast Jezus op Zijn leerlingen en zegt tegen hen: 'Ontvang de Heilige Geest' (Joh.20:22); als voorschot op Pinksteren en als ondersteuning in hun wachttijd. Jezus herhaalt en bevestigt Zijn belofte van de komst van de Heilige Geest (Lk.24:49; Hand.1:4,5,8) en Hij maakt alles klaar: Zijn leerlingen blijven in Jeruzalem biddend wachten, het twaalftal apostelen wordt weer vol door de verkiezing van Matthias (Hand.1:15-26) en op de dag van het

Wekenfeest zijn Jezus' leerlingen allen eensgezind bijeen. De vijftigste dag na Pasen breekt aan – deze maakt de dagen vol – en dan plotseling gebeurt het. De uitstorting van de Geest gaat gepaard met de tekenen van geluid en vuur. Er is veel te horen en veel te zien! Geluid en vuur zijn tekenen van Gods tegenwoordigheid wanneer Hij verschijnt, zoals aan Zijn volk Israël bij de berg Sinaï (Ex.19:16,18; 20:18), aan de profeet Elia op dezelfde plaats (1 Kon.19), aan Jesaja bij zijn roeping tot profeet (Jes.6), enz. Deze tekenen bij de uitstorting van de Geest wijzen op het getuigen van Jezus. Zoals het hele huis, waar Jezus' leerlingen zijn, vervuld wordt met geluid, zo vervult hun getuigenis heel Jeruzalem (Hand.5:28). En zoals het vuur op Jezus' leerlingen zit, zo getuigen ze met grote kracht - met hemels vuur - van Jezus, hun gekruisigde en opgestane Heere (Hand.4:33; 6:8,10). Mét deze tekenen van geluid en vuur worden ze allen vervuld met de Heilige Geest; helemaal vol van Gods tegenwoordigheid, van top tot teen. Ze worden gedoopt in de Heilige Geest: ondergedompeld in en overspoeld en omspoeld door de stromen van levend water die Jezus hun beloofde (Joh.7:37-39). Ze zijn zo vol dat ze overlopen: ze beginnen te spreken in andere talen/tongen, zoals de Geest hun geeft uit te spreken. In klanktaal aanbidden ze God én tegelijk getuigen ze van de grote werken van God in de moedertalen van de vele feestgangers die voor het Wekenfeest uit de hele toenmalig bekende wereld naar Jeruzalem zijn gekomen. Er is verticale en horizontale verbinding: met God en met de mensen. De liefde

tot God en tot de mensen gaan hier samen. De vloek van de taalverwarring (Gen.11) wordt opgeheven. In de ene taal van de Geest horen vertegenwoordigers van vele volken met hun verschillende talen de grote werken van God in Jezus' kruis en opstanding verkondigen. De menselijke tong wordt 'besneden', geheiligd, om God te loven en om medemensen de blijde boodschap van Jezus' komst en werk te verkondigen; om te redden wat verloren is. Wat een ervaring voor Jezus' leerlingen! Ze hebben de komst van de Heilige Geest verwacht, erom gebeden en gesmeekt, maar dat Hij op deze manier komt is een grote verrassing voor hen! Ze lijken dronken te zijn zoals de spotters zeggen, maar ze zijn het beslist niet, want de feestgangers uit de volken zeggen: 'Zie, zijn niet allen Galileeërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, een ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn?' Wat is de uitstorting van de Geest een heerlijk heilsfeit! Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw komen naar onze zondige wereld! Hartelijk dank hiervoor! Amen.

## **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw komen op de Pinksterdag in Jeruzalem. Laat ons in de zegen ervan delen, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat ontdek je nog meer in de manier van Zijn komen?
2. Waarom gaat Zijn komen gepaard met deze tekenen?
3. Wat betekent Zijn komen voor jou? Waarom?

## 18 UW LIEFDE IN UW TOERUSTEN

Lezen: 1 Korinthiërs 12

*En zij (Jezus' leerlingen) werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken...Maar Petrus,... verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen...en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan (Handelingen 2:4,14,43)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Rome:) En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen;... (Rom.12:6-8)*

*(Aan Christus' Gemeente in Korinthe schrijft Paulus:) Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;... Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil. (1 Korinthiërs 12:7-11)*

Aan het begin van Zijn bediening wordt Jezus tijdens Zijn doop toegerust met de Heilige Geest en Zijn gaven; toegerust 'om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om ver-

slagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken' (Lk.4:18,19). De gaven van de Heilige Geest, die Hij ontvangt, zijn *dienstgaven*, om anderen daarmee te dienen. Jezus is Ontvanger en Doorgever van deze gaven tot zegen van anderen, als openbaring van Zijn Koningschap, tot Zijn eer. De gaven zijn gericht op de komst van Gods Koninkrijk op aarde, voor mensen.

Wat Jezus ontving bij Zijn doop, dat ontvangt Zijn gemeente-in-wording op Pinksteren door de uitstorting van de Heilige Geest (Hand.2). Ze wordt toegerust met de Heilige Geest en Zijn gaven om deel te nemen aan Jezus' messiaanse opdracht op aarde; door Hem vertolkt in de synagoge van Nazareth. Na Zijn terugkeer naar Zijn Vader in de hemel heeft Zijn Gemeente op aarde de roeping om *Zijn verheerlijkte leven* zichtbaar te maken en *Zijn werk* voort te zetten: alle volken tot Zijn leerlingen maken, enz. Zijn Gemeente kan dat niet in eigen kracht en behoeft dat niet in eigen kracht te doen. Daarom wordt de Heilige Geest over haar uitgestort en ontvangt ze vele gaven. De eerste gave is die van klanktaal. Jezus leerlingen - vervuld met de Heilige Geest - beginnen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Later noemt Petrus deze gave 'profetie', omdat de klanktaal vertolkt wordt in de moedertalen van de feestgangers, afkomstig uit vele landen. Ze horen in hun eigen taal de grote werken van God verkondigen. Vertolkte klanktaal is een vorm van profetie. Petrus krijgt de gaven van vrijmoedigheid, kennis en kracht om de mensen toe te

spreken. Nog kort geleden heeft hij zijn Meester verloochend en wat is hij nu vrijmoedig! En wat een kennis in de Schriften en in de grote daden van God heeft hij! In zijn toespraak geeft hij een rondleiding door het Oude Testament en spreekt hij over het heilshandelen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Petrus spreekt over 'profetie' en profeteert zelf. Onbevreesd en met grote kracht zegt hij: 'Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God Hem (Jezus) tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, *Die u gekruisigd hebt*'. De Heilige Geest gebruikt deze radicale boodschap en drieduizend Joden en Jodengenoten komen tot bekering en tot de doop: een publieke geloofsbelijdenis van Jezus, met als gevolg: uitbanning uit de gemeenschap (Joh.9:22; 12:42; 16:2). Wat blijkt in deze toerusting met Zijn gaven Zijn grote liefde! Halleluja! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw gaven op de Pinksterdag. Schenk ons die gaven voor de komst van Uw Koninkrijk in ons, rondom ons en door middel van ons, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Welke gaven zijn op die dag nog meer ontvangen?
2. Waarom zou de eerste gave die van klanktaal zijn?
3. Heb je gaven van de Geest ontvangen? Zo ja, welke? Waarom (niet)?

## 19 UW LIEFDE IN UW GAVE VAN KLANKTAAL

Lezen: 1 Korinthiërs 14:1-28

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Korinthië:) Wie namelijk in een andere taal spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God, want niemand begrijpt het, maar in zijn geest spreekt hij geheimenissen...Wie in een andere taal spreekt, bouwt zichzelf op...En ik zou wel willen dat u allen in andere talen spreekt...Ik dank mijn God dat ik in meer andere talen spreek dan u allen...Daarom, broeders, streef ernaar om te profeteren en verhinder het spreken in andere talen niet. Laat alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde geschieden. (1 Korinthiërs 14:2,4,5,18,39,40; NB. 'andere' toegevoegd door de vertalers)*

Op Pinksteren wordt Christus' gemeente-in-wording toegerust met de Heilige Geest en Zijn gaven om Jezus' getuige in deze wereld te zijn. Die toerusting door de uitstorting van de Geest gaat gepaard met de tekenen van geluid en vuur; tekenen van Gods tegenwoordigheid en majesteit én tekenen die wijzen op het getuigen van Jezus: overal en met grote kracht.

De eerste gave van de Heilige Geest, die ontvangen wordt, is klanktaal om van Jezus te getuigen. De feestgangers - afkomstig uit vele landen - horen in hun eigen moedertaal de grote werken van God in Jezus' kruis en opstanding verkondigen. Deze gave brengt de mensenmenigte samen voor de toespraak van Petrus waarin hij van Jezus getuigt en



uitlegt wat er gebeurt. De klanktaal is geen doel in zichzelf, maar een gave om God te aanbidden en om het Evangelie door te geven; een middel om van Jezus te getuigen. Ook bij de uitstorting van de Heilige Geest op de gelovigen in Samaria – Simeon *ziet* dat Hij gegeven wordt – (Hand.8:17,18), in het huis van de Romeinse hoofdman Cornelius (Hand.10) en bij de volgelingen van Johannes de Doper (Hand.19) wordt er in klanktaal gesproken. Al deze gelovigen ontvangen een ‘late Pinksteren’. De HEERE wil dat ze in Zijn volle heil delen en niet achterblijven bij wat Hij in Jeruzalem heeft gegeven (Hand.2). Bij de latere uitstortingen lezen we niet dat er vertolking in bestaande talen plaats vindt zoals in Jeruzalem. We lezen ook niet of deze gelovigen de gave van klanktaal verder ontvangen hebben, maar dat is goed mogelijk. Waarom zou Paulus anders zo uitvoerig over deze gave schrijven als het een eenmalig verschijnsel was geweest? Hij noemt klanktaal een gave om met God te spreken waarbij het verstand niet begrijpt wat er in klanken wordt geuit. Klanktaal is een middel om als gelovige jezelf op te bouwen in het geloof, de hoop en de liefde; om je geestelijke accu op te laden. In klanktaal is niet het verstand, maar de geest van de gelovige werkzaam. Voor de ongelovigen is het een teken dat tegen hen zegt: ‘Jullie zijn buitenstaanders. Jullie behoren niet tot Christus’ Gemeente’. Ze komen er niet door tot bekering, omdat ze de klanktaal niet kunnen verstaan. Paulus dankt God dat hij in veel talen of tongen spreekt - het Griekse woord (*glossa*) betekent zowel tong als taal – en hij zou willen

dat alle gelovigen in talen of tongen spreken; in klanktaal. Volgens Paulus is het een belangrijke gave en het gebruik ervan mag niet verhinderd worden. In de samenkomst van de gemeente moet klanktaal vertolkt worden in verstaanbare taal en op een gepaste manier en in goede orde gebruikt worden. Het gaat om de eer van God en om de opbouw van de gelovige zelf en van de hele gemeente. Wie door de Geest spreekt, zegt: 'Jezus is Heere!' (1 Kor.12:3). Wie deze gave ontvangt, is verwonderd en dankt de HEERE ervoor. Klanktaal kan ervaren worden als bevestiging van de Geestesdoop, als het bidden van de Geest in ons, als middel om aanhoudend te bidden zonder inspanning van het verstand, als wapen in de geestelijke strijd en als middel om gemeenschap met God te hebben. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw gave van klanktaal! Hartelijk dank voor deze gave! Amen.

### **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw gave van klanktaal. Geef ons die gave tot zegen van onszelf en van Christus' Gemeente, om van Jezus te getuigen, door Uw kracht, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over klanktaal?
2. Is het erg om niet te begrijpen wat in klanktaal geuit wordt?
3. Bid je om deze gave? Waarom (niet)? Gebruik je haar?

## 20 UW LIEFDE IN UW GAVE VAN PROFETIE

Lezen: Handelingen 2:14-41

*(Lukas schrijft:) Maar Petrus,... verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen: Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur (negen uur) van de dag. Maar dit is het wat gesproken is door de profeet Joël:...(Handelingen 2:14-16)*

*(Paulus schrijft aan Christus' Gemeente in Rome:) En nu hebben wij genadegaven ontvangen, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: hetzij profetie, naar de mate van het geloof;... (Romeinen 12:6,7)*

*(Aan Christus' Gemeente in Korinthe schrijft hij:) Jaag de liefde na en streef naar de geestelijke gaven, en vooral daarnaar dat u mag profeteren...Wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost...wie profeteert bouwt de gemeente op.(1 Korinthiërs 14:1,3,4)*

In Joëls profetie over de uitstorting van de Heilige Geest zegt de HEERE, de God van Israël: 'Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen, uw jongemannen zullen visioenen zien' (2:28). Dromen en visioenen zijn openbaringsmiddelen bij profetie. Wanneer op het Wekenfeest in Jeruzalem de Heilige Geest wordt

uitgestort en spotters zeggen dat Jezus' volgelingen dronken zijn, verheft Petrus zijn stem en spreekt hij de samengestroomde mensenmenigte toe. Petrus voelt zich door deze spot uitgedaagd en kan niet langer zwijgen. Hij spreekt, vol van de Heilige Geest, en zijn toespraak is een profetie die God hem geeft; woorden voor die situatie, helemaal ter zake. Jezus' volgelingen zijn helemaal niet dronken, want het is pas negen uur 's morgens: de tijd van het morgenoffer in de tempel waarbij het morgengebed wordt gedaan. Op dat uur eten de Joden helemaal niet, laat staan dat ze wijn drinken. Ze ontbijten pas om tien uur. In zijn profetische toespraak geeft Petrus een heel praktisch antwoord. Daarna wijst hij op de vervulling van Joëls profetie en duidt hij wat er gebeurd is: de vervulling met de Heilige Geest en het spreken in klanktaal zoals de Geest geeft uit te spreken. In deze klanktaal horen de feestgangers - afkomstig uit vele volken - het Evangelie van Jezus' kruis en opstanding en van de uitstorting van de Geest in hun moedertalen. Deze vertolking van klanktaal is een vorm van profetie waardoor God openbaring geeft. Bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem ontvangt Christus' gemeente-in-wording als eerste gaven van de Geest: klanktaal en profetie, die gevolgd worden door de gaven van wonderen en tekenen (Hand.2:43) en genezing (3:1-10). Na Pinksteren ontvangen de apostelen en Stefanus de gave van profetie bij hun toespraken tot het volk en voor de hoge raad en bij de ontmaskering van Ananias en Safira (Hand.5) en van Simon de Tovenaar (Hand.8). In de gemeente zijn profeten

(Hand.11:27; 13:1) en één van hen Agabus voorzegt een grote hongersnood over heel de wereld, die ook gekomen is (Hand.11:27-30). Paulus schrijft over de gave van de profetie en het gebruik ervan in Christus' Gemeente. Wie profeteert, moet dat doen naar de maat van het geloof, dat hij ontvangt: niet verder spreken dan hij zelf gelooft en niet spreken in strijd met het algemene christelijke geloof. Het doel van profetie is: opbouw, vermaning en vertroosting. Door profetie kan een ongelovige of niet-ingewijde tot verootmoediging en aanbidding komen (1 Kor.14:24,25). Profetieën mogen niet veracht worden, maar moeten getoetst worden (1 Thess.5:20,21). Profetie getuigt van Jezus, de hoogste Profet en de Goede Herder van Zijn Gemeente (Openb.19:10). In de gave van de profetie blijkt de grote liefde van de Heilige Geest voor Christus' Gemeente en voor de wereld. Die mogen we bewonderen, Hem ervoor danken en Hem erom bidden, tot zegen van velen! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw liefde in Uw gave van profetie. Laat Christus' Gemeente rijk in die gave delen, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over profetie?
2. Is er verschil tussen de gave van profetie en de prediking als uitleg en toepassing van het Woord? Zo ja, welk?
3. Bid je om deze gave? Waarom (niet)? Gebruik je die? Hoe?

## 21 UW LIEFDE IN DE GAVE VAN GEESTEN ONDERSCHIEDEN

Lezen: 1 Johannes 4:1-6

*(Aan Christus' Gemeente in Korinthe schrijft Paulus:) Aan ieder echter wordt de openbaring van de Geest gegeven tot wat nuttig is voor de ander. Want aan de één wordt door de Geest een woord van wijsheid gegeven en aan de ander een woord van kennis, door dezelfde Geest;...aan een ander profetie en aan een ander het onderscheiden van geesten... Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil...En laten twee of drie profeten spreken en laten de anderen het beoordelen (1 Korinthiërs 12:7-11; 14:29)*

*(Aan Christus' Gemeente in Thessalonica schrijft hij:) Blust de Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproof alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad. (1 Thess.5:19-22).*

*(Johannes schrijft aan de gelovigen:) Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God;... (1 Johannes 4:1-3)*

Bij de uitstorting van de Heilige Geest komt de gave van het onderscheiden van geesten niet voor. Wel kort daarna in de

geschiedenis van Ananias en Saffira waarin Petrus het werk van de satan - de boze geest - onderscheidt van het werk van Gods Heilige Geest (Hand.5:3,4,9). Paulus noemt in zijn lijst met Geestesgaven die van het onderscheiden van geesten onmiddellijk na de gave van de profetie. Daarom komt deze gave nu aan de orde. De gave van profetie en die van het geesten onderscheiden zijn met elkaar verbonden. Uit welke geest profeteert iemand: uit de Geest van God, uit de eigen menselijke geest óf uit de geest van de satan, die zich kan voordoen als een engel van het licht (2 Kor.11:14)? Hier komt het op onderscheiden aan. Daarom moeten profetieën in de gemeente getoetst worden.

De apostelen Paulus en Johannes sporen daartoe aan. Wat het woordgebruik betreft, gebruiken ze verschillende woorden: onderscheiden, beoordelen (*diakrinein*) in 1 Kor.12:10 en 14:29; en beproeven, toetsen (*dokimadzein*) in 1 Thess.5:21 en 1 Joh.4:1. Bij het eerste werkwoord valt de nadruk op het vermogen om te onderscheiden en bij het tweede op de handeling en de uitkomst ervan. Paulus noemt als toetssteen (criterium): het goede onderscheiden van het kwade; wat goed en kwaad is in Gods ogen, dat Hij in Zijn Woord heeft bekendgemaakt. Johannes noemt als toetssteen: het belijden dat Jezus Christus echt mens geworden is. Het *Schrift*geworden Woord en het *Mens*geworden Woord zijn belangrijke toetsstenen. Is een profetie in overeenstemming met de Bijbel en met de persoon en het werk van Jezus Christus. In 1 Kor.12-14 geeft Paulus als toetsstenen

voor het gebruik van de geestelijke gaven: de openbaring van Jezus' Koningschap en van de liefde, de opbouw van Christus' Gemeente, de zorg en het nut voor alle gemeenteleden en orde in de samenkomsten van de christelijke gemeente. Deze gelden ook voor de gave van het onderscheiden van geesten. Wie zich laat leiden door Gods Geest en Woord, in Christus' Gemeente onder het opzicht van de bedieningen (Ef.4:11) als opzieners, wordt voor misleiding bewaard!

Vooraf in tijden van geestelijke opwekking is deze gave onmisbaar, omdat de satan Gods werk probeert na te doen om het te verwoesten (Hand.5:1-11). In de laatste dagen vóór Jezus' terugkeer in heerlijkheid zal er veel misleiding zijn. Jezus en Zijn apostelen hebben dat voorspeld (Mt.24:4,5,11,23-25; 1 Tim.4:1-5; Openb.3:10; 17/18). Gelukkig geeft de Heilige Geest Zijn gave om geesten te onderscheiden. Hoe groot is Zijn liefde daarin! Amen.

## **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw gave van geesten onderscheiden. Geef ons die, om Jezus' wil, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over deze gave?
2. Weet je voorbeelden uit het verleden en uit onze tijd?
3. Bid je om deze gave? Waarom (niet)? Gebruik je die? Hoe?



## 22 UW LIEFDE IN UW GAVE VAN GEMEENSCHAP

Lezen: Handelingen 2:41-47

*En zij (Jezus' volgelingen) volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden...En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk... (Hand.2:42-47)*

*En de menigte van hen die geloofden, was één van hart en één van ziel; en niemand zei dat iets van wat hij bezat, van hemzelf was, maar alles hadden zij gemeenschappelijk... (Handelingen 4:32-37)*

*De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd; en zij wandelden in de vreze van de Heere en de vertroosting door de Heilige Geest en namen in aantal toe. (Handelingen 9:31)*

*(Paulus eindigt zijn brief aan Christus' Gemeente in Korinthe met:) De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen. (2 Korintheërs 13:13)*

God de Heilige Geest is de Geest van volheid en vervulling, maar ook van gemeenschap (Gr. *koinoonia*). De gelovigen hebben gemeenschappelijk en persoonlijk gemeenschap met God de Vader en Jezus Christus, Zijn Zoon, door de Heilige Geest. Hij verbindt hen met God en met elkaar. Ze delen in al Gods schatten en gaven. Paulus bidt Christus' Gemeente in Korinthe toe: de genade van Jezus Christus, de liefde van de

hemelse Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. De gemeenschap van de Heilige Geest is de gemeenschap *met* Hem, maar ook de gemeenschap met elkaar als gelovigen, die Hij bewerkt; dus verticaal en horizontaal. Paulus spoort Christus' gemeente in Efeze aan om die gemeenschap, om die eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede (4:1-6). Jezus heeft gezegd: 'Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar liefhebt; *zoals Ik u liefgehad heb*, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen (leerlingen) bent: als u liefde onder elkaar hebt' (Joh.13:34,35).

Bij de uitstorting van Zijn Heilige Geest in Jeruzalem geeft Jezus aan Zijn leerlingen niet alleen de gaven van klanktaal en profetie, maar ook die van gemeenschap. Zo wordt Christus' Gemeente gesticht als 'gemeenschap van de heiligen', van de gelovigen. De Heilige Geest is de grote Gemeenschapsstichter, Relatielegger, Bruggenbouwer; met God en met mensen.

Jezus' leerlingen hebben een gemeenschappelijke ervaring: ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. De nieuwe gelovigen hadden ook een gemeenschappelijke ervaring: Ze hoorden Petrus' profetische toespraak; ze werden overtuigd van hun zonden; ze vroegen om redding; ze hoorden Petrus' oproep om zich te bekeren, zich te laten dopen tot vergeving van zonden en om de Heilige Geest te ontvangen; ze namen met vreugde Petrus' woorden aan; ze

lieten zich dopen en ze voegden zich bij de nieuwe gemeenschap rond Jezus en Zijn apostelen. Christus' Gemeente werd geboren! Niets verbindt mensen meer dan gemeenschappelijke ervaring. Deze leidt bij Jezus' volgelingen tot een gemeenschapsleven waarin ze volharden: 'En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden'. Ze vormen een leergemeenschap, een leefgemeenschap, een avondmaalvierende gemeenschap en een gebedsgemeenschap. Ze komen dagelijks bij elkaar, ze zorgen voor elkaar, ze eten met elkaar, ze loven God met elkaar en ze ontvangen dagelijks nieuwe leden die gered zijn. Dit gemeenschapsleven begint op Pinksteren en wordt na Pinksteren voortgezet en uitgebreid naar de gemeenten in Judea, Galilea en Samaria, enz. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw gave van gemeenschap! Hartelijk dank! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw liefde in Uw gave van gemeenschap. Geef die gave aan Christus' Gemeente vandaag, tot haar opbouw en uitbreiding, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over deze gave?
2. Hoe raken we deze gave kwijt en krijgen we haar terug?
3. Bid je om deze gave? Hoe? Waarom (niet)?

## 23 UW LIEFDE IN UW GAVE VAN GENEZING

Lezen: Handelingen 3

*En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. (Handelingen 2:43)*

*Petrus zei echter (tegen de verlamde man): Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! En hij greep hem bij de rechterhand en richtte hem op en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. (Handelingen 3:6-8)*

*En er gebeurden door de handen van de apostelen veel tekenen en wonderen onder het volk... En er werden er steeds meer toegevoegd die in de Heere geloofden...zodat zij de zieken naar buiten droegen op de straten en hen op bedden en ligmatten legden, opdat, wanneer Petrus voorbijkwam, ook maar zijn schaduw op iemand van hen zou kunnen vallen...Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden en zij werden allen genezen. (Handelingen 5:12-16)*

Op Pinksteren rust de Heilige Geest Christus' gemeente in Jeruzalem toe met Zijn gaven van klanktaal, profetie, en gemeenschap, maar ook met de gave van genezing. De apostelen doen veel wonderen en tekenen en daar zullen genezingen bij zijn geweest. Eén genezing wordt uitvoerig

beschreven; die van de verlamde man bij de Schone Poort van de tempel die daar zit te bedelen. Op weg naar het avondgebed komen Petrus en Johannes bij hem voorbij. Naar aanleiding van zijn verzoek om een liefdegave kijken ze hem doordringend aan. Petrus zegt tegen hem: 'Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen!' Petrus ontvangt de gave van genezing voor deze man en beveelt hem in Jezus' Naam op te staan en te lopen. Tegelijk grijpt hij de verlamde man bij zijn rechterhand en richt hem op. God zegent deze woorden en deze handeling en de verlamde man wordt genezen. Met een sprong staat hij op, loopt rond en gaat met Petrus en Johannes de tempel binnen. Hij looft God Die hem genezen heeft. Wat een wonder! Het geloof in de Naam van Jezus, Die God uit de doden heeft opgewekt, heeft deze verlamde man sterk gemaakt en hem deze volkomen gezondheid gegeven. Deze genezing heeft grote gevolgen: Petrus houdt opnieuw een profetische toespraak tegen het volk en met Johannes getuigt hij over Jezus vóór de hoge raad. Ze brengen verslag uit aan de gemeente en die gaat bidden om vrijmoedigheid om het Woord van God te verkondigen en dat genezing, tekenen en wonderen, zullen geschieden in de Naam van Jezus. God beantwoordt dit gebed met een aardbeving, met een nieuwe vervulling met de Heilige Geest en met vrijmoedigheid om Gods Woord te spreken. Daarna geschieden er veel tekenen en wonderen door de apostelen: veel genezingen en bevrijdingen. De uitstorting van de Heilige

Geest is het begin van de stroom van genezingen en bevrijdingen, die in het boek Handelingen blijft vloeien: in Samaria door de dienst van Filippus, in Damascus door de dienst van Ananias, in Lydda en Joppe door de dienst van Petrus, in Lystre, Filippi, Efeze, Troas en op Malta door de dienst van Paulus. Al deze genezingen en bevrijdingen zijn tekenen van de komst van het Koninkrijk van God, laten Jezus' Koningschap zien en zijn dienstbaar aan de voortgang van het Evangelie. Mensen ontvangen een voor-schot van het Koninkrijk van God in volle openbaring en heerlijkheid, waarin geen ziekte en gebondenheid meer zullen zijn. In deze gaven van de Heilige Geest met hun gezegende gevolgen blijkt Zijn grote liefde voor mensen; een liefde die we mogen bewonderen en waar we Hem voor mogen danken, prijzen en aanbidden. Amen.

## **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw liefde in de vele genezingen in de Naam van Jezus. Geef aan Christus' Gemeente genezingen voor haar opbouw en uitbreiding, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de gave van genezing?
2. Hebben Jezus' apostelen grotere werken dan Jezus gedaan (Joh.14:12)? Hoe is dat mogelijk?
3. Bid je om deze gave? Waarom (niet)? Gebruik je haar? Hoe?

## 24 UW LIEFDE IN UW GAVE VAN BEVRIJDING

Lezen: Handelingen 8:1-8

*En er kwam vrees over iedereen; en er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. (Handelingen 2:43)*

*...Men bracht zieken en hen die door onreine geesten gekweld werden en zij werden allen genezen. (Handelingen 5:16)*

*Want bij velen (in Samaria) die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. (Handelingen 8:7,8)*

*En dat (Paulus naroeppen) deed zij (de waarzeggende slavin) vele dagen lang. Maar Paulus, die zich daaraan ergerde, keerde zich om en zei tegen de geest: Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan! En hij ging op hetzelfde moment uit haar weg. (Handelingen 16:18)*

*En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zo zelfs dat, als de zweetdoeken of de doeken die hij om zijn middel droeg, van zijn lichaam op de zieken gelegd werden, de ziekten van hen weken en de boze geesten uit hen weggingen. (Handelingen 19:11,12)*

Bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem wordt de Geestesgave van bevrijding niet genoemd, maar Jezus' apostelen doen 'veel wonderen en tekenen' en daar kunnen naast genezingen ook bevrijdingen van boze machten bij ge-

weest zijn. Kort na Pinksteren horen we opnieuw over veel tekenen en wonderen door de handen van de apostelen (5:12) en dan worden 'zieken en hen die door onreine geesten gekweld zijn' genoemd en ze worden allen genezen.

Wanneer Filippus in de stad Samaria komt en daar het Evangelie verkondigt, gebeuren er veel bevrijdingen: 'Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die er onder luid schreeuwen uit; en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad'. Evenals in de Evangeliebeschrijvingen worden genezing van zieken en bevrijding van boze geesten vaak samen genoemd (Mt.8:14-17; Mk.1:32-34; enz.). Jezus is de Geneesheer van zieken en de Bevrijder van gebondenen. In het huis van Cornelius getuigt Petrus over Hem: 'Hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en *allen die door de duivel overweldigd waren*, genas, want God was met Hem' (Hand.10:38). God gebruikt Paulus voor bevrijding. Wanneer hij samen met Barnabas lang in Ikonium blijft, geeft de Heere getuigenis aan het Woord van Zijn genade door tekenen en wonderen (Hand.14:3). In Filippi krijgen Paulus en Silas te maken met een waarzeggende slavin die hen achterna loopt en reclame voor hen maakt. Ze roept voortdurend: 'Deze mensen zijn dienstknechten van God, de Allerhoogste, die ons een weg naar de zaligheid verkondigen'. Ze spreekt de waarheid, maar uit een verkeerde bron en met een verkeerde bedoeling. Na vele dagen maakt God dit aan Paulus bekend.



Hij zegt tegen de boze geest: 'Ik gebied u in de Naam van Jezus Christus uit haar weg te gaan' en direct verlaat hij haar. Ook in Efeze gebruikt God Paulus voor genezing van zieken en bevrijding van gebondenen. Joodse duivelbezweerders: zeven zonen van een overpriester Sceva proberen dit ook te doen in de Naam van Jezus, Die Paulus predikt. Maar de boze geest overweldigt hen en naakt en gewond moeten ze vluchten (Hand. 19:13-17). God laat Zijn werk niet nabootsen! Voor koning Agrippa getuigt Paulus dat God hem naar de heidenen gezonden heeft 'om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van *de macht van de satan* tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij' (Hand.26:18). Uit deze bevrijdingen blijkt de grote liefde van de Heilige Geest en we danken en loven Hem daarvoor, amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw grote liefde in Uw gave van bevrijding. Geef die aan Christus' Gemeente, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over deze gave?
2. Waarom worden genezing en bevrijding in het Nieuwe Testament vaak samen genoemd?
3. Bid je om deze gave? Waarom (niet)? Gebruik je die? Hoe?

## 25 UW LIEFDE IN UW GAVE VAN LEIDING GEVEN

Lezen: Handelingen 6:1-7

*En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen ....En zij wierpen hun loten en het lot viel op Matthias; en hij werd met instemming van allen aan de elf apostelen toegevoegd (Handelingen 1:15-26)*

*Maar Petrus, die daar met de elf andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen:...(Handelingen 2:14)*

*In die dagen, toen het aantal discipelen steeds toenam, ontstond er gemor van de Griekssprekenden tegen de Hebreëen, omdat hun weduwen bij het dagelijkse dienstbetoon over het hoofd gezien werden. En de twaalf riepen de menigte van de discipelen bij zich...(Hand.6:1,2)*

*(Paulus schrijft aan Christus' Gemeente in Efeze:) En Hij (Jezus) heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. (Efeziërs 4:11)*

Bij de komst van de Heilige Geest in Jeruzalem ontvangt Christus' gemeente-in-wording verschillende van Zijn gaven: klanktaal, profetie, gemeenschap, genezing, bevrijding; ook de gave van leiding geven, al wordt die niet met name genoemd. Voor ons besef is dat een meer 'gewone' gave, maar het Nieuwe Testament maakt geen verschil tussen gewone en

bijzondere gaven. In zijn opsomming van Geestesgaven in Romeinen 12 noemt Paulus naast elkaar de gaven van profetie, dienstbetoon, onderwijs...en leiding geven; wie deze laatste gave ontvangt, moet haar met inzet gebruiken (6-8). Bij de uitstorting van de Heilige Geest wordt de gave van leidinggeven ontvangen, maar die blijft op de achtergrond als *dienend* leiderschap. Vóór Pinksteren geeft Petrus leiding aan de apostelverkiezing waarbij Matthias in de plaats van Judas wordt gekozen. Op en na Pinksteren treedt Petrus op als woordvoerder van de apostelen (2:14-40; 3:12-26; 4:8-12; 5:3,8). God geeft hem de gave van het leiderschap. Wanneer er gemopper ontstaat over de weduwenzorg tussen de Grieks- en Joodssprekende gelovigen, geven de apostelen leiding in deze situatie en worden er zeven helpers gekozen. In de gemeente van Antiochië zijn er profeten en leraars, die samen komen om de Heere te dienen en te vasten. Vanuit hun midden worden Barnabas en Paulus geroepen tot zendingswerk (13:1-3). Tijdens zendingsreizen worden in de nieuwe gemeenten ouderlingen aangesteld (Hand.14:23). Titus moet dat op Kreta doen (1:5). Paulus nodigt de ouderlingen van de gemeente in Efeze uit om afscheid van hem te komen nemen en zegt tegen hen: 'Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u *tot opzieners aangesteld* heeft om de gemeente van God te weiden, die Hij verkregen heeft door Zijn eigen bloed' (Hand.20:17-38). En wanneer er een geschilpunt over de besnijdenis is tussen gelovigen met een Joodse en een heidense

achtergrond, vergadert de gemeente met de apostelen en ouderlingen daarover in Jeruzalem. Tijdens deze vergadering geven de apostelen Petrus en Jakobus leiding aan het gesprek, terwijl de apostelen Paulus en Barnabas getuigen van Gods grote daden in de heidenwereld (Hand.15). Paulus adresseert zijn brief aan Christus' gemeente in Filippi 'aan al de heiligen in Christus Jezus...met de opzieners (ouderlingen) en diakenen'. Aan Christus' gemeente in Efeze schrijft hij over de bedieningen van apostel, profeet, evangelist en herder en leraar. De Heilige Geest geeft gaven van leiderschap aan Christus' Gemeente in het algemeen en aan plaatselijke gemeenten in het bijzonder. Door de bedding van Christus' bedieningen stroomt de rivier van Geestesgaven tot opbouw van Zijn Gemeente en tot zegen van Israël en de volken. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw gave van dienend leiderschap, tot zegen van allen, amen.

### **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw liefde in Uw gave van leiding geven. Geef die aan Christus' Gemeente, om Jezus' wil, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over deze gave?
2. Welke overeenkomsten/verschillen zijn er tussen leiding geven als natuurlijke gave en als gave van de Heilige Geest?
3. Bid je om deze gave? Waarom (niet)? Gebruik je die? Hoe?

## 26 UW LIEFDE IN UW VRIJMAKEN VAN MENSEN

Lezen: Romeinen 7:14 – 8:17

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Rome:) Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. (Romeinen 8:2).*

*(Aan de gemeente van Korinthe schrijft hij:) De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid. (2 Korinthiërs 3:17)*

Paulus schrijft over Christus' werk: Hij heeft de gelovigen vrijgemaakt van de zonde en van de wet door Zijn kruis en opstanding. Ze zijn met Hem gestorven en opgestaan: het oude leven van de zonde ligt achter hen en het nieuwe leven met en voor Jezus ligt voor hen (Rom.6). De gelovigen zijn ook gestorven aan de wet als heilsweg om in nieuwheid van de Geest God te dienen (Rom.7). Paulus denkt daarbij aan het nieuwe verbond en de heilstijd die met Jezus' komst werkelijkheid zijn geworden (Jer.31:31-34; Ezech.36:26,27). De gelovigen hebben de Heilige Geest ontvangen en worden door Hem geleid. Dit nieuwe leven is echter niet zonder strijd: de oude mens is op Jezus' kruis gedood – hij heeft geen recht van leven en van spreken meer - maar hij is nog niet uitgeschakeld. Hij laat zich nog gelden. De nieuwe mens verheugt zich in de wet van God die heilig, rechtvaardig en goed is, maar de oude mens wil Paulus tot een gevangene van de zonde-wet maken. Daarom klaagt Paulus: 'Ik ellendig

mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood?'; mij redden uit de macht van de zonde en van de dood? Tegelijk juicht hij: 'Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere'. Hij heeft de zonde en de dood overwonnen voor allen die in Hem geloven. Jezus is Overwinnaar! Daarom is er geen enkele veroordeling meer en geen eeuwig oordeel voor hen die Christus Jezus zijn! Wat een genade en wat een vreugde! Waarom? Omdat de wet van de Geest van het leven, Die in Christus Jezus is, Paulus en alle gelovigen heeft vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. 'Wet' betekent hier: heerschappij, regering, macht. De Heilige Geest is oppermachtig en heeft de overmacht. Zonde en dood moeten het van Hem verliezen. Paulus schrijft dan verder over de nieuwe levenswandel onder leiding van de Heilige Geest. De gelovigen wandelen naar de Geest, ze bedenken de dingen van de Geest wat leven en vrede voor hen betekent, de Geest woont in hen en door de Geest doden ze hun zondige begeerten en daden. De Heilige Geest is de Geest van vrijmaking. Hoe groot is Zijn liefde daarin!

Aan Christus' gemeente in Korinthe schrijft Paulus over het oude verbond met de wetgeving op de berg Sinai en het nieuwe verbond dat Jezus heeft ingewijd met Zijn bloed (Lk.22:20). Het nieuwe verbond overtreft het oude verbond dat Israël verbroken heeft. Wanneer de ongelovige Joden zich tot de HEERE, hun God, bekeren, wordt de bedekking van hun hart weggenomen. Wanneer ze het Oude Testament lezen, leren ze Jezus, hun Messias, kennen. En dan schrijft Paulus:

‘De Heere nu is de Geest; en waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid’. Paulus heeft over de HEERE, de God van Israël, gesproken, Die Mozes’ gezicht liet glanzen na zijn ontmoeting met Hem (Ex.34:29). Volgens Paulus is de HEERE niemand anders dan de Heilige Geest, Die in de harten van Joden komt werken en de bedekking van hen wegneemt, zodat ze Jezus als hun Messias leren kennen. En dan laat Paulus volgen: ‘En waar de Geest van de Heere is, daar is vrijheid’. Daarmee grijpt hij terug op wat hij eerder heeft gezegd. De inwoning van de Heilige Geest in de harten van de gelovigen vervangt het oude verbond van letters op stenen tafels (3,6). Vrij van de letter van de wet om naar de Geest van de wet te leven! Het is een vrijheid *van* en een vrijheid *voor*: om voor God en de naaste te leven, uit liefde en uit dankbaarheid! Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw vrijmaken, eens voor het eerst en daarna telkens opnieuw! Hier is de vrijheid van het kinderleven van de kinderen van God! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw liefde in Uw vrijmaken. Laat ons er in delen, tot eer van U en tot vreugde van ons, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over dit vrijmaken?
2. Wat is het werk van Jezus en van de Geest hierin?
3. Ken je deze vrijmaking? Hoe? Waarom (niet)?

## 27 UW LIEFDE IN UW HEILIGEN VAN MENSEN

Lezen: 1 Thessalonicenzen 4:1-12

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Rome:) Wat de Geest van heiliging betreft, is Hij (Jezus) met kracht bewezen te zijn de Zoon van God, door Zijn opstanding uit de doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere. (Romeinen 1:4)*

*(Aan Christus' gemeente in Thessalonica schrijft hij:) Maar wij (Paulus, Silvanus, Timotheüs) moeten God altijd voor u danken, broeders, die geliefd bent door de Heere, dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de Geest en geloof in waarheid. ( 2 Thessalonicenzen 2:13)*

*(Petrus schrijft aan de gelovigen in de verstrooiing:) Ze zijn uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader, door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus: Moge genade en vrede voor u vermeerderd worden. (1 Petrus 1:2)*

De HEERE, de God van Israël, is heilig, Zijn Zoon Jezus is heilig en Zijn Geest wordt Heilige Geest genoemd. 'Heilig' betekent: anders, apart, bijzonder; volstrekt onderscheidend van de wereld buiten God, Die te prijzen is tot in eeuwigheid! 'Heilig' betekent behalve apart, afgezonderd, ook toegewijd aan, gericht op, tot zijn bestemming brengend. De Heilige Geest behoort tot de heilige Drieëenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Binnen die gemeenschap wijdt Hij zich toe aan de



Vader en aan de Zoon. Hij wordt de Geest van de Vader en van de Zoon genoemd (Mt.10:20; Gal.4:6).

Aan God de Heilige Geest wordt in de Bijbel in het bijzonder het werk van de heiliging toegeschreven. Maar God de Vader en God de Zoon zijn er ook bij betrokken zijn (Ef.1:3,4; Joh.17:19). De Heilige Geest heiligt de schepping van God tot de komst van Zijn Koninkrijk, in het bijzonder mensen: Maria vóór de geboorte van Jezus, het volk Israël en Christus' Gemeente (Rom.8:22,23; Lk.1:35; Mt.1:20; Ezech.36:22,23; Rom.11:16; Ef.5:25-27). De Geest laat vanuit Jezus vruchten groeien en rijpen die Zijn beeld laten zien (Gal.5:22).

Paulus noemt de Geest van heiliging in verband met Jezus' opstanding. 'De Geest van de heiliging waait sinds Jezus' verrijzenis energiek door de wereld. Het is de Geest Die meekomt met het Evangelie van Jezus Christus. Daardoor wordt deze Jezus aangewezen als de Zoon van God. Daardoor wordt Hij voor vele mensen "onze Heer" ' (J. van Bruggen). Zijn werk beperkt zich niet tot Jezus' geboorte uit de maagd Maria, maar strekt zich uit over Zijn hele bediening, ook over Zijn opstanding (Rom.8:11). De Geest maakt Jezus groot zoals Hij zelf beloofd heeft (Joh.16:14,15) en dat ten goede van ons. Wat een liefde van de Heilige Geest!

Het heiligende werk van de Heilige Geest geldt in het bijzonder de levensheiliging van de gelovigen. Paulus en zijn medewerkers danken God voor Zijn werk in Christus' gemeente van Thessalonica: 'Dat God u van het begin verkoren

heeft tot zaligheid, *in heiliging door de Geest* en geloof in de waarheid'. Van vóór de schepping heeft God de gelovigen al voor Zijn heil bestemd (Rom.8:28-30; Ef.1:4,5). Hij bewerkt dit door middel van de heiliging door de Geest en het geloof in de waarheid als vrucht van de Evangelieverkondiging. Petrus schrijft daarover: God de Vader heeft de gelovigen uitverkoren en Zijn keus heeft gestalte gekregen in de heiliging door Zijn Geest, waardoor ze tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus zijn gekomen. Deze heiliging is *gave* van God en tegelijk *opgave* voor de gelovigen: 'Jaag de vrede na met allen en *de heiliging*, zonder welke niemand de Heere zal zien' (Hebr.12:14) en 'Geliefden, laten wij onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en *de heiliging* volbrengen in het vrezen van God' (2 Kor.7:1). De Heilige Geest werkt én de gelovigen werken met Hem mee uit liefde en dankbaarheid. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw werk van heiliging in het leven van mensen! Amen.

## **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw liefde in het heiligen van mensen. Ga daar mee door en voltooi Uw werk, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over dit werk van heiliging?
2. Wanneer begint dit werk in een mensenleven?
3. Ken je dit werk van de Heilige Geest? Hoe? Waarom (niet)?

## 28 UW LIEFDE IN UW PLEITEN VOOR DE GELOVIGEN

Lezen: Romeinen 8:18-30

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Rome:) En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij (God) Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit. (Romeinen 8:26,27)*

Paulus schrijft in Romeinen 8 over het leven van de gelovigen onder leiding van de Heilige Geest. Vaak noemt hij Hem. De gelovigen wandelen naar de Geest (1,4), de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft hen vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood (2), de gelovigen bedenken de dingen van de Geest die leven en vrede geven (5,6), de gelovigen zijn in de Geest en hebben de Geest ontvangen en Hij woont in hen (9,11), hun sterfelijke lichamen worden levend gemaakt door de Geest (11), de gelovigen doden de (zondige) daden van het lichaam door de Geest en leven daardoor (13), ze worden door de Geest geleid en zijn daarom zonen van God (14), ze hebben de Geest van aanneming tot zonen ontvangen door Wie ze roepen: 'Abba, Vader!' (15), de Heilige Geest getuigt met hun geest dat ze kinderen van God zijn (16), ze hebben de Geest als eersteling/voorschot ontvangen en daarom zuchten ze met de schepping mee in de verwachting van de aanneming tot

zonen: de verlossing van het vergankelijke lichaam om een nieuw, onvergankelijk, lichaam te ontvangen (23).

Na al deze gaven en werken van de Heilige Geest genoemd te hebben, brengt Paulus het gebedsleven van de gelovigen ter sprake. Ze kennen gebedsverlegenheid: 'Wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort'. Het ontbreekt ons vaak aan inzicht over het heden en de toekomst en daarom weten we vaak niet wat we precies moeten bidden, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte: Moeten we bidden om genezing óf om een heengaan in vrede? Wat kunnen we ons in zo'n situatie zwak en machteloos voelen. Paulus spreekt over 'zwakheden' (meervoud). Maar zoals de Heilige Geest de gelovigen doet meezuchten met de schepping, zo komt Hij de gelovigen ook te hulp in hun zwakheden in het bidden. Hij is hun Helper. In hun gebedsverlegenheid pleit Hij voor de gelovigen met onuitsprekelijke verzuchtingen. Paulus gebruikt hier niet het woord 'bidden', maar 'pleiten'. Hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor Jezus' pleiten aan de rechterhand van Zijn Vader (34). Hij voegt aan dit woord nog een voorzetsel toe, zodat het de betekenis krijgt van pleiten ten behoeve van en in plaats van. De Heilige Geest treedt ten behoeve van de gelovigen in de plaats van de gelovigen. Hij neemt het bidden van hen over. Hij pleit voor de gelovigen 'met onuitsprekelijke verzuchtingen'. Het 'onuitsprekelijke' behoort in het Nieuwe Testament tot het hemelse (2 Kor.12:4). Door deze verzuchtingen kan de Geest bidden 'naar behoren': overeenkomstig de wil en het plan van God, terwijl de gelovi-

gen in deze bedeling altijd beneden die maat blijven (J.P. Versteeg). Het gaat hierover over de verzuchtingen van de Geest en niet om die van de gelovigen. In hun geest kunnen ze die verzuchtingen horen. De gelovigen hebben twee Pleitbezorgers bij hun hemelse Vader, Die hun zaken en belangen behartigen: Jezus in de hemel en de Heilige Geest op aarde, Die in hun lichaam woont als Zijn tempel. Wat een liefde en zorg van Vader, Zoon en Heilige Geest!

God doorzoekt de harten van de gelovigen, zodat Hij weet wat hun ontbreekt en wat ze nodig hebben. Hij kent ook de gedachten van de Geest als geen ander. Hij weet dat de Heilige Geest naar Zijn wil voor de heiligen, de gelovigen, pleit en Hij zal Zijn pleidooi voor hen niet afwijzen. Wat een genade en liefde van de Geest en van de Vader! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw liefde in Uw pleiten voor de gelovigen. Geef dat we Uw hulp en Uw pleiten inroepen bij ons bidden, om Jezus' wil, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over het pleiten van Jezus en van de Geest?
2. Waarom wordt het woord 'pleiten' (voor de rechtbank) gebruikt?
3. Ken je de Geest als Helper en Pleitbezorger in je gebedsleven? Hoe? Waarom (niet)?

## 29 UW LIEFDE IN UW ROEPEN 'ABBA VADER!'

Lezen: Romeinen 8:1-17

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Rome:) Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen (Gr. zonen) ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader! De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. (Romeinen 8:15,16)*

*(Aan de Galatische gemeenten schrijft hij:) Nu, omdat u kinderen (Gr. zonen) bent, heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in uw harten, Die roept: Abba, Vader! (Galaten 4:6)*

Wanneer Paulus schrijft over het leven van de gelovigen onder leiding van de Heilige Geest, komt hij toe aan de Heilige Geest als de Geest van het zoonschap; van het geadopteerd worden tot een volwassen zoon van de hemelse Vader. Hij schrijft: 'Immers, zovelen als er door de Geest van God geleid worden, die zijn kinderen (Gr. zonen) van God'. Wat een zekerheid in de geestelijke strijd tussen naar het vlees leven en door de Geest de (zondige) daden van het lichaam doden! Wie door de Heilige Geest geleid worden en zich door Hem laten leiden, zijn zonen van God! Hij laat ze niet in de steek, maar geeft hun de overwinning! Leiding door de Geest is kenmerkend voor het zoonschap van God; van geestelijke volwassenheid. De gelovigen hebben niet een geest van slavernij ontvangen – in het heidendom onder de

macht van boze geesten en in het Jodendom onder de macht van de wet; beide maken vreesachtig – maar ze hebben de Geest van het zoonschap ontvangen, door Wie ze roepen: Abba,Vader!’ Ze zijn omwille van Jezus, Gods Zoon, tot Gods zonen aangenomen en nu roepen ze tot hun hemelse Vader zoals Jezus in Gethsemané in grote nood tot Hem riep: ‘Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker (van lijden en sterven) van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt’ (Mk.14:36). Jezus gebruikte hier het Aramees, Zijn moedertaal, en riep om hulp tot Zijn Vader. De Geest leert de gelovigen in grote nood luid roepen om hulp. Ze sturen SOS berichten naar hun Vader in de hemel Die deze berichten opvangt en beantwoordt. Wanneer gelovigen tot hun Vader roepen ‘Abba, Vader’, doen ze dit door de Geest van Jezus Christus: Zijn stem klinkt achter hun taal! Mét Hem roepen zij de Vader aan (J. van Bruggen). In dit roepen uit grote nood tot Jezus’ en hun Vader is er gebedsgemeenschap met Jezus. Door dit roepen uit de nood tot hun Vader getuigt de Geest met hun geest mee dat ze kinderen van God zijn! Ze ontvangen een dubbele bevestiging: die van hun eigen geest en die van de Heilige Geest! Het tot kind van God aangenomen zijn om Jezus’ wil brengt veel zegeningen mee: erfgenaam van God en mede-erfgenaam van Christus zijn. Met Hem zal God de gelovigen alle dingen schenken (32): de nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar gerechtigheid woont (2 Petr.3:13). De weg naar deze erfenis is die van lijden om Jezus’ wil, maar wie met Hem lijdt wordt ook met Hem ver-

heerlijkt; die deelt in Zijn heerlijkheid! Wat een toekomst!

In zijn brief aan Christus' gemeenten in Galatië schrijft Paulus ook over het zoonschap van de gelovigen. In het oude verbond waren de gelovigen onmondige kinderen van God, maar nu is in Jezus Christus het nieuwe verbond gekomen dat Hij heeft ingewijd met Zijn bloed (Lk.22:20). Paulus noemt dit 'de volheid van de tijd'. In die tijd heeft God Zijn Zoon uitgezonden 'om hen die onder de wet waren, vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen (Gr. zonen) zouden ontvangen. Jezus, Gods Zoon is door Zijn Vader gezonden om ons tot volwassen zonen van de hemelse Vader aan te nemen: 'zonen om én in de Zoon'. Wat een genade! Omwille van die adoptie tot zonen heeft God de Geest van Zijn Zoon uitgezonden in de harten van de gelovigen, Die roept: Abba, Vader! De Geest roept de naam 'Abba' voor en de gelovigen roepen die na. Wat een liefde van de Heilige Geest! Amen.

## **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw roepen: 'Abba, Vader!' Leer ons met U mee te roepen en het volwassen zoonschap van de Vader door U te ontvangen, in Jezus' Naam, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over het kindschap van God?
2. Waarom spreekt Paulus over het zoonschap van God?
3. Ken je God als Vader en roep je tot Hem 'Abba'? Hoe?





bidden. Hij doet haar volharden in het roepen om Jezus' komst. Johannes weet van het roepen van de Geest en van de bruid. Hij sluit zich daar bij aan en wekt anderen op, die met hem dat roepen horen, om te roepen: 'Kom, Heere Jezus!' Doe mee! Johannes wil niets liever dan dat roepen aanstekelijk werkt; een sneeuwbaaleffect heeft. Laat de bruidsgemeente, die roept om de terugkomst van haar Bruidegom, al groter worden. Johannes is gunnend en uitnodigend. Het gaat hem om Jezus zelf, om Zijn verheerlijking, tot eer van Zijn Vader en tot zegen en vreugde van al Jezus' liefhebbers.

Na zijn oproep om met de Geest en de bruid mee te bidden: 'Kom, Heere Jezus!', nodigt Johannes uit: 'En laat hij die dorst heeft, komen; en laat hij die wil, het water van het leven nemen voor niets'. Denkt Johannes aan hen die Jezus nog niet kennen en daarom niet roepen om Zijn terugkomst in heerlijkheid? Ook voor hen heeft hij een uitnodiging! 'Dorst hebben' wijst op gemis en behoefte. Als kinderen van Adam en Eva missen we in geestelijk opzicht alles en hebben we een verkeerde dorst. Johannes spoort aan om naar Jezus te komen, al noemt hij Zijn Naam hier niet. Jezus riep op de laatste dag van het Loofhutzenfeest: 'Als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen en drinken. Wie in Mij gelooft, zoals de Schrift zegt: Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien' (Joh.7:37-39); de stromen van de Heilige Geest van gebed, dankzegging, lofprijzing, aanbidding, getuigenis, dienstbetoon, enz. Jezus geeft de ware dorst en

lest die dorst, mild en overvloedig. De Heilige Geest vernieuwt de menselijke wil, zodat die gaat willen wat God wil: het water van het leven nemen. Laten alle dorstigen en alle gewilligen naar Jezus gaan. Hij geeft het levende water: het eeuwige leven, hier en nu, en tot in de eeuwen der eeuwen. Hij geeft het gratis, als geschenk. Uit pure genade, waar Jezus voor betaald heeft met Zijn kostbaar bloed. *Voor Hem* was er de *dorst* op het kruis (Joh.19:28) en voor ons is de bron van *levend water* dat springt tot in het eeuwige leven (Joh.4:14). Wat een ruil! Kom tot Hem, drink en leef!

Met het oog op de komst van Gods Koninkrijk in volheid wordt de Heilige Geest genoemd: zegel (Ef.1:13; 4:30; 2 Kor.1:22), eersteling (Rom.8:23) en onderpand/aanbetaling (Ef.1:14; 2 Kor.1:22; 5:5). Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde in Uw roepen: 'Kom, Heere Jezus!' en in Uw zegel, eersteling en onderpand zijn van het Koninkrijk dat komt! Aan U, eeuwige dank, lofprijzing en aanbidding! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heilige Geest, voor Uw liefde in Uw roepen en dat van de bruid om Jezus' komst. Leer ons mee te roepen en daarin te volharden, door Uw kracht, om Jezus' wil, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de Geest en Jezus' komst?
2. Wat betekenen de namen zegel, eersteling en onderpand?
3. Bid je: 'Kom, Heere Jezus'? Hoe? Waarom (niet)?

### **31 UW LIEFDE IN HET DOEN AANVAARDEN VAN UW LIEFDE**

Lezen: Handelingen 16:14-34

*En toen zij (Joden en Jodengenoten) dit (Petrus' toespraak) hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? (Handelingen 2:37)*

*En een zekere vrouw, van wie de naam Lydia was, een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God diende, luisterde naar ons (Paulus en Silas). En de Heere opende haar hart, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd. (Handelingen 16:14)*

De liefde van de Heilige Geest is heel groot: in al Zijn relaties, werken en gaven. Wie is in staat om Zijn grote liefde te bevatten en te beschrijven, Hem daarvoor te danken, te loven en te aanbidden? Zijn liefde is ook groot in het doen aanvaarden van Zijn liefde door mensen. Dat is niet vanzelfsprekend, maar een wonder van Gods genade.

Jezus heeft gesproken over het lasteren van, het kwaad spreken over, de Heilige Geest (Mk.3:28-30). Hij heeft volledige vergeving voor alle zonden en lasteringen afgekondigd met één uitzondering: voor de lastering tegen de Heilige Geest. Wie bewust kwaad spreekt over de Heilige Geest, door Wiens kracht Jezus boze geesten uitwerpt, blokkeert voor zichzelf de weg naar het eeuwige leven. Wie willens en wetens Gods werk voor satans werk uitmaakt,

begaat een onvergeeflijke zonde. Een ernstige waarschuwing! Deze zonde wordt *de* zonde tegen de Heilige Geest genoemd. Er zijn nog andere zonden tegen de Heilige Geest, die het aanvaarden van Zijn liefde verhinderen; zonden waar wel vergeving voor is. Stefanus zegt tegen de leiders van zijn volk: 'Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, u *verzet* u altijd tegen de Heilige Geest; zoals uw vaders deden, zo doet u ook' (Hand.7:51). Ze verzetten zich tegen zijn Evangelieverkondiging en dat is een ernstige zonde, maar daar is vergeving voor mogelijk. Denk maar aan Saulus van Tarsus, die bij de steniging van Stefanus aanwezig was. Paulus noemt het *bedroeven* van de Heilige Geest door een onchristelijk leven (Ef.4:30) en het *uitblussen* van het vuur van de Geest door onder meer het verachten van de profetieën (1 Thess.5:19-22). Van deze zonden is - God zij dank - bekering mogelijk, zodat de liefde van de Heilige Geest ontvangen kan worden.

Wie komt tot bekering tot God en tot geloof in Jezus Christus, die leert het werk en de liefde van de Heilige Geest kennen. Dat blijkt bij de uitstorting van de Heilige Geest in Jeruzalem. Veel Joden en Jodengenoten worden door Petrus' Evangelieverkondiging diep in hun hart geraakt, raken in grote verlegenheid, horen Petrus' oproep tot bekering, doop en vervulling met de Geest en komen tot geloof en doop. Dit is het werk van de uitgestorte Heilige Geest. In Filippi luistert Lydia naar de prediking van Paulus en de Heere (Jezus) opent haar hart en ze geeft acht op wat door Paulus gesproken

wordt. Hij doet dat door Zijn Geest en ze komt tot het geloof en tot de doop. Ze ontvangt Paulus en Silas in haar huis als vrucht van haar geloof. In Thessalonica zijn veel mensen tot geloof gekomen. Paulus en zijn medewerkers danken daar God voor. De gelovigen hebben het gepredikte Woord ontvangen en aangenomen als Gods Woord dat werkzaam is in hun leven (1 Thess.2:13). Dat is het werk van de Heilige Geest. Al wordt Zijn Naam niet genoemd, Hij werkt in mensen en ze leren Zijn werk en liefde kennen. Dan blijft er alleen verwondering, verootmoediging, dankzegging, lofprijzing en aanbidding over. Heilige Geest, hoe groot is Uw liefde! Amen.

### **Gebed**

*Heilige Geest, dank U voor Uw liefde in het doen aanvaarden van Uw liefde door ons. Blijf ons Uw liefde bewijzen, in Jezus' Naam, door Uw kracht, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over het aanvaarden van de liefde van de Heilige Geest?
2. Waarom wordt bij Zijn werk de Naam van de Heilige Geest vaak niet genoemd (Joh.16:13-15)?
3. Heb je door dit boek de liefde van de Heilige Geest (beter) leren kennen? Hoe? Waarom (niet)?

## GEBED

*Heilige en liefdevolle Vader in de hemel, met Jezus, Uw Zoon en met de Heilige Geest, we danken, loven en aanbidden U vanwege Uw grote liefde in al Uw werken van uitverkiezing, schepping, voorzienigheid, verlossing en voltooiing.*

*In het bijzonder willen we U, Heilige Geest, danken:*

- *voor Uw liefde en trouw in Uw relatie tot de Vader en de Zoon, in Uw relatie tot Uw schepping, tot Uw volk Israël, tot Christus' Gemeente en tot de wereld;*
- *voor Uw liefde in Jezus' menswording, toerusting, bediening, sterven en opstanding;*
- *voor Uw liefde in Uw hulp, inwoning, onderwijs en getuigenis;*
- *voor Uw liefde in Uw komst op de Pinksterdag in Jeruzalem en in de toerusting van Christus' Gemeente met Uw gaven om Jezus' getuigen te zijn;*
- *voor Uw liefde in Uw werken van vrijmaking, heiliging en pleiten;*
- *voor Uw liefde in Uw roepen 'Abba, Vader!' en 'Kom, Heere Jezus!'*
- *voor Uw liefde in het doen aanvaarden van Uw liefde door ons.*

*We bidden U:*

- *vergeef ons alle zonden, begaan tegen Uw liefde in al Uw werken;*
- *bekeer ons van onze liefdeloosheid tegenover U, van ons verzet tegen, van ons bedroeven van en van ons uitblussen van Uw Geest. Bewaar ons voor de zonde van het lasteren van U;*
- *kom over ons, rust op ons, woon in ons en vervul ons met Uw gaven om getuigen van Jezus te zijn;*
- *vervul ons met Uw liefde, genade en vreugde;*
- *leer ons 'Abba, Vader!' en 'Kom, Heere Jezus!' roepen;*
- *leer ons Uw liefde hoe langer hoe meer kennen, die bewonderen, daaruit leven en U daarvoor danken, loven en aanbidden.*

*Aanvaard onze dank en verhoor onze gebeden, omwille van Jezus en Zijn offer, op Golgotha gebracht, tot eer van de Vader, van de Zoon en van Uw zelf, tot in de eeuwen der eeuwen, amen.*



## **LIED**

Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door Uw kracht!  
Hemelse Vrede,  
deel U nu mede  
aan een wereld, die U verwacht!

Wij mogen zingen  
van grote dingen,  
als wij ontvangen  
al ons verlangen,  
met Christus opgestaan. Halleluja!

Eeuwigheidsleven  
zal Hij ons geven,  
als wij herboren  
Hem toebehoren,  
Die ons is voorgegaan. Halleluja!

Uit: *Liedboek voor de kerken*, 's-Gravenhage, 1973, gezang 477. (NB. 'wereld' in regel 6 in de betekenis van de zuchtende schepping, Rom.8:22. MDG)

## LITERATUUR

Bijbelverklaringen.

Christelijke belijdenisgeschriften.

Handboeken Christelijke Geloofsleer.

Bavinck, J.H., e.a., *De Heilige Geest*, Kampen, 1949.

Idem, *Ik geloof in de Heilige Geest*, Den Haag, 1963.

Beek, A. van de, *Lichaam en Geest van Christus: de theologie van de kerk en de Heilige Geest*, Zoetermeer, 2012.

Boer, G., Graafland, C., *De Geest verlangt naar meer. Over de vervulling met de Heilige Geest en Zijn gaven*, Nunspeet, 2007.

Campen, M.M. van, *De Gereedschapskist van de Heilige Geest*, Heerenveen, 2015.

Dekker, W.M., Zoutendijk, A., *De Geest onderscheiden*, Utrecht, 2017.

Doornenbal, R.J.A., e.a., *Gaven voor de gemeente*, Zoetermeer, 2005.

Floor, L., *De Doop met de Heilige Geest*, Kampen, 1982.

Idem, *De gaven van de Heilige Geest in bijbels-theologisch perspectief*, Heerenveen, 1999.

Idem, *De vrucht van de Geest in bijbels-theologisch perspectief*, Heerenveen, 2004.

Geuze, M.D., *De Zegen van Pinksteren*, Heerenveen, 1998.

Idem, *Profetie. Onmisbaar voor de christelijke gemeente*, Hoornaar, 2004.

Idem, *Vervul ons met Uw Geest. Over de vervulling met de Heilige Geest en Zijn gaven*, Nunspeet, 2017.

Graafland, C., *Geest en leven*, Utrecht, 2021.

Grossmann, S., *Genadegaven in evenwicht*, Kampen, 1980.

Grudem, W., *Are miraculous Gifts for today?*, Leicester, 1996.

Hayford, J., *The beauty of spiritual language*, Milton Keynes, 1992; *De schoonheid van geestelijke taal*, Kampen, 2003.

Hegger, H.J., *Ik zag Gods heerlijkheid*, Hoenderloo, z.j

Hill, C., *Prophecy, Past and Present*, Guildford, 1995, 2<sup>e</sup> druk.

Hoek, J., *De Geest, het kruis en de gaven*, Zoetermeer, 2009.

Kuyper, A., *Het werk van de Heilige Geest*, Amsterdam, 1888.

Lloyd-Jones, D.M., *Joy Unspeakable*. The baptism with the Holy Spirit, Eastbourne, 1985; *Onuitsprekelijke Vreugde*, Utrecht, 1995.

Idem, *Prove all things*. The Sovereign Work of the Holy Spirit, Eastbourne, 1985; *Beproeft alle dingen*, Utrecht, 1995.

MacNutt, F., *The Healing Reawakening*, Grand Rapids, 2006.

Molenaar, D.G., *De Doop met de Heilige Geest*, Kampen, 1963.

Murray, A., *The full blessing of Pentecost*, Londen, 1973; *De Volle Pinksterzegen*, Den Haag, z.j.

Ouweneel, W.J., *De Geest van God*, Vaassen, 2007.

Idem, *Meer Geest in de gemeenten*, Vaassen, 2004.

Owen, J., *Pneumatologia*, or a Discourse concerning the Holy Spirit, in Goold, W.H. (ed.), *The Works*, Londen, 1965-1968, vol.3,4; *De Heilige Geest. Zijn gaven en Zijn kracht*, Soest, 2017.

Paul, M.J., *Vergeving en genezing. Ziekenzalving in de christelijke gemeente*, Zoetermeer, 1997.

Pawson, D., *Jesus baptises in one Holy Spirit*, Londen, 1997.

Idem, *The Normal Christian Birth*, Londen, 1989; *De Normale Christelijke Geboorte*, Soest, 1993.

Ponsonby, S., *Alles hebben. Meer ontvangen*, Vaassen, 2006.

Ruthven, J., *On the Cessation of the Charismata*. The Protestant Polemic on Postbiblical Miracles, Sheffield, 1993.

Smail, T.A., *Reflected Glory*. The Spirit in Christ and Christians, Londen, 1975; *De Glorie van God*, Kampen, z.j.

Idem, *The Giving Gift: The Holy Spirit in Person*, Londen, 1988.

Smouter, W., *Herstelwerk*. De Geest werkt van schepping tot voleinding, Zoetermeer, 2006.

Thiselton, A.C., *The Holy Spirit*. In *Biblical teaching, through the centuries and today*, Londen, 2013.

Tomlin, G., *Geest van overvloed*, Amsterdam, 2013.

Veenhof, J., *De kracht die hemel en aarde verbindt*, Zoetermeer, 2016.

Wentsel, B., *De Heilige Geest, de Kerk en de laatste dingen*. De persoon en het werk van de Heilige Geest. Dogmatiek deel 4a, Kampen, 1995.

Enz.

