

IN GESPREK MET PAULUS OVER ZIJN BRIEF AAN CHRISTUS' GEMEENTE IN EFEZE

door M.D. Geuze, emeritus-hervormd predikant in de Protestantse Kerk in Nederland

WOORD VOORAF

Na de *Luisteroefeningen bij het Evangelie naar Johannes* en de *Luisteroefeningen bij de Brieven van Johannes* ben ik verder gegaan met het onderzoek van Paulus' Brief aan Christus' gemeente in Efeze. Ik heb dit gedaan in de vorm van een gesprek tussen een lezer en een uitlegger over wat Paulus in deze brief schrijft. Deze gesprekken vertrouw ik graag aan anderen toe om Paulus' onderwijs te ontvangen en er door gezegend te worden zoals ik zelf die zegen heb ervaren. Het gaat daarin om de opbouw van Christus' Gemeente en de komst van Gods Koninkrijk voor Israël en de volken. Deze gesprekken draag ik graag op aan Christus' hele Gemeente en aan elke christelijke gemeente en gelovige in het bijzonder. Neem en lees, bid en ontvang! Met hartelijke groet en heilbede,

M.D. Geuze

Nunspeet, 15 oktober 2022

INHOUD

Woord vooraf - 2

Inhoud - 3

1. Een brief voor u/jou (Ef.1:1,2) - 5
2. Zegen God en ontvang Zijn zegen (Ef.1:3) - 6
3. Word bemoedigd (Ef.1:4-6) - 7
4. Wees verwonderd (Ef.1:7-10) - 8
5. Wees vol hoop (Ef.1:11,12) - 9
6. Tel Gods zegeningen en loof Zijn Naam (Ef.1:13,14) - 10
7. Dank en bid (Ef.1:15,16) - 11
8. Ontvang de Geest van wijsheid en openbaring (Ef.1:17,18a) - 12
9. Leer de hoop, de rijkdom en de grootheid van God kennen (Ef.1:18,19) - 13
10. Geloof in Christus: de openbaring van Gods kracht (Ef.1:20,21) - 14
11. Geloof in Jezus' Koningschap en aan Zijn Gemeente (Ef.1:22,23) - 15
12. Bedenk wat je geweest bent en wat je gedaan hebt (Ef.2:1-3) -16
13. Bewonder Gods grote barmhartigheid (Ef.2:4-6) - 17
14. Verwacht Gods toekomstige genade (Ef.2:7-9) - 18
15. Dank voor Gods schepping in Christus Jezus (Ef.2:10) -19
16. Bedenk dat u, heidenen, dichtbij gekomen bent in Christus Jezus (Ef.2:11-13) -20
17. Jezus is onze vrede (Ef.2:14-16) - 21
18. Jezus heeft vrede verkondigd (Ef.2:17-19) - 22
19. God heeft gebouwd en bouwt (Ef.2:20-22) - 23
20. God heeft aan Paulus een openbaring en bediening gegeven (Ef.3:1-5) - 24
21. God heeft het geheimenis bekendgemaakt (Ef.3:6,7) - 25
22. God heeft aan Paulus de verkondiging van Christus gegeven (Ef.3:8,9) - 26
23. Christus' Gemeente maakt Gods wijsheid bekend (Ef.3:10,11) - 27
24. Christus geeft vrijmoedigheid en toegang (Ef.3:12,13) -28
25. Paulus bidt tot de Vader van Jezus Christus (Ef.3:14-16) - 29
26. Paulus bidt om de inwoning van Christus (Ef.3:17-19) - 30
27. Paulus bidt om de verheerlijking van God (Ef.3:20,21) - 31
28. Paulus roept op tot een nederig leven (Ef.4:1-3) - 32
29. Paulus belijdt de eenheid van en in God (Ef.4:4-6) - 33
30. Paulus belijdt de verscheidenheid van Gods gaven (Ef.4:7-10) -34
31. Paulus belijdt Christus' bedieningen (Ef.4:11) - 35
32. Paulus verwacht de groei en voltooiing van Christus' Gemeente (1) (Ef.4:12-14) - 36
33. Paulus verwacht de groei en voltooiing van Christus' Gemeente (2) (Ef.4:15,16) - 37
34. Leef niet meer zoals de heidenen (Ef.4:17-19) - 38
35. Leef als nieuwe mens (Ef.4:20-24) -39
36. Lieg niet, zondig niet en geef de duivel geen plaats (Ef.4:25-27) - 40
37. Steel niet, spreek geen vuile taal en vergeef (Ef.4:28,29,31,32) - 41
38. Bedroef de Heilige Geest van God niet (Ef.4:30) - 42
39. Wees navolgers van God (Ef.5:1,2) - 43
40. Leef rein, wees tevreden en dankbaar (Ef.5:3-5) - 44
41. Laat u niet misleiden en wandel als kinderen van het licht (Ef.5:6-10) - 45
42. Ontmasker de werken van de duisternis (Ef.5:11-14) - 46
43. Leef nauwgezet en gebruik de geschikte tijd (Ef.5:15-17) - 47
44. Word vervuld met de Geest (Ef.5:18-21) - 48
45. Vrouwen, eer je man (Ef.5:22-24) - 49
46. Mannen, heb je vrouw lief (1) (Ef.5:25-27) - 50

47. Mannen, heb je vrouw lief (2) (Ef.5:28-30) - 51
48. Dit geheimenis is groot (Ef.5:31-33) - 52
49. Kinderen, wees je ouders gehoorzaam en ouders, voed ze op voor de Heere Jezus (Ef.6:1-4) - 53
50. Slaven, wees gehoorzaam en heren, doe uw slaven goed (Ef.6:5-9) - 54
51. Doe de hele wapenrusting van God aan (Ef.6:10-12) - 55
52. Bied weerstand op de kwade dag (Ef.6:13-15) - 56
53. Neem de schild van het geloof, de helm van het heil het zwaard van de Geest (Ef.6:16,17) - 57
54. Bid voortdurend in de Geest, ook voor mij (Ef.6:18-20) - 58
55. Ontvang Tychikus en Gods zegen (Ef.6:21-24) – 59

Gebed – 60

Literatuur - 60

1 EEN BRIEF VOOR U/JOU

(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Efeze:) Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn: Genade voor u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. (Efeziërs 1:1,2)

Lezer: Paulus, waarom noem je je naam aan het begin van deze brief?

Uitlegger: In die tijd was het gebruikelijk om eerst de naam van de afzender en daarna de geadresseerde te noemen en hem te groeten.

Lezer: Waarom stel je je voor als 'een apostel van Jezus Christus door de wil van God'?

Uitlegger: Omdat Jezus Paulus uitgezonden heeft om de blijde boodschap van Gods Koninkrijk te verkondigen; apostel betekent: 'uitgezondene'. Dit is overeenkomstig de wil van God de Vader. Paulus legt in deze brief nadruk op de wil van God (1:5,9,11; 5:17; 6:6). God staat achter zijn uitzending in Zijn dienst. Paulus schrijft in opdracht van Jezus Christus en van God en in Hun Naam.

Lezer: Waarom noem je de gemeenteleden in Efeze 'de heiligen en gelovigen in Christus Jezus'?

Uitlegger: 'Heilig' en 'gelovig' wijzen op hun roeping om toegewijd aan de HEERE te leven en afgezonderd van de goddeloze wereld én om te geloven in Jezus Christus en Zijn beloften en om Zijn geboden te doen; in gemeenschap met Christus Jezus: de Messias van Israël, de Redder van zondaren, want zonder Hem kunnen ze als gelovigen niets doen (Joh.15:5).

Lezer: Waarom schrijf je deze brief aan Christus' gemeente in Efeze?

Uitlegger: Omdat Efeze de moedergemeente is van de andere gemeenten in de provincie Asia, die vanuit Efeze gesticht zijn zoals Colosse en Laodicea. In de gevangenis denkt Paulus aan hen en bidt hij voor hen. In Efeze zijn er grote dingen gebeurd: twaalf volgelingen van Johannes de Doper zijn daar gedoopt in water én in de Heilige Geest; een 'laat Pinksteren' voor hen. Verder heeft Paulus daar twee jaar met vrucht gearbeid en heeft hij daar een geestelijke opwekking meegemaakt: veel gelovigen beleden hun zondige daden en veel toverboeken zijn daar in het openbaar verbrand (Hand.19). De Heilige Geest dringt Paulus ertoe om deze brief aan de gemeente Efeze en de gemeenten in de omgeving te schrijven. Omstreeks het jaar 53 moet hij deze brief geschreven hebben.

Lezer: Paulus, waarom groet je de gemeente met 'genade en vrede'?

Uitlegger: Omdat de woorden 'genade' en 'vrede' de volheid van Gods heil uitdrukken en in de priesterlijke zegen voor Israël voorkomen (Num.6:24-26): 'genade' is de bron en 'vrede' is de rivier die uit de bron stroomt. Paulus zegent de gemeente met de genade en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus, onze Redder. 'Genade' en 'vrede' hebben ze nodig en die spreekt hij over hen uit, door de kracht van de Heilige Geest.

Lezer: Waarom noem je de Heilige Geest hier niet zoals in 2 Kor.13:13: 'en de gemeenschap van de Heilige Geest'?

Uitlegger: God de Vader en Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, zijn nooit zonder de Heilige Geest: de Geest van de Vader en van de Zoon. De Heilige Geest is bij Hen inbegrepen en behoeft niet apart genoemd te worden. Het gebeurt wel zoals Paulus doet in 2 Kor.13:13.

Lezer: Paulus, hoe wil je dat we deze brief aan de gemeente van Efeze lezen?

Uitlegger: Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is als Gods Woord, dat werkzaam is in hen die geloven (1 Thess.2:13). Lees wat Paulus schrijft, geloof wat hij schrijft en ontvang wat hij schrijft, door de kracht van de Heilige Geest, tot eer van de Vader en van de Heere Jezus en tot zegen van jezelf en velen met je. Amen.

Gebed: *Heere God, schenk ons Uw genade en vrede, om Jezus' wil, amen.*

2 ZEGEN GOD EN ONTVANG ZIJN ZEGEN

(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Efeze:) Gezegend de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. (Efeziërs 1:3)

Lezer: Paulus, waarom begin je deze brief met een lange lofprijzing op God en Zijn daden; de verzen 3-14 zijn één zin in het Grieks?

Uitlegger: Omdat de HEERE het waard is en Paulus de gemeente wil opwekken om Hem te danken, te loven en te aanbidden. Paulus zit in de gevangenis, maar door Gods genade is hij vol van Hem en Zijn heil. Evenals in de gevangenis in Filippi zingt hij nu een lofzang op en voor God (Hand.16:25).

Lezer: Je zegent God. Kun je dat? God zegent toch?

Uitlegger: 'Zegenen' betekent: het goede over iemand uitspreken, over hem uitroepen. In de Bijbel zegenen mensen niet alleen elkaar, maar ook God, bijvoorbeeld in Psalm 103:1: 'Zegen, mijn ziel, de grote Naam des Heeren' (*Liedboek voor de kerken*, Ps.103:1). Het Hebreeuwse woord wordt soms door 'loven' vertaald, maar letterlijk betekent het 'zegenen'. Gelovigen spreken het goede over God uit: 'Leve de HEERE, de God van Israël, de Vader van onze Heere Jezus Christus'. God is de Eerste in het zegenen en wij mogen Hem daarin navolgen in de wederkerigheid van de liefde.

Lezer: Waarom noem je hier de God en Vader van onze Heere Jezus Christus?

Uitlegger: Paulus doet dat waarschijnlijk om op de Godheid van Jezus te wijzen: de HEERE, de God van Israël, is Zijn God en Zijn Vader. Hij is meer dan een mens. Paulus wil wijzen op Zijn majesteit en heerlijkheid. Tegelijk is Hij de God en Vader van de gelovigen ('onze'), omdat ze in Jezus begrepen zijn. Paulus zegent God en wij mogen dat met hem doen.

Lezer: Paulus, je zegt dat deze God de gelovigen gezegend heeft met alle geestelijke zegen. Aan welke zegeningen, denk je?

Uitlegger: Paulus denkt aan alle en allerlei zegeningen die hij verder opnoemt in deze lofprijzing (4-14): Gods verkiezing en voorbestemming, Zijn begenadiging, Zijn verlossing door Jezus' bloed, Zijn vergeving van de overtredingen, Zijn wijsheid en bedachtzaamheid, de bekendmaking van het geheimenis van Zijn wil, het erfgenaam zijn, de verzegeling met de Heilige Geest Die het onderpand is van de erfenis. Het zijn zegeningen van vóór de schepping van hemel en aarde tot de voltooiing ervan; van eeuwigheid tot eeuwigheid. Allemaal zegeningen, door God de Vader gegeven, door Jezus verworven en die de Heilige Geest toedient, tot lof van Gods heerlijkheid.

Lezer: Waarom, Paulus, plaats je die zegeningen 'in de hemelse gewesten in Christus'?

Uitlegger: Omdat Jezus daar is aan de rechterhand van Zijn Vader. Alle zegeningen zijn in Hem aanwezig als het Hoofd van Zijn Gemeente en Hij geeft die vanuit Zijn troon aan Zijn lichaam op aarde, door Zijn Heilige Geest. Ze zijn veilig bij Hem, buiten het bereik van alle vijanden.

Lezer: Paulus, hoe kunnen we die zegeningen ontvangen?

Uitlegger: In de Bijbel worden deze zegeningen genoemd, in de prediking worden ze verkondigd met bevel van geloof en bekering en door de Heilige Geest leren we ze geloven, erom bidden en ontvangen we ze. God wil niets liever dan geven! Jezus zegt: 'Bid en u zal gegeven worden; zoek en u zult vinden; klop en er zal voor u opengedaan worden' (Mt.7:7). Laten we niet te vlug tevreden zijn! Aan God volmaakt genoeg hebben en van Hem nooit genoeg krijgen! Schep met vreugde water uit de bronnen van Zijn heil (Jes.12:3)! Amen.

Gebod: *Dank U, hemelse Vader, voor al deze zegeningen door Jezus, Uw Zoon en door Uw Heilige Geest. Laat ons allen in die zegeningen delen, tot eer van U en tot zegen van velen met ons. Amen.*

3 WORD BEMOEDIGD

(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Efeze:) (Gezegend de God en Vader van onze Heere Jezus Christus), omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil, tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde (Jezus). (Efeziërs 1:4-6)

Lezer: Paulus, waarom ga je bij Gods zegeningen terug tot vóór Zijn schepping van hemel en aarde?

Uitlegger: Paulus wil bij God en Zijn heilsplan beginnen. Het is alles uit Hem, door Hem en tot Hem. Daarmee wil hij de gelovigen bemoedigen. Gods liefde is een eeuwige liefde. Voor iets van hen begon te leven, stonden hun namen al in Zijn boek geschreven; in het levensboek van het Lam. Wat een zekerheid en vastheid! God laat Zijn werken niet los. Hij voltooit wat Hij eenmaal begon.

Lezer: Waarom noem je de zegeningen van Gods verkiezing in Christus, van de voorbestemming tot de aanneming tot kinderen en van de begenadiging in Christus?

Uitlegger: Deze zegeningen zijn fundamenteel en hebben Christus als middelpunt. Zonder deze zegeningen hangt het leven van de gelovige in de lucht.

Lezer: Waarom heeft God de gelovigen uitverkoren in Christus?

Uitlegger: God heeft Zijn verkiezing van Christus als Redder van verloren mensen én hun verkiezing met elkaar verbonden. Ze zijn in Hem begrepen als hun Hoofd. Wat een zekerheid! Niemand kan de gelovigen uit Zijn hand rukken noch uit die van Zijn Vader (Joh.10:28,29).

Lezer: Paulus, waarom noem je levensheiliging als doel van Gods verkiezing?

Uitlegger: Omdat de verkiezing geen doel in zichzelf is, maar altijd verkiezing is tot. Zo leidt verkiezing niet tot 'verkorenheid' waarop we trots zijn, zoals bij de Joden die er zich op beroemden tot het uitverkoren volk van Israël te behoren: 'kinderen van Abraham' te zijn. De adeldom van Gods verkiezing brengt de liefdesplicht met zich mee om heilig, smetteloos en liefdevol voor Hem te leven en om zo eenmaal voor Gods troon te staan.

Lezer: Waarom noem je Gods voorbestemming van de aanneming tot kinderen door Jezus Christus?

Uitlegger: Paulus wil laten zien dat de adoptie tot Gods kind tot Zijn heilsplan behoort en teruggaat op het welbehagen van Zijn wil. De aanneming tot kinderen leeft al heel lang in Gods Vaderhart. Wat een geborgenheid en zekerheid! Hij wil die adoptie en Hij vindt daar vreugde in. Het is een aangenomen worden om Christus' wil, Gods Kind en Zoon.

Lezer: Paulus, waarom laat je deze zegeningen van verkiezing tot eeuwig heil en voorbestemming tot het kinschap uitlopen op de lofprijzing van Gods heerlijke genade?

Uitlegger: Al Gods werken zijn gericht op Zijn eer, op de verheerlijking van Zijn Naam. Soli Deo Gloria: aan Hem alleen de eer!

Lezer: Waarom spits je Gods genade toe op Zijn begenadiging in de Geliefde, in Zijn geliefde Zoon, Jezus Christus?

Uitlegger: Gods onverdiende gunst schittert daarin het meest: Hij heeft Zijn leven gegeven voor mensen die Hem gedood hebben. Is er groter liefde en heerlijker begenadiging: totale en radicale vergeving voor de grootste zonde? Niemand heeft voor zoveel kwaad ooit zoveel goed gegeven: vijanden worden aangenomen tot Zijn lieve kinderen en erfgenamen! Hij is de geliefde Zoon van de Vader (Mt.3:17; 17:5). Alle dank, lof en aanbidding voor Hem! Amen.

Gebed: *Vader in de hemel, leer ons deze zegeningen in geloof ontvangen, amen.*

4 WEES VERWONDERD!

(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Efeze:) In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade, die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid, toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. (Efeziërs 1:7-10)

Lezer: Paulus, waarom werk je de begenadiging in Jezus, de Geliefde, verder uit?

Uitlegger: Omdat de rijkdom van Gods genade in Jezus, Zijn Zoon, zo groot en zo veel is. Paulus raakt er niet over uitgedacht en over uitgesproken. Jezus is de geliefde Zoon van Zijn Vader en de Geliefde van Zijn bruidsgemeente. Die begenadiging heeft plaatsgevonden door Jezus' kruisdood.

Lezer: Wat bedoel je met de verlossing door Zijn bloed?

Uitlegger: Daar bedoelt Paulus mee: het los- en vrijkopen van zondaren door Jezus' offerbloed. Hij heeft slaven van de zonde los- en vrijgekocht uit de machten van de duisternis. Hij heeft daarvoor betaald met Zijn kostbaar bloed, met Zijn leven.

Lezer: Waarom voeg je hier aan toe: 'Namelijk, de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade'?

Uitlegger: Paulus doet dit, omdat de vergeving van de overtredingen het gevolg en de vrucht is van de verlossing door Jezus' bloed. De overtredingen zijn de misstappen, de schendingen van de regels, tegenover God en mensen. Hoeveel zijn dat er niet? God scheldt die kwijt omwille van het bloed van Jezus. Hij vergeeft en vergeet, totaal en radicaal. Ze zijn weg en komen nooit meer terug. Is dat geen genaderijkdom, genade, zo rijk en zo vrij? Om dagelijks uit te leven en je over te verwonderen!

Lezer: Paulus, waarom behoort tot Gods overvloedige genade ook 'alle wijsheid en bedachtzaamheid'?

Uitlegger: Die wijsheid en bedachtzaamheid zijn nodig om het geheimenis (Gr.*mustèrion*: mysterie) van Gods wil te begrijpen, dat Hij heeft bekendgemaakt. Dat geheimenis is overeenkomstig Zijn welbehagen. Al eerder heeft Paulus dat genoemd: 'overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil' (5). Daar verheugt God zich over. Hij heeft dat voorgenomen in Zijn heilsplan. Dit geheimenis draagt Hij al lang mee in Zijn hart. Hij heeft het nu bekendgemaakt aan Zijn apostelen en profeten.

Lezer: Wat bedoel je met 'de bedeling van de volheid van de tijden'?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee Gods bestuur over de volheid van de tijden die Hij bepaald heeft; over de eeuwen van de geschiedenis die Hij leidt naar hun voltooiing. Dan is Zijn tijd vol.

Lezer: Paulus, wat betekent dat God 'alles weer in Christus bijeen zal brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is'?

Uitlegger: Wat door de zonde uiteengescheurd is, zal God herstellen, verenigen, en onder één Hoofd Jezus Christus samenbrengen. Zoals Adam (onder)koning over de aarde was, maar dit verspeelde aan satan als 'de vorst van deze wereld', zo zal Christus eenmaal als de laatste Adam Gods Koningschap over alles herstellen. Dit zal Adams koningschap overtreffen. Dit geheim mogen we nu al kennen en we mogen ons verheugen in de hoop op de volledige verwerkelijking ervan. Wat een redenen om ons te verwonderen: over de verlossing door Jezus' bloed, over de vergeving van de overtredingen en over het toekomstig herstel van hemel en aarde onder het ene Hoofd Jezus Christus! Laat die verwondering ons leiden tot geloof, dankzegging, lofprijzing en aanbidding! Amen.

Gebod: *Dank U, Vader, voor Uw heilsplan en de uitvoering ervan. Laat ons erin delen, amen.*

5 WEES VOL HOOP

(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Efeze:) In Hem (Jezus) zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil, opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. (Efeziërs 1:11,12)

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'In Hem (Jezus) wij ook een erfdeel geworden'?

Uitlegger: Paulus heeft gesproken over Gods voltooiingswerk om in Christus alles bijeen te brengen wat in de hemel en op de aarde is. Hij is de Erfgenaam van alles, van hemel en aarde (Hebr.1:2). De gelovigen zijn mede-erfgenamen met Hem (Rom.8:17). Zoals de Israëlieten het land Kanaän in erfelijk bezit kregen, zo hebben de gelovigen in Christus een erfdeel ontvangen: de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en ze ontvangen nu 'de krachten van de toekomstige eeuw' (Hebr.6:5), de tekenen van Gods Koninkrijk, als een voorschot daarvan. Bij Jezus' terugkomst in heerlijkheid zullen de gelovigen de volledige erfenis in ontvangst nemen. Het Griekse werkwoord betekent letterlijk: 'verkozen, aangewezen, bestemd worden'. De gelovigen zijn aangewezen 'tot het opgenomen worden in de herstelde harmonie van de schepping...Wanneer onder Christus alles herenigd wordt, zullen ook de gelovigen daarin delen' (L. Floor).

Lezer: Waarom wijs je opnieuw op Gods voorbestemming, Zijn voornemen en de raad van Zijn wil?

Uitlegger: Paulus doet dit om op Gods heilsplan vóór de schepping van hemel en aarde te wijzen. Hij is de werkende God van eeuwigheid tot eeuwigheid: Hij bestemt voor, Hij neemt zich voor en Hij werkt alles overeenkomstig de raad van Zijn wil. Wat Hij heeft besloten, voert Hij uit en Hij voltooit Zijn werken. 'Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Aan Hem de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen' (Rom.11:36). God regeert van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wat geeft dat een rust in het heden en een hoop voor de toekomst!

Lezer: Paulus, waarom spreek je over 'tot lof van Zijn heerlijkheid', waar je ook in vers 6 over schreef: 'tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade'?

Uitlegger: Paulus wil dat de glans van Gods majesteit en tegenwoordigheid gaat schitteren en dat de gelovigen daarvoor God zullen loven. Mede-erfgenamen met Christus zijn en in Zijn erfenis delen om tot lofprijzing van de glans van Gods majesteit en tegenwoordigheid te zijn. Aan God alle eer en dank, nu en tot in de eeuwen der eeuwen!

Lezer: Waarom voeg je er aan toe 'wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden'?

Uitlegger: Paulus wekt de gelovigen op om te hopen op de *volledige* erfenis die wacht op Jezus' terugkomst in heerlijkheid: het herstel van hemel en aarde en de nieuwe hemel en aarde waar gerechtigheid woont. De hoop is echter niet iets nieuws voor deze gelovigen. Ze hebben al eerder hun hoop op Christus gevestigd. De gelovigen van het Oude Testament hebben op de komst van de Messias gehoopt en daarnaar uitgezien en de nieuwtestamentische gelovigen hopen op Jezus en op de komst van Gods Koninkrijk in volle openbaring en heerlijkheid. De inhoud van hun hoop wordt al rijker. Zoals hun geloof vertrouwt op Jezus en Gods beloften, zo is de hoop gericht op Jezus' terugkomst in heerlijkheid en de vervulling van al Gods beloften. Paulus schrijft over de Heere Jezus Christus, Die onze hoop is (1 Tim.1:1). Het komt aan op volharding in het geloof, in de hoop en in de liefde! Amen.

Gebod: *Dank U, Heere Jezus, dat we mede-erfgenamen met U zijn en dat we een nieuwe hemel en aarde mogen verwachten. Geef dat we ons in die hoop verheugen, uit genade, amen.*

6 TEL GODS ZEGENINGEN EN LOOF ZIJN NAAM!

(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Efeze:) In Hem (Jezus) bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid. (Efeziërs 1:13,14)

Lezer: Paulus, waarom keer je terug naar het heden, van de hoop naar de werkelijkheid van het leven?

Uitlegger: Paulus doet dit, omdat hij weet dat de gelovigen nog leven in het hier en nu. De overdenking van Gods heilsplan van eeuwigheid én van het toekomstige leven in Gods heerlijkheid helpt de gelovigen in deze wereld te leven: ze liggen voor anker in Gods eeuwige verkiezing tot heil en in Zijn voorbestemming tot het kindschap van God – wat een steun in de rug – en ze verwachten het rijk van Gods heerlijkheid, waarin Hij alles in allen zal zijn – wat een gegronde verwachting en blij vooruitzicht!

Lezer: Waarom noem je hier een aantal momenten op de weg van het geloof: het Evangelie horen, tot geloof komen en verzegeld worden met de Heilige Geest?

Uitlegger: Paulus doet dit waarschijnlijk om de verzegeling met de Heilige Geest een plaats te geven in het geloofsleven. Die verzegeling komt niet uit de lucht vallen, maar wordt ontvangen in de weg van het Woord en van het geloof. 'Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God' (Rom.10:17). Nodig is om het Woord van Gods waarheid - het Evangelie van redding en eeuwig behoud - te horen met het oor en met het hart. Dat Evangelie spreekt over de zegeningen door de Heilige Geest, onder andere over de verzegeling met Hem.

Lezer: Wat bedoel je, Paulus, met de verzegeling met de Heilige Geest?

Uitlegger: Gelovigen ontvangen de Heilige Geest Die als een zegel op hen wordt gedrukt. Daardoor worden ze bevestigd in hun geloof, gewaarmerkt als het herkenbare eigendom van Christus en door God beschermd en bewaard. Later schrijft Paulus: 'En bedroef de Heilige Geest van God niet, *door (Gr. in) Wie u vergezegeld bent tot de dag van de verlossing*'; bij Jezus' terugkomst in heerlijkheid (Ef.4:30; vgl. 2 Kor.1:21,22). Dit werk van verzegeling is een werk van God de Vader door Jezus Christus, Die ook doopt in de Heilige Geest (Joh.1:33).

Lezer: Vind deze verzegeling gelijktijdig plaats met tot geloof komen óf later tijdens de geloofsgroei?

Uitlegger: Daarin is God helemaal vrij. In de Vroege Kerk vond na de waterdoop handoplegging plaats voor de vervulling met de Heilige Geest. Het is mogelijk dat Paulus hieraan denkt. De verzegeling is een aspect van de vervulling met de Heilige Geest. Ze behoren tot het Pinksterleven.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met '(de Heilige Geest) Die het onderpand is van onze erfenis'?

Uitlegger: Het Griekse woord *arraboon* betekent: voorschot, onderpand, aanbetaling. De Heilige Geest is de stellige verzekering dat de gelovigen de erfenis *volledig* zullen ontvangen en tegelijk is Hij het bewijs dat ze die erfenis al *gedeeltelijk* hebben ontvangen als voorschot: in Zijn werkingen, in Zijn gaven en in Zijn negenvoudige vrucht (Gal.5:22).

Lezer: Wat betekent 'tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid'?

Uitlegger: De verkregen verlossing door Jezus' kruisdood zal de gelovigen bij Jezus' terugkomst helemaal ten deel vallen. De Geest als voorschot van hun erfenis wordt dan ingeruild voor Zijn volledige inwoning. Alles zal dan tot lof van Gods heerlijkheid zijn. Paulus noemt dit hier voor de derde keer (6,12,14). Deze lange lofprijzing (3-14) eindigt met een lofprijzing: 'tot lof van Zijn heerlijkheid. Amen.

Gebod: *Vader, Zoon en Heilige Geest, dank U voor deze zegeningen en alle dank en lof aan U, amen.*

7 DANK EN BID

Lezen: Efeziërs 1:15-23

(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Efeze:) Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heere Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken, als ik in mijn gebeden aan u denk. (Efeziërs 1:15,16)

Lezer: Paulus, waarom begin je je brieven vaak met danken en bidden voor de christelijke gemeenten aan wie je schrijft (Rom.1:8-10; 1 Kor.1:4-9; Fil.1:3-11; Kol.1:3-5; enz.)?

Uitlegger: Paulus dankt en bidt voor Christus' Gemeente, omdat die Zijn werk is. Hij vergadert Zijn Gemeente door Zijn Geest en Woord. Hier dankt en bidt Paulus, omdat hij gehoord heeft van het geloof en de liefde van Christus' gemeente in Efeze.

Lezer: Hoe heb je in de gevangenis gehoord over de gemeente in Efeze?

Uitlegger: Dat weten we niet precies, maar waarschijnlijk door gelovigen die hem bezocht hebben. Paulus wordt in de gevangenis niet vergeten. Medegelovigen denken aan hem.

Lezer: Paulus, waarom noem je eerst het geloof in de Heere Jezus en daarna de liefde voor medegelovigen?

Uitlegger: Paulus doet dat om dat het geloof in Jezus de bron is en de liefde voor elkaar de rivier is die uit deze bron stroomt. 'Het geloof is door de liefde werkzaam' (Gal.5:6). Anders is het een dood geloof (Jak.2:14-26). Het verticale en het horizontale zijn met elkaar verbonden; samen vormen ze een kruis.

Lezer: Waarom is het geloof in de Heere Jezus belangrijk?

Uitlegger: Omdat Hij de Middelaar is tussen God en mensen en we door Zijn offer met God verzoend zijn. Door het geloof als geschenk en werk van de Heilige Geest mogen we in die verzoening delen.

Lezer: Paulus, waarom noem je gelovigen graag 'heiligen' (Rom.1:7; 12:13; 15:25,26,31; Ef.1:15,18; 2:19; 3:8,18; 4:12; 6:18; enz.)?

Uitlegger: Deze naam van de gelovigen is een appèl om heilig te leven: toegewijd aan de HEERE, de God van Israël, en aan Jezus, Zijn Zoon, door de Heilige Geest én afgezonderd van de zonde en de zondige wereld. 'Wees wat je in de Heere Jezus bent'. Draag deze naam met eer! 'Liefde voor alle heiligen': niet alleen voor je vrienden, maar ook voor hen waar je niet zo gemakkelijk mee omgaat.

Lezer: Waarom kun je niet ophouden om voor Christus' gemeente in Efeze te danken?

Uitlegger: Paulus houd niet op voor de heiligen te danken, omdat hij in zijn gebeden aan hen denkt. Zijn denken aan hen leidt tot danken voor hen. God danken voor Zijn liefde voor en Zijn trouw aan Zijn gemeente en voor Zijn werk in haar. Paulus bewaart goede herinneringen aan Efeze (Hand.19/20) en hij ontvangt goede berichten over haar.

Lezer: Paulus, waarom bid je voortdurend voor Christus' Gemeente?

Uitlegger: Ik bid voortdurend voor Christus' Gemeente, omdat Jezus voor haar gebeden heeft en bidt (Joh.17; Rom.8:34; Hebr.7:25) en omdat ik zelf de behoefte aan de voorbede ken (Ef.6:19,20).

Lezer: Waarom dank je eerst voordat je bidt?

Uitlegger: Ik begin in mijn gebeden met danken, omdat God de eerste plaats toekomt. Bij bidden gaat het om onze noden. In het 'Onze Vader' gaat de eer van God voorop en onze noden volgen.

Gebod: *Heere Jezus, doe ons volharden in het danken en bidden voor Uw Gemeente, dichtbij en ver weg, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

8 ONTVANG DE GEEST VAN WIJSHEID EN OPENBARING

Lezen: Efeziërs 1:15-23

(Paulus schrijft:) (als ik in mijn gebeden aan u gedenk), opdat de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is... (Efeziërs 1:17,18a)

Lezer: Paulus, waarom noem je de HEERE, de God van Israël, 'de God van onze Heere Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid'?

Uitlegger: Paulus doet dat om de verhevenheid en majesteit van God uit te drukken. Macht en heerlijkheid behoren bij God (Ps.29:1,2). Hij is geen onbekende God, maar 'de God van onze Heere Jezus Christus' Die zich in Hem heeft bekendgemaakt en Die we door Hem kennen als onze Vader. Bovendien is Hij de Vader vol heerlijkheid en de Bron van alle heerlijkheid. Hij is enkel Licht (1 Joh.1:5). Zijn verschijning en tegenwoordigheid hebben uitstraling.

Lezer: Wat bedoel je met 'de Geest van wijsheid en van openbaring'?

Uitlegger: Daar bedoelt Paulus God de Heilige Geest mee, Die de Geest van wijsheid en openbaring is. Jesaja zegt over de Geest van de HEERE Die op de Messias zal rusten: 'de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze van de HEERE' (11:2). De Heilige Geest geeft Goddelijke wijsheid en openbaring: bekendmaking van Gods wil en plannen. De gelovigen hebben de Heilige Geest als zegel van God ontvangen (1:13; 4:30) en de Geest woont in hen. Paulus verlangt ernaar dat ze de Heilige Geest zullen kennen als 'de Geest van wijsheid en openbaring' en Hem als zodanig zullen ontvangen. 'Wijsheid' gaat voorop, want die is nodig om goed met de bekendmaking van Gods wil en plannen om te gaan. God voorziet in alles.

Lezer: Paulus, waarom bid je voor de gelovigen om 'de Geest van wijsheid en van openbaring'?

Uitlegger: Paulus bidt voor hen om God meer en beter te leren kennen, zodat de geestelijke ogen van hun verstand Goddelijk licht ontvangen om Zijn zegeningen meer en beter te leren kennen: de hoop van Gods roeping en de rijkdom van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen.

Lezer: Welk verband is er tussen 'de Geest van wijsheid en openbaring' en 'verlichte ogen van uw verstand'?

Uitlegger: De Heilige Geest als 'de Geest van wijsheid en openbaring' werkt vaak middellijk. Hij verlicht het verstand van de gelovigen, zodat ze met geestelijke ogen de zegeningen van Gods Koninkrijk gaan zien. Ze blijven kinderlijk afhankelijk van Gods Heilige Geest en Zijn verlichting. Daarom bidden ze dagelijks dit gebed met Paulus mee voor zichzelf en voor Christus' Gemeente.

Gebed: *Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor de Geest van wijsheid en openbaring en schenk ons Hem om ons verstand te verlichten, zodat we U en Uw zegeningen meer en beter leren kennen, om Jezus' wil, amen.*

9 LEER DE HOOP, DE RIJKDOM EN DE GROOTHEID VAN GOD KENNEN

Lezen: Efeziërs 1:15-23

(Paulus schrijft:) (in het kennen van God) namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht. (Efeziërs 1:18,19)

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'de hoop van Zijn (Gods) roeping'?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee de hoop waartoe God de gelovigen heeft geroepen en waarover hij gesproken heeft in de verzen 3-14: om kinderen en erfgenamen van God te zijn en om eenmaal in die volkomen erfenis te delen. Het is een hoop op grond van Gods beloften aan Zijn volk Israël en aan Christus' Gemeente; een hoop op de komst van Gods Koninkrijk voor Israël en de volken, voor hemel en aarde. Wat een toekomstperspectief! Eenmaal zal die hoop vervuld worden: 'God alles in allen' (1 Kor.15:28).

Lezer: Wat bedoel je met 'wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn (Gods) erfenis in de heiligen'?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee de heerlijke erfenis die Christus én de gelovigen eenmaal zullen ontvangen bij Zijn terugkomst in heerlijkheid. Hij heeft daar over al geschreven in de verzen 10 en 11: ' (het geheimenis van Zijn wil) om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In Hem (Christus) zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem (God) Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil'. Het zal een alles overtreffende rijkdom zijn, die de drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest én hemel en aarde bevat onder het ene Hoofd Jezus Christus. Van deze rijkdom geldt: 'Wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord en in geen mensenhart is opgeklimmen dat is wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben' (1 Kor.2:9). Die erfenis zal stralen in ongekende pracht!

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'en wat de alles overtreffende grootheid van Zijn kracht is aan ons die geloven overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht'?

Uitlegger: Daarmee bedoelt Paulus: Gods alles overtreffende kracht (*Gr.dunamis*), die Hij getoond heeft aan de gelovigen in de opwekking van Jezus uit de doden en Zijn hemelvaart (20-23). Paulus voegt daar aan toe: 'overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht'; zo werkt de sterkte van Zijn macht. Jezus' opwekking en hemelvaart zijn daar sprekende bewijzen van. De almachtige God is geducht in kracht. Hij kan alles wat Hij wil. Paulus gebruikt hier vier woorden die kracht betekenen: 'kracht', 'werking', 'sterkte' en 'macht'. God beschikt over een geweldige macht!

Lezer: Is er verband tussen Gods roeping, Zijn heerlijke erfenis en Gods alles overtreffende kracht?

Uitlegger: De gelovigen ervaren Gods roeping, ze verwachten Gods heerlijke erfenis en ze geloven in Gods alles overtreffende kracht, getoond in Jezus' opstanding en hemelvaart. Wat een rijke zegeningen, uit enkel genade!

Gebod: *Dank U, hemelse Vader, voor deze rijke genadegaven en zegeningen. Geef dat we ze in geloof ontvangen, eruit leven, ze voorleven en doorgeven aan anderen, tot eer van U en tot zegen van velen, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

10 GELOOF IN CHRISTUS: DE OPENBARING VAN GODS KRACHT

Lezen: Efeziërs 1:15-23

(Paulus schrijft over:) (de sterkte van Zijn macht) die Hij (God) gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte en aan Zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. (Efeziërs 1:20,21)

Lezer: Paulus, waarom noem je hier Jezus' opstanding en Zijn verhoging aan de rechterhand van Zijn Vader?

Uitlegger: Paulus noemt deze als voorbeelden van Gods almacht en kracht. Zowel Jezus' opstanding uit de doden als Zijn verhoging in de hemel gaan alle menselijke macht en kracht te boven. Dit kan alleen de almachtige God, de Schepper en Onderhouder van hemel en aarde.

Lezer: Wat is de betekenis van Jezus' opwekking uit de doden?

Uitlegger: Jezus' opwekking uit de doden betekent: Gods overwinning over de dood en Zijn goedkeuring op Jezus' verzoeningsoffer voor de zonde. Er zijn nu voor Jezus een open graf en een open hemel. Hij heeft nu Zijn handen vrij om te redden en te helpen. Hij is de Middelaar van verdienste én van toeëigening. Hij leeft om te geven. Jezus' opwekking is verder een waarborg voor de opwekking van de gelovigen, wanneer Hij terugkomt in heerlijkheid. Over de fundamentele betekenis van Jezus' opwekking uit de doden schrijft Paulus in 1 Korinthiërs 15.

Lezer: Wat is de betekenis van Jezus' verhoging aan de rechterhand van Zijn Vader?

Uitlegger: Jezus' verhoging aan de rechterhand van Zijn Vader betekent: Zijn Koningschap over hemel en aarde. Na Zijn opstanding heeft Hij gezegd: 'Mij is gegeven alle (vol)macht in hemel en op aarde' (Mt.28:18). Hij is daar ook als het Hoofd van Zijn Gemeente, Zijn lichaam, en Hij zal niet rusten voordat Zijn hele Gemeente in Zijn heerlijkheid zal delen (Joh.12:32). Hij heeft een ereplaats bij Zijn Vader en is bekleed met Zijn gezag (1 Petr.3:22). Vanuit de hemel vergadert en regeert Hij Zijn Gemeente en Hij beschermt haar, zegent haar en bidt voor haar. Zijn eerste 'regeringsdaad' is de uitstorting van Zijn Heilige Geest op Zijn Gemeente (Hand.2). Vanuit de hemel geeft Hij bedieningen aan Zijn Gemeente: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, ouderlingen en diakenen, enz. (Ef.4: 11-16;Fil.1:1).

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende'?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee alle denkbare, aardse en hemelse machten in het huidige en in het toekomstige tijdperk. Daartoe behoren niet alleen aardse machthebbers, maar ook de engelen en de demonen (in dit tijdperk). In hdst.6:12 schrijft Paulus: 'Want wij (gelovigen) hebben de strijd niet tegen vlees en bloed (mensen), maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten'. Met de laatste bedoelt Paulus satan en zijn demonen.

Lezer: Waarom is het belangrijk om Jezus' opstanding en verhoging in de hemel voortdurend in het oog en in het hart te houden?

Uitlegger: Om in de geestelijke strijd tegen satan, de goddeloze wereld en ons oude 'ik' staande te blijven en te overwinnen, in Jezus' Naam, door de kracht van de Heilige Geest.

Gebod: *Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor Jezus' opwekking uit de doden en voor Zijn verhoging aan Uw rechterhand. Geef dat we geloven in Uw grote kracht daarin geopenbaard en dat we uit Jezus als de opgestane Levensvorst en als de Verhoogde aan Uw rechterhand leven, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

11 GELOOF IN JEZUS' KONINGSCHAP EN AAN ZIJN GEMEENTE

Lezen: Efeziërs 1:15-23

(Paulus schrijft:) En Hij (God) heeft alle dingen aan Zijn voeten (van Jezus) onderworpen en heeft Hem als Hoofd over alle dingen gegeven aan de Gemeente, die Zijn lichaam is en de vervulling van Hem (God) Die alles in allen vervuld. (Efeziërs 1:22,23)

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: God heeft alle dingen aan Jezus' voeten onderworpen?

Uitlegger: Dit is een Bijbelse uitdrukking die in Psalm 8:7 voorkomt waar David zingt over het (onder)koningschap van de geschapen mens over Gods schepping: 'U doet hem heersen over de werken van Uw handen, *U hebt alles onder zijn voeten gelegd*' zoals Jozua de aanvoerders van zijn leger opdracht gaf om hun voet op de nek van de overwonnen koningen te zetten (Joz.10:24). Deze uitdrukking komt ook voor in Psalm 110:1 waar David zegt: 'De HEERE heeft tot mijn Heere (de Messias) gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot *een voetbank voor Uw voeten*'. Paulus zegt hetzelfde in 1 Korinthiërs 15:27: 'Immers, alle dingen heeft Hij (God) *aan Zijn voeten* (van Jezus) onderworpen'. Jezus is de Overwinnaar en God heeft Hem de overwinning en de heerschappij gegeven over alle dingen in de hemel en op de aarde.

Lezer: Wat bedoel je met 'en heeft Hem (Jezus) als Hoofd over alle dingen gegeven aan de Gemeente'?

Uitlegger: Jezus Christus is het Hoofd over alle dingen in de hemel en op de aarde. Na Zijn opstanding heeft Hij gezegd: 'Mij is (door God) gegeven alle (Konings)macht in de hemel en op de aarde' (Mt.28:18). In vers 10 voorzegt Paulus dat God in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen zal brengen (Gr. onder een hoofd), zowel wat in de hemel als wat op de aarde is'. Jezus *is* het Hoofd over alle dingen en Hij *wordt* het Hoofd. Als zodanig heeft God Jezus gegeven aan Zijn Gemeente waarvan Hij ook het Hoofd is. 'Zoals bij een menselijk lichaam alle handelingen vanuit het hoofd worden bestuurd en gecoördineerd, zo vindt de Gemeente in Christus haar leiding, samenhang en eenheid (Ef.4:15,16; Kol.2:19)' (*Studiebijbel*). Hij is dus zowel Hoofd van Gods schepping als van Zijn Gemeente. 'Zo hoog acht God de Gemeente: Hij gaf haar een Hoofd dat niemand minder is dan de Koning van het heelal' (W.J. Ouweneel).

Lezer: Paulus, waarom spreek je in dit verband over Christus' Gemeente als lichaam en als vervulling van God Die alles in allen vervult?

Uitlegger: Paulus spreekt hier over de Gemeente als lichaam van Christus, omdat Hij over 'hoofd' spreekt; bij een hoofd behoort een lichaam. Verder is Christus' Gemeente de volheid van God Die alles in allen vervult. God brengt haar tot volheid. Daar is Hij mee bezig door Zijn Geest en Woord en door Christus' bedieningen in Zijn Gemeente (Ef.4:11-16); dus vol en vervuld om vervuld te worden; een proces dat eenmaal bekroond wordt. Wat een genade en wat een verantwoordelijkheid om daaraan mee te werken als medewerkers van God (1 Kor.3:9)!

Gebod: *Dank U, almachtige en eeuwige God, dat U alle dingen aan Jezus, Uw Zoon, hebt onderworpen en dat U Hem als Hoofd over alle dingen aan Christus' Gemeente gegeven hebt tot een Hoofd en dat Zijn Gemeente Zijn lichaam is en Uw vervulling. Geef dat we dit geloven en U daarvoor danken, loven en aanbidden, door de Heilige Geest, amen.*

12 BEDENK WAT JE GEWEEST BENT EN WAT JE GEDAAN HEBT

Lezen: Efeziërs 2:1-10

(Paulus schrijft:) Ook u (gelovigen in Efeze) [heeft Hij (God) met Hem (Jezus) levend gemaakt], u die dood was door de overtredingen en de zonden, waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen; en wij waren van nature kinderen van de toorn (van God), evenals de anderen. (Efeziërs 2:1-3)

Lezer: Waarom hebben de vertalers toegevoegd 'heeft Hij (God) met Hem (Jezus) levend gemaakt'?

Uitlegger: Deze toevoeging is ontleend aan het begin van vers 5: 'ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt'. De vertalers hebben deze woorden naar voren gehaald, omdat Jezus' werk het onderwerp van dit Bijbelgedeelte is. Door Gods genade is de positie en de situatie van deze gelovigen nu anders als vóór hun bekering.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'die dood was door de overtredingen en de zonden'?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee de geestelijke dood van alle verloren zonen en dochters van Adam, die onmachtig zijn om zichzelf levend te maken. 'Overtreding' betekent: opstandig gedrag, misstap, schending van regels en 'zonde' betekent: het missen van het doel, schuld. Paulus gebruikt deze woorden in het meervoud om de veelheid en de zwaarte ervan aan te geven. Dit was de positie en de situatie van de gelovigen vóór hun bekering. Hierdoor waren ze gescheiden van God.

Lezer: Wat betekenen de woorden 'waarin u voorheen gewandeld hebt'?

Uitlegger: in de genoemde overtredingen en zonden hebben deze gelovigen gewandeld vóór hun bekering; daarin vonden ze hun vermaak, die waren hun lust en hun leven. De geestelijke dood heeft niet alleen een passieve kant, maar ook een actieve: vijandig dood door de overtredingen en de zonden. Ze zijn de daders van hun zondige daden en dat betekent schuld tegenover God en mensen; schuld die betaald moet worden, door onszelf of door de Ander Jezus Christus.

Lezer: Paulus, waarom zeg je erbij: 'overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid'?

Uitlegger: Paulus wil erop wijzen dat deze gelovigen vóór hun bekering zich lieten leiden door de geest van dit wereldtijdperk en de wil volgden van satan, de aanvoeder van de demonen in de lucht – het gebied tussen hemel en aarde – van de boze geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid; van de goddelozen die Gods geboden ongehoorzaam zijn. Satan en de goddeloze wereld waren hun gids; die bepaalden hun levenskoers.

Lezer: Wat betekenen de woorden: 'onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerten van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen'?

Uitlegger: Allen, zowel Joden als heidenen – ook Paulus zelf – behoorden tot die kinderen van de ongehoorzaamheid. We verkeerden onder hen en we deden mee. We lieten ons leiden door de hartstochten van ons zondige 'ik' en deden wat ons zondige ik en onze zondige wil en gedachten wilden. We waren slaven van de boze, van de goddeloze wereld en van ons zondige 'ik'.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'wij waren van nature kinderen van de toorn, evenals de anderen'?

Uitlegger: Als kinderen van Adam rust de toorn van God op ons, evenals op alle medemensen. De toorn van God is Zijn boosheid en Zijn straf op de zonden; waarvoor we niet kunnen bestaan.

Gebed: *Hemelse Vader, ontdek ons aan onze geestelijke dood en maak ons levend, uit genade, amen.*

13 BEWONDER GODS GROTE BARMHARTIGHEID

Lezen: Efeziërs 2:1-10

(Paulus schrijft:) Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. (Efeziërs 2:4-6)

Lezer: Paulus, waarom begin je vers 4 met ‘maar’?

Uitlegger: Paulus doet dit vanwege de grote tegenstelling tussen de ellendestaat van de mens als verloren kind van de hemelse Vader en Zijn grote barmhartigheid, die daar tegenover staat. Dit ‘maar’ wijst op een genadig keerpunt in een zondig dieptepunt van het menselijk bestaan. Zonde en ellende hebben niet het laatste woord!

Lezer: Wat bedoel je met Gods barmhartigheid?

Uitlegger: Gods barmhartigheid is Zijn ontferming, Zijn medelijden, die van één kant komen, namelijk van God. God en Jezus zijn met ontferming bewogen over mensen in nood (Lk.1:50,54,58,72,78; Mt.9:36; 20:34; enz.). Zij hebben een hart vol liefde voor hen dat Zij tonen in liefdevolle daden. Paulus zegt hier dat God ‘rijk is in barmhartigheid’; Zijn barmhartigheid is overvloedig en loopt over voor ellendigen, die geestelijk dood zijn door de overtredingen en de zonden (1-3).

Lezer: Wat betekenen de woorden ‘ door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons heeft liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen’?

Uitlegger: God is rijk in barmhartigheid vanwege Zijn grote liefde, waarmee Hij ons – verloren zondaren die geestelijk dood waren – heeft liefgehad. Die grote liefde heeft Hij getoond in de komst van Jezus, Gods Zoon, naar onze wereld, verloren in zonde en schuld, in Zijn bitter lijden en verzoenend sterven, maar ook in Zijn levendmaking, opwekking en verhoging van de gelovigen in de hemelse heerlijkheid. Wat een daden van liefde en dat voor verloren mensen! Onvoorwaardelijke liefde, die alleen helemaal van Gods kant komt en alles overtreffende liefde! Over zo’n grote liefde kun je je alleen verwonderen en Hem daarvoor danken, loven en aanbidden.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met de woorden ‘met Christus levend gemaakt’?

Uitlegger: God de Vader heeft op de Paasmorgen de dode Jezus in het graf levend gemaakt: Hem nieuw leven gegeven. En zo heeft Hij ook de gelovigen geestelijk levend gemaakt met Jezus. Jezus’ levendmaking is niet alleen persoonlijk, maar gemeenschappelijk met alle gelovigen. Ze waren/zijn in Hem begrepen. Toen Jezus levend werd, werden zij levend met Hem. Zo nauw is de band tussen het Hoofd en de leden van Zijn lichaam – Zijn Gemeente – en tussen de Bruidgom en Zijn bruidsgemeente. Dit alles is met en voor de gelovigen gebeurd, buiten hen en zonder hen – velen leefden toen nog niet – en toch voor hen! Wat een genade! Uit dit heilsfeit mogen de gelovigen leven! Het is geschied en het staat beschreven! De doop beeldt dit heilsfeit uit en verzekert het.

Lezer: Waarom voeg je toe: ‘uit genade bent u zalig geworden’?

Uitlegger: Om alle nadruk op het genadekarakter van deze zegeningen te leggen: zonder enige verdienste van onze kant. Je kunt er niet voor werken noch ze verdienen. Alleen ontvangen in lege handen!

Lezer: Wat heeft God nog meer gedaan in Zijn grote liefde?

Uitlegger: De gelovigen met Jezus opgewekt en in de hemel aan Zijn rechterhand gezet in Christus Jezus; één met Hem. Ze zijn veilig bij Hem. Hij zal ze als Zijn leden opnemen in Zijn heerlijkheid.

Gebed: *Dank U, Vader, voor Uw grote liefde en zegeningen. Geef dat we er uit leven, amen.*

14 VERWACHT GODS TOEKOMSTIGE GENADE

Lezen: Efeziërs 2:1-10

(Paulus schrijft:) Opdat Hij (God) in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade zou bewijzen, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u, het is de gave van God; niet uit de werken, opdat niemand zou roemen. (Efeziërs 2:7-9)

Lezer: Paulus, waarom voeg je aan de grote zegeningen van opwekking uit de doden en zitten aan de rechterhand van God deze woorden toe?

Uitlegger: Paulus doet dat, omdat deze zegeningen een doel hebben: God geeft genade op genade (Joh.1:16). Hij vermenigvuldigt die. Zijn zegeningen zijn nog niet op. Er volgen er nog meer. In de komende eeuwen – tijdperken - van de heilsgeschiedenis, zal God de alles overtreffende rijkdom van Zijn genade, zichtbaar maken. Wat een heerlijk vooruitzicht! Paulus kan niet genoeg woorden vinden om de genade: de onverdiende gunst van God aan te wijzen en aan te prijzen. Gods genade gaat onze gedachten ver te boven. Wat een fundament voor de christelijke hoop!

Lezer: Waarom zeg je er nog bij ‘door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus’?

Uitlegger: Paulus geeft daarmee aan wat de bron van die overvloedige en overvloeiende genade van God is: Zijn overvloedige goedheid over de gelovigen in Christus Jezus, Die deze heeft verworven op Zijn kruis en aan het licht heeft gebracht door Zijn opstanding uit de doden en door de uitstorting van Zijn Geest. ‘Goedertierenheid’ wordt in het Nieuwe Testament alleen door Paulus gebruikt (Rom.2:4; 11:22; enz.). Het is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse *chèsèd*, dat Gods verbondsliefde en verbondstrouw aangeeft. Het is alles in Christus Jezus, om en door Hem. Lof zij U, Christus!

Lezer: Paulus, waarom herhaal je wat je in vers 5 gezegd heb: ‘uit genade bent u zalig geworden’?

Uitlegger: Paulus doet dat om het genadekarakter van Gods zegeningen te onderstrepen. Die zijn alle onverdiend en dat voor verloren zondaren. Het is genade alleen en helemaal, van a tot z. Hier zegt Paulus er nog bij dat de redding door het geloof is; door het kinderlijke vertrouwen op God en Zijn be-loften, op Jezus en Zijn werk. Het geloof is de lege hand, die zich naar God uitstrekt, en waar God deze schatten in legt. Deze totale redding uit totale verlorenheid en het geloof zijn niet uit de gelovigen zelf, maar een genadegeschenk van God. Hij is de genadige Gever, Die deze gaven graag geeft, om Jezus’ wil.

Lezer: Waarom voeg je er nog aan toe: ‘niet uit de werken, opdat niemand zou roemen’?

Uitlegger: Paulus wil alle menselijke prestaties en verdiensten uitsluiten om God alleen alle eer en dank te geven, om Zijn Naam alleen te noemen en te roemen. In 1 Korinthiërs 1:29-31 schrijft hij: ‘...opdat geen vlees (mens) voor Hem zou roemen. Maar uit Hem (God) bent u in Christus Jezus, Die voor ons is geworden wijsheid van God en gerechtigheid, heiliging en verlossing, opdat het zal zijn zoals geschreven staat: Wie roemt, laat hij roemen in de Heere’; een verwijzing naar Jeremia 9:23,24.

Gebed: *Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor deze alles overtreffende rijkdom van Uw genade in Jezus, Uw Zoon, en voor Uw redding en het geloof als genadegeschenken van U. Geef dat we die aanvaarden en dat we U alleen alle eer, dank en aanbidding geven, door Uw Heilige Geest, amen.*

15 DANK VOOR GODS SCHEPPING IN CHRISTUS JEZUS

Lezen: Efeziërs 2:1-10

(Paulus schrijft:) Want wij zijn Zijn (Gods) maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. (Efeziërs 2:10)

Lezer: Paulus, waarom sluit je dit onderwerp af met deze woorden?

Uitlegger: Paulus doet dit om alle eer aan God te geven: 'Want uit Hem (God) en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Aan Hem de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen' (Rom.11:36). Hij is de oorsprong van dit grote heil. God heeft de gelovigen gemaakt. Hij heeft ze geschapen in Christus Jezus: in Jezus, de Messias van Israël, 'want de zaligheid is uit de Joden' (Joh.4:22). God heeft ze in Christus geschapen zoals Hij ze uitverkoren heeft in Hem (Ef.1:4). Het Hoofd van Zijn Gemeente is nooit zonder de leden van Zijn lichaam geweest en de Bruidegom nooit zonder Zijn bruidsgemeente. Zo nauw zijn ze met elkaar verbonden. Dit is Gods genade die aan alles vooraf gaat; voordat de gelovigen daar enig besef van hebben.

Lezer: Wat is het doel van Gods schepping van de gelovigen in Christus Jezus?

Uitlegger: het doel van deze schepping is 'om goede werken te doen'. Dat zijn werken uit het geloof, naar Gods wet en tot Zijn eer (*Heidelbergse Catechismus*, zondag 32, vraag en antwoord 91). Deze werken zijn goed in Gods ogen en Hij verheugt zich erin en erover. Dit is Gods scheppingsdoel en het levensdoel van de gelovigen. Goede werken zijn geen *fundament* van Gods redding, maar de *vrucht* ervan. Ze worden gedaan uit liefde en dankbaarheid voor Zijn ontvangen genade.

Lezer: Paulus, waarom zeg je over die goede werken: 'die God voorbereid heeft'?

Uitlegger: Om Hem alle eer te geven. 'De goede werken' zijn Gods werk van a tot z. Hij heeft ze van tevoren klaar gemaakt. Ze liggen voor de gelovigen gereed. Ze mogen ze dankbaar ontvangen. Wat een genade van God! De gelovigen behoeven alleen te bidden om ze te ontdekken en opmerkzaam te zijn welke goede werken God wil dat ze zullen doen. Er is geen enkele reden voor krampachtigheid. Het gaat om Gods werken te zien en om Hem daarin te volgen. Om de vrucht van Zijn Geest in ons leven te laten groeien en rijpen (Gal.5:22)!

Lezer: Waartoe heeft God deze goede werken voorbereid?

Uitlegger: Paulus zegt, 'opdat wij daarin zouden wandelen'; om daarin onze vreugde te vinden; dat ze onze lust en ons leven worden. Zo komen de goede werken tot Gods bestemming: tot eer en vreugde van Hem en tot vermaak en vreugde van de gelovigen. Ze zijn een staf om te gaan. Ze geven veel vrede en vreugde en ze zijn tot zegen van anderen. Jezus heeft gezegd: 'Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken' (Mt.5:16).

Gebod: *Dank U, hemelse Vader, voor Uw schepping van de gelovigen in Christus Jezus en voor Uw voorbereiding van de goede werken. Geef dat we die doen uit liefde en dankbaarheid, tot eer van U, tot zegen van anderen en van onszelf, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

16 BEDENK DAT U, HEIDENEN, DICHTBIJ GEKOMEN BENT IN CHRISTUS JEZUS

Lezen: Efeziërs 2:11-22

(Paulus schrijft:) Bedenk daarom dat u (gelovigen) die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u die in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. (Efeziërs 2:11-13)

Lezer: Paulus, waarom schrijft je over de eenheid van de Gemeente in Christus Jezus?

Uitlegger: Paulus doet dat omdat die eenheid belangrijk is voor God, voor de Gemeente zelf en voor het getuigenis van de Gemeente naar buiten. Jezus heeft gebeden: 'Opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt' (Joh.17:21).

Lezer: Waarom moeten de gelovigen met een heidense achtergrond bedenken dat ze vroeger zonder Christus waren?

Uitlegger: Om God te danken voor het wonder van hun redding uit enkel genade en om nederig te zijn tegenover de gelovigen met een Joodse achtergrond. Ze zijn uit genade 'medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God'(19) geworden. Zij waren niet de eersten, maar zijn er later bij gekomen.

Lezer: Paulus, waarom wijs je hier op de besnijdenis: 'u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt'?

Uitlegger: Om de verschillende achtergrond van de gelovigen aan te duiden. De gelovigen met een heidense achtergrond misten de lichamelijke besnijdenis als teken van Gods verbond met Israël (Gen.17), omdat zij buiten dit verbond stonden. Ze worden door de Joden als onbesnedenen gezien en behandeld.

Lezer: Wat was hun geestelijke positie en situatie toen?

Uitlegger: Volgens Paulus misten ze vijf belangrijke genadegaven: zonder Christus, uitgesloten van het burgerschap van Israël, vreemdelingen van de verbonden van de belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Een beklagenswaardige en gevaarlijke staat!

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'vervreemd van het burgerschap van Israël'?

Uitlegger: Deze gelovigen met een heidense achtergrond maakten geen deel uit van het uitverkoren volk van God Israël. Ze behoorden tot andere, heidense volken.

Lezer: Wat betekent 'verbonden van de belofte'?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee Gods verbond met Abraham (Gen.15/17), met Israël bij de berg Sinaï (Ex.20), dat vele keren vernieuwd is in de geschiedenis van Israël, en het nieuwe verbond (Jer.31:31-34). Die verbonden bevatten beloften van God en uit die verbonden vloeiden beloften voort. Daar konden deze gelovigen met een heidense achtergrond geen aanspraak op maken.

Lezer: Hoe is er verandering in de positie en situatie van deze gelovigen gekomen?

Uitlegger: Dank zij Jezus' verzoeningswerk op het kruis. Niet langer veraf, maar nu dichtbij gekomen.

Gebod: *Heere Jezus, dank U voor Uw offer op het kruis. Geef dat we Uw grote genade geloven, amen.*

17 JEZUS IS ONZE VREDE

Lezen: Efeziërs 2:11-22

(Paulus schrijft:) Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken, heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees tenietgedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken, en opdat Hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. (Efeziërs 2:14-16)

Lezer: Paulus, waarom voeg je deze reden ('want') toe aan het vorige vers: 'Maar nu. In Christus Jezus, bent u...door het bloed van Christus dichtbij gekomen'?

Uitlegger: Paulus doet dit om uit te leggen wat Jezus gedaan heeft voor de eenheid van Zijn Gemeente uit Israël en de heidenvolken. Hij heeft daar Zijn bloed voor gestort.

Lezer: Wat betekent 'Hij (Jezus) is onze vrede'?

Uitlegger: Jezus vertegenwoordigt de vrede van God, want Hij heeft vrede gesticht tussen heidenen en Joden. Hij is de Vredevorst (Jes.9:5).

Lezer: Hoe heeft Jezus dit gedaan?

Uitlegger: Hij heeft de scheidsmuur, die er tussen Joden en heidenen was door de wet van Mozes en haar inzettingen - onder andere de besnijdenis - die vijandschap tussen hen veroorzaakte, weggebroken. Jezus heeft dit gedaan door Zijn lichaam ('vlees') over te geven tot in de dood op het kruis. Hij heeft Zijn leven voor deze vrede gegeven. Dat is de hoge prijs die Hij ervoor heeft betaald.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'Opdat Hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken'?

Uitlegger: De gelovigen uit de Joden en uit de heidenvolken zijn niet langer gescheiden. Ze vormen samen de ene nieuwe mens: Jezus Christus zichtbaar in Zijn lichaam, dat Zijn Gemeente is. In Efeziërs 4:24 schrijft Paulus: 'En u (gelovigen) u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid' (vgl. Kol.3:10). Daardoor is er nu vrede tot stand gebracht tussen gelovigen uit de Joden en uit de heidenen. Hun eenheid is in Jezus, verbonden met Hem door het geloof, de hoop en de liefde. Zo nauw is de band tussen Jezus en Zijn Gemeente, tussen het Hoofd en Zijn lichaam, tussen de Bruidegom en Zijn bruidsgemeente. Zoals Eva uit Adam is voortgekomen (Gen.2:22,23), zo is de Gemeente uit Jezus voortgekomen. De Gemeente als één nieuwe mens is een nieuw werk van God, naast de verkiezing van Israël als Zijn volk. Dit is als zodanig in het Oude Testament niet voorzien, maar nu bekendgemaakt aan Christus' apostelen en profeten (3:1-6). Jezus' Gemeente is iets nieuws: een nieuwe werkelijkheid; geworteld in Israël (Rom.11:18).

Lezer: Waarom voeg je vers 16 nog toe aan wat je gezegd hebt?

Uitlegger: Paulus wil uitleggen hoe die ene, nieuwe mens tot stand gekomen is. De gelovigen uit de Joden en die uit de heidenen zijn dankzij Jezus' offer op het kruis nu met God verzoend. De vijandschap is weg. Samen zijn ze leden van één lichaam geworden, waarvan Jezus het Hoofd is. De verzoening op het kruis heeft dus meer betekenissen: niet alleen voor de menselijke zonde en schuld, maar ook voor Christus' ene gemeente uit Israël en de heidenvolken. Jezus is de vrede van Zijn ene Gemeente; een vrede die niet verstoord mag worden.

Gebod: *Dank U, Heere Jezus, voor wat U op Uw kruis gedaan hebt voor de eenheid van Uw Gemeente uit Israël en de volken. Geef dat we U daarvoor danken en die eenheid bewaren, tot eer van U, tot zegen van Uw Gemeente en tot zegen van velen buiten Uw Gemeente, door Uw Heilige Geest, amen.*

18 JEZUS HEEFT VREDE VERKONDIGD

Lezen: Efeziërs 2:11-22

(Paulus schrijft:) En bij Zijn komst heeft Hij (Jezus) door het Evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door Hem hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God (Efeziërs 2:17-19)

Lezer: Paulus, waarom schrijf je nog meer over Jezus als onze vrede?

Uitlegger: Paulus is vol van Jezus' werk. Hij heeft niet alleen op Zijn kruis gelovigen met een Joodse en die met een heidense achtergrond verzoend in één lichaam, maar Hij heeft door Zijn komst op aarde door het Evangelie vrede verkondigd (letterlijk: vrede geëvangéliseerd) aan de heidenen, die veraf waren en aan de Joden die dichtbij waren. Na Zijn geboorte werd er in de velden van Bethlehem geproclameerd: 'Eer aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen' (Lk.2:14). In de synagoge van Nazareth heeft Jezus geproclameerd: 'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan de armen het Evangelie te verkondigen...' (Lk.4:18). Hij heeft aan de Kananese vrouw (Mt.15) en aan Samaritanen (Joh.4) Zijn vrede verkondigd en Zijn apostelen hebben dat na Pinksteren gedaan, vooral Paulus. Jezus is de Redder van de wereld (Joh.4:42) en Zijn grote opdracht is gericht op alle volken, te beginnen van Jeruzalem (Lk.24:47). De profetieën gaan in vervulling: 'Ik schep de vrucht van de lippen, vrede, vrede voor wie ver weg is en voor wie dichtbij is, zegt de HEERE...' (Jes.57:19) en '...Hij (de Messias) zal vrede verkondigen aan de heidenvolken...' (Zach.9:10).

Lezer: Wat betekent: 'Want door Hem hebben wij beiden door één Geest toegang tot de Vader'?

Uitlegger: Dat is de uitwerking, de vrucht, van de Evangelieverkondiging aan Joden en heidenen. Door Jezus, Die onze vrede is en Die vrede verkondigt, hebben de gelovigen uit Israël en uit de heidenvolken ('beiden') in het geloof en in het gebed toegang, audiëntie, tot de hemelse Vader in de ene Heilige Geest. Jezus heeft deze toegang tot Zijn Vader verworven op het kruis en de Heilige Geest geeft vrijmoedigheid om van deze toegang gebruik te maken. Door de Heilige Geest kunnen de gelovigen God vereren en aanbidden.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God?'

Uitlegger: Gelovigen met een heidense achtergrond zijn niet langer 'vreemdelingen en bijwoners': buitenlanders en buitenlanders met bepaalde rechten en plichten, maar zonder het volledige burgerrecht (Lev.16:29; 25:35). Deze gelovigen zijn nu 'medeburgers van de heiligen': van de gelovigen uit Israël. Ze behoren nu tot het ene volk van God uit Israël en de heidenvolken en zijn toekomstige burgers van het nieuwe Jeruzalem. Ze behoren nu tot het ene gezin en de ene familie van God. In Galaten 6:10 noemt Paulus de gelovigen ook 'huisgenoten van het geloof'. Paulus schrijft over 'het huis van God, dat is de Gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid' (1 Tim.3:15). Wat een genade van God om als kinderen van de hemelse Vader opgenomen te zijn in Zijn ene gezin! Amen.

Gebod: *Heere Jezus, dank U dat U vrede verkondigd hebt aan Joden en heidenen en dat er voor beiden nu toegang is tot Uw Vader in Uw ene Heilige Geest en dat gelovige heidenen nu medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God zijn. Geef dat we uit deze genade en overeenkomstig deze genade leven, door Uw Heilige Geest, amen.*

19 GOD HEEFT GEBOUWD EN BOUWT

Lezen: Efeziërs 2:11-22

(Paulus schrijft:) (het huis van God) Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is, en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; en op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest. (Efeziërs 2:20-22)

Lezer: Paulus, waarom spreek je hier over de Gemeente als een huis/gebouw?

Uitlegger: Paulus heeft over 'huisgenoten van God' gesproken en deze benaming leidt hem tot de Gemeente als het huis van God dat Hij gebouwd heeft op het fundament van de apostelen en profeten en dat verder opgebouwd wordt tot een heilige tempel in de Heere Jezus, tot een woning van God, in de Geest.

Lezer: Wat betekent 'gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten'?

Uitlegger: Jezus' bedieningen van apostelen en profeten behoren tot het fundament van de Gemeente: in hun bediening en in hun getuigenis. Later schrijft Paulus: 'En Hij (Jezus) heeft sommigen gegeven als *apostelen*, anderen als *profeten*, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus' (4:11,12). In de gemeente te Antiochië zijn enkele *profeten*, leraars en *apostelen* (Hand.13:1). Met profeten worden nieuwtestamentische profeten bedoeld zoals Agabus (Hand.11:27-30; 21:10,11) en Judas en Silas (Hand.15:32). Apostelen en profeten zijn onmisbaar als fundament en voor de opbouw van Christus' Gemeente.

Lezer: Waarom is Jezus Christus de hoeksteen van het fundament van het huis, van Zijn Gemeente?

Uitlegger: De hoeksteen bestond uit een grote, rechthoekig gekapte steen die het eerst op een hoek van het gebouw gelegd werd en die dienst deed als oriëntatiepunt bij de bouwwerkzaamheden (L. Floor). Het is ook de draagsteen die het huis in zijn verband houdt. Apostelen en profeten, alle bedieningen en gemeenteleden, moeten Jezus en Zijn werk in het oog en in het hart houden. De Gemeente is *Zijn* huis.

Lezer: Paulus, wie zorgt voor de samenvoeging van de stenen, de opbouw en de voltooiing van het huis van de Gemeente?

Uitlegger: Dat is het werk van de Heilige Geest door middel van Jezus' bedieningen: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, ouderlingen, diakenen, enz. Petrus schrijft hierover: 'En kom naar Hem (Jezus) toe als naar *een levende steen*, ...dan wordt u ook zelf, *als levende stenen*, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus' (1 Petr.2:4,5). Paulus schrijft over de taak van de bedieningen: 'Van Hem (Jezus) uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door *elke band die ondersteuning geeft* - de bedieningen - overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde' (4:16).

Lezer: Wat is de functie van de 'heilige tempel in de Heere (Jezus)'?

Uitlegger: De tempel is een plaats van aanbidding voor God. Dat is de roeping van de Gemeente, verbonden met Jezus, door het geloof, de hoop en de liefde, in gemeenschap met Hem.

Lezer: Wat betekent: 'op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest?'

Uitlegger: De gelovigen zijn allemaal stenen van het huis van de Gemeente waarin God woont door Zijn Heilige Geest ((1 Kor.3:16; 2 Kor.6:16). Het bouwproces gaat nog steeds door.

Gebod: *Dank U, Vader, voor de Gemeente als Uw tempel. Geef dat we U daarin aanbidden, amen.*

20 GOD HEEFT PAULUS EEN OPENBARING EN BEDIENING GEGEVEN

Lezen: Efeziërs 3:1-13

(Paulus schrijft:) Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u, die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God die mij gegeven is ten behoeve van u, dat Hij mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft (zoals ik eerder in het kort geschreven heb; waaraan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van Christus), dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest. (Efeziërs 3:1-5)

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'om deze reden'?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee het verzoeningswerk van God in Jezus van gelovigen met een Joodse en met een heidense achtergrond tot ene, nieuwe mens: Christus' Gemeente. Omwille van Gods heilswerk is Paulus apostel voor de heidenen.

Lezer: Waarom zegt Paulus dat hij 'de gevangene van Christus Jezus' is?

Uitlegger: Zo heeft hij zijn gevangenschap door mensen leren verstaan. Jezus heeft daar een bedoeling mee. Vanuit zijn gevangenis heeft Paulus verschillende zendbrieven aan de christelijke gemeenten mogen sturen: aan de Efeziërs, aan de Filippenzen en aan de Kolossenzen; ook aan Filémon. Deze brieven zijn toen en vandaag tot grote zegen geweest. Paulus zit ook gevangen ter wille van de heidenen. Daarom vervolgden de Joden hem, omdat hij het Evangelie aan de heidenen bracht. Ze misgunden die de toegang tot het heil van God (Hand.13:44,45,50; 14:2-5,19; enz.)

Lezer: Waarom wijst Paulus hier op zijn apostelschap voor de heidenen, terwijl er ongetwijfeld ook gelovigen met een Joodse achtergrond tot Christus' gemeente in Efeze behoren?

Uitlegger: Paulus doet dit, omdat het geheim dat God aan hem bekend gemaakt heeft, vooral voor de gelovigen met een heidense achtergrond zo'n grote verrassing en genade is. Ze mogen nu ook bij God behoren, tot de ene, nieuwe mens: Christus' Gemeente, terwijl ze vroeger zonder God en hoop in de wereld waren (2:12). De gelovigen met een Joodse achtergrond behoorden al bij Israël, Gods volk, door verbond en besnijdenis.

Lezer: Wat betekent 'de uitdeling van de genade' die God aan Paulus heeft gegeven?

Uitlegger: Het Griekse woord *oikonomia* betekent: beheer, rentmeesterschap (vergelijk het woord 'economie'). God heeft het Evangelie van Zijn genade aan Paulus toevertrouwd om dat te verkondigen en om de schatten van het Evangelie uit te delen, in het bijzonder aan de heidenen als heidenapostel waartoe God hem geroepen heeft (Hand.9:15,16; 13:2).

Lezer: Wat behoort in het bijzonder tot de genade die God aan Paulus gegeven heeft?

Uitlegger: Paulus noemt de 'openbaring van een geheimenis', dat 'het geheimenis van Christus' is, en waarvan de gelovigen in Efeze gehoord moeten hebben, want Paulus heeft hun er eerder over geschreven. Nu schrijft hij er uitvoerig over en daaraan kunnen zijn lezers zijn inzicht in het geheimenis van Christus bemerken.

Lezer: Waarom is dit geheimenis zo'n groot wonder voor Paulus?

Uitlegger: Omdat dit geheimenis eeuwenlang onbekend is geweest en nu in zijn tijd door God bekendgemaakt is aan 'Zijn heilige apostelen en profeten door de Geest'. God heeft deze bedieningen van Christus in Zijn Gemeente daarvoor willen gebruiken.

Gebod: *Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor de openbaring en bediening aan Paulus' gegeven. Geef dat we die geloven en er door bemoedigd worden, door Uw Heilige Geest, uit genade, amen.*

21 GOD HEEFT HET GEHEIMENIS BEKENDGEMAAKT

Lezer: Efeziërs 3:1-13

(Paulus schrijft:) (het geheimenis) namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus, door het Evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van Zijn kracht. (Efeziërs 3:6,7)

Lezer: Paulus, heb je al niet eerder over dit geheimenis geschreven?

Uitlegger: Paulus heeft dat gedaan in 2:13-22: over gelovigen met een Joodse en heidense achtergrond in één lichaam, gemaakt tot één nieuwe mens: Christus' Gemeente. Gelovigen uit de heidenvolken zijn nu medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God zijn.

Lezer: Waarom noem je dit een geheimenis van Christus (4)?

Uitlegger: Omdat deze zaak eeuwenlang een geheimenis (Gr. *mustèrion*; mysterie) is geweest en iets van een geheim blijft houden, ook al is het nu niet langer verborgen. Het gaat ons verstand te boven. Het blijft een groot genadewonder.

Lezer: Wat houdt dit geheimenis is?

Uitlegger: Paulus zegt: 'Dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en medegenoten zijn van Zijn belofte in Christus'. Aan wat hij eerder heeft gezegd voegt hij toe dat de gelovigen uit de heidenen 'mede-erfgenamen zijn' (zie 1:9-11) en 'mededeelgenoten zijn van Zijn belofte in Christus'. Ze hebben deel aan dezelfde belofte in Christus: de beloofde Heilige Geest (1:13). In het Evangelie wordt dit verkondigd. Wat een genaderijkdom!

Lezer: Maar in het Oude Testament is het heil voor de heidenvolken toch al voorzien (Gen.12:3; Jes.49:6; enz.) en zijn heidenen als Rachab en Ruth toch als gelovigen opgenomen in Israël, Gods volk?

Uitlegger: Inderdaad, het heil voor de heidenvolken is voorzien, maar dat gelovigen met een Joodse achtergrond en die met een heidense achtergrond in Jezus één nieuwe mens zouden zijn en één lichaam zouden vormen was toen onbekend. Dat is echt iets nieuws dat aan Paulus en de andere apostelen en profeten door de Heilige Geest is bekendgemaakt.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'waarvan ik een dienaar geworden ben, krachtens de gave van de genade van God, die mij gegeven is, naar de werking van Zijn kracht'?

Uitlegger: Paulus is een dienaar van de blijde boodschap van Jezus' komst en werk geworden, om dat onder de heidenvolken te verkondigen. Die opdracht heeft God aan hem in Zijn genade geschonken, overeenkomstig de werking van Zijn kracht in hem. God is de Gever van het werk van de Evangelieverkondiging aan Paulus en tegelijk zijn Helper. Hij kan het niet in eigen kracht en hij behoeft het ook niet in eigen kracht te doen. Het is de kracht van God die Paulus in staat stelt tot de dienst van de Evangelieverkondiging (20; 2 Kor.4:7; 6:7; 12:9). Wat een getuigenis!

Gebod: *Dank U, hemelse Vader, voor de bekendmaking van dit geheimenis aan Paulus en zijn mede-apostelen en profeten en voor Paulus' verkondiging van het Evangelie, waardoor dit geheimenis bekendgemaakt wordt. Geef dat we in Uw geheimenis geloven, het bewonderen, U daarvoor danken, loven en aanbidden, in Jezus' Naam, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

22 GOD HEEFT AAN PAULUS DE VERKONDIGING VAN CHRISTUS GEGEVEN

Lezen: Efeziërs 3:1-13

(Paulus schrijft:) Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. (Efeziërs 3:8,9)

Lezer: Paulus, waarom schrijf je hier uitvoerig over jezelf?

Uitlegger: Paulus is verwonderd over Gods grote genade aan hem bewezen. Dit wonder maakt hem heel klein voor God. Hij noemt zich hier de geringste van alle gelovigen, die geroepen zijn om heilig, toegewijd aan de Heere, te leven. In 1 Korinthiërs 15:9 schrijft hij: 'Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de Gemeente van God vervolgd heb'. Daarom noemt hij zich ook de voornaamste van de zondaars, die door Jezus gered is (1 Tim.1:15).

Lezer: Wat houdt 'de onnaspeurlijke rijkdom van Christus' in, die Paulus onder de heidenvolken verkondigt?

Uitlegger: De persoon en het werk van Jezus Christus is een alles overweldigende rijkdom die onnaspeurlijk, ondoorgrondelijk, is: Zijn Namen, naturen (God en mens), staten (vernedering en verhoging) en weldaden (roeping, wedergeboorte, geloof, bekering, enz.). Die rijkdom is niet te bevatten en raakt nooit uitgeput. 'Wanneer ik die vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil'. Daarover raakt Paulus nooit uitgesproken en uitgesprekt en dat geldt voor alle Evangeliepredikers.

Lezer: Wat betekent 'en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt'?

Uitlegger: Dat is het doel van de Evangelieverkondiging van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus onder de heidenen. Jezus is het Licht van de wereld (Joh.8:12) en Hij wil allen verlichten die verzonken zijn in de duisternis van het heidendom en de God van Israël niet kennen. Hij doet door de verkondiging van het Evangelie in Zijn Naam, door de kracht van de Heilige Geest. Paulus mag dit ook doen. Zo leren heidenen – buitenstaanders – het geheimenis kennen van de ene, nieuwe mens, in het ene lichaam van Jezus Christus: Zijn Gemeente uit Israël en de volken. Zo leren ze begrijpen wat de gemeenschap aan dit geheimenis inhoudt. Het gaat erom dat ze persoonlijk en met elkaar de zegen van dit geheimenis ontvangen door erin te delen, daar gemeenschap aan hebben.

Lezer: Paulus, waarom spreek je opnieuw over het geheimenis 'dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God' (vergelijk vers 5)?

Uitlegger: Paulus doet dat om het verrassende en het nieuwe van de bekendmaking van dit geheimenis te beklemtonen. Hij is daar verwonderd over en roept anderen op om zich met hem te verwonderen. Het is een groot voorrecht om hiervan te mogen weten en de zegen ervan te ervaren in Christus' ene Gemeente uit Israël en de heidenvolken.

Lezer: Waarom belijd je hier God als Schepper van alle dingen door Jezus Christus?

Uitlegger: In Gods scheppingswerk wordt Gods wijsheid al zichtbaar. Zoveel te meer in Zijn nieuwe scheppingswerk van Christus' Gemeente. Jezus voert dit werk uit.

Gebod: *Heilige en almachtige God, Schepper van hemel en aarde en van Christus' Gemeente, dank U voor Uw genade aan Paulus bewezen om onder de heidenen te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus als inhoud van het geheimenis, nu bekendgemaakt. Geef dat we Paulus' verkondiging geloven, er uit leven, die voorleven en doorgeven, door de kracht van Uw Geest, amen.*

23 CHRISTUS' GEMEENTE MAAKT DE WIJSHEID VAN GOD BEKEND

Lezen: Efeziërs 3:1-13

(Paulus schrijft:) Opdat nu door de Gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere. (Efeziërs 3:10,11)

Lezer: Paulus, wat is het tweede doel ('opdat') van de Evangelieverkondiging?

Uitlegger: Het tweede doel is dat door Christus' Gemeente aan de geestelijke machten in de hemelse gewesten, zowel goede als kwade, de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt wordt. Blijkbaar zijn die geestelijke machten toeschouwers van het leven van Christus' Gemeente op aarde. Ze heeft niet alleen een horizontale roeping om van Jezus te getuigen tegen de volken, maar ook een verticale om te getuigen tegen de machten in de hemelse gewesten; te getuigen van de veelvoudige wijsheid van God. In Gods scheppingswerk wordt Gods wijsheid zichtbaar, maar in Zijn nieuwe schepping: Christus' Gemeente wordt die onnoemelijk veelzijdiger zichtbaar (W.J.Ouweneel). HEERE, hoe groot is Uw wijsheid!

Lezer: Wat betekent de bekendmaking van de veelvuldige wijsheid van God aan de hemelse machten?

Uitlegger: Dat ze die moeten erkennen. Voor de heilige engelen betekent deze bekendmaking verwondering en vreugde, maar voor de demonen ontzetting en vrees; aankondiging van hun ondergang.

Lezer: Waarom voeg je er aan toe: 'volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere'?

Uitlegger: Paulus doet dit om aan te geven dat God werkt volgens Zijn heilsplan dat Hij in de eeuwigheid heeft gemaakt, vóór Zijn schepping van hemel en aarde. Hij heeft zich dit voorgenomen in Christus en Hij verwerkelijkt dit in en door Hem. Jezus staat ook hier in het middelpunt. De oorsprong en de zekerheid liggen in God. Wat een bemoediging!

Lezer: Hoe zou het komen dat Christus' Gemeente de hoge roeping om de veelvuldige wijsheid aan de hemelse machten bekend te maken zo weinig beseft?

Uitlegger: Dit komt omdat deze hoge roeping te weinig verkondigd wordt en dat de Gemeente te weinig beseft dat de hemelse machten toekijken hoe zij leeft en hoe zij God aanbidt.

Gebed: *Dank U, almachtige en eeuwige God, genadige Vader in onze Heere Jezus Christus, voor deze roeping van Christus' Gemeente om aan de hemelse machten Uw veelvuldige wijsheid bekend te maken. Geef dat we deze vervullen, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

24 CHRISTUS GEEFT VRIJMOEDIGHEID EN TOEGANG

Lezen: Efeziërs 3:1-13

(Paulus schrijft:) In Hem (Jezus) hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem. Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid. (Efeziërs 3:12,13)

Lezer: Paulus, hoe kom je ertoe om nu over 'de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen' in Jezus te schrijven?

Uitlegger: Paulus heeft net gesproken over Gods eeuwig voornemen 'in Christus Jezus, onze Heere'. Uit de eeuwigheid, vóór de schepping van hemel en aarde, keert hij terug in de tijd. In Jezus hebben de gelovigen de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen om tot God te naderen dankzij het geloof in Hem. Dat is de zegen van het ware geloof: vrijmoedigheid en vertrouwen, door de Heilige Geest. Paulus heeft daar al eerder over geschreven: 'Want door Hem (Jezus) hebben wij beiden door één Geest de toegang tot de Vader' (2:18). En de Hebreeënschrijver spoort de gelovigen aan: 'Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip' (4:16). Wat een grote genade om bij de Koning van hemel en aarde op audiëntie te mogen gaan met vrijmoedigheid en vertrouwen! Hij zal ons niet afwijzen.

Lezer: Waarom vraag je aan de gelovigen in Efeze om de moed niet te verliezen?

Uitlegger: Paulus zegt 'vanwege mijn verdrukkingen, omwille van u'. Hij zit in de gevangenis (1; 6:20) omwille van zijn Evangelieverkondiging, ook aan de Efeziërs. Verdrukkingen van medegelovigen, in het bijzonder van voorgangers, kunnen moedeloos maken. Wat komt er van Christus' Gemeente terecht wanneer de voorgangers uitgeschakeld zijn door gevangenschap? Maar God schakelt gevangen voorgangers in zoals Paulus door hem brieven te laten schrijven aan christelijke gemeenten zoals Efeze, Filippi en Kolosse. Gods werk gaat door.

Lezer: Wat bedoel je met 'dat is uw heerlijkheid', Paulus?

Uitlegger: Paulus wil zeggen: het verkondigde Evangelie, dat in jullie verwerkelijkt wordt en dat voor mij gevangenschap en verdrukking brengt, doet Gods heerlijkheid van jullie en van mij uitstralen. Petrus schrijft aan vervolgde gelovigen: 'Als u smaadt wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt' (1 Petr.4:14). Paulus' gevangenschap is geen reden voor moedeloosheid, maar een bemoediging voor de gelovigen. Paulus is daarin een getuige van Gods heerlijkheid, die op hem rust en die ook op de gelovigen in Efeze rust.

Gebod: *Vader in de hemel, dank U voor de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen tot U door het geloof. Laat ons in die zegen delen en geef dat we de moed niet verliezen door de verdrukkingen van medegelovigen; dat we Uw heerlijkheid in en op hen zien, door Uw Heilige Geest, amen.*

25 PAULUS BIDT TOT DE VADER VAN JEZUS CHRISTUS

Lezen: Efeziërs 3:14-21

(Paulus schrijft:) Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heere Jezus Christus, naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft, naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens (Efeziërs 3:14-16)

Lezer: Paulus, waarom begin je dit gebed met 'om deze reden'?

Uitlegger: Paulus doet dit opnieuw (1) om te wijzen op het heil dat God aan hem heeft bekendgemaakt: de eenheid van Christus' Gemeente uit Israël en de heidenvolken. Dit heil brengt hem tot schrijven (1-13) en tot bidden (14-21). Paulus schrijft en bidt uit dankbaarheid voor wat God gegeven heeft.

Lezer: Waarom buig je je knieën?

Uitlegger: Omdat dit een zinvolle gebedshouding is: je maakt je klein voor de grote God. Het is een teken van onderwerping en eerbied (Rom.11:4; 14:11; Fil.2:10). Ook koning Salomo bad gekniel bij de inwijding van de tempel (1 Kon.8:54). Daniël en Ezra deden dit ook (Dan.6:11; Ezra 9:5).

Lezer: Waarom noem je God hier 'de Vader van onze Heere Jezus Christus'?

Uitlegger: Paulus doet dit, omdat hij God zo kent. Hij heeft zich bekendgemaakt als de Vader van Jezus Christus (Mt.3:17; 17:5) en door Hem de Vader van alle gelovigen. Hij is niet alleen de Vader van Paulus, maar van alle gelovigen. 'Onze' klinkt innig, warm en vertrouwelijk.

Lezer: Wat betekent 'naar Wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt'?

Uitlegger: In het Grieks is hier een woordspeling tussen 'Vader' (*patèr*) en 'geslacht' (*patria*) dat familie, geslacht betekent (Lk.2:4). God de Vader is de oorsprong en de naamgever van de families en geslachten en heeft hun een naam met een bestemming gegeven. Dit geldt niet alleen voor de mensen, maar ook voor de engelen.

Lezer: Waarom bidt Paulus voor de gelovigen in Efeze 'om met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de innerlijke mens'?

Uitlegger: De Heilige Geest moet hun harten voorbereiden op de inwoning van de Heere Jezus Christus (17). Zijn inwoning vraagt om een sterk hart om Jezus als Heere en Koning te ontvangen, want een gelovige heeft met veel zwakheden te kampen: kleingeloof, ongeloof, aanvechting, enz.

Lezer: Paulus, waarom zeg je er nog bij 'naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid'?

Uitlegger: God is een heerlijke God: Zijn tegenwoordigheid en majesteit hebben een grote uitstraling van licht. Paulus bidt of de gelovigen in die overvloedige uitstraling mogen delen. Petrus schrijft over vervolgde gelovigen: 'Als u smaadt wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de *Geest van de heerlijkheid en van God* rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt' (1 Petr.4:14).

Gebed: *Dank U, Vader van onze Heere Jezus Christus, voor het begin van Paulus' gebed en dat U de oorsprong en de naamgever van alle geslachten op de aarde en in de hemel bent. Sterk onze innerlijke mens met kracht voor de inwoning van Jezus, Uw Zoon, door Uw Heilige Geest, amen.*

26 PAULUS BIDT OM DE INWONING VAN CHRISTUS

Lezen: Efeziërs 3:14-21

(Paulus bidt:) Opdat Christus door het geloof in uw harten woont en u in de liefde geworteld en gefundeerd bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen, met alle heiligen, wat de breedte en lengte en diepte en hoogte is, en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat, opdat u vervuld zou worden tot heel de volheid van God. (Efeziërs 3:17-19)

Lezer: Paulus, waarom gebruik je hier de Naam Christus?

Uitlegger: Christus (Hebr. Messias) betekent: Gezalfd; door God gezalfd met de Heilige Geest en Zijn gaven om Zijn werk te doen: Zijn werk als Profeet, Priester, Koning, Herder, enz. Paulus bidt dat de gelovigen Jezus zo mogen kennen in hun hart en leven, in de volheid van Zijn bedieningen. Ze leren Hem zo kennen door het geloof, dat een kennend vertrouwen en een vertrouwend kennen is. Het gaat om Christus' blijvende inwoning in het centrum van hun bestaan (Rom.8:9,10).

Lezer: Waarom gebruik je twee beelden: één uit de landbouw en het andere uit de huizenbouw?

Uitlegger: Beide beelden geven aan dat de wortel en het fundament van de liefde heel belangrijk zijn voor het geloofsleven; om daarin de wortels uit te slaan en het fundament te leggen. Over de grote betekenis van de liefde schrijft Paulus in 1 Korinthiërs 13. Geloof en liefde behoren bij elkaar. Het geloof is door de liefde werkzaam (Gal.5:6).

Lezer: Paulus, waarom spreek je hier over 'begrijpen'?

Uitlegger: Het Griekse werkwoord (*katalambanein*) betekent: grijpen, vatten, vinden, verstaan. Het is een zaak van hoofd, hart en handen. Paulus bidt of dit een werkelijkheid in het leven van de gelovigen mag worden; dat ze er vol van worden.

Lezer: Waarom voeg je hier in 'met alle heiligen'?

Uitlegger: Omdat je voor dit 'begrijpen' alle medegelovigen nodig hebt; alle gelovigen uit het heden en het verleden en uit alle volken. Zo allesomvattend is het geloof in Christus Die in de gelovigen woont, in de afmetingen die Paulus hier noemt; vier dimensies.

Lezer: Waaraan moeten we denken bij deze afmetingen?

Uitlegger: De breedte van de aarde: voor alle volken, voor Joden en heidenen. De lengte van de tijd: van eeuwigheid tot eeuwigheid. De hoogte van Jezus' verhoging, aan de rechterhand van de Vader; waar de gelovigen met Hem gezet zijn (Ef.2:6. De diepte van ons aardse bestaan waarin Jezus is afgedaald (Ef.4:9,10). Opmerkelijk is dat Paulus hier niet een onderwerp noemt. Meestal wordt de liefde van Christus uit het vorige vers bij deze afmetingen betrokken, maar ligt ook het geloof niet voor de hand dat Paulus in het vorige vers genoemd heeft.

Lezer: Waarom laat je volgen: 'en u de liefde van Christus zou kennen, die de kennis te boven gaat'?

Uitlegger: Hoe rijk het geloof in Christus ook is, Zijn liefde gaat de kennis te boven. Jezus' liefde is een onvoorwaardelijke en alles overtreffende liefde Die de Heilige Geest uitstort in de harten van de gelovigen (Rom.5:5). Die liefde raakt en vervult ons hele mens-zijn en gaat ons verstand ver te boven.

Lezer: Wat bedoel je met 'vervuld worden tot heel de volheid van God'?

Uitlegger: Die volheid is de grootheid, majesteit en heerlijkheid van God. God de Vader in Zijn heilsbeschikking, God de Zoon in Zijn heilsverwerving en God de Heilige Geest in Zijn heilsbediening.

Gebed: *Hemelse Vader, dank U voor Paulus' gebed om de inwoning van Christus. Verhoor dit gebed in ons leven en dat van Christus' Gemeente. Vervul ons tot Uw volheid, door Uw Geest, amen.*

27 PAULUS BIDT OM DE VERHEERLIJING VAN GOD

Lezen: Efeziërs 3:14-21

(Paulus bidt:) Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, (aan) Hem de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen. (Efeziërs 3:20,21)

Lezer: Paulus, hoe komt het dat er zo'n opklimming in je gebed is; het ene 'opdat' volgt op het andere?

Uitlegger: Tijdens het bidden groeit Paulus' geloof. God geeft hem 'genade op genade' (Joh.1:16).

Lezer: Waarom geloof je dat God bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken?

Uitlegger: Paulus gelooft in God als zijn hemelse Vader Die almachtig is. Hij kan alles wat Hij wil. Zo heeft hij God leren kennen uit de Schriften en in zijn bediening als apostel die niet gemakkelijk was (2 Kor.4/6/11). Hij heeft zoveel van God ontvangen en dat geeft hem verwachting en doet hem verlangen naar meer. Wat we ook bidden, God kan altijd nog meer geven dan we durven vragen of kunnen bedenken.

Lezer: Waarom voeg je toe 'overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is'?

Uitlegger: De kracht van de Heilige Geest is werkzaam in het leven van de gelovigen. Deze ervaring geeft verwachting en doet verlangen naar meer. Deze werkzame kracht van de Heilige Geest is een voorschot op wat God nog meer wil geven en doen. 'Nooit kan het geloof teveel verwachten'.

Lezer: Paulus, waarom eindig je je gebed met een lofprijzing?

Uitlegger: Het is eigen aan het geloof om God alle dank, lof en aanbidding te brengen.

Lezer: Wat betekent de heerlijkheid die Paulus aan God wil geven?

Uitlegger: God komt alle heerlijkheid toe: de uitstraling van Zijn tegenwoordigheid en majesteit, want Hij is de God van de heerlijkheid. Zijn heerlijkheid is overweldigend groot. In deze heerlijkheid delen Jezus en de gelovigen, nu en in de toekomst.

Lezer: Waarom noem je in dit verband 'de Gemeente' (van Christus)?

Uitlegger: De samenkomst en de eredienst van de gelovigen is *de* plaats om God te verheerlijken. Op aarde is er geen betere plaats. God grootmaken is de eerste roeping van Christus' Gemeente. Petrus schrijft over de Gemeente: 'Opdat u de deugden (volmaaktheden) zou verkondigen van Hem (God) Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht' (1 Petr.2:9).

Lezer: Paulus, waarom noem je hier de Naam Christus Jezus?

Uitlegger: Jezus, de Messias van Israël, is de Middelaar van Zijn Gemeente. De gelovigen kunnen God alleen verheerlijken door Hem, de volmaakte Aanbidder van God. Zonder Hem kunnen zij niets doen. Hij bedekt met Zijn volkomen lofprijzing en aanbidding hun onvolkomenheden.

Lezer: Wat bedoel je met 'in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid. Amen'?

Uitlegger: Paulus bedoelt alle generaties, van de huidige en die volgen, tot in de eeuwen der eeuwen. God is voor altijd alle heerlijkheid, lofprijzing en aanbidding waard. Dat is waar en zeker!

Gebod: *Dank U, almachtige God en hemelse Vader voor Paulus' geloof en lofprijzing. Geef ons een groot geloof en een hart vol lofprijzing, tot eer van U, Vader, Zoon en Heilige Geest, door Jezus, Uw Zoon, in de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

28 PAULUS ROEPT OP TOT EEN NEDERIG LEVEN

Lezen: Efeziërs 4:1-16

(Paulus schrijft:) Zo roep ik, de gevangene in de Heere, u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent, waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld, door elkaar in liefde te verdragen en u te beijveren om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. (Efeziërs 4:1-3)

Lezer: Paulus, waarom vervolg je je onderwijs aan Christus' gemeente in Efeze na je gebed voor hen?

Uitlegger: Paulus heeft in hoofdstuk 1-3 over het heil en het werk van God geschreven: uit God de Vader, in Zijn Zoon Jezus Christus en door Zijn Heilige Geest. Joden en heidenen zijn door Gods genade uit hun verlorenheid gered en zijn één nieuwe mens in Christus, in Zijn Gemeente. Nu gaat Paulus het heil en het werk van God toepassen op het gemeentelven. Na het leerstellige gedeelte volgt nu het praktische gedeelte van zijn brief. Tussen die twee gedeelten doet Paulus voorbede. Het eerste gedeelte eindigt hij met gebed en het tweede gedeelte begint hij daarmee. Het gebed neemt in Paulus' leven en bediening een grote plaats in.

Lezer: Waarom noem je opnieuw je gevangenschap in de Heere Jezus (3:1)?

Uitlegger: Paulus doet dat om de betekenis van zijn onderwijs te benadrukken. Hij lijdt vanwege het Evangelie dat hij verkondigt: omwille van Jezus en in gemeenschap met Hem. Hij ziet zijn gevangenschap door de Romeinen in Gods licht. God gebruikt deze voor de komst van Zijn Koninkrijk. Ook nu is Paulus tot zegen door zijn gebeden en door deze brief, enz.

Lezer: Waarop doe je een appèl ('zo' of 'dan')?

Uitlegger: Paulus doet een appèl op het heil en het werk van God waar hij in de vorige hoofdstukken over geschreven heeft. Hij werpt zijn lezers niet terug op zichzelf, maar op God en Zijn heil.

Lezer: Waar roep je de gelovigen in Efeze toe op?

Uitlegger: Paulus roept ze op tot een leven (swandel) dat/die Gods roeping waard is; daarmee in overeenstemming is (letterlijk: in balans met). God heeft hen geroepen tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Heere (1 Kor.1:9); geroepen door Zijn Geest en Woord.

Lezer: Paulus, wat behoort tot zo'n leven (swandel)?

Uitlegger: Paulus noemt alle nederigheid, zachtmoedigheid, geduld (Kol.3:12), verdraagzaamheid in liefde, het bewaren van de eenheid van de Geest en in vrede met elkaar leven. Het gaat erom kleine gedachten van zichzelf te hebben, oog en hart voor de ander te hebben en zich in te spannen voor de eenheid van de Geest door in vrede met elkaar te leven. Deze deugden behoren tot de vrucht van de Geest (Gal.5:22). Het gaat om het zichtbaar maken van het leven van Jezus, Zijn beeld dragen.

Lezer: Wat betekent 'de eenheid van de Geest'?

Uitlegger: De Heilige Geest heeft de gelovigen één gemaakt in Jezus door het geloof, de hoop en de liefde. Die gemeenschappelijke ervaring verbindt hen aan elkaar. De Geest heeft hen samengesmeed zoals de gelovigen op de Pinksterdag (Hand.2). Dit is de eenheid van het lichaam van Christus. Die moeten de gelovigen bewaren door in vrede met elkaar te leven. De vrede van en in God bindt hen samen. Dit vraagt om een voortdurende inspanning door de kracht van de Heilige Geest.

Gebod: *Vader, dank U voor Paulus' oproep. Geef ons de kracht van Uw Geest om die te gehoorzamen, uit genade, amen.*

29 PAULUS BELIJDT DE EENHEID VAN EN IN GOD

Lezen: Efeziërs 4:1-16

(Paulus schrijft:) (Er zijn) één lichaam en één Geest, zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping, één Heere, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is. (Efeziërs 4:4-6)

Lezer: Paulus, waarom belijd je hier de eenheid van en in God?

Uitlegger: Paulus heeft de gelovigen in Efeze opgeroepen om zich in te spannen 'om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede'. Hij werkt die eenheid nu verder uit en noemt zeven zaken die fundamenteel zijn voor het christelijke geloof. Er is maar één lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is: Zijn Gemeente uit Israël en de heidenvolken. Verder is er maar één Heilige Geest Die in Christus' Gemeente woont en werkt. In die ene Geest hebben zij toegang tot de Vader (2:18) en zijn ze tot één lichaam gedoopt (1 Kor.12:13). Dat ene lichaam van Christus en die ene Geest sporen aan om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.

Lezer: Wat bedoel je met 'zoals u ook geroepen bent tot één hoop van uw roeping'?

Uitlegger: Paulus grijpt hier terug op 1:18 waar hij voor de gelovigen bidt om 'verlichte ogen van hun verstand, om te weten *wat de hoop van Zijn (Gods) roeping is*, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen'. De ene hoop waartoe God de gelovigen roept is de hoop op Jezus' terugkomst in heerlijkheid en op de komst van Gods Koninkrijk in volle openbaring en heerlijkheid. Die ene hoop spoort aan om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede. Dan zal die eenheid tot volle ontplooiing komen. Met het oog daarop kunnen we de eenheid van de Geest toch nu niet verstoren of verbreken?

Lezer: Waarom noem je hier 'één Heere, één geloof, één doop'?

Uitlegger: De eenheid van Christus' Gemeente naar de wereld toe wordt zichtbaar door het belijden van Jezus als de ene Heere Wiens eigendom ze geworden zijn, van de ene geloofswaarheid van de gekruisigde en opgestane Heere waarvan ze overtuigd zijn en van de ene christelijke waterdoop die ze ontvangen hebben. Alle drie sporen ze aan om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede.

Lezer: Paulus, waarom voeg je toe: 'één God en Vader van allen, Die boven allen en door allen en in u allen is'?

Uitlegger: Dit is de diepste eenheid, die van Gods gezin. Wat een genaderijkdom: de ene God en Vader van alle gelovigen, Die als God en Vader boven allen staat, door allen heen werkt en in allen woont en werkt door Zijn Heilige Geest. Wat Paulus hier schrijft is een echo van Israëls geloofsbelijdenis: 'De HEERE, onze God, de HEERE is één!' (Deut.6:4). Wat een aansporingen om de eenheid van de Geest te bewaren door de band van de vrede en die niet te verstoren of te verbreken! 'De gelovigen weten dit allemaal. Wanneer de ene Geest zich zo intens met hen verbonden heeft, kunnen en mogen zij niet onderling verdeeld zijn. Anders verzaken zij ook hun roeping' (*Studiebijbel Nieuwe Testament*).

Gebod: *Dank U, heilige en liefdevolle Vader, voor deze door U gegeven eenheid. Geef dat we die geloven, daaruit leven, die voorleven en doorgeven, tot opbouw van Christus' Gemeente en tot de komst van Uw Koninkrijk, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

30 PAULUS BELIJDT DE VERSCHIEDENHEID VAN GODS GAVEN

Lezen: Efeziërs 4:1-16

(Paulus schrijft:) Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. Wat betekent dit 'toen Hij opvoer' anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen. (Efeziërs 4:7-10)

Lezer: Paulus, waarom schrijf je nu over de verscheidenheid van Gods gaven in de ene Gemeente?

Uitlegger: Paulus doet dat, omdat vanuit Christus' ene Gemeente die verscheidenheid je toestraalt zoals dat ook gebeurt vanuit Gods schepping. De eenheid in Gods schepping en in Christus' Gemeente is geen kleurloze eenvormigheid. In die eenheid schitteren Gods heerlijke volmaaktheden: Zijn wijsheid, goedheid, enz.

Lezer: Wat bedoel je met 'de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus'?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee niet Gods reddende genade uit de menselijke verlorenheid, maar Gods genadegaven die Hij uitdeelt aan de gelovigen om Hem en anderen te dienen. Jezus bepaalt de maat van die ontvangen gaven (Rom.12:6-8). De ene gelovige ontvangt meer gaven als de andere. Daar is God vrij in. Hij weet wat we aan kunnen en wat onze plaats en taak in Christus' Gemeente en in Gods Koninkrijk is. Er is niet één gelovige die niet één of meer genadegaven ontvangen heeft. Het is belangrijk om die te ontdekken en te gebruiken.

Lezer: Paulus, waarom haal je Psalm 68:19 aan: 'U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen om bij U te wonen, HEERE God!'

Uitlegger: David bezingt daar de overwinningstocht van Jezus, de Messias van Israël. In de oudheid hield een koning, die een overwinning behaald had een triomftocht door de hoofdstad van zijn rijk. Hij voerde achter zijn triomfwagen overwonnen vijanden mee en hij deelde vanuit de behaalde buit gaven uit aan zijn onderdanen. Bij Zijn hemelvaart heeft Jezus Zijn krijgsgevangenen: de duistere machten die Hij overwonnen heeft (1:21; 3:10; Kol.2:15) meegenomen en op Pinksteren heeft Hij Zijn Geest met gaven uitgestort over Zijn Gemeente-in-wording.

Lezer: Wat bedoel je met: 'Wat betekent dit "toen Hij opvoer" anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, namelijk de aarde? Degene Die neergedaald is, is ook Degene Die opgevaren is ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen'?

Uitlegger: Paulus wijst hier op Jezus' weg vanuit de hemel naar de aarde: Zijn menswording met Zijn lijden en sterven én Zijn terugkeer naar de hemel: Zijn hemelvaart, om te laten zien wat de genadegaven voor Zijn Gemeente Jezus gekost hebben. Het is een weg van lijden en sterven geweest. Hij heeft voor die genadegaven een hoge prijs betaald. Zijn genadegaven Zijn hemelvaartsgeschenken. In het volgende vers noemt Hij die: apostelen, enz.

Lezer: Wat is de betekenis van 'opgevaren ver boven alle hemelen om alle dingen te vervullen'?

Uitlegger: De neergedaalde Jezus is Dezelfde als de opgevaren Jezus. Hij is uitermate verhoogd om de hele schepping te vervullen met Gods heerlijkheid. Paulus heeft daar eerder over geschreven dat God alles in alles vervult (1:23). Hij doet dat door Jezus, Zijn verhoogde Zoon.

Gebod: *Hemelse Vader, dank U voor de verscheidenheid van Uw genadegaven en het uitdelen ervan, voor Jezus' neerdaling op aarde en Zijn hemelvaart om alle dingen te vervullen. Geef dat Christus' Gemeente in Uw genadegaven rijk zal delen, tot eer van U, tot haar opbouw en tot de komst van Uw Koninkrijk in heerlijkheid, door Uw Heilige Geest, amen.*

31 PAULUS BELIJDT CHRISTUS' BEDIENINGEN

Lezen: Efeziërs 4:1-16

(Paulus schrijft:) En Hij (Jezus Christus) heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars,... (Efeziërs 4:11)

Lezer: Paulus, waarom noem je hier de bedieningen van Christus voor Zijn Gemeente en niet de genadegaven zoals in Romeinen 12 en 1 Korinthiërs 12?

Uitlegger: Dit zijn ook genadegaven, maar nu de vorm van mensen: bedienaars van de genadegaven die ze van God ontvangen hebben.

Lezer: Waarom schrijf je hier over 'sommigen', 'anderen' en 'weer anderen'?

Uitlegger: Niet alle gelovigen ontvangen deze gaven en worden tot deze bedieningen geroepen. Paulus schrijft hierover in 1 Korinthiërs 12:29,30: 'Zijn zij soms allen apostelen? Zijn zij soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms allen genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn ze soms allen uitleggers?' Zijn antwoord op deze vragen is 'nee'. Ook hiervan geldt: 'Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil' (1 Kor.12:11). Er is verscheidenheid van gaven en bedieningen.

Lezer: Zijn dit alle bedieningen?

Uitlegger: Nee, want Paulus spreekt in Filippenzen 1:1 over 'de opzieners (ouderlingen) en diakenen'. Verder zijn er in Christus' Gemeente gaven/bedieningen van pastorale medewerkers/sters, organisten, musici, kosters, enz.

Lezer: Wat houdt de bediening van apostel in?

Uitlegger: 'Apostel' betekent: gezondene, door God. Jezus had twaalf leerlingen, die later apostelen genoemd werden, behalve Judas. In zijn plaats kwam Matthias (Hand.1). Hij gaf hun de grote opdracht: uitgaan, alle volken tot Zijn leerlingen maken door hen te dopen en door hen leren in praktijk te brengen alles wat Hij hen geleerd had (Mt.28:19). Ze zijn stichters, bouwers en leiders van christelijke gemeenten (1 Kor.3:10-15). Naast de oorspronkelijke twaalf apostelen zijn er meer apostelen: Paulus, Barnabas, enz. Zie 2:20; 3:5; Openb.2:2 (naast valse ware apostelen). Jezus is de grote Apostel (Hebr.3:1). Apostelen vertegenwoordigen Hem en maken Hem als Apostel zichtbaar.

Lezer: Wat is het werk van een profeet?

Uitlegger: Om Gods 'nu' woord te ontvangen: Zijn openbaring en die verkondigen, zoals Agabus (Hand. 11:27-30; 21:10,11). Profeten zijn de oren en ogen van Christus' Gemeente. Christus is de grote Profeet (Lk.4:17-21). Profeten vertegenwoordigen Hem en maken Hem als Profeet zichtbaar.

Lezer: Wat is het werk van een evangelist?

Uitlegger: Om de blijde boodschap van Jezus' komst en werk te verkondigen. Filippus en Timotheüs zijn evangelisten (Hand.21:8; 2 Tim.4:5). Jezus is de grote Evangelist (Mk.1:15). Evangelisten vertegenwoordigen Hem en maken Hem als Evangelist zichtbaar.

Lezer: Wat is het werk van een herder en leraar (hier met elkaar verbonden, niet apart genoemd)?

Uitlegger: Om de gelovigen te voeden en te leiden en onderwijs te geven. Jezus is de goede Herder (Joh.10) en de grote Leraar (Joh.3:2). Herders en leraars vertegenwoordigen Hem en maken Hem als Herder en Leraar zichtbaar. Petrus schrijft over de ouderlingen als herders (1 Petr.5:1-4).

Gebed: Dank U, Heere Jezus, voor Uw hemelvaartsgeschenken en voor Uw vertegenwoordigers en zegen hen en ons door hen, uit genade, amen.

32 PAULUS VERWACHT DE GROEI EN VOLTOOIING VAN CHRISTUS' GEMEENTE (1)

Lezen: Efeziërs 4:1-16

(Paulus schrijft over Christus' bedieningen:) Om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus, opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden... (Efeziërs 4:12-14)

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus'?

Uitlegger: Dat is het doel van deze bedieningen in Christus' Gemeente: om de gelovigen – geroepen tot een heilig, toegewijd leven aan God – toe te rusten dat ze God en de naasten gaan dienen. De bedieningen willen de Gemeente tot dienen brengen. Ze geven het voorbeeld en de Gemeente moet volgen. Het gaat verder om de opbouw van Christus' Gemeente als lichaam. Het huis van Christus' Gemeente moet opgebouwd en afgebouwd worden. Petrus schrijft: 'En kom naar Hem (Jezus) toe als naar een levende steen...dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus' (1 Petr.2:4,5).

Lezer: Wat verwacht je voor Christus' Gemeente?

Uitlegger: Paulus verwacht dat de gelovigen komen tot de eenheid van de geloofswaarheid die bestaat in het kennen van Jezus, de Zoon van God, dat ze volwassen worden in het geloof, de hoop en de liefde en dat ze de maat van de grootte van de volheid van Christus bereiken. Paulus heeft een groots doel voor ogen: 'de maat van de grootte van de volheid van Christus'. 'De gemeente heeft pas dan een volwassen postuur, als zij geheel vervuld is van Christus' (*Studiebijbel Nieuwe Testament*). Paulus weet dat er aan de eenheid in Gods waarheid nog zoveel ontbreekt waardoor er vaak verdeeldheid in het lichaam van Christus is. Maar Paulus heeft goede hoop, dat, naarmate Jezus' terugkomst dichterbij komt er meer eenheid in Gods waarheid zal komen door de verlichting van de Heilige Geest: 'het zal worden één kudde en één Herder' (Joh.10:16). De eenheid van de Geest moeten we bewaren (3) en de eenheid van de geloofswaarheid mogen we verwachten en daar ons voor inzetten. Paulus wil dat we beseffen: 'Wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele, maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn – bij Jezus' terugkomst in heerlijkheid – zal wat ten dele is teniet gedaan worden...Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen, zoals ik zelf gekend ben' (1 Kor.13:9-12). Nu geldt nog de aansporing om 'de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God' na te jagen!

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'Opdat wij geen jonge kinderen meer zouden zijn, heen en weer geslingerd door de golven en meegesleurd door elke wind van leer...'?

Uitlegger: Dit is ook het doel van de bedieningen in Christus' Gemeente en de vrucht van hun functioneren: dat de gelovigen zich niet meer als geestelijke, kleine kinderen zullen gedragen, die als schepelingen in een storm op zee gemakkelijk heen en weer geslingerd worden en meegesleurd worden door elke wind van onderwijs dat gegeven wordt. Daar achter staan bedrieglijke mensen die met listen de mensen op een dwaalspoor willen brengen (Hand.20:29-31). Paulus waarschuwt hier de gelovigen in Efeze voor dwaalleer. Ze moeten vasthouden aan het onderwijs van Jezus' apostelen, zich laten leiden door Zijn bedieningen en zich als volwassen gelovigen gedragen.

Gebod: *Heere Jezus, dank U voor Uw bedoelingen met Uw bedieningen zoals Paulus die hier aangeeft. Laten Uw bedieningen zo functioneren in Uw Gemeente vandaag. Geef dat we groeien in Uw waarheid en verenig ons daarin. Bewaar ons voor dwaalleer, door Uw Heilige Geest, amen.*

33 PAULUS VERWACHT DE GROEI EN VOLTOOIING VAN CHRISTUS' GEMEENTE (2)

Lezen: Efeziërs 4:1-16

(Paulus schrijft over Christus' bedieningen:) Maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. Van Hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde. (Efeziërs 4:15,16)

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'door ons in liefde aan de waarheid te houden'?

Uitlegger: Dat de gelovigen in een liefdevolle houding aan de geloofswaarheid vasthouden. Het gaat erom dat ze de waarheid liefhebben en dat ze die voortdurend in praktijk brengen. Dat is meer dan verstandelijk vóór de waarheid zijn.

Lezer: Wat houdt in 'dat wij...in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus'?

Uitlegger: Dat de gelovigen als leden van Christus' lichaam in alles groeien in de goede richting van Hem Die het Hoofd van Zijn lichaam is. Hij is de maatstaf en het doel van alle geestelijke groei. Om het beeld van de verheerlijkte Christus zichtbaar te maken in ons dagelijks leven, zoals Paulus daarvan getuigt: 'Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst' (Fil.1:21) en 'Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven' (Gal.2:20).

Lezer: Wat gebeurt er vanuit Christus als het Hoofd van Zijn lichaam, van Zijn Gemeente?

Uitlegger: Christus als het Hoofd van Zijn lichaam functioneert als het 'bestuurscentrum'. Vanuit Hem wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden. Hij verbindt alle leden van het lichaam met elkaar en houdt ze bij elkaar. Hij zorgt voor Zijn lichaam dat het niet uit elkaar valt.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'door elke band die ondersteuning geeft'?

Uitlegger: Paulus bedoelt met deze 'banden' of 'gewrichten' Christus' bedieningen in Zijn Gemeente: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, ouderlingen en diakenen, enz. Zij ondersteunen het lichaam door hun diensten.

Lezer: Wat betekent 'overeenkomstig de maat waarin ieder deel werkzaam is'?

Uitlegger: Overeenkomstig de maat: de eigen plaats en taak die elke bediening heeft in Christus' Gemeente. Elk afzonderlijk en met elkaar zijn ze werkzaam tot zegen van het hele lichaam.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'Zo verkrijgt het lichaam zijn groei, tot opbouw van zichzelf in de liefde'?

Uitlegger: Met behulp van de bedieningen groeit Christus' Gemeente naar geestelijke volwassenheid en bouwt ze zichzelf op in de liefde: de liefde tot God en de liefde tot de naaste, zoals Christus Zijn Gemeente heeft liefgehad en liefheeft. Zo wordt Zijn Gemeente een echte liefdesgemeenschap (Hand.2:42-47).

Gebod: *Dank U, Heere Jezus, voor Uw werk in Uw Gemeente, voor haar groei, voor haar samenvoeging en bijeenhouding door Uw bedieningen en voor haar opbouw in de liefde. Geef dat we in Uw werk geloven en met U meewerken tot opbouw van Uw Gemeente, door Uw Heilige Geest, amen.*

34 LEEF NIET MEER ZOALS DE HEIDENEN

Lezen: Efeziërs 4:17-32

(Paulus schrijft:) Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere, dat u (gelovigen in Efeze) niet meer wandelt zoals de andere heidenen wandelen, in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart. Zij hebben zich, ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan onlosbandigheid, om alle onreinheid begerig te bedrijven. (Efeziërs 4:17-19)

Lezer: Paulus, waarom ga je nu schrijven over het leven van de gelovige in de praktijk?

Uitlegger: Paulus heeft in de voorafgaande verzen over de geestelijke groei van Christus' Gemeente geschreven. Deze groei heeft betrekking op het dagelijkse leven van de gelovigen. Hij neemt de draad van vers 1 weer op: een leven (swandel) overeenkomstig Gods roeping.

Lezer: Wat bedoel je met: 'Dit zeg ik dan en getuig ervan in de Heere (Jezus)'?

Uitlegger: Het woordje 'dan' slaat terug op het voorafgaande: de hemelvaartsgechenken van Jezus aan Zijn Gemeente: Zijn bedieningen tot opbouw ervan. Paulus werpt de gelovigen niet terug op zichzelf, maar op Gods genade (geschenken). Hij getuigt tegen de gelovigen in gemeenschap met en verbonden met de Heere Jezus. Het is Zijn wil. Zijn gewicht hangt aan Paulus' woorden. Neem ze ernstig!

Lezer: Waar moeten de gelovigen afstand van nemen?

Uitlegger: Van het leven/de levenswandel van de andere heidenen tot wie ze behoort hebben vóór hun bekering. Door het geloof in Jezus is er een radicale breuk gekomen.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'in de zinloosheid van hun denken'?

Uitlegger: Hun denken is vruchteloos ten aanzien van God en Zijn dienst. Er komt niets zinnigs uit.

Lezer: Wat houdt in: 'verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart'?

Uitlegger: Paulus geeft een toelichting op 'in de zinloosheid van hun denken'. De heidenen zijn verduisterd in hun verstand: ze missen het licht van de Heilige Geest. Verder zijn ze vreemdelingen van het leven dat uit God is. Ze kennen dat leven niet, omdat ze niet uit God geboren zijn. De oorzaak van deze verduistering en vervreemding is hun onwetendheid die in hen is. Ze kennen de Schriften, de Bijbel, niet. Ook is hun hart verhard. Gods licht kan niet tot hen doordringen. Wat een ellendige positie en situatie! Dit is niet alleen lot, maar ook schuld. God heeft zich in Zijn schepping aan hen bekendgemaakt. Maar ze zoeken Hem niet of op een verkeerde manier.

Lezer: Wat betekent: 'Zij hebben, zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan alle onlosbandigheid'?

Uitlegger: Gevolg van het voorafgaande is dat hun gevoelsleven is afgestompt en ze hebben zich overgegeven aan alle losbandigheid; alle remmen zijn los. Hun geweten werkt niet meer of heel zwak (Rom. 1:24,26,28).

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'alle onreinheid begerig te bedrijven'?

Uitlegger: Hartstochtelijk geven ze zich over aan allerlei seksuele uitspattingen.

Gebod: *Hemelse vader, dank U voor Paulus' oproep om niet meer zoals de heidenen te leven. Verlicht ons verstand, open ons hart en regeer onze hartstochten. Bewaar ons voor deze zonden, in Jezus' Naam, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

35 LEEF ALS NIEUWE MENS

Lezen: Efeziërs 4:17-32

(Paulus schrijft:) Maar u (gelovigen) hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is, namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt die te grond gaat door de misleidende begeerten, en dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken, en u bekleedt met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeziërs 4:20-24)

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u Hem tenminste gehoord hebt en door Hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is'?

Uitlegger: Paulus roept bij de gelovigen in Efeze in herinnering hoe ze Christus hebben leren kennen. Door de Evangelieverkondiging hebben ze over Hem gehoord en hebben ze onderwijs van Hem ontvangen. Ze hebben 'de waarheid in Jezus' leren kennen: het ware leven tot eer van God en tot zegen van henzelf en van anderen met hen. Dat ware leven staat in tegenstelling ('Maar') tot hun vroegere leven: 'In de zinloosheid van hun denken, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven dat uit God is, door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun hart...om alle onreinheid begerig te bedrijven' (17-19). Jezus Christus heeft hen zo anders onderwezen. Hij heeft een radicale verandering in hun leven gebracht door Zijn betrouwbare Evangelie.

Lezer: Wat bedoel je met 'de oude mens'?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee hun oude leven met al zijn zondige begeerten; de mens verbonden met Adam die tegen God zondigde in het paradijs, onze stamvader. Die oude mens moeten we als een kledingstuk uittrekken. Paulus noemt ook de reden waarom de gelovigen dit moeten doen: die oude mens gaat te gronde door misleidende begeerten die leiden tot de dood. De zonde straft zichzelf. In hun vroegere levenswandel, vóór hun bekering, leefden ze als oude mens, de zonde was hun lust en hun leven. Het bedrog van satan staat tegenover de waarheid van Jezus. Die oude mens is met Jezus gekruisigd op Golgotha en heeft daarom geen recht van leven en spreken meer; die oude mens is een lijk en moet als zodanig behandeld worden. Paulus schrijft: 'Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem (Jezus) gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde tenietgedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen...Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren om aan de begeerten daarvan te gehoorzamen' (Rom.6:6,11,12).

Lezer: Wat betekent: 'dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken'?

Uitlegger: De gelovigen moeten vernieuwd worden in de geest van hun denken; anders leren denken over God, zichzelf en de wereld; leren denken zoals God over deze dingen denkt in Zijn Woord, de Bijbel. Dat is de betekenis van het nieuwtestamentische woord voor 'bekering' (Gr. *metanoia*).

Lezer: Paulus, wat bedoel je met 'de nieuwe mens'?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee hun nieuwe leven als gelovige. Die nieuwe mens is overeenkomstig het beeld van God geschapen: in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Het beeld van God houdt in: een rechte verhouding tot God en de naaste én toewijding aan God uit liefde en dankbaarheid. De nieuwe mens is de mens verbonden met Jezus Christus, de laatste Adam (1 Kor.15:45). De gelovigen moeten deze nieuwe mens aantrekken als een kledingstuk door gelovig gebruik te maken van Jezus. Die nieuwe mens is een schepping en gave van God. Wat een genade!

Gebod: *Dank U, Heere Jezus, dat U de laatste Adam bent, de Zoon des mensen, de Mens naar de bedoeling van Uw Vader. Geef dat we de oude mens afleggen en ons bekleden met de Nieuwe Mens, Die U bent, door het geloof, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

36 LIEG NIET, ZONDIG NIET EN GEEF DE DUIVEL GEEN PLAATS

Lezen: Efeziërs 4:17-32

(Paulus schrijft:) Leg daarom af de leugen en spreek de waarheid, ieder tegen zijn naaste; wij zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid, en geef de duivel geen plaats. (Efeziërs 4:25-27)

Lezer: Paulus, waarom waarschuw je hier tegen bepaalde zonden?

Uitlegger: Paulus doet dat om aan te geven wat het leven van 'de nieuwe mens' inhoudt. Dan ga je als gelovigen zo niet met elkaar om ('daarom').

Lezer: Waarom noem je eerst de zonde van het liegen, de zonde tegen het negende gebod?

Uitlegger: Omdat we zoveel woorden spreken die vaak de waarheid geweld aandoen en die de goede omgang tussen gelovigen verstoren. Daarom moeten we de leugen uittrekken als een kledingstuk en de waarheid spreken tegen onze naaste, altijd en overal. God is de God van de waarheid (Jer.10:10) en Jezus is de Weg, de waarheid en het Leven (Joh.14:6). Gelovigen willen Hun beeld dragen, op Hen lijken. Paulus noemt nog een reden: 'Wij zijn immers leden van elkaar'. We zijn leden van hetzelfde lichaam van Christus. Die adeldom verplicht! Wanneer gelovigen tegen elkaar onwaarheid spreken, dan tasten ze de eenheid aan van Christus' lichaam, Zijn Gemeente.

Lezer: Wat betekent: 'Word boos, maar zondig niet; laat de zon niet ondergaan over uw boosheid'?

Uitlegger: Gelovigen mogen en kunnen boos worden over dingen die tegen Gods wil ingaan. De Bijbel spreekt ook over Gods boosheid, Zijn toorn, over de zonde (Rom.1:18-32). Maar gelovigen moeten op hun hoede zijn voor zondige drift waardoor ze hun zelfbeheersing verliezen; die vrucht van de Geest is (Gal.5:22). David zingt: 'Wees ontzet, maar zondig niet; spreek in uw hart wanneer u op uw slaapplaats ligt en wees stil. Sela' (Ps.4:5). Wanneer je woede voelt opkomen, zondig dan niet door uitbarstingen van toorn of drift. Bewaak de grenzen! Paulus voegt er aan toe: 'Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid'. Blijf niet boos: wanneer het avond wordt moet de boosheid over zijn. God wil dat we anderen vergeven zoals Hij ons vergeeft.

Lezer: Paulus, waarom voeg je er aan toe: 'En geef de duivel geen plaats'?

Uitlegger: De duivel gebruikt graag boosheid waarin zonde mee komt, door gebrek aan zelfbeheersing, om een voet binnen de deur van ons leven te zetten. Hij gebruikt onze wonden om ingang in ons leven te vinden. Heeft hij een vinger dan wil hij onze hele hand hebben. Hij wil zijn macht uitbreiden en de eenheid van Christus' Gemeente verwoesten. Daarom: Wees op je hoede! Waak en bid om niet in deze verzoeking te vallen! Bied weerstand aan de boze (6:11).

Gebod: *Vader in de hemel, dank U voor Paulus' vermaningen. Geef dat we die ter harte nemen en in praktijk brengen. Laat ons biddend leven en waakzaam zijn, in Jezus' Naam, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

37 STEEL NIET, SPREEK GEEN VUILE TAAL EN VERGEEF

Lezen: Efeziërs 4:17-32

(Paulus schrijft:) Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds, dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen...Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (Efeziërs 4:28,29,31,32)

Lezer: Paulus, waarom noem je hier de zonden van diefstal, vuile taal, bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster?

Uitlegger: Deze behoorden tot het vroegere leven ('de oude mens') van de gelovigen en niet meer tot hun nieuwe leven ('de nieuwe mens').

Lezer: Waarom stel je arbeid tegenover diefstal?

Uitlegger: Arbeid geeft verdiensten en dan kun je voor jezelf zorgen. Dan behoef je niet meer te stelen voor je levensonderhoud. Dat is een verkeerde gewoonte. Wat je overhoudt, kun je aan de armen geven. Geven is beter dan stelen! Wat een verschil: eerst stelen van anderen en nu vrijwillig geven aan anderen.

Lezer: Paulus, waarom stel je opbouwende taal tegenover vuile taal?

Uitlegger: Door vuile taal zondig je tegen God, tegen je medemens en tegen jezelf. Goede taal is tot opbouw van anderen en van jezelf. Je geeft zo Gods genade door aan anderen. Dat is tot eer van God Die je een tong gegeven heeft en tot zegen van anderen en van jezelf. Wat een verschil: eerst vuile taal en nu heilzame taal; een voertuig van Gods genade.

Lezer: Wat betekent: 'Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid'?

Uitlegger: Paulus roept de gelovigen op om alle gevoelens en uitingen - waar de zonde een grote rol in speelt - uit hun midden weg te doen, samen met alle slechtheid. Er zit een opklimming in Paulus' woorden. Wie zich aan deze zonden schuldig maakt, vergiftigt zijn omgeving. Deze dingen zijn in strijd met de Heilige Geest, Die in hen woont en Die ze als zegel hebben ontvangen tot Jezus' terugkomst in heerlijkheid. Er is grote schoonmaak nodig om een nieuw leven te leiden, tot eer van God en tot zegen van elkaar en van zichzelf.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft'?

Uitlegger: Tegenover het negatieve dat Paulus genoemd heeft (31) stelt hij het positieve waar de gelovigen zich op moeten richten: op vriendelijkheid, teerhartigheid en vergevingsgezindheid. Gods vergeving is daarbij krachtbron en voorbeeld. Hij heeft ons leren bidden: 'En vergeef ons onze schulden zoals ook wij onze schuldenaren vergeven' (Mt.6:12) en daarbij gezegd: 'Want als u de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook vergeven. Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal Uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven' en 'Zo zal ook Mijn hemelse Vader met u doen, als niet ieder van u van harte de misdaden van zijn broeder vergeeft' (Mt.6:14,15; 18:35). Leef uit Gods vergevende liefde en genade!

Gebed: Dank U, heilige en liefdevolle Vader, voor Paulus' vermaningen tegen de zonden en zijn aansporingen om het goede te doen. Geef ons de kracht van Uw Geest om ons dagelijks te bekeren en een nieuw leven te leiden, tot eer van U, tot zegen van elkaar en van onszelf, uit genade, amen.

38 BEDROEF DE HEILIGE GEEST VAN GOD NIET

Lezen: Efeziërs 4:17-32

(Paulus schrijft:) En bedroef de Heilige Geest van God niet, door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. (Efeziërs 4:30)

Lezer: Paulus, waarom schrijf je over de Heilige Geest tussen deze vermaningen om niet te zondigen?

Uitlegger: Paulus beseft dat de gelovigen een tempel van de Heilige Geest zijn Die hen woont (1 Kor.3:16). Ze mogen die tempel niet vuilmaken. Het nieuwe leven van 'de nieuwe mens' wordt geleefd door de Heilige Geest.

Lezer: Wat bedoel je met het bedroeven van de Heilige Geest?

Uitlegger: Door te liegen, te stelen en vuile taal te spreken, enz., doe je de Heilige Geest verdriet, omdat je Gods liedesgeboden overtreedt. Dan beledig je de Heilige Geest. De Israëlieten hebben in het verleden Gods Heilige Geest bedroefd door hun ongehoorzaamheid en afgoderij (Jes.63:10). De Heilige Geest Die in de gelovigen woont, kijkt naar hun dagelijkse leven. Zijn vrucht in het leven van de gelovigen: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing, enz. maakt Hem blij, maar hun zonden bedroeven Hem (Gal.5:22).

Lezer: Wat betekent: 'door Wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing'?

Uitlegger: De gelovigen zijn verzegeld met (Gr. in) de Heilige Geest. Ze hebben de Heilige Geest als zegel van God ontvangen. Paulus heeft daar eerder over geschreven: '...in Hem (Jezus) bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid' (1:13). God plaatst de Heilige Geest als Zijn zegel op de gelovigen, in gemeenschap met Jezus Christus. 'Zegel' is een teken van eigendom, bevestiging, goedkeuring en beveiliging. God bewaart de gelovigen tot de dag van hun uiteindelijke verlossing bij Jezus' terugkomst in heerlijkheid. Onder Zijn zegel zijn ze veilig. Door God bewaard is wel bewaard. Zo'n trouwe bewaarder als de Heilige Geest mag je geen verdriet doen, maar dien je blij te maken door Zijn vrucht in je leven te laten groeien en rijpen. Dat is tot eer van Hem en tot zegen van onszelf en velen met ons.

Lezer: Paulus, waarom laat je volgen: 'Laat alle bitterheid, woede, toorn, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid, maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft. (31,32)?

Uitlegger: De eerstgenoemde dingen: bitterheid, woede, toorn, geschreeuw, laster en slechtheid bedroeven de Heilige Geest en de daarna genoemde: vriendelijkheid, barmhartigheid en vergevingsgezindheid maken Hem blij.

Gebod: *Hemelse Vader, dank U voor Paulus' aansporing om Uw Geest niet te bedroeven en voor Zijn bewaring van de gelovigen tot de dag van Jezus' terugkomst in heerlijkheid. Geef dat we Uw Geest blij maken en geen verdriet doen en dat we Jezus' terugkomst verwachten, door Uw Heilige Geest, amen.*

39 WEES NAVOLGERS VAN GOD

Lezen: Efeziërs 5:1-14

(Paulus schrijft:) Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God. (Efeziërs 5:1,2)

Lezer: Paulus, waarom gebruik je hier opnieuw het woordje 'dan' (4:17,25)?

Uitlegger: Paulus spoort de gelovigen aan op grond van wat God gedaan en gegeven heeft in Jezus, Zijn Zoon. Hij werpt ze niet terug op zichzelf, maar op Gods heilsdaden.

Lezer: Waarom spreek je de gelovigen aan als 'geliefde kinderen'?

Uitlegger: De gelovigen zijn door de genade kinderen van hun hemelse Vader; een groot voorrecht dat hen verplicht het beeld van hun Vader te dragen; om op Hem te lijken in hun dagelijkse leven. Gods Vaderliefde noopt hen tot wederliefde als Zijn geliefde kinderen. Daarom schrijft Paulus: 'Wandel in de liefde'.

Lezer: Wat houdt in 'navolger van God' te zijn?

Uitlegger: Om te leven in overeenstemming met Gods karakter dat liefde is (1 Joh.4:8,15); om op Hem te lijken in ons doen en laten, in het bijzonder in vergevingsgezindheid (4:32). Paulus werkt dat uit door te schrijven: 'Wandel in de liefde, zoals ook Christus ons liefgehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God'. Om Gods liefde te beantwoorden met wederliefde.

Lezer: Waarom noemt Paulus nog een tweede voorbeeld voor de gelovigen?

Uitlegger: Omdat Jezus' liefde zichtbaar geworden is op het kruis. Die liefde is duidelijker dan de liefde van God de Vader Die zelf een Geest is en daarom onzichtbaar is (Joh.4:24).

Lezer: Wat betekent: 'en zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot aan aangename geur voor God'?

Uitlegger: Jezus heeft Zijn liefde getoond in Zijn zelfovergave op het kruis als offer(gave) voor de menselijke zonde en schuld. Hij heeft dat gedaan als een slachtoffer dat een lieflijke geur voor God verspreidt en Hem behaagt. Noach offerde na de zondvloed 'en de HEERE rook die aangename geur en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal de aardbodem voortaan niet meer vervloeken vanwege de mens...' (Gen.8:20-22). Dit geldt van alle slachtoffers in het Oude Testament, in geloof gebracht.

Lezer: Wat betekent dit voor de gelovigen?

Uitlegger: In navolging van Jezus dienen zij hun leven als een dankoffer aan God te wijden. Jezus is hun krachtbron en voorbeeld. In Romeinen 12:1 schrijft Paulus: 'Ik roep u er dan toe op, broeders (en zusters), door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst'.

Gebod: *Dank U, heilige en liefdevolle Vader, voor Paulus' aansporing tot navolging van U en voor Jezus als krachtbron en voorbeeld om in de liefde te wandelen. Geef ons de kracht van Uw Heilige Geest om in liefde te leven en Uw beeld en dat van Jezus te dragen, uit genade, amen.*

40 LEEF REIN, WEES TEVREDEN EN DANKBAAR

Lezen: Efeziërs 5:1-14

(Paulus schrijft:) Maar ontucht en alle onreinheid of hebzucht, laten die onder u beslist niet genoemd worden, zoals het heiligen past, en evenmin oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn; maar veelmeer past dankzegging. Want dit moet u weten dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God. (Efeziërs 5:3-5)

Lezer: Paulus, waarom noem je opnieuw allerlei zonden zoals in 4:25-32?

Uitlegger: Omdat deze zes zonden niet passen bij het nieuwe leven: wandelen in de liefde zoals Christus de gelovigen heeft liefgehad. Deze zonden verspreiden geen aangename geur voor God. Paulus wil niet dat de gelovigen daar met elkaar zelfs over praten: over ontucht, onreinheid en hebzucht. Dat past niet bij de heiligen: gelovigen die hun leven aan God toegewijd hebben. Paulus noemt bij deze seksuele zonden ook hebzucht, omdat veel ontucht gebeurde uit geldzucht en hebzucht ook betrekking kan hebben op het begeren van een andermans levenspartner (Ex.20:17).

Lezer: Waarom voeg je eraan toe: ‘oneerbaarheid, dwaze praat en lichtzinnige taal, die onbehoorlijk zijn’?

Uitlegger: Oneerbaarheid, dwaas geklets en schertsende taal leiden tot de eerder genoemde zonden of zijn er het gevolg van. Dit onkruid groeit welig. Voor de gelovigen geven deze drie dingen geen pas, omdat ze getuigen van een heel verkeerde levensinstelling. Judas schrijft: ‘U moet ook het onderkleed haten dat door het vlees bevekt is’ (23). Laat je niet besmetten!

Lezer: Paulus, waarom zet je hier dankzegging van God tegenover?

Uitlegger: Daarvoor hebben de gelovigen hun tong gekregen om God daarmee te danken, te loven en te aanbidden. Dat is Gods scheppingsdoel voor de mens en zijn levensdoel. Gelovigen gaan daaraan beantwoorden. God is de Gever van alle zegeningen. Hem daarvoor danken past gelovigen veel meer!

Lezer: Waarom voeg je zo’n ernstige waarschuwing toe: ‘dat geen enkele ontuchtpleger, onreine of hebzuchtige, die een afgodendienaar is, een erfdeel heeft in het Koninkrijk van Christus en van God’?

Uitlegger: Paulus doet dit om zijn eerdere waarschuwingen (3,4) kracht bij te zetten. Wie leven in ontucht, onreinheid en hebzucht – een vorm van afgoderij: bijvoorbeeld het dienen van de geldgod, Mt.6:24) – zonder zich daarvan te bekeren, voor hen is geen erfdeel weggelegd in het Koninkrijk van God waarvan Jezus Christus de Koning is. Die vinden de deur van Gods Koninkrijk gesloten; hen wacht de hel, eeuwig van God gescheiden. ‘Het Koninkrijk van Christus en van God’ kan wijzen op het huidige Koninkrijk van Christus (Kol.1:13) en op het toekomstige Koninkrijk van God in volle openbaring en heerlijkheid (1 Kor.15:24-28). Christus en God kunnen ook als een eenheid opgevat worden.

Gebod: *Hemelse Vader, dank U voor deze ernstige waarschuwingen van Paulus tegen deze zonden. Geef dat we die ter harte nemen en ons bekeren om Uw Koninkrijk te kunnen binnengaan, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

41 LAAT U NIET MISLEIDEN EN WANDEL ALS KINDEREN VAN HET LICHT

Lezen: Efeziërs 5:1-14

(Paulus schrijft:) Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden, want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid. Wees dan hun metgezellen niet. Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht – want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid – en beproef wat de Heere welbehaglijk is. (Efeziërs 5:6-10)

Lezer: Paulus, waarom waarschuwt u de gelovigen voor misleiding?

Uitlegger: Blijkbaar hebben ze te maken met dwaalleraars die met holle woorden hen proberen te misleiden (Kol.2:4,8). Alle woorden moeten getoetst worden, in het bijzonder die van leraars. Woorden zijn niet onschuldig. Ze leiden tot gedachten en die kunnen tot daden leiden.

Lezer: Wat bedoelt u met: ‘want om deze dingen komt de toorn van God over de kinderen van de ongehoorzaamheid’?

Uitlegger: Wanneer naar deze holle woorden geluisterd wordt en mensen ongehoorzaam zijn aan Gods goede woorden, wekt dat Gods toorn op: Zijn heilige verontwaardiging en boosheid. God kan Zijn toorn nu laten gelden (Rom.1:18,24,26,28), maar Hij zal dat zeker doen op de grote oordeelsdag bij Jezus’ terugkomst in heerlijkheid.

Lezer: Paulus, waarom voegt u toe: ‘Wees dan hun metgezellen niet’?

Uitlegger: Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Daarom niet naar zulke mensen luisteren en niet met hen meedoen; zich ver van je houden.

Lezer: Waarom laat u nu volgen: ‘Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht’?

Uitlegger: Dit is de reden (‘want’) waarom de gelovigen niet naar deze mensen met holle woorden moeten luisteren en niet met hen moeten meedoen. Dit past niet bij de nieuwe positie en situatie van de gelovigen. Ze verkeren niet meer in de duisternis van het oude leven, waar holle woorden bij behoorden, maar ze zijn door Gods genade nu licht in de Heere Jezus Christus Die het Licht van de wereld is (Joh.8:12). Hij is de Lichtbron van de gelovigen. Laten ze daarom leven als kinderen van het licht en niet van de duisternis. ‘Adeldom verplicht’!

Lezer: Wat betekent: ‘want de vrucht van de Geest bestaat in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid’?

Uitlegger: Paulus geeft daarmee aan hoe het leven als kinderen van het licht mogelijk is. Gelovigen kunnen dat niet in eigen kracht, maar door de kracht van de Heilige Geest Die Zijn vrucht in hun leven laat groeien en rijpen. Leven in het licht is leven door de Heilige Geest Die in de gelovigen woont. De vrucht van de Geest bestaat in al wat goed, rechtvaardig en waarachtig is. In Galaten 5:22 noemt Paulus als vrucht van de Geest: ‘liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing’. Dit is het beeld van Jezus op Wie de gelovigen gaan lijken.

Lezer: Paulus, wat bedoelt u met: ‘en beproef wat de Heere welbehaglijk is’?

Uitlegger: De gelovigen moeten onderscheiden, toetsen, waar Jezus vreugde in schept, namelijk in de vrucht van de Geest: goede werken, die uit het geloof, naar Zijn geboden en tot Zijn eer gedaan worden. Onderscheiden tussen de werken van het licht en van de duisternis en dat om Jezus te behagen.

Gebed: *Dank U, Heere Jezus, dat U de Lichtbron van de gelovigen bent en dank U, Heilige Geest, dat U Uw vrucht in hun leven laat groeien en rijpen. Geef dat we in Uw licht leven, Heere Jezus, en Uw Geest in en door ons laten werken, tot eer van U en tot zegen van velen, uit genade, amen.*

42 ONTMASKER DE WERKEN VAN DE DUISTERNIS

Lezen: Efeziërs 5:1-14

(Paulus schrijft:) En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer. Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te vertellen. Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. (Efeziërs 5:11-14)

Lezer: Paulus, waarom schrijf je hier over 'de werken van de duisternis'?

Uitlegger: Paulus doet dat, omdat hij geschreven heeft over de gelovigen dat ze licht in de Heere Jezus zijn. Hij vervolgt zijn gedachtegang.

Lezer: Wat betekent: 'En neem niet deel aan de onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze veeleer'?

Uitlegger: De werken van de duisternis behoren bij het oude leven en zijn onvruchtbaar voor God en Zijn Koninkrijk en voor de gelovigen; een woordspeling tussen vrucht van de Geest en onvruchtbaar. Ze staan tegenover de vrucht van de Heilige Geest die bestaat in alle goedheid, rechtvaardigheid en waarheid (9). De gelovigen moeten niet deelnemen aan die onvruchtbare werken van de duisternis. Ze moeten zich daar ver vandaan houden. Ze moeten die duistere en onvruchtbare werken openlijk aan de kaak stellen als kwaad tegen God en de naaste, zoals Jozef tegen de vrouw van Potifar zei: 'Hoe zou ik dan dit grote kwaad kunnen doen en zondigen tegen God'? (Gen.39:9).

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'Want wat heimelijk door hen gedaan wordt, is te schandelijk om zelfs maar te zeggen'?

Uitlegger: Wat de goddeloze mensen in het geheim doen, is te afschuwelijk om over te spreken en brengt grote schande over hen. Zo erg is het wat ze stiekem doen. Het kan het daglicht niet zien.

Lezer: Wat betekent: 'Maar al deze dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden; want al wat openbaar maakt, is licht'?

Uitlegger: Het licht verdrijft het donker en maakt openbaar wat verborgen is. Het licht van God brengt de ware aard van de onvruchtbare werken van de duisternis aan het licht. Op de oordeelsdag bij Jezus' terugkomst in heerlijkheid zal Gods licht alles openbaar maken!

Lezer: Waarom voeg je toe: 'Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten'?

Uitlegger: Paulus voegt dit toe om wat hij geschreven heeft te onderstrepen. Deze woorden behoren waarschijnlijk tot een oudchristelijk dooplied en vatten Bijbelwoorden samen, bijvoorbeeld Jes.26:19: 'Ontwaak en juich, u die woont in het stof' en 60:1: 'Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op'. Paulus gebruikt deze woorden hier als Gods oproep tot de gelovigen die in slaap gevallen zijn zoals de bruidsmisjes (Mt.25:5). Ze moeten opstaan uit hun slaperige toestand en uit hun geestelijke doodsheid. Wanneer ze weer wakker worden, zal Christus' licht over hen stralen. Dan zullen ze delen in Gods overvloedige genade en wandelen in het vrolijk levenslicht van hun Verlosser. Hier is bevel én belofte; de belofte nodigt uit en geeft de kracht om het bevel te gehoorzamen.

Gebed: *Vader in de hemel, dank U voor Paulus' onderwijs. Geef dat we niet deelnemen aan de werken van de duisternis, maar die ontmaskeren. Doe ons ontwaken uit slaperigheid en doodsheid en laat het licht van Jezus, Uw Zoon, over ons leven stralen, door Uw Heilige Geest, amen.*

43 LEEF NAUWGEZET EN GEBRUIK DE GESCHIKTE TIJD

Lezen: Efeziërs 5:1-21

(Paulus schrijft:) Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen, en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. (Efeziërs 5:15-17)

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'Let er dan op dat u nauwgezet wandelt, niet als dwazen, maar als wijzen'?

Uitlegger: Paulus vindt dat de gelovigen nauwgezet moeten leven naar Gods liefdesgeboden, niet slordig. Hij gebruikt opnieuw het woordje 'dan' als een conclusie uit het voorafgaande. Ze moeten niet als onwijze, maar als wijze mensen leven die God en Zijn Woord kennen en daarnaar handelen. Paulus schrijft later aan Timotheüs dat hij van jongs af de heilige Schriften kent die hem wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is (2 Tim.3:15). Psalm 119:105 zingt: 'Uw (Gods) Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad'.

Lezer: Wat betekent: 'en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn'?

Uitlegger: De gelovigen moeten goed gebruik maken van de tijd (Gr. *kairos*): de door God bepaalde en geschonken tijd, de tijd van Zijn genade; die moeten ze opkopen – alles uit de markt nemen - uitkopen, uitbuiten, ermee woekeren. Paulus voegt als reden ('omdat') toe dat de dagen vol kwaad zijn. De gelovigen leven in de laatste dagen vóór Jezus' terugkomst in heerlijkheid, waarin het kwaad tot zijn volle openbaring zal komen. 'Zoek dus de openingen waardoor je het licht kunt laten schijnen' (W.J. Ouweneel): het licht van het Evangelie. Dat is de beste tijdsbesteding!

Lezer: Paulus, waarom voeg je er nog aan toe: 'Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere (Jezus) is'?

Uitlegger: Met het oog op die laatste dagen vol kwaadheid ('daarom') moeten de gelovigen hun verstand goed gebruiken: zich niet laten misleiden. Integendeel, ze moeten begrijpen wat de wil van de Heere Jezus is, hun Redder en Heere. Die wil kunnen ze kennen uit het Evangelie en de Heilige Geest wil hen helpen in het begrijpen en in het doen van Zijn heilige wil. Geleid door Zijn Geest en Woord zullen ze niet verdwalen, maar wandelen in Zijn vrolijk levenslicht, tot eer van Hem en tot zegen van velen, ook van zichzelf. Paulus waarschuwt tegen onverstand en roept op tot begrip van Jezus' heilzame wil. Paulus schrijft in Romeinen 12:2: 'En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat *de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is*' en in Kolossenzen 1:9: 'Daarom houden ook wij niet op...voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met *de kennis van Zijn wil*, in alle wijsheid en geestelijk inzicht'.

Gebod: *Dank U, hemelse Vader, voor Paulus' onderwijs, voor zijn apostolische bevelen en waarschuwingen. Geef dat we die ter harte nemen. Verlicht ons verstand en geef dat we Uw wil kennen en doen. Geef ons een nauwgezet en teer leven en een goed gebruik van de genadetijd die U ons geeft, door Uw Heilige Geest, omwille van Jezus' bloed, amen.*

44 WORD VERVULD MET DE HEILIGE GEEST

Lezen: Efeziërs 5:18-32

(Paulus schrijft:) En wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus. Wees elkaar onderdanig in de vreze van God. (Efeziërs 5:18-21)

Lezer: Paulus, waarom schrijf je over dronkenschap?

Uitlegger: Dronkenschap kwam veel voor in Efeze en behoorde tot het oude leven van de gelovigen vóór hun bekering. Mogelijk was alcohol nog een grote verleiding voor hen. Paulus doet het ongetwijfeld ook, omdat er overeenkomst is tussen dronkenschap en vervuld worden met de Heilige Geest: je bent vol met wijn óf vol met de Heilige Geest. Je wordt beheerst door het een of door het ander. De gelovigen op de Pinksterdag werden beschuldigd van dronkenschap: 'Ze zijn vol zoete wijn' (Hand.2:13). Ze waren vrolijk en spraken in klanktaal. Dit was aan hen te zien. Dronken mensen zijn losbandig – alle remmen zijn los - en Geestvervulde mensen zijn uitbundig van vreugde in God. Paulus waarschuwt tegen dronkenschap in navolging van Spreuken 23:31,32: 'Kijk niet naar de wijn, wanneer hij rood kleurt, als hij fonkelt in de beker, al glijdt hij gemakkelijk naar binnen. Uiteindelijk bijt hij als een slang, spuwt hij gif als een adder'.

Lezer: Wat betekent: 'maar wordt vervuld met de Geest'?

Uitlegger: Laat je voortdurend door Jezus vullen met Zijn Geest. Hij doopt in de Heilige Geest (Joh.1:33) en de gelovigen moeten er om bidden en zich daarvoor openstellen. Hij is de Gever en de gelovigen zijn de ontvangers. Zij hebben die vervulling dagelijks nodig, want ze zijn lekkende vaten die opnieuw vervuld moeten worden, want zonder Jezus en Zijn Geest kunnen ze niets doen. De vervulling met de Geest is een daad van God en tegelijk een blijvende opdracht!

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart'?

Uitlegger: Dat is het gevolg en de vrucht van het vervuld worden met de Heilige Geest: met elkaar de Heere Jezus loven met mond en hart en dat gebeurt met bekende psalmen en lofzangen, maar ook met liederen die de Geest ingeeft. De Heilige Geest is de Geest van gemeenschap en lofprijzing. Dat is wat anders als het uitslaan van dronkenmanstaal!

Lezer: Wat betekent: 'en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de Naam van onze Heere Jezus Christus'?

Uitlegger: Het danken mag en kan niet vergeten worden. God danken voor alle dingen, voor de goede én de moeilijke dingen, in Jezus' Naam, 'alsof Hij Degene is Die door jou heen dankt' (W.J. Ouweneel). God als onze hemelse Vader heeft daar recht op en het danken van Hem geeft Hem vreugde.

Lezer: Paulus, waarom voeg je toe: 'Wees elkaar onderdanig in de vreze van God' (of van Christus)?

Uitlegger: Het vervuld worden met de Geest maakt klein voor God en voor elkaar, uit eerbied voor God en voor Jezus Die zich ondergeschikt gemaakt heeft aan Zijn Vader en aan ons. Denk aan Zijn menswording, aan Zijn doop en aan Zijn voetwassing bij Zijn leerlingen. De vervulling met de Heilige Geest leidt tot een rechte houding tegenover God en mensen; een houding van dienen, uit liefde en dankbaarheid. Dan ben je bereid om met elkaar rekening te houden.

Gebod: *Heere Jezus, Doper in en Vervuller met Uw Heilige Geest, dank U voor Paulus' aansporingen tot een nieuw leven. Vervul ons met Uw Geest en geef ons gemeenschapszin, lofprijzing, dankzegging, nederigheid en dienstbaarheid, uit genade, amen.*

45 VROUWEN, EER JE MAN

Lezen: Efeziërs 5:18-33

(Paulus schrijft:) Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere (Jezus), want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het Hoofd van de Gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Daarom, zoals de Gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles hun eigen mannen onderdanig te zijn. (Efeziërs 5:22-24)

Lezer: Paulus, waarom schrijft je nu over de relatie man-vrouw, kinderen-ouders, slaven-heren?

Uitlegger: Vervuld worden met de Heilige Geest heeft zijn uitwerking in het dagelijkse leven, in genoemde relaties.

Lezer: Wat betekent het voor de gehuwde vrouw haar eigen man onderdanig te zijn zoals aan de Heere Jezus?

Uitlegger: Een gelovige vrouw zal Jezus erkennen en dienen als haar Heere en Meester, uit liefde en dankbaarheid. Het Griekse woordje is zowel redengevend (omdat) als vergelijkend (zoals). Jezus is de krachtbron en het voorbeeld om haar man onderdanig te zijn, om aan hem de plaats te geven die God hem gegeven heeft: dienend leiderschap.

Lezer: Paulus, waarom zeg je: 'de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het Hoofd van de Gemeente is'?

Uitlegger: Dit is de reden waarom de vrouw onderdanigheid verschuldigd is aan haar man. Paulus schrijft in 1 Korinthiërs 11:3,7-9: 'Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus...Een man moet het hoofd namelijk niet bedekken, omdat hij het beeld en de heerlijkheid van God is. De vrouw is echter de heerlijkheid van de man. De man immers is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Want ook is een man niet geschapen omwille van de vrouw, maar een vrouw omwille van de man'. God heeft in Zijn schepping man en vrouw ieder een eigen plaats en taak gegeven: aan de man dienend leiderschap en aan de vrouw helpend partnerschap (Gen.2:18,21-25). Zo mogen ze elkaar aanvullen en dienen in liefde.

Jezus als het Hoofd van Zijn Gemeente is hun krachtbron en voorbeeld.

Lezer: Wat betekent: 'Hij (Jezus) is de Behouder van het lichaam'?

Uitlegger: Jezus als het Hoofd van Zijn Gemeente, van Zijn lichaam, is haar Redder. Zo moet de man zorg dragen voor zijn vrouw als voor zijn eigen lichaam. Even verder schrijft Paulus: 'Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere (Jezus) de Gemeente' (28,29). Jezus is de krachtbron en het voorbeeld voor de man om zijn vrouw liefdevol te verzorgen.

Lezer: Paulus, waarom herhaal je wat je gezegd hebt over de onderdanigheid van de vrouw?

Uitlegger: Omdat het belangrijk is dat man en vrouw hun eigen plaats en taak weten en die innemen en vervullen. Zoals Christus' Gemeente zich schikt onder Zijn gezag, uit liefde en dankbaarheid, zo moet de vrouw zich in alle dingen – die recht en billijk zijn – schikken onder het gezag van haar man, uit liefde en dankbaarheid. Man en vrouw zijn geroepen om elkaar te eren en te waarderen. Wederzijdse liefde zal hen helpen om dit in praktijk te brengen.

Gebod: *Dank U, Heere Jezus, voor Paulus' onderwijs aan de vrouwen en dat U de krachtbron en het voorbeeld bent voor een goede relatie met hun mannen. Geef vrouwen de liefde en de kracht van Uw Geest om zo hun mannen te dienen uit liefde en dankbaarheid, omwille van Uw kruis, amen.*

46 MANNEN, HEB JE VROUW LIEF (1)

Lezen: Efeziërs 5:18-33

(Paulus schrijft:) Mannen, hebt uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de Gemeente liefgehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. (Efeziërs 5:25-27)

Lezer: Paulus, waarom beveel je de vrouwen onderdanigheid aan hun man en de mannen liefde voor hun vrouw?

Uitlegger: Wanneer de vrouw haar man onderdanig is, zal dit haar man helpen haar lief te hebben en wanneer de man zijn vrouw liefheeft, zal dit zijn vrouw helpen hem onderdanig te zijn. Paulus bedoelt met liefhebben meer dan natuurlijke liefde: liefde zoals God zondaren liefheeft.

Lezer: Wat betekent: 'zoals ook Christus de Gemeente liefgehad heeft en zich voor haar heeft overgegeven'?

Uitlegger: Jezus' alles opofferende liefde is de krachtbron en het voorbeeld voor de man om zijn vrouw lief te hebben. Jezus heeft zichzelf voor Zijn Gemeente overgegeven tot in de vervloekte kruisdood. Hij heeft alles voor haar overgehad. Johannes schrijft: 'Hieraan leerden wij de liefde (van Jezus) kennen, dat Hij voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven' (1 Joh.3:16). Dit geldt in het bijzonder van de man voor zijn vrouw. Geen zelfbevestiging, maar zelfovergave.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'opdat Hij (Jezus) haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord'?

Uitlegger: Jezus heeft het offer van Zijn leven gegeven om Zijn Gemeente aan God en zichzelf toe te wijden. Hij heeft dat gedaan door haar figuurlijk te wassen met het water van Gods Woord. Hij heeft gezegd tegen Zijn leerlingen: 'U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb' (Joh.15:3). Gods woorden hebben een reinigende kracht. In dit verband mogen we ook denken aan de doop (Hand.22:16; 1 Kor.6:11; Titus 3:5) en de woorden daarbij uitgesproken (Mt.28:19). Het doel van Jezus' zelfovergave tot in dood is de heiliging en de reiniging van Zijn Bruidsgemeente. Dat mag ook het doel zijn van de gelovige man voor zijn vrouw.

Lezer: Wat betekent: 'opdat Hij (Jezus) haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen, een Gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn'?

Uitlegger: Jezus' heiliging en reiniging van Zijn Gemeente heeft nog een ander en hoger doel: om Zijn Bruidsgemeente in al haar heerlijkheid – zonder smet of rimpel of iets dergelijks, heilig en smetteloos - voor zich, de Bruidegom, te plaatsen, wanneer Hij terugkomt in heerlijkheid. Dan zal de Bruidsgemeente volmaakt zijn voor haar Bruidegom. Dat mag ook het doel van de gelovige man zijn voor zijn vrouw, dat ze helemaal tot haar ontplooiing komt, tot eer van haar Schepper en tot zegen van haar man en velen met hem.

Gebod: *Heere Jezus, dank U voor Uw liefde en voor Uw zelfovergave op het kruis, voor de heiliging en reiniging van Uw Gemeente en voor Uw heerlijk doel om haar in al haar pracht voor U te stellen, heilig en smetteloos. Geef dat we in Uw genadegaven delen en dat mannen hun vrouw zo liefhebben en toewijden aan U, zodat ze helemaal tot haar ontplooiing mag komen, naar Uw bedoeling, door de kracht van Uw Geest, amen.*

47 MANNEN, HEB JE VROUW LIEF (2)

Lezen: Efeziërs 5:18-33

(Paulus schrijft:) Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere (Jezus) de Gemeente. Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. (Efeziërs 5:28-30)

Lezer: Paulus, waarom gebruik je een tweede vergelijking na die van Christus' liefde voor Zijn Gemeente?

Uitlegger: Paulus doet dit waarschijnlijk, omdat hij op Genesis 2:24 wil wijzen: 'Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen één vlees zijn'. Het huwelijk – één vlees zijn – is een groot geheimenis met het oog op Christus en Zijn Gemeente.

Lezer: Wat bedoel je met: 'Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief'?

Uitlegger: Door het huwelijk zijn man en vrouw één vlees geworden: een nieuwe eenheid naar geest, ziel en lichaam. Man en vrouw vormen dus één lichaam. Daarom moet de man zijn eigen vrouw liefhebben als zijn eigen lichaam en heeft hij zijn eigen lichaam lief, wanneer hij zijn vrouw liefheeft. Wie zijn vrouw niet liefheeft, doet zichzelf tekort.

Lezer: Wat betekent: 'Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere (Jezus) de Gemeente'?

Uitlegger: Het is onnatuurlijk om je eigen lichaam te haten, daar een hekel aan te hebben. Integendeel, je eigen lichaam voed je en vertroetel je. Daar zorg je goed voor. Dat doet de Heere Jezus ook met de Gemeente als Zijn lichaam. Opnieuw stelt Paulus Jezus als de krachtbron en het voorbeeld voor de gelovigen. Hij zorgt heel goed voor Zijn Gemeente door Zijn bedieningen: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, ouderlingen en diakenen, enz. én de gaven van Zijn Geest.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente'?

Uitlegger: Dit is de reden ('want') waarom Jezus voor Zijn Gemeente als Zijn lichaam zorgt. De gelovigen zijn leden van Zijn lichaam waarvan Hij het Hoofd is. Ze zijn leden van Zijn vlees en bloed. Paulus verwijst hier naar het lied van Adam dat hij zingt over zijn vrouw Eva: 'Deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees! Deze zal mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen' (Gen.2:23). Zoals Eva uit Adam is voortgekomen, zo is de Gemeente uit Jezus Christus voortgekomen. De gelovigen zijn in Hem uitverkoren vóór de schepping van hemel en aarde (1:4). Zo nauw is de band tussen Jezus en Zijn Bruidsgemeente. Daarom zorgt Hij zo goed voor Zijn lichaam en Zijn leden. Zo behoren gelovige mannen goed voor hun vrouw te zorgen.

Gebod: Dank U, heilige en liefdevolle Vader in de hemel, voor Paulus' onderwijs aan de mannen. Geef dat ze hun vrouw liefhebben als hun eigen lichaam en goed voor haar zorgen, zoals Jezus, Uw Zoon, voor Zijn Gemeente zorgt. Dank U dat de gelovigen leden van Jezus' lichaam zijn. Geef dat ze dit beseffen, daaruit leven en daarnaar leven, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

48 HET GEHEIMENIS IS GROOT

Lezen: Efeziërs 5:18-33

(Paulus schrijft:) Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de Gemeente. Kortom, ook u moet, ieder in het bijzonder, uw eigen vrouw net zo liefhebben als uzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. (Efeziërs 5:31-33)

Lezer: Paulus, waarom haal je nu Genesis 2:24 aan: 'Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn'?

Uitlegger: Paulus doet dat als vervolg op vers 20: 'Want wij (de gelovigen) zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente'; een aanhaling van Genesis 2:23: 'Deze (Adams vrouw) is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees'.

Lezer: Wijzen deze woorden: 'Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en die twee zullen tot één vlees zijn' op het huwelijk?

Uitlegger: Ja, ongetwijfeld. Man en vrouw worden in het huwelijk tot één vlees: een nieuwe eenheid naar geest, ziel en lichaam.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'Dit geheimenis is groot'?

Uitlegger: Het huwelijk is een geheimenis (Gr.*mustèrion*: mysterie): God geeft aan een man en een vrouw - met hun verschillend geslacht en achtergrond - liefde voor elkaar en Hij verbindt ze in liefde aan elkaar tot een nieuwe eenheid naar geest, ziel en lichaam. Dat zien we, maar we kunnen het niet begrijpen. Het blijft een geheim. Dit geldt ook van Christus' relatie met Zijn Gemeente als Zijn lichaam: één nieuwe mens, uit Joden en heidenen (2:15,16). Dit is en wordt afgebeeld door het huwelijk. Over het huwelijk en Christus' relatie met Zijn Gemeente kunnen we ons alleen verwonderen en God daarvoor danken, loven en aanbidden.

Lezer: Wat betekent Paulus' samenvatting van zijn onderwijs over de relatie man-vrouw in het huwelijk?

Uitlegger: Laat elke man zijn vrouw zo sterk liefhebben als hij zichzelf liefheeft. Paulus herhaalt hier wat hij in de verzen 28 en 29 geschreven heeft: 'Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, zoals ook de Heere (Jezus) de Gemeente'. En laat elke vrouw ontzag hebben voor haar man: hem eren als hoofd en hem gehoorzamen in alles wat recht en billijk is; hem met respect tegemoet treden. Wanneer de man zijn vrouw liefheeft, zal het voor haar gemakkelijker zijn om het gezag van haar man te aanvaarden (W.J. Ouweneel). Paulus wijst tenslotte man en vrouw op zijn/haar eigen taak.

Lezer: Paulus, waarom schrijf je uitvoeriger over de taak van de man (25-33) dan die van de vrouw (22-24,33)?

Uitlegger: Dit zal ongetwijfeld samenhangen met de praktijk die Paulus in het leven van de christelijke gemeenten waarneemt: mannen schieten tekort in het liefhebben van hun vrouw en vrouwen schieten tekort in het eren van hun man. Laat de man als hoofd van de vrouw in het liefhebben voorop gaan, dan zal de vrouw hem eren.

Gebod: *Hemelse Vader, dank U voor Paulus' onderwijs over het huwelijk en voor Uw geheimenissen van het huwelijk en van Christus' relatie met Zijn Gemeente, die U hebt uitgedacht en hebt bekendgemaakt. Geef dat de mannen hun vrouw liefhebben en dat de vrouwen hun man eren, tot eer van U en tot zegen van henzelf en velen met hen, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

49 KINDEREN, WEES JE OUDERS GEHOORZAAM EN OUDERS, VOED ZE OP VOOR DE HEERE JEZUS

Lezen: Efeziërs 5:18 – 6:4

(Paulus schrijft:) Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere (Jezus), want dat is juist. Eer je vader en moeder - dat is het eerste gebod met een belofte - opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing van de Heere (Jezus). (Efeziërs 6:1-4)

Lezer: Paulus, wat bedoel je met gehoorzaamheid van de kinderen aan hun ouders in de Heere (Jezus)?

Uitlegger: Paulus bedoelt daarmee dat kinderen aan hun ouders gehoorzaam moeten zijn zoals ze dat aan de Heere Jezus zijn, want dat is juist. Zo behoort het. Ongehoorzaamheid aan de ouders wordt ook door veel ongelovigen als een groot kwaad gezien. De gehoorzaamheid van de kinderen aan Jezus moet de krachtbron en het voorbeeld zijn voor hun gehoorzaamheid aan hun ouders.

Lezer: Waarom haal je het vijfde gebod aan: 'Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HEERE, uw God, u geeft' (Ex.20:12)?

Uitlegger: Paulus doet dit om zijn bevel aan de kinderen te funderen en te onderstrepen. Hij wijst erop dat aan het vijfde gebod een belofte is verbonden; een uitzondering in de Tien Geboden. Gods belofte nodigt uit en geeft de kracht om Zijn gebod te doen. Je ouders eren betekent: hun de plaats geven die God hun gegeven heeft. Ze zijn Gods handen om hun kinderen op te voeden. Waar ouders en het gezag geëerd worden in een land, daar wordt het leven verlengd, maar waar opstand en oorlog zijn, wordt het leven verkort. In het onderhouden van Gods geboden is groot loon, genadeloon, Gods zegen, te verwachten. Paulus spreekt nu over 'op de aarde' en niet over 'in het land dat de HEERE, uw God, u geeft': het land Israël. De Efeziërs met hun kinderen wonen in Klein-Azië, het huidige Turkije. Dit lange leven op aarde behoort ook tot het eeuwige leven op de nieuwe aarde.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing van de Heere (Jezus)'?

Uitlegger: Ouders, in het bijzonder vaders, moeten geen irritaties bij hun kinderen oproepen, zodat ze door hun schuld boos worden. Paulus plaatst daar tegenover: 'Voed hen op in de onderwijzing van de Heere (Jezus)'. Vaders moeten hun kinderen opvoeden door ze in Jezus discipline bij te brengen en in Hem te onderwijzen. De Griekse woorden betekenen: tuchtiging en terechtwijzing, vermaning. Kinderen moeten bepaalde dingen afleren en aanleren. Paulus plaatst Jezus hierbij centraal als krachtbron en voorbeeld. Volgens Paulus hebben vooral de vaders een taak in de opvoeding van hun kinderen, al sluit dat de moeders niet uit.

Gebod: Dank U, HEERE, God van Israël, voor Uw vijfde gebod en voor Paulus' bevelen aan kinderen en ouders. Geef aan kinderen en ouders de kracht van Uw Geest om Uw geboden te doen, uit liefde en dankbaarheid, om Jezus' wil, amen.

50 SLAVEN, WEES GEHOORZAAM EN HEREN, DOE UW SLAVEN GOED

Lezen: Efeziërs 5:18 – 6:9

(Paulus schrijft:) Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus; doe zo van harte de wil van God, en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije. En heren, doe hetzelfde bij hen; laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij Hem geen aanzien van de persoon is. (Efeziërs 6:5-9)

Lezer: Paulus, waarom schrijf je hier over slaven en heren?

Uitlegger: Omdat in die tijd tot veel huishoudens slaven behoren.

Lezer: Wat bedoel je met: ‘Slaven, wees, evenals aan Christus, gehoorzaam aan uw heer naar het vlees, met vrees en beven, oprecht van hart, niet met ogendienst, als mensenbehagers, maar als slaven van Christus’?

Uitlegger: De slaven moeten, zoals ze aan Christus gehoorzaam zijn, aan hun heer gehoorzaam zijn. Jezus is hun krachtbron en voorbeeld. Paulus omschrijft hun gehoorzaamheid met: ‘vrees en beven – respect en ontzag – (2 Kor.7:15; Fil.2:12) oprecht van hart’, niet hun heer naar de ogen kijken, met geslijm, maar mensen die tegelijk slaven van Christus zijn, die door Hem gekocht zijn. Paulus brengt hun slavernij op een hoger plan. Laten de slaven in het dienen van hun heer de Heere Jezus bereidwillig dienen. Laat hun oog op Hem gericht zijn.

Lezer: Wat betekent: ‘U weet immers dat wat ieder aan goeds gedaan heeft, hij dat van de Heere terug zal krijgen, hetzij slaaf, hetzij vrije’?

Uitlegger: Paulus wil slaven en heren hier wijzen op Gods genadebeloning in het eindgericht bij Jezus’ terugkomst in heerlijkheid. Wat een mens door Gods genade aan goeds doet, wordt dan door Jezus beloond. Slaven moeten niet alleen kijken naar de tijdelijke beloning door hun heer, maar vooral naar Jezus’ uiteindelijke en blijvende beloning.

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: ‘En heren, doe hetzelfde bij hen (slaven); laat het dreigen achterwege. U weet toch dat ook uw Heere in de hemelen is en dat er bij Hem geen aanzien van de persoon is’?

Uitlegger: De heren moeten hun slaven belonen zoals Jezus heren en slaven beloont. Ze moeten het dreigen met straf of mishandeling achterwege laten en beseffen dat zij en hun gelovige slaven een en dezelfde Meester in de hemel hebben en dat Hij onpartijdig is tegenover heren en slaven. Jezus ziet de persoon van de mens niet aan (Mt.22:16; Mk.12:14; Lk.20:21). Ook God doet dat niet (Rom.2:11; Gal.2:6; Kol.3:25; 1 Petr.1:17).

Lezer: Paulus, waarom bestrijd je de slavernij niet?

Uitlegger: Paulus doet dat niet rechtstreeks, omdat dit niet mogelijk was in de toenmalige maatschappij, maar hij doet het wel indirect door heren en slaven in het licht van Jezus te plaatsen. Aan Filemon schrijft Paulus over zijn weggelopen en bekeerde slaaf Onesimus: ‘Want hij is wellicht daarom enige tijd van u gescheiden geweest, opdat u hem voor eeuwig zou terughebben, niet meer als een slaaf, maar als meer dan een slaaf, namelijk een geliefde broeder. Was hij dat in het bijzonder voor mij, hoeveel te meer zal hij het voor u zijn, zowel in het vlees als in de Heere (Jezus)’ (Fil.:15,16).

Gebod: *Heere Jezus, dank U voor Paulus’ onderwijs over slaven en heren. Geef dat dit onderwijs zal doorwerken in de werkverhoudingen vandaag, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

51 DOE DE HELE WAPENRUSTING VAN GOD AAN

Lezen: Efeziërs 6:1-20

(Paulus schrijft:) Verder, mijn broeders, word gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht. Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. (Efeziërs 6:10-12)

Lezer: Paulus, waarom schrijf je nu over de wapenrusting van God voor de gelovigen?

Uitlegger: Het leven van de gelovige – vervuld met de Heilige Geest, in alle relaties: man-vrouw, ouders-kinderen en heren-slaven – wordt aangevallen door satan en heeft bescherming nodig om staande te blijven op de kwade dag. In de hele brief heeft Paulus veel zegeningen genoemd die de gelovigen niet mogen verliezen. Petrus schrijft: ‘Wees nuchter en waakzaam, want uw tegen-partij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt’ (1 Petr.5:8,9). Kapers hebben het gemunt op rijk beladen schepen.

Lezer: Wat bedoel je met: ‘Mijn broeders, wordt gesterkt in de Heere en in de sterkte van Zijn macht’?

Uitlegger: Paulus weet zich verbonden met zijn medegelovigen: zijn broeders en zusters in het geloof. Broederlijk vermaant hij hen. Ze moeten zich laten sterken in de God en in de sterkte van Zijn macht : hun kracht niet bij zichzelf of bij elkaar zoeken, maar in de Heere Jezus en in de kracht van Zijn Heilige Geest; zich voortdurend door Hem laten bekleden met kracht. Hij is hun krachtbron!

Lezer: Wat houdt in: ‘Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige omleidingen van de duivel’?

Uitlegger: De gelovigen moeten de hele wapenrusting van God aantrekken. God heeft die wapenrusting gemaakt en biedt die aan (Jes.59:17). Het is een volledige wapenrusting die helemaal aangetrokken moet worden; elk onderdeel is belangrijk. De gelovigen moeten dit doen om stand te kunnen houden tegen listige streken (Gr. *methodeias*; methoden) van de duivel, Gods tegenstander: vervolgingen, dwaalleringen en verleidingen. Hij gedraagt zich nog altijd als een slang (Gen.3).

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: ‘Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed’?

Uitlegger: Niet tegen medemensen van vlees en bloed. We moeten verder kijken dan de mensen. Er zijn ook onzichtbare, geestelijke machten, die mensen gebruiken.

Lezer: Wat betekenen: ‘de overheden, de machten, de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten’?

Uitlegger: Paulus noemt hier de onzichtbare machten van de duisternis – satan en zijn handlangers - met namen die bij zijn lezers bekend zijn: overheden en machten, die regeren in de tussenruimte tussen de hemel als woonplaats van God en de aarde als de woonplaats van de mens. Ze behoren bij dit tijdperk: deze eeuw die beheerst wordt door satan, de overste van deze wereld. Het zijn geestelijke machten van het kwaad. Deze machten zijn niet te onderschatten – daarom is de wapenrusting van God nodig – maar ook niet te overschatten, want Jezus is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Hij is en blijft Overwinnaar.

Gebod: *Dank U, heilige en liefdevolle Vader in de hemel, voor Uw complete wapenrusting. Geef dat we die aantrekken door het geloof en stand houden tegen de listige omleidingen van de duivel, door de kracht van Jezus en de Heilige Geest, amen.*

52 BIED WEERSTAND OP DE KWADE DAG

Lezen: Efeziërs 6:10-20

(Paulus schrijft:) Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad, en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstwapen van de gerechtigheid, en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede. (Efeziërs 6:13-15)

Lezer: Paulus, waarom herhaal je je bevel om de hele wapenrusting van God aan te doen?

Uitlegger: Omdat dit belangrijk is in het leven van de gelovigen.

Lezer: Wat bedoel je met: 'opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden'?

Uitlegger: Daarvoor heeft God de volledige wapenrusting gemaakt en ter beschikking gesteld: om stand te houden tegen de listige omléidingen van de duivel' (11) en om weerstand te bieden op de dag van het kwaad; op de dag waarop het kwaad ongekende vormen aanneemt. De hele wapenrusting moet aangenomen – geen onderdeel uitgezonderd - en gebruikt worden om stand te kunnen houden. Zo zwaar is de geestelijke strijd. De wapenrusting moet in orde zijn!

Lezer: Wat betekent: 'Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid'?

Uitlegger: Paulus gebruikt hier voor de derde keer het woord 'standhouden'. De gelovigen moeten standhouden op het fundament Jezus Christus, hun gekruisigde en opgestane Heere. Ze mogen dit fundament niet verlaten, maar moeten zichzelf verdedigen, zodat ze standhouden op dit fundament. De gordel is belangrijk om lange kleren en de wapenrusting op de goede plaats te houden. Anders kun je niet voorwaarts gaan. 'Waarheid' betekent: de waarheid van het Evangelie van Jezus Christus. Het woord kan ook betekenen: waarachtigheid, trouw. 'Laat de duivel je nooit kunnen pakken op oneerlijkheid of schijnheiligheid' (W.J. Ouweneel).

Lezer: Wat betekent 'bekleed met het borstwapen van de gerechtigheid'?

Uitlegger: Het borstharnas beschermt het hart van de gelovige strijder. 'Gerechtigheid' betekent: Jezus' gerechtigheid, verworven op het kruis; dat de gelovige recht(vaardig) voor God staat. Het woord kan ook betekenen: de praktische gerechtigheid van de gelovige; dat je recht handelt en wandelt. Laat er geen onrecht in je hart en leven zijn, want dan ben je heel kwetsbaar!

Lezer: Paulus, wat bedoel je met: 'en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede'?

Uitlegger: Goede schoenen zijn belangrijk, ook voor een soldaat. De gelovige heeft in de geestelijke strijd het schoeisel van de vrede nodig, zoals het Evangelie die verkondigt én het schoeisel van de bereidwilligheid, die het Evangelie van de vrede je geeft, om getuige te zijn van de Vredevorst. De gelovige is een soldaat van Jezus met een vredesboodschap. Hij is een vrede-stichter die Gods kind genoemd zal worden (Mt.5:9)! De boze machten willen vaak de verkondiging van het Evangelie beperken of staken, maar die moet doorgaan! Het beeld van de voeten is ontleend aan Jesaja 52:7: 'Hoe lieflijk zijn op de bergen *de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen*, die een goede boodschap brengt van het goede, die heil laat horen, die tegen Sion zegt: Uw God is Koning' (vgl.Rom.10:15).

Gebod: *Vader in de hemel, dank U voor Uw volledige wapenrusting en voor Uw bevel om die aan te nemen en daarin stand te houden. Dank U voor de onderdelen van de wapenrusting: de gordel, het borstharnas en de schoenen. Geef dat wie die aandoen en daarin strijden, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

53 NEEM HET SCHILD VAN HET GELOOF, DE HELM VAN HET HEIL EN HET ZWAARD VAN DE GEEST

Lezen: Efeziërs 6:10-20

(Paulus schrijft:) Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord. (Efeziërs 6:16,17)

Lezer: Paulus, waarom leg je nadruk op het schild van het geloof ('bovenal')?

Uitlegger: Omdat het Romeinse schild een groot manshoog schild is dat de hele soldaat beschermt. Het schild - van dierenhuiden gemaakt - werd nat gehouden voor de brandende pijlen van de vijand. Het werd gebruikt wanneer het leger zich in slagorde opstelde. Met het schild van het geloof blus je de brandende pijlen van satan en zijn handlangers uit; de pijlen van vervolging, dwaalleer en vervolging. Praktisch geloofsvertrouwen in het dagelijkse leven is van het grootste belang. Jezus heeft met het schild van het geloof, dat op God en Zijn Woord vertrouwd, de pijlen van de boze uitgedoofd toen Hij in de woestijn door satan verzocht werd (Mt.4). Hij is onze krachtbron en ons voorbeeld in de geestelijke strijd. Het geloof is het belangrijkste onderdeel van de geestelijke wapenrusting.

Lezer: Wat bedoel je met: 'en neem de helm van de zaligheid'?

Uitlegger: In 1 Thessalonicenzen 5:8 schrijft Paulus: 'Maar laten wij (gelovigen), die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstwapen van geloof en liefde en *met de hoop op de zaligheid als helm*'. De helm beschermt het hoofd van de soldaat. Wanneer het hoofd met de hersenen getroffen wordt, is hij uitgeschakeld. Zo belangrijk is het heil, de redding, in de Heere Jezus Christus en de zekerheid daarvan. Om uit Hem als onze Redder te leven en om te hopen op Zijn toekomstige redding in het rijk van Gods eeuwige heerlijkheid. Die hoop maakt blij. Het beste komt nog. Twijfel aan je behoud is een mikpunt voor de boze.

Lezer: Wat is de betekenis van 'het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord'?

Uitlegger: Met het zwaard wordt geen slagzwaard, maar een kort, tweesnijdend zwaard, een sabel, bedoeld als verdedigingswapen. Dat zwaard is het zwaard van de Heilige Geest Die je Gods woorden geeft op het moment dat je die nodig hebt. Jezus heeft dat aan Zijn leerlingen beloofd: 'Maar wanneer zij u overleveren (aan stadhouders en koningen), moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op dat moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent het niet die spreekt, maar de Geest van uw Vader, Die in u spreekt' (Mt.10:19,20). Jezus hanteerde dit zwaard bij Zijn verzoeken in de woestijn: 'Er staat geschreven' (Mt.4).

Lezer: Paulus, waarom noem je hier enkel verdedigingswapens?

Uitlegger: Omdat het hier gaat om stand te houden op het fundament Jezus Christus te midden van alle aanvallen van ons zondige 'ik', de goddeloze wereld en de satan met zijn demonen. De gelovigen moeten hun positie in Jezus behouden en handhaven en zich door niemand en niets van Hem laten verwijderen.

Gebed: *Dank U, Heere Jezus, voor deze wapens in de geestelijke strijd, voor Uzelf als krachtbron en voorbeeld. Geef dat we op U een beroep doen en deze wapens gebruiken, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

54 BID VOORTDUREND IN DE GEEST, OOK VOOR MIJ

Lezen: Efeziërs 6:10-20

(Paulus schrijft:) Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. (Efeziërs 6:18-20).

Lezer: Paulus, waarom voeg je aan het einde van je beschrijving van de wapenrusting een oproep tot voortdurend gebed toe?

Uitlegger: In de oorlog is het belangrijk voor de soldaten om contact te blijven houden met de legeraanvoerder. Zo ook in de geestelijke strijd: gebedscontact met God en Jezus zijn onmisbaar. De onderdelen van de wapenrusting zijn onvoldoende zonder voortdurend gebed.

Lezer: Wat bedoel je met: 'Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen'?

Uitlegger: De gelovigen moeten bij elke gelegenheid, waarin ze aangevallen worden, met allerlei gebeden: smeek-, dank- en lofprijzingsgebeden, voorbeden, enz. bidden tot God. Ze moeten dat doen onder leiding van en in gemeenschap met de Heilige Geest: samen met Hem Die in en voor hen bidt. Dit kan met het verstand, maar ook met de geest, met klanktaal (1 Kor.14:15). Ze moeten daarbij waakzaam zijn en volharden. Ze mogen niet verslappen. Ook voorbede doen voor alle medegelovigen: smeken voor alle heiligen. 'Smeken' wijst op hun grote nood. Zo oefenen ze gemeenschap met de Heilige Geest – verticaal – en met elkaar – horizontaal. Het voortdurend gebed is het zevende wapen van de geestelijke wapenrusting genoemd'; soms de lans genoemd.

Lezer: Wat betekent: 'Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken'?

Uitlegger: Paulus beseft zijn afhankelijkheid in de dienst van het Evangelie. Daarom vraagt hij om voorbede: dat hem - wanneer hij zijn mond opendoet – God hem de goede woorden geeft om het geheimenis van het Evangelie vrijmoedig bekend te maken: het geheim van Christus en Zijn Gemeente (1:9; 3:3-9; 5:32).

Lezer: Paulus, waarom voeg je toe: 'waarvan ik een gezant bent in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken'?

Uitlegger: Paulus is door God gezonden – hij is Zijn gezant: een eervolle taak - en hij zit gevangen in ketenen: een moeilijke situatie die zijn getuigen bemoeilijkt. Daarom heeft hij de voorbede van medegelovigen nodig om vrijmoedig te getuigen van Jezus, zijn gekruisigde en opgestane Heere. Paulus gebruikt hier twee keer het woord 'vrijmoedigheid'. Zijn omstandigheden ontnemen hem vrijmoedigheid, maar de Heilige Geest kan en wil hem die geven door de voorbede van zijn medegelovigen. Om onverschrokken het Evangelie te verkondigen. Paulus wil dit doen zoals God dit wil, ook in de gevangenis. God legt Zijn woorden in de mond van Zijn dienaren (Jes.51:16; 59:21).

Gebod: *Hemelse Vader, dank U voor het wapen van voortdurend bidden in de Heilige Geest en van voorbede doen voor medegelovigen, in het bijzonder voor de predikers van het Evangelie. Leer ons bidden en voorbede doen en daarin volharden, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

55 ONTVANG TYCHIKUS EN GODS ZEGEN

Lezen: Efeziërs 6:10-24

(Paulus schrijft:) En opdat ook u weet hoe het met mij gaat en wat ik doe, zal Tychikus, de geliefde broeder en trouwe dienaar in de Heere, u dat allemaal bekendmaken. Met dat doel heb ik hem naar u toegestuurd, opdat u onze omstandigheden zou kennen en hij uw hart zou vertroosten. Vrede voor de broeders, en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus. De genade met allen die onze Heere Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben. Amen. (Efeziërs 6:21-24)

Lezer: Paulus, wie is Tychicus?

Uitlegger: Tychicus is een medewerker van Paulus, afkomstig uit Klein-Azië en een reisgenoot van hem. (Hand.20:4). Later heeft Paulus hem naar Efeze gestuurd (2 Tim.4:12; Titus 3:12). Hij heeft Paulus' brieven aan de christelijke gemeenten van Efeze en Kolosse overgebracht en misschien ook die aan Filemon (Kol.4:7-9). Paulus noemt hem 'de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere (Jezus)' (Kol.4:7; twee keer een goed getuigenis over hem.

Lezer: Waarom vind je het belangrijk dat de gelovigen van je levensomstandigheden afweten?

Uitlegger: Vanwege de liefdesband die er tussen Paulus en de gelovigen is en met het oog op hun voorbede voor hem in de gevangenis.

Lezer: Wat betekent: 'en hij uw hart zou vertroosten'?

Uitlegger: Paulus wil dat Tychicus de gelovigen in Efeze zal bemoedigen door zijn bericht over Paulus in de gevangenis. Hij zal naar hun hart spreken. Paulus gaat het welzijn van de gelovigen ter harte. Hij kan zelf niet naar hen toekomen en daarom stuurt hij Tychicus naar hen toe om hen te vertroosten.

Lezer: Paulus, waarom eindig je deze brief met zo'n rijke zegenwens?

Uitlegger: Paulus doet dit, omdat hij de gemeente liefheeft. Daarom bidt hij hen een volheid van zegen toe. Daar is hij zijn brief ook mee begonnen: 'Genade voor u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Gezegend de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft *met alle geestelijke zegen* in de hemelse gewesten in Christus' (1:2,3).

Lezer: Wat bedoel je met: 'Vrede voor de broeders en liefde met geloof, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus'?

Uitlegger: Paulus bidt de gelovigen – broeders en zusters – in Efeze toe de vrede en liefde van God, hun hemelse Vader, en van Jezus Christus, hun Redder en Heere. De shalom-vrede van God: een volheid van zegen en de agapè-liefde: Zijn onvoorwaardelijke liefde, getoond in het kruisoffer van Zijn Zoon. God de Vader en Jezus Christus zijn de Bron en de Gevers van deze vrede en liefde. Paulus voegt er nog aan toe 'met geloof': praktisch geloofsvertrouwen voor het dagelijkse leven.

Lezer: Wat betekent: 'De genade met allen die onze Heere Jezus Christus in onverderfelijkheid liefhebben. Amen'?

Uitlegger: Paulus wenst allen die *onze* – wat innig en vertrouweljk – Heere Jezus Christus met een onvergankelijke liefde liefhebben genade toe: Gods onverdiende gunst die in alle omstandigheden genoeg is (2 Kor.12:9). Die onvergankelijke liefde is in de harten van de gelovigen uitgestort door de Heilige Geest (Rom.5:5) en vergaat nooit (1 Kor.13:8). Ze blijft tot in de eeuwen der eeuwen. Paulus of de christelijke gemeente in Efeze, die deze brief hoort voorlezen, zegt hier 'amen' op: dit is waar en zeker (1 Kor.14:16). Daar behoeft niemand aan te twijfelen.

Gebod: *Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor Uw werk in en door Tychicus en voor Paulus' zegenwensen voor Christus' gemeente in Efeze en voor ons. Vervul die aan ons en aan velen met ons, door Uw Heilige Geest, amen.*

GEBED

Heilige en liefdevolle Vader in de hemel,

dank U voor Uw werk in en door Paulus, Uw apostel, en voor zijn Brief aan de Christus' gemeente in Efeze, voor de vertaling en de verklaring ervan en voor de gesprekken over deze brief.

ik bid U dat we Paulus' Brief lezen met ons oog en met ons hart, dat we in U, Heere Jezus geloven, dat U in ons woont, dat we in de liefde geworteld en gefundeerd mogen zijn en vervuld mogen worden tot heel de volheid van U. U bent bij machte te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is. Aan U, Vader, Zoon en Heilige Geest, de heerlijkheid in de Gemeente, door Christus Jezus, in alle geslachten, tot in alle eeuwigheid, amen.

LITERATUUR

Naast het zelf luisteren heb ik gebruik gemaakt van:

Bette, J.C., e.a., *Studiebijbel. Galaten tot en met Filemon*, Veenendaal, 1987.

Floor, L., *Efeziërs. Eén in Christus*, Kampen, 1995.

Ouweneel, W. J., *Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament*, Hoornaar, 2020, deel 1.

