

LUISTEROEFENINGEN BIJ DE BRIEVEN VAN JOHANNES

door M. D. Geuze, hervormd emeritus-predikant van de Protestantse Kerk in Nederland

WOORD VOORAF

Na 'de luisteroefeningen bij het Evangelie naar Johannes' heb ik naar de Brieven van Johannes geluisterd en deze luisteroefeningen geschreven. Ik hoop dat velen met mij aan Johannes' voeten willen zitten om door hem onderwezen te worden over het leven van Christus' Gemeente; om onderwezen te worden door Zijn Geest en Woord. Deze Luisteroefeningen willen daarbij helpen. Neem en lees, bid en overdenk, geloof en leef, tot eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en tot zegen van velen.

Met hartelijke groet en zegenbede, M. D. Geuze

Nunspeet, augustus 2022

INHOUD

Woord vooraf - 2

Inhoud - 3

1. Ik ben het Woord van het leven (1 Joh.1:1-3a) - 5
2. Ik geef gemeenschap en vreugde (1 Joh.1:3,4) - 6
3. Ik ben licht (1 Joh.1:5-7) - 7
4. Ik ben trouw en rechtvaardig om te vergeven en te reinigen (1 Joh.1:8-10) - 8
5. Ik ben de Voorspraak bij de Vader (1 Joh.2:1,2) - 9
6. Ken Mij en doe Mijn geboden (1 Joh.2:3-6) - 10
7. Heb elkaar lief (1 Joh.2:7-11) - 11
8. Verwonder je over Gods genade in kinderen, jonge mannen en vaders (1 Joh.2:12-14) - 12
9. Heb de wereld niet lief (1 Joh.2:15-17) - 13
10. U hebt de zalving van de Heilige (1 Joh.2:18-33) - 14
11. In u blijft de zalving van de Heilige (1 Joh.2:24-29) - 15
12. De grote liefde van God de Vader (1 Joh.3:1-3) - 16
13. Blijf in Hem en zondig niet (1 Joh.3:4-6) - 17
14. Laat je niet misleiden (1 Joh.3:7-10) - 18
15. Heb de broeders en de zusters lief (1 Joh.3:11-18) - 19
16. Ga vrijmoedig naar God (1 Joh.3:19-22) - 20
17. Gehoorzaam Gods gebod (1 Joh.3:23,24) - 21
18. Beproof de geesten (1 Joh.4:1-3) - 22
19. De Heilige Geest is groter dan de antichrist (1 Joh.4:4-6) - 23
20. God is liefde (1 Joh.4:7-10) - 24
21. Heb elkaar lief (1 Joh.4:11,12) - 25
22. Blijf in God (1 Joh.4:13-15) - 26
23. Blijf in Gods liefde (1 Joh.4:16-21) - 27
24. Heb God en Zijn kinderen lief en bewaar Zijn geboden (1 Joh.5:1-3) - 28
25. Overwin de wereld (1 Joh.5:4,5) - 29
26. Drie getuigen in de hemel en op de aarde (1 Joh.5:6-8) - 30
27. Geloof in de Zoon van God en ontvang het eeuwige leven (1 Joh.5:9-13) - 31
28. Bid vrijmoedig tot God en verwacht verhoring (1 Joh.5:14,15) - 32
29. Zondig niet tot de dood (1 Joh.5:16-19) - 33
30. Ken God en Jezus Christus: de waarachtige God en het eeuwige leven (1 Joh.5:20,21) - 34
31. Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en Jezus Christus (2 Joh.: 1-3) - 35
32. Heb elkaar lief (2 Joh.: 4-6) - 36
33. Wees op je hoede voor dwaalleraars (2 Joh.: 7-11) - 37
34. Wees blij in de Heere (2 Joh.: 12,13) - 38
35. Wees gezegend (3 Joh.: 1,2) - 39
36. Wees blij over de waarheid (3 Joh.: 3,4) - 40
37. Zorg voor de broeders (3 Joh.: 5-8) - 41
38. Volg het goede na (3 Joh.: 9-11) - 42
39. Zorg voor een goed getuigenis (3 Joh.: 12) - 43
40. Ontvang de vrede van God (3 Joh.: 13-15) - 44

Gebed - 45

Literatuur - 45

1 IK BEN HET WOORD VAN HET LEVEN

Lezen: 1 Johannes 1:1-7

(Johannes schrijft:) Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord van het leven – want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven, dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard – wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u... (1 Johannes 1:1-3a)

De apostel Johannes is vol van de Heere Jezus, het eeuwige Woord van God Dat mens geworden is. Daarom laat hij de kenmerken van een brief: afzender, adres en zegenwens weg. Zijn brief is een geschreven preek zoals het boek Aan de Hebreëen. Hij schrijft aan medegelovigen aan het einde van de eerste eeuw: 'Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het Woord van het leven...wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u'. Deze woorden herinneren ons aan het begin van zijn Evangeliebeschrijving: 'In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God...In het Woord was het leven en het leven was het licht van de mensen...En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond – en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader - vol van genade en waarheid' (Joh.1:1,2,4,14). Vanaf het begin van de schepping van hemel en aarde (Gen.1:1) was het Woord er al. Het was er eerder, van eeuwigheid. Jezus' apostelen ('wij') zijn oor- en ooggetuigen van het mensgeworden Woord. Ze hebben Jezus als het eeuwige Woord van de Vader met eigen ogen gezien, ze hebben Hem aanschouwd – hetzelfde woord als in Johannes 1:14; Johannes zegt twee keer dat ze Hem gezien hebben – en met hun handen getast hebben. Het eeuwige Woord is echt mens geworden. Hij heeft een echt menselijk lichaam aangenomen, geen schijnlichaam. Hij is het Woord van het leven in eigen persoon, van het eeuwige leven dat bij God de Vader was. Dat leven is aan ons geopenbaard: We hebben het leren kennen. Het is niet verborgen gebleven. We hebben Jezus als het eeuwige Woord van de Vader leren kennen: Hem gehoord met onze oren, Hem gezien met onze ogen en Hem betast met onze handen (Lk.24:39; Joh.20:27). Zo zeker zijn Zijn verschijning en Zijn persoon voor ons, Zijn apostelen. Niemand hoeft hieraan te twifelen! Wat een genade om Hem zo te mogen kennen: zo persoonlijk, zo van dichtbij, zo intiem! Daarom kunnen we niet over Hem zwijgen en getuigen we van Hem en verkondigen we Hem en dit getuigenis en deze verkondiging ontvangt u uit de eerste hand, heet van de naald! Johannes met zijn medeapostelen getuigen van wat ze gehoord en gezien hebben en ze verkondigen wat ze ontvangen hebben: ze verkondigen met gezag, in Gods Naam en door de kracht van de Heilige Geest! Die verkondiging is niet vrijblijvend, maar zeer verplichtend! Jezus heeft gezegd: 'Wie u (Mijn apostelen) ontvangt, ontvangt Mij en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem (Mijn Vader) Die Mij gezonden heeft' (Mt.10:40). Daarom: 'Let er dan op dat u Hem Die spreekt, niet verwerpt!' (Hebr.12:25). Amen.

Gebed

Vader in de hemel, dank U voor Uw openbaring van Jezus als het Woord van het leven aan de apostelen, voor hun getuigenis en verkondiging. Geef dat we die geloven en het eeuwige leven in Jezus' Naam ontvangen, door Uw Heilige Geest, amen

2 IK GEEF GEMEENSCHAP EN VREUGDE

Lezen: 1 Johannes 1:1-7

(Johannes schrijft:) Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt; en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt' (1 Johannes 1:3,4).

Nadat hij gesproken heeft over de openbaring van het Levenswoord en over de apostelen als oor- en ooggetuigen daarvan en hun verkondiging, noemt Johannes het doel van hun verkondiging. Jezus' apostelen willen met hun hoorders gemeenschap hebben: gemeenschap in geloof, hoop en liefde. Hun communicatie van het Evangelie wil leiden tot 'communio': de gemeenschap van de heiligen, van de gelovigen. Ten diepste is deze gemeenschap van de gelovigen gemeenschap met God de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus. Wat een heerlijk doel van de Evangelieverkondiging! Aan de gelovigen in Korinthe schrijft Paulus: 'God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus' (1 Kor.1:9) en hij zegent ze met: 'De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest' (2 Kor.13:13). Het gaat om de gemeenschap met de Drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest! Om Hen te kennen, lief te hebben, te vertrouwen en Hun gemeenschap te ervaren. Te kennen zoals de Bijbel over Hen spreekt en 'uit hun werkingen en voornamelijk uit degene, die wij in ons gevoelen' (*Nederlandse Geloofsbelijdenis*, artikel 9). Wat is er veel te leren en we raken daarin nooit uitgeleerd! Wie door genade veel van Hen kent, moet belijden dat hij nog weinig kent van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest! In het rijk van Gods heerlijkheid zal er volmaakte kennis zijn. Johannes schrijft over gemeenschap met de Vader en met Zijn Zoon Jezus Christus, maar ook over volkomen blijdschap: 'En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt'. Gemeenschap met de Drieënige God brengt blijdschap, volkomen blijdschap: vreugde in God, door Jezus Christus, onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Jezus heeft ook over die blijdschap gesproken: 'Deze dingen heb Ik tot u (Mijn leerlingen) gesproken, opdat Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden' (Joh.15:11), 'en uw hart zal zich verblijden en niemand zal uw blijdschap van u wegnemen' (Joh.16:22), 'bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden' (Joh.16:24) en 'Maar nu kom Ik naar U (Vader) toe en spreek dit in de wereld, opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben' (Joh.17:13). Johannes is een goede leerling van Jezus. Hij volgt zijn Meester na. Hij schrijft deze dingen aan zijn medegelovigen om hun blijdschap te volmaken. Voor 'Johannes is deze blijdschap niet een doel ver weg, maar nabije werkelijkheid door de gemeenschap met de Vader en de Zoon' (*Studiebijbel*). Psalm 68 zingt daarover: 'Maar 't vrome volk, in U (God) verheugd, zal huppelen van zielevreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, ten hoogsten toppunt stijgen' (vers 2; berijming 1773). Verlang je daarnaar? Amen.

Gebed

Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor het doel van de Evangelieverkondiging: gemeenschap met U en met Uw Zoon door de Heilige Geest en de volkomen vreugde die U geeft. Laat ons in Uw gemeenschap delen en verkeren en vreugde in U genieten, door de Heilige Geest, amen.

3 IK BEN LICHT

Lezen: 1 Johannes 1:1-7

(Johannes schrijft:) En dit is de boodschap die wij van Hem (Jezus) gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in Hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem (God) hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. (1 Johannes 1:5-7)

Johannes heeft geschreven over het doel van de Evangelieverkondiging: gemeenschap met Jezus' apostelen en gemeenschap met God de Vader en Zijn Zoon Jezus Christus; gemeenschap in geloof, hoop en liefde. Maar hoe is die gemeenschap mogelijk, want God is licht en in Hem is in het geheel geen duisternis? Dat is de boodschap die de apostelen van Jezus gehoord hebben en die ze verkondigen. Johannes verkondigt aan zijn lezers: 'God enkel licht, voor Wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden, ziet ons bevekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden' (Gezang 153:1; *Hervormde bundel* 1938). Deze boodschap van God als enkel licht heeft gevolgen voor de gemeenschap met Hem. Johannes schrijft: 'Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem (God) hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet'. Dit klopt niet. Dan zijn we leugenaars: we doen ons beter voor dan we in werkelijkheid zijn. 'Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde', zegt Johannes. Wanneer gelovigen in het licht wandelen: de weg van Gods geboden bewandelen - uit liefde en uit dankbaarheid - dan hebben ze gemeenschap met elkaar en voor het geval dat ze mochten struikelen: Jezus' bloed reinigt hen van alle zonde. Wandelen in Gods licht schept gemeenschap, maar wandelen in de duisternis door te zondigen verstoort de gemeenschap met de heilige God, Die enkel licht is. Jesaja heeft al tegen het volk Israël gezegd: 'Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort' (59:2). Zonden brengen duisternis en verbreken de gemeenschap met God én met medegelovigen. Maar God dank, daar is het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zonde; dat ons schoonwast van alle zonde: het missen van ons levensdoel God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf. Het bloed van Jezus vergeeft en reinigt, zodat de verbroken gemeenschap met God en medegelovigen hersteld kan worden. Wat is Jezus' bloed een goed fundament voor de gemeenschap met God en met elkaar! Wie eenmaal door Jezus' bloed gewassen is, toen hij tot geloof kwam ('de grote wasbeurt'), heeft dagelijks reiniging nodig van zijn struikelingen ('de kleine wasbeurt'). Jezus heeft gezegd: 'Wie gebaad heeft, heeft slechts nodig dat zijn voeten gewassen worden, want hij is al geheel rein' (Joh.13:10). Wat gelukkig dat er een bron geopend is tegen de zonde en de onreinheid in Jezus' bloed (Zach.13:1). Laten we dagelijks uit die bron drinken! Amen.

Gebed

Dank U, hemelse Vader, dat U enkel licht bent, dat we in Uw licht mogen wandelen en dat Jezus' bloed ons reinigt van alle zonde. Geef dat we Uw geboden doen uit liefde en dankbaarheid en dat we ons dagelijks laten reinigen door het bloed van Jezus, Uw lieve Zoon, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

4 IK BEN TROUW EN RECHTVAARDIG OM TE VERGEVEN EN TE REINIGEN

Lezen: 1 Johannes 1:5 – 2:2

(Johannes schrijft:) Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij Hem tot leugenaar en is Zijn woord niet in ons. (1 Johannes 1:8-10)

Na zijn onderwijs over gemeenschap met God en met elkaar door in het licht te wandelen, schrijft Johannes: 'Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons'. 'Zonde' betekent bij Johannes: 'de gezindheid, de geaardheid waaruit de zondige daden, de zonden, voortkomen' (*Studiebijbel*). Blijkbaar zijn er in zijn dagen gelovigen die zeggen dat ze niet meer zondigen of hun zondige, oude natuur - verbonden met Adam - niet meer hebben. Johannes zegt dat ze zichzelf en anderen misleiden en dat de waarheid niet in hen is: Ze zijn leugenaars. De gelovigen moeten en zullen hun zonden belijden, want die maken scheiding tussen God en hen en hun medegelovigen. Wanneer ze hun zonden belijden, is God trouw aan Zijn beloften van vergeving en rechtvaardig door het volbrachte werk van Christus op het kruis om vergeving en reiniging te schenken van alle ongerechtigheid: alle afwijkingen van de hoge rechten van de HEERE. Zo groot zijn Zijn vergevende liefde en genade! Hij vergeeft de schuld van de zonde, Hij overwint de macht van de zonde en Hij reinigt van de smet van de zonde. Totale redding uit totale verlorenheid, nu als begin en straks volmaakt! Dan herhaalt Johannes wat hij al gezegd heeft: 'Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken we Hem (God) tot een leugenaar en is Zijn woord niet in ons', want God spreekt daar anders over en Zijn woord - het woord van het Evangelie - is dan niet in ons. David zingt in Psalm 14:2,3: 'De HEERE heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald, tezamen zijn zij verdorven; er is niemand die goed doet, zelfs niet één' (vgl. Rom.3:9-20). Alle mensen zondigen en ieder gelovige *kan* nog zondigen en doet het helaas ook. Jakobus schrijft: 'Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden' (3:2). Maar geen enkele gelovige behoeft nog te zondigen, want hij is van de macht van de zonde vrijgemaakt (Rom.6:18,22; 8:2). Daarom: Uit en naar de Geest leven en niet uit en naar het vlees en strijden tegen de zonde en die overwinnen in Jezus' Naam, door de kracht van de Heilige Geest, amen.

Gebed

Vader in de hemel, dank U dat U trouw en rechtvaardig bent om de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Bewaar ons voor de zonde en, als we gezondigd hebben, geef dan dat we onze zonden belijden en om vergeving en reiniging vragen en die ontvangen, omwille van Jezus' bloed en door de kracht van Uw Heilige Geest. Bewaar ons voor zelfmisleiding en om U tot een leugenaar maken, uit genade, amen.

5 IK BEN DE VOORSPRAAK BIJ DE VADER

Lezen: 1 Johannes 1:5 – 2:2

(Johannes schrijft:) Mijn lieve kinderen, ik schrijft u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. (1 Johannes 2:1,2)

Nadat Johannes gesproken heeft over de werkelijkheid van de zonde, het belijden ervan en het ontvangen van vergeving en reiniging, schrijft hij: 'Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt'. Hij spreekt zijn lezers aan als 'Mijn lieve kinderen': zo nauw is hij met hen verbonden en zo verantwoordelijk voelt hij zich voor hen (12,28; 3:7,18; 4:4; 5:21; vgl. Joh.13:33). Johannes wil hen ver afhouden van het zondigen om dat niet te doen. Zondigen is Godonterend en mensverwoestend. Maar gebeurt het helaas toch dan hebben de gelovigen een Voorspraak bij de Vader, een Pleitbezorger: Jezus Christus, de Rechtvaardige. Johannes gebruikt hier het Griekse woord 'para-klètos': de er bij geroepene, de te hulp geroepene. Jezus gebruikt het voor de Heilige Geest (Joh.14-16). Deze Voorspraak pleit bij de Vader (Rom.8:34; Hebr.7:25). Als de Rechtvaardige neemt Hij het op bij de hemelse Vader voor hen die nog wel eens onrechtvaardig kunnen zijn; tegen alle aanklachten van de boze (Openb.12:10). Hij is Jezus Christus: de Redder en de Gezalfdde Messias; gezalfd tot Profeet, Priester en Koning. Wie is er bekwamer en gewilliger dan Hij! Hij is voor ons het verzoeningsoffer geworden voor onze zonden en voor die van de hele wereld. Zijn offer is voldoende en afdoende. Er behoeft geen druppel bloed meer te vloeien dan op Golgotha gevloeid is. Daarom kan in de Evangelieverkondiging Jezus' zoenoffer worden aangeboden aan alle mensen: 'Namens Christus smeken wij : Laat u met God verzoenen' (2 Kor.5:20); 'maak toch alsjeblieft van Jezus' offer gebruik'. Wat een liefde en zorg van de hemelse Vader voor Zijn kinderen! Hij vermaant ze ernstig om niet te zondigen en mochten ze in zonden gevallen zijn dan wijst Hij hen op Jezus als hun Voorspraak bij Hem. Hij voorziet in alles! Waar dan heen? Naar Jezus alleen, de Rechtvaardige. Hij heeft de zonde verzoend op Zijn kruis om zondaren te redden. De straf voor Hem en de vergeving voor ons! Wat een wonderlijke ruil! Wat een wijsheid en genade van God! De gelovigen hebben de Heilige Geest, Die in hen woont als Voorspraak op aarde én Jezus als hun Voorspraak bij de Vader in de hemel! Een dubbele Voorspraak! Wat een reden om niet te zondigen en mocht het helaas toch gebeuren, dan naar Jezus om de zonden te belijden en Zijn vergevende liefde en genade te ontvangen! Jezus alleen en helemaal! Aan Hem genoeg en van Hem nooit genoeg! Amen.

Gebed

Dank U, hemelse Vader, voor Uw waarschuwing tegen de zonde en voor Jezus als Voorspraak wanneer we in zonde gevallen zijn. Bewaar ons voor de zonde en geef dat we van Jezus als Voorspraak gebruikmaken wanneer we gezondigd hebben, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

6 KEN MIJ EN DOE MIJN GEBODEN

Lezen: 1 Johannes 2:3-17

(Johannes schrijft:) En hierdoor weten wij dat wij Hem (Jezus Christus) kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet. Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. (1 Johannes 2:3-6)

Na op Jezus' voorspraak en verzoeningsoffer gewezen te hebben schrijft Johannes aan zijn medegelovigen: 'En hierdoor weten wij dat wij Hem (Jezus) kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. Wie zegt: Ik ken Hem en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet'. Na het negatieve 'niet zondigen' (vers 1) klinkt nu het positieve 'Zijn geboden in acht nemen'. God en Jezus kennen zijn heel praktisch. Dat betekent: Hun geboden doen uit liefde en dankbaarheid. Dit kennen wordt zichtbaar waar Gods heilzame leefregels in acht genomen worden. Daaraan zijn echte gelovigen te herkennen. Wie aan de geboden van God en Jezus voortdurend ongehoorzaam zijn en beweren dat ze Hem kennen, zijn leugenaars: Gods waarheid is niet in hen. Johannes gebruikt hier scherpe woorden om het gevaar duidelijk aan te geven. Daartegenover staat: 'Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn'. Wie Gods woord – waar Zijn geboden bij behoren – in praktijk brengt, in hem/haar leven heeft Gods liefde een volkomen plaats; daarin is de liefde van God werkzaam en tot haar doel gekomen (1 Joh.4:12,17,18). 'Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn': dat is een bewijs en teken dat we in gemeenschap met God en met Jezus leven, want Hun liefde is Hun geschenk en werk. Het is alles uit Hem, door Hem en tot Hem. Aan Hem alle dank, lof en eer! Johannes schrijft verder: 'Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft'. Deze woorden herinneren aan Jezus' woorden: 'Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen' (Joh.15:5). In Jezus blijven is niet vrijblijvend, maar verplichtend. Die adeldom verplicht. Wie in Jezus blijft door geloof, hoop en liefde, zal wandelen – praktisch functioneren – zoals Jezus gewandeld heeft. Die zal Zijn beeld dragen: op Hem lijken in zijn doen en laten. Johannes voert mensen hier sprekend in: 'Wie zegt: Ik ken Hem...' en 'Wie zegt in Hem te blijven...'. De apostel wil zijn lezers tot bezinning brengen: 'Besef wat je zegt, wat je woorden inhouden'. We kunnen gemakkelijk dingen zeggen waarover we niet nagedacht hebben. Paulus schrijft aan de gelovigen in Kolosse: 'Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden' (4:6). En Petrus vermaant zijn medegelovigen: 'Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt' (1 Petr.4:11). Laten we op onze woorden letten! Amen.

Gebod

Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor het kennen van U en van Jezus, Uw Zoon, en voor het doen van Zijn geboden. Geef dat we Zijn geboden doen uit liefde en dankbaarheid en dat we in Hem blijven en leven zoals Hij geleefd heeft, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

7 HEB ELKAAR LIEF

Lezen: 1 Johannes 2:3-17

(Johannes schrijft:) Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds. Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is tot nog toe in de duisternis. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht en er is in hem niets dat anderen doet struikelen. Maar wie zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heengaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft. (1 Johannes 2:7-11)

Johannes heeft geschreven over het kennen van God en van Jezus, het liefhebben van Hem, het doen van Hun geboden en het leven zoals Jezus geleefd heeft. Nu spitst hij de geboden toe op het grote gebod van de liefde: God liefhebben boven alles en de naaste als onszelf. Als broeder spreekt Johannes tegen de broeders en de zusters, de leden van Gods gezin. Hij zegt dat hij geen nieuw gebod, maar een oud gebod aan hen schrijft, dat ze vanaf het begin gehoord hebben. Het is een oud gebod, omdat het de kern van de wet van God is, op Sinaï gegeven. Tegelijk is het een nieuw gebod, omdat Jezus dit oude gebod in een nieuwe vorm heeft gegeven: niet alleen 'liefhebben als jezelf', maar 'liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad' (Joh.13:34), op grond van Gods handelen in Hem. Jezus is de krachtbron van en het voorbeeld voor dit liefhebben. 'Nieuw' (Gr. *kainos*) betekent: nieuwsoortig en staat tegenover het verouderde. Het oude gebod is voor hen vertrouwd. Vanaf hun jeugd hebben Jezus' leerlingen dit gehoord. Dit nieuwe gebod is waar in Jezus en in Zijn leerlingen door de inwonende Heilige Geest. Het tijdperk van de duisternis is aan het voorbij gaan en dat van het licht is aangebroken. God is licht (1 Joh.1:5) en Hij is liefde (1 Joh.4:8,16) en licht en liefde behoren bij elkaar. 'Wie zegt dat hij in het licht is en zijn broeder/zuster haat, die is tot nog toe in de duisternis'; voor hem/haar is het licht nog niet opgegaan. Haat en duisternis behoren ook bij elkaar. Maar wie zijn broeder/zuster liefheeft, die woont in het licht van God en die doet anderen niet struikelen. Omgekeerd wie zijn broeder/zuster haat, die leeft en wandelt in de duisternis en die kan in het donker niet zien. 'Hij weet niet waar hij heengaat, omdat de duisternis zijn ogen verblind heeft'. Hij is blind voor de werkelijkheid. De duisternis is een actieve macht die mensen verblindt. Paulus schrijft hierover: 'Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw (satan) hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen' (2 Kor.4:4) en 'maar al deze (schandelijke) dingen komen openbaar als ze door het licht ontmaskerd worden, want al wat openbaar maakt is licht. Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten' (Ef.5:13,14). Wat zijn Jezus als het Licht van de wereld en de verlichting door Zijn Geest nodig om in Zijn licht te wandelen: om de broeders en zusters lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad! Amen.

Gebod

Dank U, Heere Jezus, voor Uw nieuwe gebod om elkaar lief te hebben zoals U ons hebt liefgehad. Laten we in Uw licht leven en elkaar liefhebben, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

8 VERWONDER JE OVER GODS GENADE IN KINDEREN, JONGE MANNEN EN VADERS

Lezen: 1 Johannes 2:3-17

(Johannes schrijft:) Ik schrijf u, lieve kinderen, want de zonden zijn u vergeven, omwille van Zijn Naam. Ik schrijf u, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen, ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent. Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is. Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen. (1 Johannes 2:12-14)

Na zijn onderwijs over de broederliefde spreekt Johannes verschillende groepen gelovigen aan: kinderen, vaders en jongemannen. Hij heeft daarbij zowel de broeders als de zusters op het oog. Hij schrijft aan de lieve kinderen - aan alle gemeenteleden (2:1,28;3:7,18; 4:4; 5:21) - omdat hun zonden vergeven zijn omwille van Jezus' Naam, omwille van Zijn persoon en werk. Hij spreekt ze heel liefdevol aan zoals hij eerder gedaan heeft en later doet; waaruit grote verbondenheid blijkt. Hij wijst hen op de vergeving van hun zonden omwille van Jezus. Wat een grote genade om vrede met God te hebben door het bloed van Zijn lieve Zoon! Dat is een felicitatie waard: 'Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is' (Ps.32:1,2). Later schrijft hij: 'Ik schrijf u, kinderen, omdat u de Vader kent'. Wat een genade: om niet alleen vergeving van zonden te hebben, maar ook de hemelse Vader te kennen; een thuiskomen bij Hem te hebben! Dit zijn geen pasbekeerde, jonge gelovigen meer, maar gelovigen die gegroeid zijn in hun kennis van God! Daarna spreekt Johannes de vaders aan – de ouderen in leeftijd en in geestelijk opzicht - die Jezus gekend hebben vanaf het begin van Zijn optreden (1:1). Later herhaalt hij: 'Ik heb u geschreven, vaders, omdat u Hem kent Die er vanaf het begin is'. Dit is het voordeel van hun leeftijd: waren ze later geboren dan zouden ze Jezus niet vanaf het begin hebben gekend. Hun kennen is een doorleefd kennen uit ervaring. Johannes richt zich daarna tot de jonge mannen - die in leeftijd en in geestelijk opzicht nog niet helemaal volwassen zijn - : 'Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen' en 'Ik heb u geschreven, jonge mannen, omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen'. Ze hebben de geestelijke strijd leren kennen en hebben overwinningen op de boze – satan – behaald. Ze zijn sterk in de Heere en in de sterkte van Zijn macht (Ef.6:10). Ze zijn sterk door het Woord van God dat in hen woont en daarom hebben ze de boze overwonnen. Ze hebben het zwaard van de Geest gehanteerd: Gods Woord (Ef.6:17)! In en door Jezus zijn ze meer dan overwinnaars. Ze leven in een wereld vol verleiding. Daarom zegt Johannes tegen hen: 'Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is...' (15-17). De strijd blijft en er zijn steeds nieuwe overwinningen nodig en mogelijk door Jezus, de grote Overwinnaar! Volgens Johannes is er verscheidenheid onder de gelovigen: kinderen, jonge mannen en vaders en ze hebben allemaal liefde en bemoediging nodig! Allen mogen delen in Gods genade en zich daarover verwonderen, amen.

Gebed

Hemelse Vader, dank U voor verscheidenheid onder de gelovigen en voor Uw genade in hun leven. Geef ons vergeving van zonden omwille van Jezus' Naam, kennis van U en van Jezus, Uw Zoon, en overwinning over de boze. Maak ons sterk in U en geef dat Uw Woord in ons woont, uit genade, amen.

9 HEB DE WERELD NIET LIEF

Lezen: 1 Johannes 2:3-17

(Johannes schrijft:) Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. (1 Johannes 2:15-17)

Johannes heeft de kinderen, de vaders en de jonge mannen onder de gelovigen aangesproken. Tegen de jonge mannen heeft hij gezegd: 'Ik schrijf u, jonge mannen, omdat u de boze hebt overwonnen' en 'omdat u sterk bent en het Woord van God in u blijft en u de boze hebt overwonnen'. Ze hebben geloofsoverwinningen over de boze – de satan – behaald, maar er is nog een andere vijand en dat is de goddeloze wereld waarin ze leven en waarvan een grote verzoeking uitgaat. Johannes schrijft aan deze jonge mannen – maar zijn woorden gelden voor alle gelovigen - : 'Heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de Vader niet in hem'. God heeft recht op de liefde van hun hart en niet de goddeloze wereld en wat in de wereld is. Wanneer iemand de wereld liefheeft, is de liefde van de hemelse Vader niet in hem. God en de goddeloze wereld staan tegenover elkaar en de liefde van ons hart gaat uit naar de één of naar de ander. Die twee voorwerpen van de liefde zijn onverenigbaar. 'Niemand kan twee heren dienen' (Mt.6:24; Lk.16:13). Johannes werkt nu verder uit 'al wat in de wereld is': het begerenswaardige om te eten, bijvoorbeeld de vrucht van de boom als voedsel voor Eva (Gen.3:6) of brood als voedsel voor Jezus (Mt.4:2,3); het begerenswaardige om te zien, bijvoorbeeld de mooie vrucht van de boom voor Eva (Gen.3:6) of de heerlijkheid van alle koninkrijken van de wereld voor Jezus (Mt.4:8,9); en het begerenswaardige om zichzelf te verheffen, bijvoorbeeld het beter te willen weten dan God bij Eva (Gen.3:6) of een manifestatie van Zijn macht te geven bij Jezus (Mt.4:5,6). Al deze begeerten zijn niet uit de Vader, maar uit de goddeloze wereld. Wat kunnen lichamelijke begeerten en begeerten naar schoonheid en hoogmoed grote verzoeking voor een gelovige zijn; om aan deze wereld gelijkvormig te worden, maar dat is niet gelijkvormig aan Jezus, Die deze verzoeking weerstaan heeft met 'Er staat geschreven!' Johannes schrijft: 'En de wereld gaat voorbij met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid'. Die oude, goddeloze wereld moet plaats maken voor Gods nieuwe wereld – die in Jezus Christus is aangebroken - én de gelovige, die Gods wil doet, blijft voor eeuwig. Die oude wereld is van tijdelijke aard, maar Gods nieuwe wereld is blijvend, voor eeuwig. Wat kortzichtig om alles op de kaart van het tijdelijke leven te zetten! De gelovige jonge mannen, aan wie Johannes dit schrijft, moeten dit beseffen. Wat Johannes aan hen schrijft is een krachtig wapen tegen deze verzoeking! 'Wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid'. Wat veelbelovend! Amen.

Gebod

Dank U, heilige en liefdevolle Vader, voor deze vermaningen van Johannes voor deze jonge mannen en voor alle gelovigen. Geef dat we deze verzoeking weerstaan en Uw wil doen om het eeuwige leven in volle heerlijkheid te beërven, in Jezus' Naam, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

10 U HEBT DE ZALVING VAN DE HEILIGE

Lezen: 1 Johannes 2:18-29

(Johannes schrijft:) Kinderen, het is het laatste uur en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het het laatste uur is. Zij zijn uit ons midden weggegaan, maar zij waren niet uit ons; want als zij uit ons geweest waren, dan zouden zij bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Maar u hebt de zalving van de Heilige en u weet alles...Wie is de leugenaar anders dan hij die loochent dat Jezus de Christus is? Dat is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Ieder die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. (1 Johannes 2:18-23)

Na zijn bemoedigende en vermanende woorden voor de kinderen, jonge mannen en vaders onder de gelovigen, schrijft Johannes over 'het laatste uur' vóór Jezus' terugkomst in heerlijkheid. Hij is zich daarvan bewust en dat geeft gewicht aan zijn woorden. Johannes schrijft met de laatste ernst. Zijn lezers hebben gehoord over de naderende komst van de antichrist ('in de plaats van' en 'tegen Christus') en Johannes schrijft hun nu dat er vele antichristen gekomen zijn: dwaalleraars die zich in de plaats van Christus of zich tegenover Hem opstellen. Daaruit blijkt dat het laatste uur vóór Jezus' terugkomst is aangebroken. Deze dwaalleraars zijn uit het midden van de christelijke gemeenten weggegaan, want ze behoorden daar niet echt toe. Ze konden het daar niet langer uithouden. Behoorden ze echt tot Christus' Gemeente, ze zouden daar bij gebleven zijn. Nu moest er een scheiding plaatsvinden. Ze lijken op Judas, Jezus' leerling die zijn Meester verraadde en de kring van Jezus' leerlingen verliet. Wat schokkend, pijnlijk en verdrietig! Eens medebroeders en nu vijanden en bestrijders van Christus en Zijn Gemeente. Tegenover deze dwaalleraars – antichristen – staan de oprecht gelovigen, die de zalving (Gr.*chrisma*; zinspeling op antichrist) van de Heilige hebben ontvangen en door die zalving alles weten wat ze moeten te weten om te kunnen onderscheiden tussen echt en vals. Johannes bedoelt hier de zalving met de Heilige Geest en Zijn gaven die van de heilige God komt. Eén van de gaven van de Heilige Geest is 'het onderscheiden van geesten' (1 Kor.12:10). Johannes is ervan overtuigd dat deze gelovigen de waarheid van God kennen en in die waarheid is geen leugen. Wat zijn deze gelovigen bevoorrecht! God geeft hun alles wat ze nodig hebben, ook in de ontmoeting met de vele dwaalleraars, de antichristen, waardoor ze hen kunnen onderscheiden. Verder zegt Johannes over de antichrist dat hij loochent dat Jezus is de Christus: de beloofde en gekomen Messias en dat hij ook de Vader loochent, Die Jezus gezonden heeft. Wie de Zoon loochent, heeft geen relatie met de Vader, want Hij is de Vader van de Zoon. Er is geen gemeenschap met God mogelijk buiten Jezus Christus, Gods Zoon, om. Wat zijn deze antichristen ver van huis, van de gezonde leer, die ze eenmaal gehoord en geloofd hebben; die ze niet trouw gebleven zijn. Het is belangrijk om dichtbij God en Zijn Woord te leven en zich te laten leiden door de Geest van de Vader en van de Zoon! Daarom schrijft Johannes dat de gelovigen moeten blijven bij wat ze vanaf het begin gehoord hebben. Dan zullen ook de Zoon en de Vader in hen blijven. Hun inwoning is het beste wapen tegen dwaalleer en afval van het christelijke geloof! Amen.

Gebed

Hemelse Vader, dank U voor Johannes' onderwijs over de komst van de antichrist en over de zalving van de Heilige. Schenk ons die zalving met Uw Heilige Geest en de gave van het onderscheiden van geesten om de antichrist te herkennen. Geef dat we Uw waarheid kennen en bewaren, door Uw Heilige Geest, amen.

11 IN U BLIJFT DE ZALVING VAN DE HEILIGE

Lezen: 1 Johannes 2:18-29

(Johannes schrijft:) Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, dan zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven. En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven...En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u en u hebt het niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen...en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven. En nu, lieve kinderen, blijf in Hem, opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij geopenbaard zal worden en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst... (1 Johannes 2:24-29)

Na zijn onderwijs over de antichristen en over Gods toerusting met het oog op hen, schrijft Johannes: 'Laat wat u vanaf het begin gehoord hebt, in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin gehoord hebt, zult ook u in de Zoon en in de Vader blijven'. De gelovigen moeten trouw zijn aan het onderwijs dat ze vanaf het begin van Jezus' optreden ontvangen hebben; dat is van fundamentele betekenis. Dit zich eigengemaakte onderwijs doet hen in de Zoon en in de Vader blijven; in geloofsgemeenschap met Hen. Dan zullen ze delen in de vervulling van Gods belofte: het eeuwige leven in gemeenschap met de Drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Deze dingen schrijft Johannes met het oog op misleiding door dwaalleraars. Paulus heeft daar ook over geschreven aan Timotheüs: 'Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus' (2 Tim.3:14,15). Johannes komt nu terug op de zalving van de heilige God, waar hij eerder over geschreven heeft: 'En wat u betreft, de zalving die u van Hem hebt ontvangen, blijft in u, en u hebt niet nodig dat iemand u onderwijst; maar zoals deze zalving u onderwijst met betrekking tot alle dingen – en de zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze u heeft onderwezen, zo moet u in Hem blijven'. Door de zalving met de Heilige Geest en Zijn gaven begrijpt u alles wat u nodig hebt. Neem daarom geen nieuw onderwijs van dwaalleraars aan dat uitgaat boven het apostolische onderwijs, dat u ontvangen hebt en door de Heilige Geest hebt aangenomen. Zijn zalving blijft in u en u hebt geen ander onderwijs nodig. Daarom: 'Lieve kinderen, blijf in Hem – de hemelse Vader – opdat wij vrijmoedigheid hebben, wanneer Hij (Jezus) geopenbaard zal worden en niet door Hem beschaamd gemaakt worden bij Zijn komst'. Johannes wil dat de gelovigen bij Jezus' terugkomst in heerlijkheid vrijmoedigheid zullen hebben om Hem in vrede te ontmoeten en niet beschaamd zullen staan, omdat ze niet in de geloofsgemeenschap met de Vader gebleven zijn. De hemelse Vader is rechtvaardig en daarom doen Zijn kinderen, die Zijn beeld dragen, rechtvaardige daden. Ze lijken op hun Vader, omdat ze uit Hem geboren zijn. Johannes heeft eerder geschreven: 'Maar allen die Hem (Jezus) aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven; die niet uit bloed, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn' (Joh.1:12,13); geboren door Zijn Geest en Woord. De zalving met de Heilige Geest en Zijn gaven én de wedergeboorte uit God bieden een stevig fundament om staande te blijven, om niet met dwaalleer meegevoerd te worden, amen.

Gebed

Dank U, heilige en liefdevolle Vader, voor Uw zalving met de Heilige Geest en voor Uw trouw. Geef dat we in Uw gemeenschap blijven om U vrijmoedig te ontmoeten bij Jezus' terugkomst in heerlijkheid, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

12 DE GROTE LIEFDE VAN GOD DE VADER

Lezen: 1 Johannes 3:1-17

(Johannes schrijft:) Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij (Jezus) geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is. En ieder die deze hoop op Hem heeft, reinigt zichzelf, zoals Hij rein is. (1 Johannes 3:1-3)

Johannes wekte de gelovigen op om in de geloofsgemeenschap met de hemelse Vader te blijven, Die rechtvaardig is en hij voegde daaraan toe: 'Ieder die de rechtvaardigheid doet, is uit Hem geboren'. Deze uitspraak brengt Johannes tot de vreugdevolle uitroep: 'Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd'. 'Uit God geboren' betekent dat de gelovigen kinderen van God zijn en door Hem zo genoemd te worden: zonen en dochters van de aller-hoogste God, van de hemelse Vader. Wat een grote liefde, want als kinderen van Adam en Eva zijn ze verloren zonen en dochters, op wie de toorn van God rust vanwege de zonde (Ef.2:3). Die liefde is de liefde van Gods hart! Wat een grote genade: om uit God geboren te zijn en tot Zijn geliefde kinderen en erfgenamen aangenomen te zijn! De hemel geopend en de hel voor eeuwig gesloten. Wat een stof voor verwondering, verootmoediging, dankzegging, lofprijzing en aanbidding! Daar zal de eeuwigheid niet te lang voor zijn. Om die reden 'kent de wereld ons niet, omdat zij Hem niet kent'. De Godvijandige wereld kent de positie van de kinderen van God niet, omdat die aan haar niet bekendgemaakt is en omdat ze God niet kent. Ze is geestelijk blind en heeft het licht van de Heilige Geest nodig om het kinschap van God te (h)erkennen! Johannes spreekt zijn lezers aan als 'Geliefden': door God bemind. Wat een voorrecht én verantwoordelijkheid! Hij schrijft verder: 'Nu zijn wij kinderen van God en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij (Jezus) geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is'. Dit 'weten' is een zeker weten, want het rust in Gods beloften. De huidige positie van de kinderen van God weten we, maar de toekomstige bij Jezus' terugkomst in heerlijkheid weten we nog niet, die zal dan geopenbaard worden: gelijkvormigheid aan de verheerlijkte Heere Jezus Christus. De kinderen van God worden met Zijn heerlijkheid bekleed en delen daarin. Johannes verwacht: 'Wij zullen Hem zien zoals Hij is'. Wat een heerlijk vooruitzicht om Jezus in Zijn hemelse schoonheid te zien! Die ogen zullen zalig zijn van zien. Johannes voegt nog toe: 'En ieder die deze hoop op Hem (Jezus) heeft, reinigt zich zoals Hij rein is'. De hoop op Jezus' terugkomst in heerlijkheid is een *werkzame* hoop. Bij deze reine Bruidegom behoort een reine bruid! Daarom beijvert de gelovige zich om net zo rein te leven als Jezus rein is en rein geleefd heeft. Deze reiniging is een doorgaand proces, want ze is steeds weer nodig. De bruid kan en wil haar Bruidegom niet aandoen dat ze er onrein uitziet. Dat is in strijd met de liefde voor Hem! Daarom maakt de bruid zich gereed en kleedt ze zich met smetteloos en blinkend fijn linnen: de rechtvaardige daden van de heiligen (Openb.19:7,8). Hij, de Vorst der aarde, is al haar liefde en hulde waardig! Amen.

Gebed

Lieve Vader in de hemel, dank U voor Uw grote liefde in het geschenk van het kinschap van U en voor de hoop aan Jezus gelijkvormig te zijn bij Zijn terugkomst in heerlijkheid. Geef dat we Hem verwachten en ons reinigen zoals Hij rein is, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

13 BLIJF IN JEZUS EN ZONDIG NIET

Lezen: 1 Johannes 3:1-17

(Johannes schrijft:) Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. En u weet dat Hij (Jezus) geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet. Ieder die in Hem (Jezus) blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend. (1 Johannes 3:4-6)

Na zijn onderwijs over reiniging van de zonde met het oog op Jezus' terugkomst in heerlijkheid schrijft Johannes: 'Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid'. Het doen van de zonde is wetteloosheid: het niet erkennen van Gods wet in je leven; die overtreden: leven zonder wet, norm of ordening. Zo'n leven is vijandschap tegen God. De gelovigen, aan wie Johannes schrijft, weten dat Jezus op aarde gekomen is en zich bekendgemaakt heeft om de zonden weg te nemen door Zijn offer op het kruis. Hij is het Lam van God Dat de zonde van de wereld heeft weggenomen (Joh.1:29,36). Hij heeft de zonde verzoend en de schuld betaald. Hij heeft met de zonde afgerekend en Hij bevrijdt van de zonde; van de schuld, van de straf en van de macht van de zonde. Hij kon dat volmaakt doen, omdat Hij zonder zonde was en is. Jezus' zondeloosheid behoort tot Jezus' onderwijs en dat van Zijn apostelen (Joh.7:18; 8:46; 2 Kor.5:21; Hebr.4:15; 7:26; 9:28; 1 Petr.1:19; 2:22). Wat een grote genade van God, buiten ons om en zonder ons, tot stand gebracht voor ons! Nu is er vergeving voor de grootste van de zondaren in Jezus' bloed! Maar er is niet alleen vergeving van de zonde. Er is ook vernieuwing van het leven. Johannes schrijft: 'Ieder die in Hem (Jezus) blijft, zondigt niet; ieder die zondigt, heeft Hem niet gezien en heeft Hem niet gekend'. Wie in Jezus woont door het geloof, de hoop en de liefde, die praktiseert de zonde niet; die kan niet in de zonde leven, daar zijn lust en leven in vinden. Die kan nog wel struikelen en in zonde vallen en dat gebeurt helaas ook, maar die kan niet meer in de zonde leven. Dat is onmogelijk door de geloofsgemeenschap met Jezus en door de inwoning van Zijn Heilige Geest. Johannes heeft eerder geschreven: 'Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheden...En als iemand gezondigd heeft: Wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige, en Hij is een verzoening voor onze zonden; en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld' (1 Joh.1:8,9; 2:1,2). Zondigen mag geen gewoonte worden, want wie in Jezus blijft zondigt niet, heeft Hem niet gezien met de ogen van het geloof en heeft Hem niet gekend. Wie de zonde praktiseert en in de zonde blijft leven, kent Jezus niet en heeft geen deel aan Hem. In zonde vallen is een uitzondering. Die zonden zullen beleden en vergeven worden, zodat een gelovige onberispelijk zal leven voor Gods aangezicht zoals Zacharias en Elizabeth (Lk.1:6). Dat is tot eer van God en van Jezus en tot zegen voor onszelf en voor anderen. Zo'n leven geeft veel vrede en vreugde! Amen.

Gebed

Dank U, heilige en liefdevolle Vader, voor Johannes' onderwijs over het karakter van de zonde, over Jezus' wegneming van de zonde en Zijn bewaring voor een leven in de zonde, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

14 LAAT JE NIET MISLEIDEN

Lezen: 1 Johannes 3:1-17

(Johannes schrijft:) Lieve kinderen, laat niemand u misleiden. Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Hij (Jezus) rechtvaardig is. Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. Ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat hij uit God geboren is. Hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als hij die zijn broeder niet liefheeft. (1 Johannes 3:7-10)

Johannes spoort zijn lezers – zijn ‘lieve kinderen’ - aan om zich niet te laten misleiden door dwaalleer. Hij schreef: ‘En ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid’: de overtreding van Gods liefdesgeboden. Nu schrijft hij: ‘Wie de rechtvaardigheid doet, is rechtvaardig, zoals Jezus rechtvaardig is’. Hij is de Rechtvaardige. Rechtvaardig zijn komt tot uitdrukking in rechtvaardige daden. Hij kon zeggen: ‘Wie van u overtuigt Mij van zonde?’ (Joh.8:46) en allen moesten zwijgen. Petrus schrijft over Jezus: ‘Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is’ (1 Petr.2:22). Gelovigen dragen het beeld van Jezus. Ze lijken op Hem in hun handel en wandel. Daartegenover staat: ‘Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin’. Wie de zonde praktiseert - daarin leeft - is geen kind van God, maar van de duivel die vanaf het begin af zondigt; vanaf zijn afval van God. Hij kan alleen maar zondigen. Maar God zij dank: ‘Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou’. Jezus heeft op het kruis satan overwonnen. Paulus schrijft: ‘Hij (Jezus) heeft de overheden en de machten – satan en zijn handlangers – ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd’ (Kol.2:15). Daarom worden ook de werken van de duivel verbroken in het leven van de gelovigen. Jezus is de grote Bevrijder en Overwinnaar. Eenmaal zal Hij met de duivel afrekenen. Hij wordt geworpen in de poel van vuur en zwavel en zal dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid (Openb.20:10). Wie uit de duivel geboren is zondigt, maar ‘een ieder die uit God geboren is, doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, omdat uit God geboren is’. Wie uit God geboren is, praktiseert de zonde niet meer – daarin vindt hij niet meer zijn lust en leven – want Gods zaad van de wedergeboorte blijft in hem: het levende en eeuwig blijvende Woord van God (1 Petr.1:23). ‘Zaad’ kan ook betrekking hebben op de Heilige Geest (3:24; 4:13; Joh.3:6,8). De nieuwe natuur van de gelovige: het leven van God in hem kan niet zondigen. De kinderen van God én de kinderen van de duivel zijn hieraan te herkennen dat de laatsten niet de rechtvaardigheid en de broederliefde in praktijk brengen. Gehoorzaamheid aan Gods liefdegebed kenmerkt het leven van Zijn kinderen, want God is liefde (1 Joh.4:8,16) en wie uit Hem geboren is, wil niets anders als liefhebben. Amen.

Gebed

Hemelse Vader, dank U, voor Johannes’ onderwijs over Uw kinderen en de kinderen van de duivel. Maak ons kinderen van U en geef dat we als Uw kinderen leven door rechtvaardige daden te doen, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

15 HEB DE BROEDERS EN ZUSTERS LIEF

Lezen: 1 Johannes 3:1-18

(Johannes schrijft:) Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben; niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood...Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat. Wij weten dat wij zijn overgegaan uit de dood in het leven, omdat wij de broeders liefhebben; wie zijn broeder niet liefheeft, blijft in de dood...Hieraan leerden wij de liefde kennen. Dat Hij (Jezus) voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven... Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.(1 Johannes 3:11-18).

Het leven van de kinderen van God wordt gekenmerkt door rechtvaardige daden en broederliefde (10). Johannes gaat hierop door en schrijft opnieuw over de broederliefde (1 Joh.2:7-11). Dit is de boodschap die de gelovigen vanaf het begin van Jezus' optreden hebben gehoord: Heb elkaar lief! Johannes haalt nu het voorbeeld van Kaïn aan die zijn broer Abel dood sloeg (Gen.4). Kaïn was een moordenaar en Abel werd een martelaar. Waarom deed Kaïn dit? Omdat Hij uit de boze – de duivel – was en omdat zijn werken slecht waren: hij offerde niet door het geloof. De werken van Abel waren rechtvaardig: hij offerde op de rechte wijze, door het geloof. Daarom moeten gelovigen ('mijn broeders') zich niet verwonderen dat ze door de goddeloze wereld gehaat worden. Het donker kan het licht niet verdragen en wil het uitdoven. De gelovigen zijn uit de dood overgegaan in het leven en een teken daarvan is dat ze de broeders liefhebben. Wat een gezegende overgang: uit de dood in het leven, uit de haat in de liefde! Wat een grote genade van God om ons over te verwonderen, Hem daarvoor te danken, te loven en te aanbidden! Wat een tegenstelling met de kinderen van de duivel, die de broeders niet liefhebben, in de geestelijke dood blijven en moordenaars zijn, omdat ze hun broeders haten. Ze kunnen het eeuwige leven niet blijvend in zich hebben als ze zich niet bekeren. Het gaat om twee verschillende koninkrijken: van het licht en van de duisternis, van de liefde en van de haat, van het leven en van de dood, van God en van de duivel. Tot welk koninkrijk behoren we? Welke koning dienen we? Johannes schrijft verder dat de gelovigen de ware liefde hebben leren kennen uit het feit dat Jezus Christus Zijn leven voor hen heeft gegeven. Daarom moeten ze ook hun leven voor de broeders in de waagschaal stellen. Jezus is hun krachtbron en voorbeeld! En dan geeft Johannes een voorbeeld van broederliefde. Hij begint niet met het zwaarste: je leven voor de ander opofferen. Hij begint met het voorzien in de stoffelijke behoeften van de broeder: 'Wie dan de goederen van de wereld heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn hart voor hem toesluit, hoe kan de liefde van God in hem blijven?' Liefhebben doe je met daden, in een gezindheid van liefde. Daar spoort Johannes zijn 'lieve kinderen' toe aan: 'Laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong – met mooie praatjes – maar met de daad en in waarheid'. Dat is liefhebben in de praktijk. Zo draag je Jezus' beeld en lijk je op Hem! Jezus zelf is de barmhartige Samaritaan en Hij zegt: 'Ga heen en doet u evenzo' (Lk.10:25-37), amen.

Gebed

Dank U, Heere Jezus, dat U Uw leven voor ons hebt gegeven en ons daardoor geleerd hebt wat liefde is. Geef dat we de broeders en zusters liefhebben met Uw liefde en dat in praktijk brengen door elkaar te helpen, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

16 GA VRIJMOEDIG NAAR GOD

Lezen: 1 Johannes 3:10-24

(Johannes schrijft:) En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen. Want als ons hart ons veroordeelt, God is meer dan ons hart en Hij weet alle dingen. Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is. (1 Johannes 3:19-22)

Na Johannes' onderwijs over het liefhebben van elkaar schrijft hij: 'En hieraan weten wij dat wij uit de waarheid zijn en zo zullen wij ons hart voor Hem geruststellen'. Wanneer we elkaar liefhebben met de daad en in waarheid, weten we dat we uit de waarheid zijn en niet uit de leugen, want die bewerkt dat niet. Wanneer we uit de waarheid zijn, zullen we ons hart voor God geruststellen. Dan heb je geen last van zelfbeschuldiging, want daar is geen reden voor. Dat mogen we nu al doen, maar ook met het oog op Gods toekomst. En ook al veroordeelt ons hart ons, God is meer dan ons hart en Hij weet alle dingen. We mogen niet vertrouwen op ons hart, maar wel op God, Die meer is dan ons hart en Die alle dingen weet. David zingt in Psalm 139: 'HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent al mijn wegen vertrouwd...Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg' (1-3,23,24). En Petrus belijdt: 'Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd' (Joh.21:17). De alwetendheid van God is voor David tot grote troost en die van Jezus voor Petrus! Gods vergeving is groter dan de veroordeling in het aanklagende hart/geweten. Johannes schrijft verder: 'Geliefden – door God beminden! - Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan'. Een vrijgesproken hart/geweten is een gebaande weg om vrijmoedig tot God te gaan, de hemelse Vader, want dan is het goed tussen de Vader en Zijn kind. Dan zijn er rust en vrede, een relatie van vertrouwen. Deze kinderlijke vrijmoedigheid maakt vrijmoedig in het gebed. Johannes schrijft: 'En wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is'. Gehoorzaamheid aan 's Vaders geboden is geen grond van gebedsverhoring, want dat is alleen Jezus' offer, op het kruis volbracht. Maar kinderlijke gehoorzaamheid en het behagen van de Vader is wel de weg tot gebedsverhoring. Wie als gelovige slordig leeft en het met Gods geboden niet nauw neemt, behoeft geen gebedsverhoring te verwachten. Wat is het belangrijk om dicht bij de Heere te leven en Zijn geboden te doen uit liefde en dankbaarheid. Dat geeft veel vrijmoedigheid, gebedsverhoring, vrede en vreugde! 'Welzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet van de HEERE gaan' (Ps.119:1). Amen.

Gebed

Vader in de hemel, dank U, dat U meer bent dan ons hart en dat U alle dingen weet. Geef dat ons hart ons niet veroordeelt, dat wij vrijmoedig naar U gaan, gebedsverhoring ontvangen, Uw geboden doen en doen wat U welbehaaglijk is, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

17 GEHOORZAAM GODS GEBOD

Lezen: 1 Johannes 3:10-24

(Johannes schrijft:) En dit is Zijn gebod dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft. En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem en Hij in hem. En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft. (1 Johannes 3:23,24)

Na zijn onderwijs over vrijmoedig naar God gaan schrijft Johannes: 'En dit is Zijn gebod dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft'. Dit is de kern van Johannes' onderwijs: Gods gebod om te geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus; in wie Hij is en wat Hij doet; én je medegelovigen liefhebben. Dit geloof is werkzaam door de liefde (Gal.5:6) en de liefde is de vervulling van het gebod (Gal.5:14). Johannes verwijst hier naar Jezus' gebod om elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad; met een onvoorwaardelijke, alles opofferende liefde (Joh.15:9-17). God en Zijn Zoon stemmen hierin overeen. De gelovigen staan onder een dubbel liefdegebod: van God en van Jezus, Zijn Zoon. Liefde als levensstijl. Gehoorzaamheid aan dit gebod brengt een rijke zegen met zich mee: 'En wie Zijn geboden in acht neemt, blijft in Hem (Jezus) en Hij in hem'. Een blijvende, wederkerige gemeenschap van Jezus met de gelovige. Wat een genade, genade rijk en vrij! Die gemeenschap is beter te beleven dan te bespreken. Johannes voegt nog toe: 'En hieraan weten wij dat Hij in ons blijft, namelijk aan de Geest, Die Hij ons gegeven heeft'. De inwonende Heilige Geest getuigt van Jezus blijvende gemeenschap. Met die gemeenschap wijkt Hij nooit van de gelovigen. De Heilige Geest is daarvan het onderpand. In 1 Johannes 4:13 schrijft Johannes: 'Hieraan weten wij dat in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft'. God de Heilige Geest, wat een Gast die tegelijk Gastheer is! Hij doet het de gelovigen aan niets ontbreken. Een leven dicht bij Hem doet leven naar Zijn geboden uit liefde en dankbaarheid en geeft veel vrede en vreugde; vreugde in God, door Jezus Christus, onze Heere, en door Zijn Heilige Geest, amen.

Gebod

Dank U, heilige en rechtvaardige Vader, voor Uw gebod om te geloven in Jezus, Uw Zoon, en om elkaar lief te hebben. Dank U voor de blijvende gemeenschap van Jezus door Zijn inwonende Geest. Geef dat we Uw geboden doen uit liefde en uit dankbaarheid en in Hem blijven, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

18 BEPROEF DE GEESTEN

Lezen: 1 Johannes 4:1-6

(Johannes schrijft:) Geliefden, gelooft niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is. (1 Johannes 4:1-3)

Na zijn onderwijs over geloven in Jezus Christus en het liefhebben van elkaar schrijft Johannes: 'Geliefden – door God beminden -, gelooft niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan'. Na het positieve geloven in Jezus Christus volgt nu het negatieve: niet in verkeerde geesten geloven, die valse profeten bezielen. Waar profeten van God optreden, komen ook valse profeten voor het voetlicht. Jezus en Zijn apostelen hebben hun komst voorgezegd (Mt.7:15; 24:11,24; Mk.13:22; Hand.20:29,30; 2 Petr.2:1). De geesten van de profeten moeten beproefd, getoetst, worden: zijn ze uit God óf niet uit God, uit de duivel? Wat is hun bron? De zalving van en met de Heilige Geest helpt bij dat toetsen (1 Joh.2:20,27). Eén van de gaven van de Heilige Geest is 'het onderscheiden van geesten' (1 Kor.12:10). Johannes reikt ook een toetssteen (criterium) aan. Hij schrijft: 'Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is'. Hij is de mens Jezus van Nazareth, een mens van vlees en bloed (Joh.1:14; 6:51,55). De ware menswording van Jezus is de toetssteen tegenover dwaalleraars die leren dat Jezus een schijnlichaam heeft aangenomen. Als Gods Zoon niet echt mens geworden is, kan Hij onze Middelaar en Redder niet zijn, want dan kan Hij ons niet vertegenwoordigen in de dingen die bij God te doen zijn. De geest die dit ontkent is de geest van de antichrist ('tegen'/in de plaats van' Christus). De antichrist is nog niet gekomen, maar zijn geest is al werkzaam in valse profeten, zijn voorlopers, zodat Johannes kan schrijven dat er al veel antichristen gekomen zijn, waaruit blijkt dat het het laatste uur is vlakvoor Jezus' terugkomst in heerlijkheid (1 Joh.2:18). De antichrist werpt zijn schaduwen vooruit. Johannes waarschuwt de gelovigen voor hen: Blijf bij Jezus Christus Die echt mens geworden is, de ene Middelaar tussen God en mensen is (1 Tim.2:5) en laat je niet door valse profeten misleiden! 'Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie' (Openb.19:10). Het gaat om Jezus alleen en om Hem geheel! Amen.

Gebed

Almachtige en eeuwige Vader, dank U voor Johannes' bevel om de geesten te toetsen of ze uit God zijn. Schenk ons de zalving van Uw Geest met de gave van het onderscheiden van geesten om dit te doen. Geef dat we in Jezus, Uw Zoon, Die mens geworden is, blijven geloven, door de kracht van Uw Geest, amen.

19 DE HEILIGE GEEST IS GROTER DAN DE ANTICHRIST

Lezen: 1 Johannes 4:1-6

(Johannes schrijft:) Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen (valse profeten) overwonnen, want Hij Die in u is (de Heilige Geest), is groter dan hij (de antichrist) die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld en de wereld luistert naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons. Wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. (1 Johannes 4:4-6)

Na zijn oproep om de geesten van de valse profeten te toetsen schrijft Johannes: 'Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen'. Telkens heeft hij er behoefte aan om aan zijn lezers zijn liefde te uiten: in vers 1: (door God) 'geliefden' en nu 'Lieve kinderen'. Johannes schrijft vanuit de liefde van God voor hen. Hij bemoedigt de gelovigen met 'u bent uit God': ze zijn uit God geboren door Zijn Geest en Woord. Wat een genade! En ze hebben de valse profeten overwonnen: ze hebben ze op de proef gesteld en hebben ontdekt dat ze leugenaars zijn (Openb.2:2). Ook dat is genade van God! Johannes schrijft deze overwinning niet aan de gelovigen toe, maar aan de Heilige Geest Die in hen woont en Die groter is dan de antichrist die in de wereld is. De Heilige Geest is God, samen met God de Vader en met God de Zoon. Hij woont in de gelovigen en Hij werkt in en door hen. Eén van Zijn gaven is 'het onderscheiden van geesten' (1 Kor.12:10). Ze hebben de zalving van de Heilige Geest ontvangen die in hen blijft en die hen onderwijst met betrekking tot alle dingen – en die zalving is waar en is geen leugen – en zoals ze hen heeft onderwezen, zo moeten ze in Hem blijven (1 Johannes 2:20,27). De dwaalleraars zijn niet uit God, maar uit de wereld en ze zijn bezielde door de geest van de antichrist. Daarom spreken ze vanuit die verkeerde bron en luistert de wereld naar hen, omdat die dezelfde geest heeft. Maar de gelovigen zijn uit God. Johannes herhaalt hier wat hij eerder gezegd heeft. Ze zijn kinderen van God en bezielde door de Geest van God. Daarom luisteren zij, die uit God zijn naar de gelovigen, want ze hebben dezelfde Heilige Geest. Maar wie niet uit God zijn – die tot de Godvijandige wereld behoren – luisteren niet naar de gelovigen. Hieraan herkennen Johannes en zijn medegelovigen de geest van de waarheid en de geest van de dwaling. God als de God van de waarheid staat tegenover de antichrist die bezielde is door de geest van de dwaling, van de leugen. Het licht staat hier tegenover het donker. En dat vraagt een keus van ons: Waar kies je voor? Jezus is het Licht van de wereld en wie Hem volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben (Joh.8:12); het licht van het eeuwige leven. Doe de goede keus! Amen.

Gebed

Dank U, Vader in de hemel, dat Uw Heilige Geest groter is dan de geest van de antichrist en dat Uw Geest in ons woont. Geef ons de zalving van Uw Geest, de gave van Uw Geest: het onderscheiden van geesten en dat we luisteren naar hen die uit God zijn. Laat ons leven door de Geest van de waarheid en bewaar ons voor de geest van de dwaling, in Jezus' Naam, amen.

20 GOD IS LIEFDE

Lezen: 1 Johannes 4:7-21

(Johannes schrijft:) Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. (1 Johannes 4:7-10)

Na over de grootheid van de Heilige Geest geschreven te hebben Die in de gelovigen woont, schrijft Johannes: 'Geliefden – door God beminden – laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die liefheeft, is uit God geboren en kent God'. Opnieuw schrijft hij over het liefhebben van elkaar als broeders en zusters in Christus (1 Joh.1:7-11; 3:11-18,23). Voor Johannes als de apostel van de liefde is dit een belangrijk onderwerp. Elkaar liefhebben behoort bij de kinderen van God, want wie uit God geboren is, kent God en lijkt op Hem Die liefde is. God kennen en Hem liefhebben behoren bij elkaar, want God kennen is een kennen met hoofd, hart en handen; daar ben je als mens helemaal bij betrokken. Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde. In vers 16 zegt Johannes dat nog een keer. Gods wezen, Zijn karakter, is enkel liefde. God is liefde in alles wat Hij is en wat Hij doet! Wat een openbaring! Dat kunnen we alleen geloven, niet begrijpen, omdat we God niet kunnen begrijpen. Hij is groter dan ons menselijk verstand dat beperkt is door de schepping en dat verduisterd is door de zonde. Johannes geeft nu een voorbeeld van Gods grote liefde: 'Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem'; het bewijs van Zijn gevende, alles opofferende en wegchenkende liefde. God heeft Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden om te lijden en te sterven voor de zonde en Hem opgewekt uit de doden om geestelijk dode zondaars levend te maken door Hem en door Hem te laten leven. Hij is hun Levensbron! Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze: 'Ook u heeft Hij (God) met Hem (Jezus) levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden...ook toen wij dood waren door de overtredingen, (heeft God ons) met Christus levend gemaakt – uit genade bent u zalig geworden – en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus' (Ef.2:1,5,6). Wat een grote liefde en wat een overvloedige genade! Johannes schrijft nog meer over die liefde: 'Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden'. Gods liefde is de eerste: niet wij hebben Hem lief gekregen, maar Hij heeft ons liefgehad en daarom zond Hij Zijn Zoon als verzoening voor onze zonde. Jezus Christus is het verzoeningsoffer voor onze zonden. 'Zie, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt!' (Joh.1:29,36). En God de Vader heeft Zijn offer aanvaard, want op de Paasmorgen heeft Hij Hem opgewekt uit de dood en op Pinksteren heeft Hij Zijn Geest uitgestort. Er is nu een open hemel, dank zij Zijn offer, amen.

Gebed

Heilige en rechtvaardige Vader, dank U dat U liefde bent en dat U Uw liefde hebt getoond in het zenden van Uw eniggeboren Zoon, opdat wij zullen leven door Hem, en dat U Hem gezonden hebt als verzoening voor onze zonden en dat U ons eerst hebt liefgehad. Geef dat we Uw grote liefde beantwoorden door in Uw Zoon te geloven, op Zijn offer te vertrouwen en door te leven door Hem, uit enkel genade, amen.

21 HEB ELKAAR LIEF

Lezen: 1 Johannes 4:7-21

(Johannes schrijft: Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. (1 Johannes 4:11,12)

Johannes heeft over de liefde van God geschreven en dat Hij zelf liefde is en nu herhaalt hij zijn oproep om elkaar lief te hebben en vat die samen. Hij schrijft: 'Geliefden – door God beminden -, als (omdat) God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben'. Gods grote liefde is gebleken in het zenden van Zijn eniggeboren Zoon én het overgeven van Zijn Zoon tot in de vervloekte kruisdood als verzoeningsoffer voor onze zonden. Als we daarin geloven, moeten wij ook elkaar liefhebben. Verwonderd over Gods grote liefde voor ons, kunnen we elkaar toch niet haten? Dat is onmogelijk met zo'n voorbeeld voor ogen. Elkaar liefhebben vloeit voort uit Gods liefde voor ons. Zijn liefde is de bron en de liefde voor elkaar is de rivier die uit de bron vloeit. Ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Niemand heeft ooit God gezien. Dit heeft Johannes al eerder gezegd: 'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard' (Joh.1:18). Maar God, Die liefde is, wordt zichtbaar in het leven van de gelovigen die elkaar liefhebben, want Zijn liefde woont in hen. Johannes schrijft dat God in de gelovigen blijft en dat Zijn liefde volmaakt wordt in hen; tot haar volle ontplooiing komt en zo haar doel bereikt. Wat een grote genade: God Die in de gelovigen blijft en wat een heerlijke belofte dat Zijn belofte in hen haar volle uitwerking krijgt! Dat is het werk van Zijn Heilige Geest Die in hen woont. Hij maakt de gelovigen gelijkvormig aan het heerlijk beeld van Jezus Christus. Een heerlijke belofte om te geloven en om de vervulling ervan te bidden voor onszelf en voor elkaar! Dat gebed zal God zeker verhoren, want het is een gebed naar Zijn wil. Daarom: Bid en je zult ontvangen! Amen.

Gebed

Dank U, grote en heerlijke God, voor Uw grote liefde en voor Uw liefdesbevel om elkaar lief te hebben. Dank U dat U zichtbaar wordt in het liefhebben van elkaar, dat U in ons blijft en dat U Uw liefde in ons volmaakt tot ontplooiing brengt. Laat ons geschieden naar Uw Woord, uit genade, amen.

22 BLIJF IN GOD

Lezen: 1 Johannes 4:7-21

(Johannes schrijft:) Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft. En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden heeft als Zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. (1 Johannes 4:13-15)

Johannes heeft geschreven: 'Als wij elkaar liefhebben, *blijft God in ons* en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden'. Dat God in de gelovigen blijft blijkt uit twee feiten. Het eerste feit is dat Hij de gelovigen van Zijn Geest gegeven heeft; uit de overvloedige voorraad van de vrucht (Gal.5:22) en de gaven van Zijn Geest (Rom.12:6-8; 1 Kor.12:8-10). Ze hebben veel van Zijn kracht en heerlijkheid ontvangen, maar de Geest bezit nog meer. Hoeveel ze ook van Hem ontvangen, Zijn voorraad is niet uitgeput. Hij is de Geest van volheid en vervulling. Wat een heerlijke genadegeschenken om ons over te verwonderen, Hem ervoor te danken, te loven en te aanbidden! Door de inwoning van de Heilige Geest met Zijn vrucht en gaven blijven de gelovigen in God en Hij in hen. Het tweede feit, dat de gelovigen in God blijven is, dat de apostelen getuigen van wat ze gezien hebben: de zending van de Zoon door de Vader als Redder van de wereld. Dat was ook het getuigenis van de Samaritanen die tot geloof in Jezus kwamen. Ze zeiden tegen de Samaritaanse vrouw: 'Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Hij werkelijk de Zaligmaker van de wereld is, de Christus' (Joh.4:42). Wat een getuigenis van Jezus' apostelen en van deze gelovige Samaritanen! De apostelen zijn oog- en oorgetuigen van alles wat Jezus gedaan en gezegd heeft. Hij is de Redder van de wereld, verloren in zonde en schuld. Niet alleen van Israël, het Joodse volk, maar van *alle* volken! De Naam Redder omvat alles wat Jezus aan heil en heling in deze wereld heeft bewerkt. De weg naar Jezus is open en vrij! Wie tot Hem komt, zal Hij beslist niet uitwerpen (Joh.6:37)! En dan laat Johannes nog volgen: 'Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God'. Geloven met het hart vraagt om belijden met de mond. Ieder die belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. Wat is belijden belangrijk! Jezus heeft gezegd: 'Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is' (Mt.10:32,33). Het komt op volhardend belijden aan in de kracht van de Heilige Geest! Wie dit door genade mag doen, God blijft in hem en hij in God. Zij 'wonen' als het ware in elkaar. Daar is de wederkerigheid van de liefde. De almachtige en genadige God en Vader woont in een aangenomen kind; aangenomen uit enkel genade! Wat een gunstbetoon! Om ons over te verwonderen en te verootmoedigen, om Hem daarvoor te danken, te loven en te aanbidden, nu en voor eeuwig, amen.

Gebed

Vader in de hemel, dank U dat we in U blijven en dat U ons uit Uw overvloedige voorraad van Uw Geest gegeven hebt. Dank U dat U Uw Zoon gezonden hebt als Redder van de wereld en dat U in hem/haar blijft die belijdt dat Jezus Uw Zoon is. Geef dat we in U geloven met ons hart en U belijden met onze mond en dat U in ons blijft en wij in U, door de kracht van Uw Geest, amen.

23 BLIJF IN GODS LIEFDE

Lezen: 1 Johannes 4:7-21

(Johannes schrijft:) En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij is, zijn ook wij in deze wereld. Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst lief had...En dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben. (1 Johannes 4:16-21)

Johannes is vol van God en Zijn liefde. Hij kan er niet over uitgeschreven raken. Hij schrijft: 'En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd'. Johannes en zijn medegelovigen hebben Gods liefde voor hen gekend en geloofd. 'Kennen' en 'geloven' gaan hier samen. Het geloof in Gods liefde heeft als fundament de kennis ervan. Het is geen vaag geloof. En dan belijdt Johannes opnieuw dat God liefde is (8). Dat is Zijn wezen, Zijn karakter, die al Zijn volmaaktheden/eigenschappen bepalen. Wie in de gemeenschap van Gods liefde verkeert, verkeert in God en omgekeerd. Die liefde heeft in het leven van de gelovigen een volkomen uitwerking, zodat de gelovigen vrijmoedig de rechterstoel van Christus tegemoet gaan. Paulus schrijft daarover: 'Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad' (2 Kor.5:10); om beloning van onze goede werken te ontvangen. Johannes schrijft: 'Want zoals Hij (Jezus) is, zijn ook wij in deze wereld'; we dragen Zijn beeld, we lijken op Hem in onze handel en wandel. Wat een genade! Echte liefde kent geen vrees voor de geliefde. Zo kan er in de liefdesrelatie tussen God en Zijn kind geen angst voor Hem zijn. De volmaakte liefde drijft de vrees uit, want de vrees houdt straf in en die straf heeft Jezus gedragen en weggedragen op het kruis. Zijn offer is volkomen en toereikend. Daarom is er geen vrees voor straf meer. Wie nog bang is voor God, kent nog niet ten volle de liefdesband met Hem. En dan schrijft Johannes: 'Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad'. God is de Eerste in het liefhebben. Johannes heeft al eerder geschreven: 'Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden'(10). Gods liefde gaat aan alles vooraf! Johannes geeft als toepassing: 'Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van Hem ontvangen, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet liefhebben'. Jezus heeft gezegd: 'Dit is het eerste en grote gebod – U zult de Heere, uw God, liefhebben – en het tweede hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf' (Mt.22:37-39). Deze twee geboden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En de Heilige Geest geeft de zin en de kracht om ze te doen uit liefde en dankbaarheid, tot eer van God en tot zegen van onszelf en velen met ons, amen.

Gebod

Dank U, almachtige en eeuwige Vader, dat U liefde bent, dat U ons eerst hebt liefgehad en dat wij Uw liefde kennen en daarin geloven. Geef dat we in Uw liefde blijven, vrijmoedigheid hebben voor de dag van Uw oordeel en onze broeders en zusters liefhebben. Bevrijd ons van alle vrees, om Jezus' wil, amen.

24 HEB GOD EN ZIJN KINDEREN LIEF EN BEWAAR ZIJN GEBODEN

Lezen: 1 Johannes 5:1-13

(Johannes schrijft:) Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is. Hieraan weten wij dat wij de kinderen van God liefhebben, wanneer wij God liefhebben en Zijn geboden bewaren. Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last. (1 Johannes 5:1-3)

Na zijn onderwijs over Gods liefde en het liefhebben van de broeders, schrijft Johannes: 'Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is, is uit God geboren; en ieder die Hem (God) liefheeft Die geboren deed worden, heeft ook lief wie uit Hem geboren is'. Geloven dat Jezus de beloofde en gekomen Messias is, spreekt niet vanzelf. Dat is vrucht van de nieuwe geboorte: de geboorte uit God; het gevolg van het uit God geboren zijn. Wat is die geboorte belangrijk! Jezus heeft gezegd: 'Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien'; niet binnengaan (Joh.3:3,5). Andere vruchten van die nieuwe geboorte zijn: God liefhebben en degene liefhebben die uit God geboren is. Liefde tot God en liefde tot de medegelovige zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat alle gelovigen uit God geboren zijn en Hem en elkaar liefhebben. Als kinderen van God dragen ze het beeld van hun hemelse Vader; ze lijken op Hem. Dat is het nieuwe leven in Jezus door de Heilige Geest. Wie een medegelovige afwijst, wijst God de Vader af Die hem verwekt heeft. Als kenmerk van het liefhebben van de kinderen van God noemt Johannes: het liefhebben van God en het doen van Zijn geboden. Eén van Zijn geboden is het liefhebben van onze naaste als onszelf (Mt.22:39). De ware gelovige gelooft dat Jezus de Christus is en heeft liefde voor God en liefde voor ieder die uit God geboren is. Tot die liefde voor God behoort: het in acht nemen van Zijn geboden; die in praktijk brengen. Johannes voegt er aan toe: 'en Zijn geboden zijn geen zware last', omdat de gelovige uit God geboren is: een nieuwe natuur heeft én de Heilige Geest heeft ontvangen. Gods geboden zijn geen knellend juk of een ondragelijke last. Jezus heeft gezegd: 'Neem Mijn juk op u en leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en u zult rust vinden voor uw ziel; want *Mijn juk is zacht en Mijn last is licht*' (Mt.11:29,30). Gods geboden en Jezus' juk en last zijn niet zwaar, omdat de liefde van God in de harten wordt uitgestort door de Heilige Geest (Rom.5:5). Waar liefde voor God heerst, is het niet zwaar om Zijn geboden te doen. Dan gaat dat als vanzelf door de Heilige Geest Die de wil en de kracht daarvoor geeft. De dienst van God is een liefdedienst: 'Ik heb U hartelijk lief, HEERE, mijn sterkte' (Ps.18:2) en 'Hoe lief heb ik Uw wet! Hij is heel de dag mijn overdenking' (Ps.119:97). Amen.

Gebed

Hemelse Vader, dank U, voor het geloof in Jezus, de Christus, Uw Zoon, voor de geboorte uit U en voor de liefde voor U en voor allen die uit U geboren zijn. Geef dat we groeien in het geloof, de hoop en de liefde en dat we Uw geboden in praktijk brengen, uit liefde en dankbaarheid, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

25 OVERWIN DE WERELD

Lezen: 1 Johannes 5:1-13

(Johannes schrijft:) Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is? (1 Johannes 5:4,5)

Johannes heeft geschreven over de geboorte uit God en haar vruchten: geloof dat Jezus de Christus is, liefde voor God en voor degene die uit Hem geboren is, het bewaren en in acht nemen van Zijn geboden. Nu noemt hij nog een andere vrucht: de overwinning van de Godvijandige wereld en die overwinning is een overwinning door het geloof. De geboorte uit God en het geloof in God zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: het eerste is de bron en het tweede is de rivier die uit de bron vloeit. De *Dordtse Leerregels* zeggen zo treffend: 'De wijze van deze werking – van de wedergeboorte – kunnen de gelovigen in dit leven niet volkomen begrijpen; ondertussen stellen zij zich daarin gerust, dat zij weten en gevoelen, dat zij door deze genade van God *met het hart geloven en hun Zaligmaker liefhebben*' (Hoofdstuk 3/4, art.13). Johannes zegt het hier twee keer: 'Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?' Jezus heeft zelf gezegd dat Hij de Overwinnaar van de wereld is: 'Deze dingen heb Ik tot u (Mijn leerlingen) gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: *Ik heb de wereld overwonnen*' (Joh.16:33). Hij heeft dat gedaan op het kruis en door Zijn opstanding. Paulus schrijft over Jezus' overwinning op het kruis: 'Hij (Jezus) heeft de overheden en de machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd' (Kol.2:15). Bij die overwinning zijn de gelovigen betrokken geraakt. Sinds Jezus' overwinning mogen ze in en door Hem overwinnen. Daarom schrijft Paulus: 'Maar in dit alles – verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar, zwaard in de Godvijandige wereld – zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad' (Rom.8:35-37). In Zijn brieven aan de zeven gemeenten in Klein-Azië klinken telkens beloften voor de overwinnaars: 'Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom van het leven, die midden in het paradijs van God staat' (Openb.2:7); enz. Beloften om te geloven en om te bidden om hun vervulling voor onszelf en voor medegelovigen. Amen.

Gebed

Dank U, Heere Jezus, dat U de grote Overwinnaar van de wereld bent en dat wij mogen overwinnen door U als de Zoon van God. Geef ons een wereldoverwinnend geloof, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

26 DRIE GETUIGEN IN DE HEMEL EN OP DE AARDE

Lezen: 1 Johannes 5:1-13

(Johannes schrijft:) Hij (Jezus) is het Die kwam door water en bloed: Jezus, de Christus, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed. En de Geest is het Die getuigt, omdat de Geest de waarheid is. Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één. En drie zijn er die getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed; en deze drie zijn één. (1 Johannes 5:6-8)

Johannes heeft geschreven over het wereldoverwinnende geloof in en door Jezus, de Zoon van God. Daar zijn drie eenstemmige getuigen van. Johannes schrijft: 'Hij (Jezus) is het Die kwam door water en bloed, niet door het water alleen, maar door het water en het bloed'. Met 'water' bedoelt hij: het water van Jezus' doop in de Jordaan (Mt.3:13-17). 'Water' kan ook wijzen op het reinigende water van het Woord. Tegen Zijn leerlingen zei Jezus: 'U bent al rein vanwege het woord dat Ik tot u gesproken heb' (Joh.15:3) en Paulus schrijft: 'Opdat Hij (Jezus) haar (Zijn Gemeente) zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het Woord' (Ef.5:26). Met 'bloed' bedoelt Johannes: Jezus' verzoenend bloed dat reinigt van alle zonde (1 Joh.1:7). Johannes zegt er nog bij met het oog op de dwaalleraars: 'niet door het water alleen, maar door het water en het bloed', omdat zij beweerden dat de hemelse Christus vóór Zijn dood het kruis had verlaten. Op die manier zou alleen de mens Jezus gestorven zijn waaraan verder geen betekenis behoefde te worden gehecht (*Studiebijbel*). Bij dit twee stemmig getuigenis van het water en het bloed komt het getuigenis van de Heilige Geest Die de Geest van de waarheid is. De Heilige Geest slaat de brug van het verleden naar het heden. Hij bevestigt in het hart van de gelovigen de (historische) komst van Jezus. Wat een zekerheid! Deuteronomium 19:15 zegt: 'Op de verklaring van twee getuigen of op de verklaring van drie getuigen staat de zaak vast' (vgl.Deut.17:6). Dit driestemmig getuigenis, dat Johannes hier noemt, is het getuigenis van God waar geen getuigenis van mensen tegenop kan. Naast dit getuigenis op aarde zegt Johannes dat er nog een ander getuigenis is: 'Want drie zijn er die getuigen in de hemel: de Vader, het Woord en de Heilige Geest; en deze drie zijn één' (in het Grieks ontbreken hier woorden, maar de hier gevolgde Latijnse vertaling (*Vulgaat*) ligt in de lijn van het Nieuwe Testament en geeft een goede zin). In de hemelse heerlijkheid woont de Drieënige God, de Vader, de Zoon – hier het Woord genoemd – en de Heilige Geest en Deze drie zijn één. Zij vormen één liefdesgemeenschap en werken volmaakt samen. En dan noemt Johannes nog een keer de drie getuigen op de aarde: de Geest, het water en het bloed – in deze volgorde - en deze drie zijn ook één. Bij de laatste drie getuigen mogen we ook denken aan het ontvangen van de Heilige Geest, de waterdoop en het avondmaal. De drie getuigen op de aarde en de drie getuigen in de hemel stemmen met elkaar overeen en ze bevestigen elkaar. Wat een zekerheid! Dit tweemaal driestemmig getuigenis vraagt om geloof van het hart en om een belijden met de mond. Wat een stof om ons over te verwonderen en om God daarvoor te danken, te loven en te aanbidden! Amen.

Gebed

Heilige en liefdevolle Vader in de hemel, dank U voor deze drie getuigen op de aarde en in de hemel, voor deze zekerheid die U geeft. Geef dat we die met ons hart geloven en met onze mond belijden, daaruit leven, die voorleven en doorgeven aan anderen, tot eer van U en tot zegen van velen, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

27 GELOOF IN DE ZOON VAN GOD EN ONTVANG HET EEUWIGE LEVEN

Lezen: 1 Johannes 5:1-13

(Johannes schrijft:) Als wij het getuigenis van de mensen aannemen, het getuigenis van God is groter; want dit is het getuigenis van God dat Hij van Zijn Zoon getuigd heeft. Wie gelooft in de Zoon van God, heeft het getuigenis in zichzelf; wie God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt, omdat hij niet geloofd heeft het getuigenis dat God van Zijn Zoon getuigd heeft. En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon. Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Deze dingen heb ik u geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God. (1 Johannes 5:9-13)

Na het tweemaal driestemmig getuigenis over Jezus, de Christus, schrijft Johannes dat het getuigenis van God groter is dan dat van de mensen – meer bewijskracht heeft - en daarom des te meer onze aanneming waard is. Dit getuigenis is Gods getuigenis over Zijn Zoon Jezus Christus. Door de inhoud van dit getuigenis stijgt het uit boven het getuigenis van mensen en daarom is het groter. Wie in de Zoon van God gelooft met zijn hart, heeft dit getuigenis in zijn hart; het woont in hem en het vervult hem. Wat een zekerheid! Het geloof is belangrijk en onmisbaar voor een geloofsband met Jezus Christus. Wie Gods getuigenis over Zijn Zoon niet gelooft, maakt Hem tot een leugenaar! Dat is de vreselijke zonde van het ongeloof; Godonterend en mensverwoestend. En dan schrijft Johannes verder over de inhoud van het getuigenis van God: 'En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven heeft gegeven en dit leven is in Zijn Zoon'. Gods getuigenis over Jezus, Zijn Zoon, houdt in dat wie in Hem gelooft eeuwig leven heeft in Hem. Daarom is dit getuigenis zo belangrijk. Het wijst ons de weg naar het eeuwige leven in Jezus, Zijn Zoon. Samenvattend zegt Johannes: 'Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet'; die blijft in de geestelijke dood en is in gevaar van de eeuwige dood: straflijden in de hel. Het is het één óf het ander: het leven óf de dood. Het geloof is hier alles bepalend: wie in Jezus gelooft met zijn hart, heeft het leven; het eeuwige leven. Wie niet in Hem gelooft, blijft in de geestelijke dood, als hij zich niet bekeert. Johannes sluit dit onderwijs af met: 'Deze dingen heb ik u geschreven aan u die gelooft in de Naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de Naam van de Zoon van God'. Het geloof in Jezus, de Zoon van God, is geen vaag geloof. Het is geloven in Zijn Naam: in wie Hij is en wat Hij gedaan heeft en doet. Johannes noemt dat hier twee keer. Zo belangrijk is het. Tot de inhoud van dit geloof behoort ook: weten het eeuwige leven te hebben. Er is meer dan dit aardse, tijdelijke leven. Er is een eeuwig leven, dat hier en nu begint, wanneer we uit God geboren worden en dat zich uitstrekt tot in de eeuwen der eeuwen. Jezus heeft gezegd: 'En dit is het eeuwige leven, dat zij (Mijn leerlingen) U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt' (Joh.17:3). Daar is ons aardse leven tekort voor en daar is de eeuwigheid niet te lang voor: om God daarvoor te danken, te loven en te aanbidden. Halleluja! Amen.

Gebed

Dank U, almachtige God en Vader, voor Uw getuigenis over Uw Zoon Jezus Christus, voor het geloof in Zijn Naam en voor het eeuwige leven in Hem. Geef dat we Uw getuigenis geloven met ons hart en het eeuwige leven ontvangen. Geef dat we groeien in de kennis van U en van Uw Zoon met de Heilige Geest, amen.

28 BID VRIJMOEDIG TOT GOD EN VERWACHT VERHORING

Lezen: 1 Johannes 5:14-21

(Johannes schrijft:) En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen. (1 Johannes 5: 14,15

Na zijn onderwijs over het geloof in Jezus' Naam en het eeuwige leven in Hem schrijft Johannes: 'En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil'. Het eeuwige leven door het geloof in de Naam van Gods Zoon geeft vrijmoedigheid in het gebed tot God. Johannes gebruikt hier voor de vierde keer het woord 'vrijmoedigheid' (1 Joh.2:28; 3:21; 4:17): verlof om alles vrijuit te zeggen, om niets te verbergen. Wat een groot voorrecht! Deze vrijmoedigheid geeft kinderlijk vertrouwen 'dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil'. De Hebreeënschrijver wekt ons op om met *vrijmoedigheid* te naderen tot de troon van de genade om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip' (Hebr.4:16). Johannes herhaalt hier wat hij eerder heeft geschreven: 'Geliefden! Als ons hart ons niet veroordeelt, hebben wij vrijmoedigheid om tot God te gaan; en wat wij ook maar bidden, ontvangen wij van Hem, omdat wij Zijn geboden in acht nemen en doen wat Hem welgevallig is' (1 Joh.3:21,22). Wat is het belangrijk om Gods wil te kennen, te doen en naar Zijn wil te bidden, in overgave aan Hem! Dat is uit Hem, door Hem en tot Hem, tot verheerlijking van Zijn Naam en tot welzijn van Zijn kinderen, want die twee heeft God met elkaar verbonden. Dat geeft verwachting! Johannes schrijft: 'En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde, dat wij van Hem hebben gebeden, ontvangen'. Dit is het 'weten' van het geloof door de Heilige Geest. Het eerste 'weten' van verhoring leidt tot het tweede 'weten' van ontvangen. Dit 'weten' van het geloof met de hoop op verhoring van het gebed beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest (Rom.5:5). Het gelovig vertrouwen op verhoring wordt met een tweemaal 'wij weten' onderstreept (*Studiebijbel*). Wat een aansporing om vrijmoedig en met vertrouwen te bidden naar Gods wil en de verhoring van de gebeden te verwachten! God hoort en verhoort op Zijn tijd en op Zijn manier. 'Nooit kan het geloof teveel verwachten', omdat het alles van God en Zijn beloften verwacht! Amen.

Gebed

Vader in de hemel, dank U, voor deze vrijmoedigheid en zekerheid dat U ons verhoort telkens wanneer wij bidden naar Uw wil en dat we ontvangen waar we om gebeden hebben. Geef ons telkens die kinderlijke vrijmoedigheid door het geloof, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

29 ZONDIG NIET TOT DE DOOD

Lezen: 1 Johannes 5:14-21

(Johannes schrijft:) Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en Hij zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden. Elke ongerechtigheid is zonde; en er is zonde die niet tot de dood leidt. Wij weten dat ieder die uit God geboren is, niet zondigt; maar wie uit God geboren is, bewaart zichzelf en de boze heeft geen vat op hem. Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt. (1 Johannes 5:16-19)

Na zijn onderwijs over gebed en gebedsverhoring geeft Johannes een voorbeeld: 'Als iemand zijn broeder ziet zondigen, een zonde niet tot de dood, dan moet hij tot God bidden en zal hem het leven geven, namelijk aan hen die niet zondigen tot de dood. Er is een zonde tot de dood; daarvoor zeg ik niet dat hij moet bidden'. Het is goed om te bidden voor een broeder of zuster die we zien zondigen; bidden om zijn/haar bekering, vergeving en vernieuwing, want God wil die bewerken. Johannes maakt hierbij onderscheid tussen 'zondigen tot de dood' en 'zondigen niet tot de dood'. Bij 'zondigen tot de dood' moeten we denken aan de zonde tot de eeuwige dood: het straflijden in de hel. Dit is de enige onvergeeflijke zonde: het lasteren van de Heilige Geest door wetens en willens Gods werk voor duivels werk te verklaren (Mt.12:22-32). Maar er is, God zij dank, ook een 'zondigen niet tot de dood'. Wanneer een broeder of zuster zondigt niet tot de dood, is het goed om voor hem/haar te bidden en God wil dit gebed verhoren en hem/haar het leven geven. Bij degene die zondigt tot de dood is er geen sprake van verder leven in geestelijke zin en daarom heeft bidden hiervoor geen zin. Johannes schrijft verder dat elke ongerechtigheid zonde is: elk onrecht, elke overtreding van Gods hoge rechten, van Zijn liefdesgeboden, maar elke zonde leidt niet tot de geestelijke en eeuwige dood. Wie uit God geboren is, zondigt niet; dat wil zeggen: die leeft niet langer in de zonde. Hij kan helaas nog wel in zonde vallen, maar daarin niet blijven leven, want de Heilige Geest woont in hem en hij heeft van God een nieuwe natuur gekregen die de zonde haat en daarvoor vlucht. Wie uit God geboren is past goed op wat hij doet en laat en daardoor heeft de satan geen vat op hem. Hij geeft die geen plaats (Ef.4:27), geen gelegenheid om hem tot zonde te verleiden. Johannes zegt ten slotte: 'Wij weten dat wij uit God zijn en dat de hele wereld in het boze ligt'. Over de wereld schreef hij eerder: 'Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld' (1 Joh.2:16). Dat zijn de werken van satan, waar de wereld vol van is sinds de zondeval in het paradijs. De huidige wereld bevindt zich in de machtssfeer van satan. Maar de gelovigen zijn niet meer uit deze tegenwoordige wereld. Ze zijn uit God: uit Hem geboren door Zijn Geest en Woorden en ze leven door de Heilige Geest Die in hen woont. Wat een verschil tussen de heilige God en de boze wereld! Waar behoort u/jij toe? Amen.

Gebed

Dank U, heilige en liefdevolle Vader, voor het gebed voor de zondaar en de verhoring ervan en voor de geboorte uit U en voor de bewaring voor de boze. Geef dat we voor broeders en zusters, die zondigen, mogen bidden en verhoor die gebeden. Geef dat we op onze hoede zijn voor de zonde en dat de boze geen vat op ons krijgt, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

30 KEN GOD EN JEZUS CHRISTUS: DE WAARCHTIGE GOD EN HET EEUWIGE LEVEN

Lezen: 1 Johannes 5:14-21

(Johannes schrijft:) Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon, Jezus Christus. Die is de waarachtige God en het eeuwige leven. Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen. (1 Johannes 5:20,21)

Na zijn onderwijs over de nieuwe geboorte van de gelovigen uit God en over de hele wereld die in het boze ligt, schrijft Johannes: 'Maar wij weten dat de Zoon van God gekomen is en ons het verstand heeft gegeven om de Waarachtige te mogen kennen; en wij zijn in de Waarachtige, namelijk in Zijn Zoon Jezus Christus'. Johannes, zijn medeapostelen en medegelovigen weten dat de Zoon van God gekomen is. Johannes heeft van Zijn komst getuigd: 'En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader, vol van genade en waarheid' (Joh.1:14). En Jezus, de Zoon van God, heeft hun het verstand gegeven om de Waarachtige te kennen. Hij heeft hun verstand verlicht, zodat ze Jezus als de Zoon van God hebben leren kennen; vooral na Pasen toen Hij hun verstand opende om de Schriften te begrijpen (Lk.24:45) en op Pinksteren toen ze vervuld werden met de Heilige Geest. Wat ontving Petrus toen een inzicht in de Schriften en in het heilshandelen van God (Hand.2)! Toen hebben ze de waarachtige God, de God van Israël, leren kennen: Vader, Zoon en Heilige Geest zoals ze Hem nooit eerder gekend hebben. Ze mogen Hem nu zo kennen, dat ze in Hem zijn door het geloof, de hoop en de liefde, dat ze in Zijn Zoon Jezus Christus zijn. Zo mogen ze in Gods gemeenschap verkeren en met Hem verbonden zijn. Johannes schrijft dat Jezus Christus de waarachtige God en het eeuwige leven is. Hij is één met Zijn Vader en met de Heilige Geest. Jezus heeft dit zelf gezegd: 'En dit is het eeuwige leven, dat zij (Mijn leerlingen) U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus, Die U gezonden hebt' (Joh.17:3). In Hem is het eeuwige leven. Wat een genaderijkdom! Niet te begrijpen, alleen te bewonderen en God daarvoor te danken, te loven en te aanbidden, tot in de eeuwen der eeuwen! Johannes besluit zijn brief met een liefdevolle waarschuwing: 'Lieve kinderen, wees op uw hoede voor de afgoden. Amen'. Voor de zevende en laatste keer gebruikt Johannes de liefdevolle aanspraak: 'Lieve kinderen' (2:1,12,28; 3:7,18; 4:4). Wat houdt Johannes veel van hen! Nu hij geschreven heeft over het kennen van de ene, waarachtige God is er geen plaats voor de afgoden! Niemand en niets mag in het hart en het leven van de gelovigen de plaats van deze God in Christus innemen! Daarom, wees op je hoede voor de afgoden, in welke vorm ook! 'Afgoden' kan wijzen op verkeerde beelden van God die de dwaalleraren verspreiden. 'Amen' betekent: het is waar en zeker. Dit kan Johannes' bevestiging zijn van wat hij geschreven heeft, maar het kan ook de bevestiging van zijn lezers zijn na voorlezing van deze brief in de samenkomst van de christelijke gemeenten. Laat ieder van ons ook zeggen: 'Amen'!

Gebed

Vader in de hemel, dank U voor Johannes' onderwijs over het kennen van U en van Uw Zoon Jezus Christus, Die de waarachtige God en het eeuwige leven is. Geef dat we U zo mogen kennen, liefhebben en dienen en bewaar ons voor de afgoden, in Jezus' Naam, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

31 GENADE, BARMHARTIGHEID EN VREDE VAN GOD DE VADER EN JEZUS CHRISTUS

Lezen: 2 Johannes : 1-6

(Johannes schrijft:) De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen – omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid: Genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde. (2 Johannes : 1-3)

In zijn tweede brief noemt Johannes zich als afzender: 'de ouderling', wat kan wijzen op zijn leeftijd en/of op zijn bediening in Christus' gemeente in Efeze? (Vgl. 1 Petr.5:1). Johannes noemt niet zijn naam. Hij is bescheiden, want hij had zich ook apostel-profeet kunnen noemen. Het adres van zijn brief is: 'de uitverkoren vrouw en haar kinderen'. Dit kan een gelovige vrouw met haar kinderen zijn, maar ook een christelijke gemeente met haar leden, die als vrouw van Jezus Christus wordt aangesproken. 'Uitverkoren' wijst op Gods initiatief: Hij is de Eerste geweest. Johannes heeft genoemde kinderen lief 'in waarheid' zoals alle andere gelovigen die de waarheid hebben leren kennen. Ze hebben lief omwille van de waarheid die in de gelovigen blijft en met hen zal zijn tot in eeuwigheid: de Heere Jezus Christus, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh.14:6). Wat een genade Hem te mogen kennen door Zijn Geest en Woord! Hij blijft met de gelovigen als hun Immanuël ('God met ons'), alle dagen, tot de voleinding van de wereld (Mt.1:23; 28:20). Wat een belofte en zekerheid! En dan spreekt Johannes een zegengroet uit: 'Genade, barmhartigheid, vrede, zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde'. 'Genade': onverdiende gunst, gratie voor schuldigen; 'barmhartigheid': ontferming voor ellendigen; en 'vrede': welzijn in alle opzichten. Wat een volheid van heil, van zegeningen! De Bron en de Gever van deze zegeningen zijn God de Vader én de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader. De Vader in Zijn eeuwige, verkiezende en trekkende liefde en Jezus in Zijn alles opofferende en alles overwinnende liefde! Wat veelbelovend! Deze zegen is meer dan een wens, door Johannes uitgesproken. Het is een belofte van God om te geloven en om de vervulling ervan te bidden! Voor onszelf en voor Christus' Gemeente. Johannes voegt eraan toe: 'in waarheid en liefde', woorden die hij al eerder genoemd heeft, in het bijzonder het woord 'waarheid' dat hij al drie keer gebruikt heeft. Tegen de achtergrond van Gods Koninkrijk van waarheid en liefde spreekt Johannes deze zegen uit. Ontvang deze zegen met een gelovig en biddend hart en u zult de inhoud ervan ontvangen en een gezegend mens zijn; gezegend door God de Vader en door de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader! Amen.

Gebed

Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor deze tweede zendbrief van Johannes, voor deze inleidende woorden en voor deze zegengroet. Vervul die aan ons en aan velen met ons, door Uw Heilige Geest, amen.

32 HEB ELKAAR LIEF

Lezen: 2 Johannes : 1-6

(Johannes schrijft:) Ik heb mij er zeer over verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: Laten wij elkaar liefhebben. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen. (2 Johannes : 4-6).

Johannes stelt als eerste onderwerp 'het elkaar liefhebben' aan de orde. Dat vindt hij van grote betekenis en dat is het ook voor deze vrouw en haar kinderen en voor de leden van Christus' Gemeente. Met vreugde heeft Johannes ondervonden en waargenomen dat er kinderen/gemeenteleden zijn die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod van de hemelse Vader. Ze brengen Zijn liefdesgebod in praktijk, hun levenswandel wordt er door gekenmerkt. De uitstraling van het ene liefdegebod wordt zichtbaar in de veelkleurigheid van een gehoorzaam leven. Dit geeft Johannes grote vreugde. Daar mogen ook wij blij mee zijn wanneer we dat zien bij medegelovigen. Bovenal is het de hemelse Vader tot grote vreugde! Johannes wil deze vrouw met haar kinderen en deze gemeente met haar leden opwekken om daarmee door te gaan: 'En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: Laten we elkaar liefhebben'. Jezus heeft over dit nieuwe gebod gezegd: 'Een nieuw gebod, geef Ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt; zoals Ik u liefgehad heb, moet u ook elkaar liefhebben' (Joh.13:34). En Johannes heeft er eerder over geschreven: 'Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod, dat u vanaf het begin hebt gehad; dit oude gebod is het woord dat u vanaf het begin hebt gehoord. Toch schrijf ik u een nieuw gebod, dat waar is in Hem en in u, want de duisternis gaat voorbij en het ware licht schijnt reeds' (1 Joh.2:7,8). Vanaf het begin van Jezus' bediening hebben de apostelen dit nieuwe gebod uit Zijn mond gehoord en deze gelovigen hebben het gehoord, toen ze het Evangelie voor het eerst gehoord hebben. Dit gebod blijft van kracht: 'Laten wij elkaar liefhebben'. Dit liefhebben is niet gebaseerd op gevoelens van genegenheid, maar op Gods opdracht. Deze liefde is niet vaag, maar concreet: leven naar Gods geboden. God liefhebben en elkaar liefhebben is een liefhebben overeenkomstig Zijn geboden; dus heel praktisch. Liefde en gebod zijn onlosmakelijk met elkaar vervonden. Deze gelovigen moeten niet alleen hoorders van het Woord zijn, maar ook daders. Geen woorden alleen, maar woorden én daden! Het geloof is door de liefde werkzaam: door liefdevolle daden (Gal.5:6). Daarom: 'Och, of wij Uw geboën volbrachten! Genâ, o hoogste Majesteit! Gun door 't geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid' (De Tien Geboden:9; berijming 1773). Amen.

Gebod

Dank U, HEERE, onze God, voor deze vreugde over het doen van Uw geboden en voor het nieuwe gebod van Uw Zoon om elkaar lief te hebben zoals Hij ons heeft liefgehad. Geef ons die vreugde en gehoorzaamheid aan Uw liefdegebod, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

33 WEES OP JE HOEDE VOOR DWAALLERAARS

Lezen: 2 Johannes : 7-13

(Johannes schrijft:) Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken. (2 Johannes : 7-11)

Na zijn onderwijs over het liefdegebod schrijft Johannes over het gevaar van misleiding: 'Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is'. Ze ontkennen de ware mensheid van Jezus. Hij zou een schijnlichaam hebben aangenomen. Johannes heeft hier al eerder over geschreven: 'Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God; en elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar is de geest van de antichrist ('tegen'/'in de plaats van' Christus), waarvan u gehoord hebt dat hij komt en die nu al in de wereld is' (1 Joh.4:2,3). Hij noemt hier opnieuw de naam van de antichrist. Met het oog op het gevaar van misleiding schrijft Johannes: 'Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen'. Als je naar die dwaalleraars luistert, gaat het werk van de apostelen verloren; wat zij opgebouwd hebben, breek je af. Je loopt dan het gevaar Gods volle genadeloosheid voor je goede werken niet te ontvangen. Dat betekent minder heerlijkheid in Gods Koninkrijk! Tegenover de dwaalleer staat de leer van Christus: onderwijs van Hem en/of over Hem. Wie Gods geboden overtreedt en niet in Christus' leer blijft, die heeft geen relatie met de levende God. Maar wie in die leer blijft, die heeft een relatie met God de Vader en God de Zoon en die heeft met Hem gemeenschap door het geloof, de hoop en de liefde. En dan schrijft Johannes hoe we met dwaalleraars moeten omgaan: 'Als iemand bij u komt en deze leer – van Christus – niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken'. 'Groeten veronderstelt en bouwt de onderlinge relatie' (*Studiebijbel*). De gelovigen moeten afstand van de dwaalleraars nemen en hen op geen enkele manier welwillend tegemoet treden om zich niet één te maken met hun kwade zaken. Het gaat hier om ondermijning van de waarheid, van de leer van Christus. Blijkbaar heeft Johannes geen hoop meer op bekering voor hen, omdat ze zo vast zitten in hun dwaalleer. Wat een baken voor ons! Blijf in de leer van Christus voor gemeenschap met de Vader en de Zoon, door de Heilige Geest, amen.

Gebed

Heilige en liefdevolle Vader, dank U voor Johannes' waarschuwingen voor dwaalleraars, die misleiden, en voor de leer van Christus. Geef dat we deze waarschuwingen ter harte nemen en blijven in de leer van Christus en in de gemeenschap met U en met Jezus Christus, Uw Zoon, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

34 WEES BLIJ IN DE HEERE

Lezen: 2 Johannes 1

(Johannes schrijft:) Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.(2 Johannes : 12,13)

Johannes eindigt zijn tweede zendbrief met de mededeling dat hij nog veel te schrijven heeft, maar dat niet wil doen, omdat hij spoedig een bezoek wil brengen aan deze zuster met haar kinderen/deze gemeente met haar leden. Een persoonlijke ontmoeting en een gesprek van mond tot mond gaan boven een brief, geschreven op papier en met inkt. Dat zullen we herkennen. Je kunt in een gesprek meer zeggen - waarop de ander kan reageren - dan in een brief waarin die mogelijkheid ontbreekt. Johannes ziet uit naar het bezoek en de ontmoeting en zegt: 'Wat zullen we dan blij zijn!' Paulus eindigt zijn brieven ook vaak met de wens of het plan zijn lezers persoonlijk te bezoeken (Rom.15:23; 1 Kor.16:5,7; Gal.4:20). Johannes verwacht een volheid van vreugde. Daar heeft Jezus ook vaak over gesproken: 'Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat *Mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden*' (Joh.15:11); 'Tot nu toe hebt u (Mijn leerlingen) niets gebeden in Mijn Naam; bid en u zult ontvangen, *opdat uw blijdschap volkomen zou worden*' (Joh.16:24) en 'Maar nu kom Ik naar U toe (Vader) en spreek dit in de wereld, *opdat zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf hebben*' (Joh.17:13). Jezus en Johannes willen niets liever dan blije gelovigen, die zich met elkaar verheugen in de Heere. Paulus schrijft: 'Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw verblijd u' (Fil.4:4). Johannes eindigt met het overbrengen van de groeten van de kinderen van een andere gelovige, uitverkoren zuster/de leden van een andere christelijke gemeente. Deze groet lijkt op die van Petrus: 'U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is en Markus, mijn zoon' (1 Petr.5:13). Groeten heeft iets van zegenen. Het is goed om elkaar te zegenen: het goede van God over elkaar uit te spreken. Aan Zijn zegen is alles gelegen, ook in de onderlinge relaties. Amen.

Gebed

Dank U, Vader in de hemel, voor Johannes' plan om een bezoek te brengen, voor de gemeenschappelijke vreugde in U en voor de overgebrachte groeten. Geef ons goede contacten met medegelovigen en andere christelijke gemeenten, gemeenschappelijke vreugde in U en dat we anderen mogen groeten met Uw zegen, in Jezus' Naam, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

35 WEES GEZEGEND

Lezen: 3 Johannes: 1-8

(Johannes schrijft:) De ouderling aan de geliefde Gajus, die ik in waarheid liefheb. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. (3 Johannes : 1,2)

In zijn derde zendbrief noemt Johannes zich opnieuw als afzender 'de ouderling' (2 Johannes 1:1); waarschijnlijk in de christelijke gemeente van Efeze. Hij stuurt zijn brief 'aan de geliefde Gajus': een voor ons onbekende ouderling van een voor ons onbekende gemeente. Hij is een door God geliefde broeder en Johannes heeft hem oprecht lief. Ook hier legt Johannes een verband tussen liefde en waarheid zoals in 2 Johannes 1:1-3. God is de God van de liefde (1 Joh.4:8,16) en Hij is ook de God van de waarheid (Jer.10:10). De gelovigen gaan op Hem lijken door de vernieuwing van de Heilige Geest. En dan spreekt Johannes een zegenwens uit voor Gajus: 'Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat'. Voor de tweede keer zegt Johannes hier 'geliefde': door God geliefd. Wat is dat belangrijk om door God bemind te worden, dat te mogen horen en dat te mogen weten! Is dat niet het hoogste goed in de hemel en op de aarde? Johannes wenst Gajus toe dat het hem in alles goed gaat, in alle opzichten van het leven. Hij wenst hem totaal geluk toe. Johannes gelooft dat het met de ziel van Gajus goed gaat; met zijn innerlijke leven. Dat is een grote genade: een gezond innerlijk te hebben voor God en voor de mensen. Johannes' wens voor Gajus is dat hij ook lichamelijk gezond mag zijn. Heeft hij lichamelijke klachten? Het is ook een grote genade van God: een gezond lichaam te hebben om God en mensen daarmee te kunnen dienen. Volgens Johannes kun je een gezonde ziel hebben, terwijl je lichaam ziek is. Het eerste: een gezonde ziel hebben is het belangrijkste, want dat betekent vrede met God, met jezelf en met je medemensen. Maar lichamelijke gezondheid is ook belangrijk om God en mensen te dienen. Door ziekte kun je gehinderd worden, want je zieke lichaam kan je helemaal in beslag nemen en je hinderen in het dienen van God. God is de God van de *hele* mens: van geest, ziel en lichaam. En we hebben Zijn zegen voor ons hele mens-zijn nodig en die wil Hij ons geven. Johannes wenst Gajus deze *totale* zegen toe en dat mogen we elkaar doen en dat doen we, wanneer we onze naaste liefhebben. Aan Gods zegen is ons alles gelegen, voor geest, ziel en lichaam! Amen.

Gebed

Vader in de hemel, Schepper en Onderhouder van Uw schepping en van ons mens-zijn naar geest, ziel en lichaam, dank U voor Uw Vaderlijke zorg en zegen. Laat ons daar rijk in delen, tot eer van U, tot zegen van onszelf en van onze medemensen, in Jezus' Naam, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

36 WEES BLIJ OVER DE WAARHEID

Lezen: 3 Johannes : 1-8

(Johannes schrijft:) Want ik was zeer verblijd, toen er broeders kwamen die van uw waarheid getuigden, hoe u in de waarheid wandelt. Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. (3 Johannes : 3,4)

Na zijn zegenwens aan broeder Gajus spreekt Johannes zijn vreugde erover uit dat broeders, die hem bezocht hebben, een goed getuigenis over hem gegeven hebben: Gajus is trouw aan Gods waarheid die Hij ontvangen heeft, in leer en in leven. Hij wandelt in de waarheid als leerling van Jezus Die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh14:6). Daarin vindt Gajus zijn vermaak en vreugde. Wat een grote genade van God in een leugenachtige wereld! Hij schijnt als een licht in het donker. Zo leeft Gajus tot eer van God en tot zegen van velen. Johannes voegt toe: 'Ik heb geen grotere blijdschap dan hierover dat ik hoor dat mijn kinderen in de waarheid wandelen'. Johannes' kinderen zijn zijn leerlingen, medegelovigen in de Heere Jezus. De apostel heeft geen grotere vreugde dan wanneer hij berichten ontvangt dat zijn leerlingen in Gods waarheid blijven wandelen. Dat is de rijkste beloning voor zijn onderwijs. Dat geeft hem vreugde; vreugde over hen, maar ook vreugde in God en over God en Zijn werk dat hij in zijn geestelijke kinderen ziet. Het is verheugend wanneer ze trouw zijn aan Gods waarheid en met Jezus wandelen Die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh.14:6). Maakt het u/jou blij wanneer je kinderen of de kinderen van de christelijke gemeente in Gods waarheid ziet wandelen? Wat kan je meer vreugde geven? Amen.

Gebed

Dank U, almachtige en eeuwige God, genadige Vader in onze Heere Jezus Christus, voor Johannes' vreugde over Gajus' getuigenis en over het wandelen van zijn leerlingen in Uw waarheid. Geef dat we ook mogen leven en blij worden wanneer we horen dat anderen in Uw waarheid wandelen, in het bijzonder onze kinderen en de kinderen van Christus' Gemeente, door Uw Heilige Geest, amen.

37 ZORG VOOR DE BROEDERS

Lezen: 3 Johannes: 1-8

(Johannes schrijft:) Geliefde, u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente. U zult er goed aan doen wanneer u hen verder op weg helpt op een voor God waardige manier. Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van de heidenen. Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden. (3 Johannes : 5-8)

Na zijn zegenwens en het uitspreken van zijn blijdschap over het wandelen in de waarheid, schrijft Johannes: 'Geliefde (broeder), u handelt trouw in alles wat u doet voor de broeders en voor de vreemdelingen, die getuigd hebben van uw liefde, in aanwezigheid van de gemeente'. Blijkbaar zijn er rondreizende predikers die Gajus niet kende ('vreemdelingen'), maar gastvrij ontvangen heeft. Zijn geloof is door de liefde werkzaam geweest. In alles wat hij voor hen gedaan heeft is hij trouw geweest. Wat een goed getuigenis! Gajus heeft in praktijk gebracht wat de Hebreeënschrijver zegt: 'Laat de broederliefde blijven. Vergeet de *gastvrijheid* niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden' (13:1,2). Op hun beurt hebben deze bezoekende broeders tegenover de gemeente getuigd van de liefde die ze ontvangen hebben van Gajus en de zijnen. Wat een mooi getuigenis wordt hier van de gelovigen gegeven; van de ontvangende gemeente en van de bezoekende broeders! Hier wordt in praktijk gebracht: 'Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen...Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid' (Ps.133:1,3). Johannes wekt Gajus op om deze broeders voort te helpen op een manier waardoor God geëerd wordt, alsof men Jezus zelf helpt (Joh.13:20). Dit voorthelpen houdt in deze broeders voorzien van voedsel, geld en allerlei zaken die het reizen vergemakkelijken (Rom.15:24; 1 Kor.16:6; 2 Kor.1:16). Paulus heeft Titus eenmaal aangespoord: 'Doe de wetgeleerde Zenas en Apollos zorgvuldig uitgeleide, zodat het hun aan niets ontbreekt' (3:13). Johannes noemt ook de reden om de bezoekende broeders verder op weg te helpen: 'Want zij zijn voor Zijn Naam uitgegaan, zonder iets aan te nemen van de heidenen'; van hen die niet geloven. Ze zijn uitgegaan in de Naam van Christus en hebben geen steun aangenomen van niet-gelovige heidenen. Ze hebben op Jezus vertrouwd voor hun levensonderhoud en hebben zich niet als bedelaars gedragen bij hen die buiten Christus' Gemeente zijn; ook om niet afhankelijk van hen te worden. Ten slotte schrijft Johannes: 'Wij moeten dan zulke mensen ontvangen, opdat wij medearbeiders van de waarheid mogen worden'. Daardoor worden de leden van Gajus' gemeente medewerkers van het Evangelie. Wat een voorrecht en wat een verantwoordelijkheid! Het gaat om de voortgang van het Evangelie en daarbij zijn alle gelovigen betrokken, ieder op zijn eigen plaats en met een eigen taak, met de mogelijkheden door God gegeven! Zo worden mensen gered, gelovigen opgebouwd en God verheerlijkt! Amen.

Gebed

Hemelse Vader, dank U voor het goede getuigenis over de christelijke gemeente ten aanzien van haar zorg voor broeders en vreemdelingen en voor hun getuigenis over de gemeente. Geef dat we Uw kinderen goed ontvangen en voorthelpen in de dienst van het Evangelie, zodat we medearbeiders van Uw waarheid mogen zijn of worden, in Jezus' Naam, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

38 VOLG HET GOEDE NA

Lezen: 3 Johannes: 9-15

(Johannes schrijft:) Ik heb aan de gemeente geschreven; maar Diotrefes, die steeds onder hen de eerste wil zijn, erkent ons niet. Daarom zal ik, als ik kom, de werken die hij doet, in herinnering brengen. Hij belastert ons met kwaadachtige praatjes; en hiermee nog niet tevreden, erkent hijzelf de broeders niet en verhindert het hun die het wel willen doen en stoot hen uit de gemeente. Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien. (3 Joh.: 9-11)

Na het goede getuigenis over de christelijke gemeente en de broeders die haar bezochten schrijft Johannes over een zekere Diotrefes ('door de god Zeus opgevoed'), een moeilijk gemeentelid of mede-ouderling. Hij speelt de baas in de gemeente en hij erkent Johannes en zijn medewerkers niet. Hij belastert hen met kwaadaardige praatjes, ondermijnt hun gezag en gooit mensen uit de gemeente die hun gezag wel erkennen. Deze man is een ramp voor het gemeentelieven! Johannes is van plan om tijdens zijn bezoek aan de gemeente Diotrefes te ontmaskeren. Hij wil zijn slechte werken in herinnering brengen, die openbaar maken, om de gemeenteleden voor hem te waarschuwen. Johannes zegt niet dat hij Diotrefes tot bekering wil brengen. Is hij te ver gegaan dat dit niet meer mogelijk is? Johannes zegt tegen zijn geliefde – door God beminde – Gajus: 'Volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet, is uit God; maar wie kwaad doet, heeft God niet gezien'. Hij moet niet het kwade navolgen – wat Diotrefes doet – maar het goede: dat wat goed is in Gods ogen. Wie goed doet is uit God, de Bron en Gever van alle goed, maar wie het kwade doet: Gods liefdesgeboden overtreedt, kent God niet, heeft geen relatie met Hem. Aan de vrucht herkent men de boom; het vat geeft uit wat het in heeft. Wat een aanbeveling om het goede te doen: om Gods geboden te doen uit liefde en dankbaarheid en wat een waarschuwing tegen het kwade! Het goede doen kunnen we niet uit onszelf, maar de Heilige Geest werkt het willen en het werken in ons, tot eer van God en tot zegen van velen! Jezus heeft gezegd: 'Ik ben de Wijnstok, u de ranken; wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt u niets doen...Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent' (Joh.15:5,8). Bidden we voor onszelf en voor anderen: 'Laat m' in U blijven, groeien, bloeien, o Heiland, Die de Wijnstok zijt! Uw kracht moet in mij overvloeien, of 'k ben een wis verderf gewijd. Doorstroom, beziel en zegen mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!' (*Hervormde Gezangen 1938*, no.229:1). Amen.

Gebed

Dank U, genadige Vader in onze Heere Jezus Christus, voor dit waarschuwend bericht over Diotrefes en de oproep om het goede te doen met de verzekering dat wie goed doet, uit God is. Bewaar ons voor het gedrag van Diotrefes in Christus' Gemeente en doe ons het goede navolgen vanuit de Wijnstok, Jezus Christus, Uw Zoon, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

39 ZORG VOOR EEN GOED GETUIGENIS

Lezen: 3 Johannes : 9-15

(Johannes schrijft:) Van Demetrius is een goed getuigenis gegeven door allen en door de waarheid zelf; en ook wij geven een goed getuigenis van hem en u weet dat ons getuigenis waar is. (3 Johannes :12)

Na het slechte getuigenis over Diotrefes laat Johannes een goed getuigenis volgen over een voor ons onbekende Demetrius ('aan Demeter gewijd', de godin van de vruchtbaarheid); waarschijnlijk een medewerker van Gajus. Alle medegelovigen geven van hem een goed getuigenis en dat doet ook de waarheid zelf: het Evangelie van de Heere Jezus Christus. Hij leeft uit de waarheid en overeenkomstig de waarheid. Ook Johannes zelf en zijn medewerkers geven een goed getuigenis van hem. En Johannes voegt er aan toe: 'en u weet dat ons getuigenis waar is'. Het is dus een betrouwbaar getuigenis. Gajus en wij behoeven er niet aan te twifelen. Wat zal Gajus dit getuigenis bemoedigd hebben! Wat een verschil met het getuigenis over de moeilijke Diotrefes! Demetrius heeft een drievoudig, goed getuigenis, dat voortduurt: van alle medegelovigen, van de waarheid van het Evangelie zelf en van Johannes en zijn medewerkers (Deut.19:15; 1 Joh.5:8). Wat een grote genade van God en wat een zegen voor Christus' Gemeente! In het leven van Demetrius schittert het werk van God en dat wordt door anderen opgemerkt. Het belangrijkste daarbij is het getuigenis van de waarheid zelf; van God Die de waarheid is, van Jezus, Die 'de Weg, de Waarheid en het Leven' is (Joh.14:6) en van de Heilige Geest, Die met onze getuigenis getuigt dat we kinderen van God zijn (Rom.8:16). Maar ook het getuigenis van medegelovigen is belangrijk, tot bemoediging van onszelf en van hen. Om God daardoor te verheerlijken. Het is Zijn werk en Hem komt toe alle dank, lof en aanbidding! Amen.

Gebed

Vader in de hemel, dank U voor dit drievoudige, goede getuigenis over Uw kind en dienaar Demetrius. Geef ook ons een goed getuigenis door de waarheid van het Evangelie, door Uw Heilige Geest en door medegelovigen, tot eer van U, tot opbouw van Christus' Gemeente en tot de komst van Uw Koninkrijk, amen.

40 ONTVANG DE VREDE VAN GOD

Lezen: 3 Johannes 1

(Johannes schrijft:) Veel had ik te schrijven, maar ik wil u niet schrijven met inkt en pen. Ik hoop u namelijk spoedig te zien en dan zullen wij van mond tot mond spreken. Vrede zij u! De vrienden groeten u. Groet de vrienden ieder bij naam. (3 Johannes : 13-15)

Johannes sluit zijn derde en laatste zendbrief af zoals hij zijn tweede brief heeft beëindigd (2 Joh.: 12,13): hij heeft nog veel te schrijven, maar hij doet dat niet, omdat hij spoedig tot Gajus en de christelijke gemeente wil komen om van mond tot mond met hen te spreken. Mondeling contact gaat boven schriftelijk contact, omdat er dan de mogelijkheid is van communicatie, van woord en weerwoord. Hij wenst Gajus en de gemeente vrede (Hebr. *sjaloom*) toe: de vrede van God, die alle verstand te boven gaat; een volheid en overvloed van zegeningen (Gal.6:16; Ef.6:23; 2 Thess.3:16; 1 Petr.5:14). Johannes' vrienden: medewerkers en medegemeenteleden groeten Gajus en de gemeente en Johannes vraagt om hun groeten aan de vrienden over te brengen en om dat heel persoonlijk te doen. Niemand gaat op in de gemeente. Ieder gelovige heeft een eigen persoonlijkheid. Zo krijgt de gemeenschap van de heiligen, van de gelovigen, gestalte. God de Vader heeft één volk, Jezus heeft één lichaam en bruid en de Heilige Geest heeft één tempel. Het is een grote genade wanneer deze eenheid geloofd en in praktijk gebracht wordt. Daarvan geldt: 'Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook eensgezind samenwonen...Want daar gebiedt de HEERE de zegen en het leven tot in eeuwigheid' (Ps.133:1,3). Amen.

Gebed

Dank U, heilige en liefdevolle Vader, voor Johannes' vredegroet voor Gajus en de gemeente en voor de andere groeten over en weer. Laat ons in Uw vrede delen en geef dat de gemeenschap van de heiligen mag groeien en bloeien tot eer van Uw Naam, tot opbouw van Christus' Gemeente en tot de komst van Uw Koninkrijk voor Israël en de volken, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.

GEBED

Heilige en liefdevolle Vader in de hemel,

dank U voor Uw werk in en door Johannes, Jezus' leerling, voor zijn Brieven, voor de vertaling en de verklaring ervan en voor deze luisteroefeningen;

ik bid U dat we Johannes' Brieven lezen met ons oog en met ons hart, dat we in U, Heere Jezus geloven en door te geloven in U het leven hebben in Uw Naam, tot opbouw van Christus' gemeente en tot de komst van Uw Koninkrijk voor Israël en de volken, door Uw Heilige Geest, amen.

LITERATUUR

Naast het zelf luisteren heb ik gebruik gemaakt van:

Bette, J.C., e.a., *Studiebijbel. Hebreeën tot en met Judas*, Veenendaal, 1988.

Lalleman, P.J., *1,2,3 Johannes*. Brieven van een kroongetuige, Kampen, 2005.

Ouweneel, W. J., *Beknopt Commentaar op het Nieuwe Testament*, Hoornaar, 2021, deel 2.