

Volg Mij!



## **VOLG MIJ!**

Bijbels dagboekje over leerling van Jezus zijn

door M.D. Geuze, hervormd emeritus-predikant  
in de Protestantse Kerk in Nederland

*En Jezus zei tegen hen (Simon Petrus en Andreas): Kom achter  
Mij en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt.*

(Markus 1:17)

*Jezus zei tegen hem (Petrus): Als Ik wil dat hij (Johannes) blijft  
totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volg u Mij!*

(Johannes 21:22)

*Wees navolgers van mij (Paulus), zoals ik navolger van  
Christus ben.*

(1 Korinthiërs 11:1)



## WOORD VOORAF

‘Hoe word je een leerling van Jezus en hoe leef je als Zijn leerling?’ ‘Hoe leer je in Hem geloven, op Hem hopen en Hem liefhebben?’ Belangrijke vragen, die gesteld en beantwoord zijn vanaf Zijn komst op aarde aan het begin van de christelijke jaartelling. In onze tijd is er een groeiende belangstelling voor het leerling van Jezus zijn in een niet-christelijke samenleving. Veel boeken over discipelschap zijn al gepubliceerd. Waarom dan nog een boekje over dit onderwerp? Om samen naar het Woord van God te luisteren, in het bijzonder naar het tweede deel van de Bijbel: het Nieuwe Testament. Om te ontdekken hoe Joodse mannen en vrouwen leerlingen van Jezus worden, wat Jezus voor hen betekent en hoe Hij hun leven verandert. ‘Hoe dichterbij de bron (de Bijbel als het Woord van God), hoe zuiverder het water van de rivier’.

De situatie van Jezus’ eerste leerlingen is uniek. Ze leven als Joodse gelovigen op de grens van het oude en nieuwe verbond, terwijl wij leven in het nieuwe verbond, dat Jezus heeft ingewijd met Zijn bloed (Lk.22:20, met de uitstorting van Zijn Heilige Geest als gave van het nieuwe verbond (Ezech.36:27). Het is goed om dat verschil in situatie in het oog te houden. Toch kunnen we van Jezus’ omgang met Zijn leerlingen en van Zijn onderwijs aan hen veel leren; leren voor het onderwijs in Zijn Gemeente door middel van de prediking, de catechese, het kringwerk en de pastorale zorg. Daarom: Neem en lees, bid en overdenk, overweeg en pas

toe wat Jezus ons geeft door Zijn voorbeeld en door Zijn onderwijs, in woorden en daden, tot opbouw van Zijn Gemeente en tot uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Graag draag ik dit boekje op aan Christus' hele Gemeente en aan iedere plaatselijke gemeente en gelovige in het bijzonder.

Met hartelijke groet en zegenbede, Uw M.D. Geuze

Nunspeet, december 2020

## INHOUD

1. Jezus roept (Mk.1:16-18) - 9
2. Jezus geeft onderwijs (Lk.11:1-4) - 12
3. Jezus geeft onderwijs over Zijn Vader (Joh.17:6,26) -  
15
4. Jezus geeft onderwijs over zichzelf (Mt.26:63,64) - 18
5. Jezus geeft onderwijs over Zijn Geest (Joh.16:12-15) -  
21
6. Jezus geeft onderwijs over het Koninkrijk  
(Mt.22:1,2) -24
7. Jezus geeft onderwijs over het grote gebod  
(Mt.22:36-40) - 27
8. Jezus vergeeft (Mk.2:5,10-12) - 30
9. Jezus geneest (Mk.1:40-42) - 33
10. Jezus bevrijdt (Mk.1:23-26) - 36
11. Jezus wekt doden op (Lk.7:14-16) - 39
12. Jezus bidt (Joh.17:1,5,9,20) - 42
13. Jezus kiest uit (Mk.3:13-15) - 45
14. Jezus schakelt in (Lk.9:1,2; 10:1) - 48
15. Jezus bereidt voor(Mk.1:14,15; Mt.16:16,18,21) -  
51
16. Jezus stelt het avondmaal in (Lk.22:19,20) - 54
17. Jezus stelt de doop in (Mt.28:19) - 57
18. Jezus lijdt (Lk.22:44; Mt.27:45,46) - 60
19. Jezus sterft (Joh.19:30-35) - 63
20. Jezus leeft (1 Kor.15:3,4; Openb.1:17,18) - 66

21. Jezus verschijnt (Mk.16:9-11; 1 Kor.15:3, 5-9) - 69
22. Jezus beveelt de verkondiging van het Evangelie (Lk.24:46-48) - 72
23. Jezus belooft Zijn Heilige Geest (Hand.1:7,8) - 75
24. Jezus neemt plaats op Gods troon (Lk.24:50,51) -78
25. Jezus stort Zijn Geest uit (Hand.2:4) - 81
26. Jezus vormt Zijn Gemeente (Hand.2:41,42) - 84
27. Jezus breidt Zijn Gemeente uit (Hand.6:7; 28:31) - 87
28. Jezus blijft bij Zijn Gemeente (Hand.18:9,10) - 90
29. Jezus voltooit Zijn Gemeente (Ef.4:13,15) - 93
30. Jezus komt terug voor Zijn Gemeente (Joh.14:2,3) - 96
31. Jezus viert bruiloft met Zijn Gemeente (Openb.19:7-9) - 99

Gebed - 103

Lied - 105

Literatuur - 107



# 1 JEZUS ROEPT

Lezen:Markus 1:14-20

*(Markus vertelt:) En toen Hij (Jezus) bij de zee van Galilea wandelde, zag Hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. (Markus 1:16-18)*

Jezus, de Messias van Israël, begint Zijn werk onder Zijn volk met het verkondigen van het Evangelie van het Koninkrijk van God: 'De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie'. Wat een vreugdevolle boodschap! De heilstijd – voorzien door de profeten van Israël - is nu aangebroken en het Koninkrijk van God is nu dichtbij gekomen: God *is* Koning en Hij *wordt* Koning; mensen erkennen Hem als Koning en gaan Hem dienen. De wedergeboorte, de vernieuwing van hemel en aarde, staat voor de deur, tot zegen van Israël en van de volken. Wat een voorrecht om in die tijd te leven, om dat mee te maken! Deze boodschap is een indringende boodschap! Jezus roept op tot bekering: een verandering in hoofd, hart en handen en tot geloof: kinderlijk vertrouwen op de blijde boodschap van de komst van Gods Koninkrijk!

Wat bekering en geloof inhouden, wordt duidelijk in de

roeping van Jezus' eerste leerlingen: de broers Simon en Andreas en de broers Jakobus en Johannes. Onder hen zijn leerlingen van Johannes de Doper die Jezus eerder hebben ontmoet (Joh.1:35-43). Na die ontmoeting zijn ze weer aan het werk gegaan in hun vissersberoep. Nu komt Jezus langs, terwijl Simon en Andreas met hun werpnet aan het vissen zijn en Jakobus en Johannes hun netten aan het herstellen zijn. Jezus spreekt hen aan, terwijl ze aan het werk zijn. Hij zegt tegen hen: 'Kom achter Mij en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt'. Wat een bevel én wat een belofte! Hij roept ze weg uit hun beroepsarbeid voor hun levensonderhoud om achter Hem te komen: Hem voorop laten gaan en Hem volgen; om Zijn leerlingen te worden, om bij hem op school te komen, met Hem optrekken en Hem dienen. Jezus belooft hun een nieuwe levensbestemming: niet langer vissen vangen, maar mensen vangen voor het Koninkrijk van God! Een ingrijpende levensverandering met grote gevolgen voor hen zelf, voor hun gezin en familie! Ze zullen niet langer thuis zijn, maar bij Jezus. Jakobus en Johannes zullen niet langer hun vader Zebedeüs helpen bij het vissen. Hij verliest in hen arbeidskrachten en opvolgers in het vissersberoep. . Jezus roept met gezag en onmiddellijk geven ze aan Zijn roeping gehoor. Simon en Andreas verlaten hun netten en ze volgen Jezus. Jakobus en Johannes verlaten hun vader Zebedeüs met de loonarbeiders en gaan Jezus achterna. Ze worden leerlingen van Jezus én medewerkers in Zijn dienst. Roeping tot het heil in Jezus

én roeping tot Zijn dienst vallen bij hen samen. Jezus' roeping is heel persoonlijk, maar niet beperkt tot henzelf. Ze worden als broers geroepen. Naast natuurlijke banden zijn er nu geestelijke banden om elkaar tot steun te zijn! Tegen de gevangenebewaarder in Filippi zeggen Paulus en Silas: 'Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden, u *en uw huisgenoten*' (Hand.16:31). In de roeping van de enkeling heeft God velen op het oog! Gered om anderen te redden.

Voor het volgen van Jezus is Zijn roeping bepalend, toen en vandaag. Lichamelijk is Hij niet meer bij ons. Hij roept nu mensen door Zijn Geest en Woord, door de verkondiging van het Evangelie en door het werk van Zijn Geest in het menselijk hart en leven. Hoor je Zijn roepstem en gehoorzaam je die? Hij wil je inschakelen bij Zijn roeping van anderen. Wat een voorrecht én wat een opdracht (Mt.28:19)! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw roeping, toen en vandaag. Geef dat we die gehoorzamen en trouw blijven, en ons door U laten gebruiken, door de kracht van Uw Geest, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat ging er vooraf aan Jezus' roeping? En bij ons?
2. Wat gebeurt er wanneer Jezus mensen roept?
3. Wat betekenen je voor anderen door Jezus' roeping?

## 2 JEZUS GEEFT ONDERWIJS

Lezen: Lukas 11:1-13

*En het gebeurde, toen Hij (Jezus) ergens aan het bidden was, dat één van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt... (Lukas 11:1-4)*

Joodse godsdienstleraren (rabbi's, rabbijnen) geven aan hun leerlingen onderwijs. Johannes de Doper en Jezus doen dat ook. Anders dan de godsdienstleraren van Zijn tijd *roept* Jezus Zijn leerlingen. Ze melden zich niet vrijwillig bij Hem aan. Jezus' leerlingen verkeren steeds in Zijn omgeving. Hij noemt ze Zijn lieve kinderen en vrienden (Joh.13:33; 21:5; 15:14,15). Hij heeft een vertrouwelijke relatie met hen; een relatie minder afstandelijk dan bij ons in het onderwijs. Drie jaar lang krijgen Jezus' leerlingen onderwijs van Hem. Hij onderwijst hen door Zijn *voorbeeld*, door Zijn *woorden* en door Zijn *dad*en. Na Zijn opstanding geeft Hij hun nog veertig dagen onderwijs 'over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen' (Hand.1:3). Wat een goede Leraar is Hij voor hen! Geen betere is er te vinden. Jezus onderwijst met gezag en er gaat kracht van Zijn onderwijs uit! Hij onderwijst als gezaghebbende en niet zoals de Schriftgeleerden (Mt.7:29). Jezus' leven is *voorbeeldig*! Op Zijn

vraag: 'Wie van u overtuigt Mij van zonde?' (Joh.8:45) moet ieder het antwoord schuldig blijven. Wanneer Jezus aan het bidden is – Hij zal hardop gebeden hebben zoals toen gebruikelijk – vraagt één van Zijn leerlingen: 'Heere, leer ons bidden'. Jezus' voorbeeld leidt tot deze vraag. Later wast Jezus de voeten van Zijn leerlingen en geeft hun een voorbeeld om te doen wat Hij gedaan heeft (Joh.13:14,15). Nog veel meer voorbeelden geeft Jezus aan Zijn leerlingen om Hem daarin na te volgen. Zijn grootste voorbeeld is dat Hij Zijn leven geeft voor Zijn schapen en vrienden (Joh.10:11,15; 15:13).

Jezus onderwijst Zijn leerlingen door Zijn *woorden*; gesproken in het openbaar én in hun kring. Denk aan Zijn bergrede (Mt.5-7) en aan Zijn gelijkenissen, die Hij in het bijzonder aan Zijn leerlingen uitlegt (Mk.4:33,34; Mt.13:36-43). De Evangeliebeschrijvingen staan vol met onderwijs van Jezus. Vóór Zijn hemelvaart draagt Hij Zijn leerlingen op om uit te gaan naar alle volken, die tot Zijn leerlingen te maken, hen te dopen en in praktijk leren brengen 'alles wat Ik u geboden heb'. Zelf leerlingen van Jezus geworden en door Hem onderwezen, moeten ze op hun beurt de volken leerlingen maken en hen onderwijzen. Hij belooft hun daarbij Zijn tegenwoordigheid voor alle dagen, tot de voleinding van de wereld (Mt.28:19,20). Hij wil hen daarbij helpen door Zijn Heilige Geest!

Jezus onderwijst Zijn leerlingen door Zijn *daden*. Hij bevestigt Zijn onderwijs door tekenen van Zijn Koninkrijk op te richten, die heen wijzen naar de volheid van Zijn Koninkrijk dat komt. Hij spreekt vergeving van zonden uit en vergeeft (Mk.2:5,10). Hij spreekt genezing uit en geneest (Mk.2:11,12). Hij spreekt bevrijding uit en er vindt bevrijding plaats (Mk.5:8,15). Hij roept doden op uit de dood en ze leven (Mk.5:41,42). Hij bestraft de wind en de zee en de wind gaat liggen en de zee wordt stil (Mk.4:39). Er zijn nog veel meer daden van Jezus als tekenen van Zijn Koninkrijk (Joh.21:25). Zijn woord is daad! Hij verricht deze daden om Zijn onderwijs te bevestigen en om mensen tot geloof te brengen en door het geloof te laten leven (Joh.20:31); in kinderlijk vertrouwen op Hem. Een leerling van Jezus leeft van Zijn onderwijs door Zijn Geest en Woord én onderwijst anderen, door zijn leven, woorden en daden. Amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw onderwijs. Maak ons goede leerlingen van U, die Uw onderwijs in praktijk brengen en anderen onderwijzen, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Ken je nog meer voorbeelden die Jezus gegeven heeft?
2. Wat heeft Jezus aan Zijn leerlingen onderwezen?
3. Gebeuren er nog tekenen van het Koninkrijk? Waarom (niet)? Zo ja, welke?

### 3 JEZUS GEEFT ONDERWIJS OVER ZIJN VADER

Lezen: Joh.17:1-19

*(Jezus bidt): Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen die U mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van U en U hebt hen Mij gegeven en zij hebben Uw woord in acht genomen...En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is en Ik in hen (Joh.17:6,26)*

Jezus onderwijst Zijn leerlingen door Zijn leven, Zijn woorden en Zijn daden; door wie Hij is en door wat Hij doet. En wat onderwijst Hij nu aan Zijn leerlingen? Jezus spreekt hierover in het gebed dat Hij als Hogepriester van Zijn volk en van Zijn Gemeente uitspreekt in Johannes 17. Hij heeft de Naam van Zijn Vader bekendgemaakt aan de gelovigen, aan hen die Zijn Vader aan Hem gegeven heeft uit de Godvijandige wereld. Ze hebben die genadegave van God ontvangen. Wat een voorrecht én wat een verantwoordelijkheid! Ze mogen de Naam van Jezus' Vader kennen, van de HEERE, de God van Israël. Zijn Naam is 'Ik ben Die Ik ben': Ik ben erbij, Ik ben de Eeuwigtrouwe. Hun kennen van die Naam is een voortgaand kennen, want Jezus zegt: 'En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt en *zal Die bekendmaken*'. In het kennen van die Naam raken ze nooit uitgeleerd. Ze ontdekken steeds nieuwe schat-

ten in die Naam; de schatten van Zijn eeuwige, verkiezende liefde, van Zijn scheppende en onderhoudende liefde, van Zijn trekkende en adopterende liefde en van Zijn voltooiende liefde. In Zijn afscheidsgesprek met Zijn leerlingen in de Paaszaal spreekt Jezus veel over Zijn Vader: over het huis van Zijn Vader (14:2), over het komen tot Zijn Vader (14:6), over zichzelf als het beeld van Zijn Vader (14:9), over de eenheid met Zijn Vader (14:10,11), over het heengaan naar Zijn Vader (14:12), over de verheerlijking van Zijn Vader (14:13), enz. Jezus is vol van Zijn Vader en Zijn mond loopt over om over Hem te vertellen. Het kennen van de Vader heeft Jezus' leerlingen ertoe geleid om het woord van de Vader in praktijk te brengen. Ze zijn niet alleen hoorders van Jezus' onderwijs over Zijn Vader geweest, maar ook daders. Wat een heerlijke vrucht, tot eer van de Vader en van Jezus en tot zegen van henzelf en van velen!

Aan het eind van Zijn gebed spreekt Jezus opnieuw over het bekendmaken van de Naam van Zijn Vader: 'En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is en Ik in hen'. Hij zal doorgaan met het bekendmaken van de Naam van Zijn Vader. Hij zal dat doen door Zijn Heilige Geest, over Wiens werk Hij gesproken heeft in Johannes 14-16. De Heilige Geest doet ons Jezus en Zijn Vader kennen, voor het eerst en opnieuw. Hij zal dat blijven doen om de liefde van de Vader, die Hij voor Jezus heeft, aan Jezus' leerlingen te geven. Die zal in hen wonen en die zal hen vervullen. Ze



zullen delen in de liefde van de Vader voor Zijn Zoon en Jezus zelf zal in hen zijn. Wat een rijkdom! ‘Wie dit wonder vatten wil, zijn verstand staat vol eerbied stil’. Zie, hoe grote liefde de Vader voor Zijn Zoon heeft én aan de gelovigen geeft! De hemelse Vader wil dat Zijn kinderen vol zijn van Zijn liefde en van Jezus, Zijn Zoon, door het wondere werk van de Heilige Geest! Wat een perspectief om voor te danken, Hem daarvoor te loven en te aanbidden, maar ook om dat te verwachten en daar om te bidden, voor onszelf én voor Christus’ Gemeente! Om vervuld te worden tot heel de volheid van God: tot alles wat God de Vader heeft uitgedacht en beschikt, tot alles wat God de Zoon op het kruis heeft verworven en door Zijn opstanding aan het licht heeft gebracht en tot alles wat de Heilige Geest bedient door de verkondiging van het Evangelie en door Zijn werk in mensenlevens! Aan het kennen van de hemelse Vader hebben leerlingen van Jezus volmaakt genoeg en ze krijgen van Hem nooit genoeg! Halleluja! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw onderwijs over Uw Vader. Geef dat we Hem leren kennen, hoe langer hoe meer, door Uw Heilige Geest, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over God de Vader?
2. Hoe kun je God de Vader beter leren kennen?
3. Wat betekent God de Vader voor jou?

## 4 JEZUS GEEFT ONDERWIJS OVER ZICHZELF

Lezen: Mattheüs 26:57-68

*... En de hogepriester antwoordde Hem (Jezus): Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van de levende God. Jezus zei tegen hem: U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. (Mattheüs 26:63,64)*

Vanaf het begin van Zijn optreden maakt Jezus zich als Messias bekend aan Zijn volk Israël, in het bijzonder aan Zijn leerlingen. Hij doet dat door Zijn leven, Zijn woorden en Zijn daden. De Evangeliebeschrijvingen staan daar vol van. Jezus maakt zich bekend als Profeet. Hij ontvangt openbaringen van Zijn Vader en verkondigt die (Joh.17:6,26). Jezus spreekt over Zijn Priesterschap. Hij zal Zijn leven geven als offer, als losprijs voor velen om die vrij te kopen (Mk.10:45; Lk.22:19,20). Aan het einde van Zijn leven treedt Hij op als Priester. Hij is Priester en offer tegelijk. Vanaf het begin maakt Jezus zich bekend als de Messias, de Koning van Israël. Hij leeft en Hij werkt koninklijk! Voor Pontius Pilatus legt Hij de goede belijdenis af over Zijn Koningschap (1 Tim.6:13). Hij zegt tegen hem: 'U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de

waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor' (Joh.18:37). Jezus is de Koning van de waarheid! Boven Jezus' kruis staat: 'Jezus de Nazarener, de Koning van de Joden' in drie talen: Hebreeuws, Grieks en Latijn' (Joh.19:19-22) als een publieke proclamatie! Na Zijn opstanding zegt Hij als Koning: 'Mij is gegeven alle (vol)macht in hemel en op aarde' (Mt.28:18). Hij regeert hemel en aarde in Naam van Zijn Vader!

Jezus getuigt van zichzelf voor de Joodse hoge raad. Zijn leven is dan in gevaar. Zijn doodvonnis staat al vast. De raadsleden zoeken een valse (!) getuigenverklaring om Jezus te kunnen doden, maar ze kunnen die niet vinden. Ten slotte komen er twee valse getuigen die gehoord hebben over wat Jezus van de tempel van Zijn lichaam heeft gezegd: 'Breek deze tempel af en in drie dagen zal Ik hem laten herrijzen' (Joh.2:19). Ze hebben deze woorden niet begrepen en die toegepast op de tempel in Jeruzalem. Jezus zou zich aan de tempel hebben vergrepen en dat is een grote misdaad (Hand.6:13,14). Jezus antwoordt op al die valse beschuldigingen niet. Hij staat daar boven en Hij hoeft zich niet te verdedigen voor wat Hij niet gezegd heeft. Zo schiet het schijnproces tegen Jezus niet op. Ten einde raad zegt Kajafas, de voorzitter van de raad, tegen Jezus: 'Ik bezweer U bij de levende God, dat U ons zegt of U de Christus bent, de Zoon van God'. Hij vraagt dit onder ede. Nu kan én wil Jezus niet zwijgen, want dit raakt Zijn Messiasschap. Hij antwoordt de hogepriester: 'U hebt het gezegd. Maar Ik zeg u: Van nu aan zult u de

Zoon des mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel'. Jezus zegt tegen hem: 'Dat zijn uw woorden. Weet je wel wat je daarmee zegt?' Daarna spreekt Hij uit eigen beweging en met gezag over Zijn zitten aan de rechterhand van de kracht van God en Zijn komen op de wolken van de hemel. Deze woorden herinneren aan Psalm 110:1: 'De HEERE heeft tot Mijn Heere gesproken: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor Uw voeten' en aan Daniël 7:13: 'En zie, er kwam met de wolken van de hemel iemand als een Mensenzoon en Hij kwam tot de Oude van dagen (God)'. Deze profetische woorden past Jezus op zichzelf toe en Hij zegt dat ze nu in vervulling gaan. Ze spreken over Zijn verhoging aan de rechterhand van Zijn Vader en over Zijn terugkomst in heerlijkheid. Leerlingen van Jezus leren Hem hoe langer hoe beter kennen en liefhebben. Met Petrus belijden ze: 'Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd' (Joh.21:17). Amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw zelfgetuigenis. Geef dat we het geloven en U verwachten, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over Jezus?
2. Hoe kun je Jezus beter leren kennen?
3. Wat betekent Jezus voor je?

## 5 JEZUS GEEFT ONDERWIJS OVER ZIJN GEEST

Lezen: Johannes 16:12-15

*(Jezus zegt:) Nog veel heb Ik tegen u (Mijn leerlingen) te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid, zal Hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want Hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat Hij gehoord zal hebben, zal Hij spreken en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom heb Ik gezegd dat Hij het uit het Mijne zal nemen en het u zal verkondigen. (Johannes 16:12-15)*

Vóór Zijn heengaan naar Zijn Vader geeft Jezus veel onderwijs aan Zijn leerlingen over de Heilige Geest, Die bij hen zal blijven en in hen zal wonen (Joh.14:16,17). Hij zal van Jezus getuigen en dat zullen Zijn leerlingen ook doen (Joh.15:26,27). Hij zal de Godvijandige wereld overtuigen van de zonde van ongeloof, van Jezus' gerechtigheid en van Gods oordeel over satan, Zijn tegenstander (Joh.16:7-11). Jezus wil nog veel meer vertellen, maar Hij beseft dat Zijn leerlingen dit nu nog niet kunnen dragen. Ze hebben genoeg gehoord en ze kunnen alles niet bevatten, maar dit zal zo niet blijven. Jezus belooft hun de Heilige Geest als Gids naar de volle waarheid van God. Hij zal voorzien in wat nu nog

teveel voor hen is. Wat een liefde en zorg van Jezus voor Zijn leerlingen! Wat is Hij een goede Leraar Die rekening houdt met het bevattingsvermogen van Zijn leerlingen. De Geest zal hen bij de hand nemen en hen leiden van stap tot stap. Hoe langer hoe meer zullen ze God leren kennen: Vader, Zoon en Heilige Geest!

Jezus belooft opnieuw de komst van de Heilige Geest. Hij spreekt er heel stellig over. Hij noemt Hem opnieuw 'de Geest van de waarheid' (14:17; 15:26), nu voor de derde keer. Het is de Geest van God, Die de waarheid zelf is en de Geest van Jezus, Die de Weg, de Waarheid en het Leven is (Joh.14:6). De Geest van de waarheid in een leugenachtige wereld! Wat een genadegeschenk! Deze Geest zal hen de weg wijzen in heel de waarheid van God: de Schepper, de Onderhouder, de Verlosser en de Voltooier. In de hele wereld van het Koninkrijk van God voor Israël en de volken; om getroost te leven en zalig te kunnen sterven. De Heilige Geest, Die in Jezus' leerlingen woont, zal hun Gids zijn, hun Leraar. Er is geen betere, want Hij kent God als geen ander. Hij onderzoekt alle dingen, zelfs de diepten van God (1 Kor.2:10). De Heilige Geest is de meest bekwame en de meest gewillige Gids en Leraar. Mag Hij je binnenleiden in de hele waarheid van God?

Verder zegt Jezus over de Heilige Geest dat Hij niet vanuit zichzelf spreekt. Hij luistert naar de Vader en naar Jezus en wat Hij hoort spreekt Hij en toekomstige dingen verkondigt Hij. De Heilige Geest is de Geest van de

profetie en Jezus' leerlingen zullen profeteren. De belofte van Joël: 'Daarna zal het geschieden dat Ik Mijn Geest zal uitstorten op alle vlees: *uw zonen en dochters zullen profeteren...*(2:28,29) zal in vervulling gaan. Wat een heerlijke belofte; om de vervulling ervan biddend te verwachten! De Heilige Geest doet nog meer: Hij zal Jezus' persoon en werk groot maken, zodat die gaan stralen. Hij zal dat doen door alles uit Jezus te nemen en uit Zijn Vader, want Zij leven in gemeenschap van goederen. Jezus is de Erfgenaam van hemel en aarde (Hebr.1:2). De Heilige Geest is de grote Bedienaar van de schatten van de Vader en van de Zoon en Hij schenkt die door de verkondiging van het Evangelie. Het woord 'verkondigen' komt hier drie keer voor. Wat is de verkondiging belangrijk!

Leerlingen van Jezus luisteren, ontvangen en geven aan anderen door: nieuwe en oude dingen van het Koninkrijk van God (Mt.13:52). Amen

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw onderwijs over Uw Heilige Geest. Geef dat we Hem hoe langer hoe beter leren kennen, liefhebben en volgen, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over de Heilige Geest?
2. Hoe kun je de Heilige Geest beter leren kennen?
3. Wat betekent de Heilige Geest voor je?

## 6 JEZUS GEEFT ONDERWIJS OVER HET KONINKRIJK VAN GOD

Lezen: Mattheüs 22:1-14

*En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen (de leiders van het volk) door gelijkenissen en zei: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had en hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen...(Mattheüs 22:1,2)*

Het Koninkrijk van God staat in het onderwijs van Jezus centraal: God *is* Koning en Hij *wordt* Koning; als Koning erkend en gediend. Aan het begin van Zijn optreden predikt Jezus het Evangelie van het Koninkrijk: 'De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeer u en geloof het Evangelie' (Mk.1:14,15). Aan het einde van Zijn leven op aarde spreekt Hij met Zijn leerlingen 'over de dingen die het Koninkrijk van God betreffen' (Hand.1:3). Jezus heeft het Koninkrijk *geproclameerd én gedemonstreerd* door tekenen van het Koninkrijk op te richten. Hij heeft het Koninkrijk van God gefundeerd in Zijn kruisoffer. Door Zijn komst en werk is het Koninkrijk van God dichtbij gekomen.

Het Koninkrijk van God is *tegenwoordig*. Jezus zegt tegen de Farizeeën: 'Zie, het Koninkrijk van God is binnen in u', in het midden van u (Lk.17:21) en '...als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het



Koninkrijk van God bij u gekomen' (Mt.12:28). Jezus' leerlingen behoren tot Zijn Gemeente die op Pinksteren gevormd zal worden door de uitstorting van Zijn Heilige Geest. Hij zal ze met elkaar verbinden. Jezus' Gemeente is gestalte, voorhoede, commandocentrum en uitvalbasis van het Koninkrijk van God op aarde, dat hemel en aarde omvat. Het Koninkrijk van God is ook *toekomstig*. Jezus leert Zijn leerlingen bidden: 'Uw Koninkrijk kome' (Mt.6:10) en Hij zegt tegen hen bij de instelling van het heilig avondmaal: 'Want Ik zeg u dat Ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het Koninkrijk van God gekomen is' (Lk.22:18). Bij Zijn terugkomst in heerlijkheid komt het Koninkrijk van God in volheid. Zijn Gemeente leeft in de spanning van het 'reeds' van het *gekomen* Koninkrijk én van het 'nog niet' van het *komende* Koninkrijk.

Jezus vertelt veel gelijkenissen over het Koninkrijk van God. Vaak vergelijkt Hij het Koninkrijk met een bruiloft of een feestmaaltijd. Op een bruiloft wordt de vereniging van een bruidegom met zijn bruid gevierd en aan een feestmaaltijd zijn er gemeenschap en vreugde. Deze dingen gelden ook voor het Koninkrijk van God waarin God en mens, hemel en aarde, met elkaar verenigd worden, gemeenschap met elkaar hebben en feestvieren. In de gelijkenis van de koninklijke bruiloft valt de nadruk op de herhaaldelijke en ruime uitnodiging van de koning en op de weigerachtigheid van de genodigde gasten. Zijn dienaren, die de genodigde gasten opnieuw uitnodigen, worden zelfs slecht behandeld. De koning

moet vaststellen: ‘De bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard’. Wat een teleurstelling! En dan worden de mensen van de straat, slechte en goede mensen, uitgenodigd en die komen en de bruiloftszaal stroomt vol. Eén gast heeft echter niet het feestkleed aangetrokken dat bij de ingang van de feestmaal gereed lag. Hij wees dit feestkleed af en wilde niet aan het bruiloftsfeest deelnemen op de voorwaarden van de koning, maar op zijn eigen manier, zonder feestkleed. Wat dwaas! Met hem loopt het slecht af! Jezus eindigt Zijn gelijkenis met een ernstige waarschuwing: Velen worden door God geroepen tot de bruiloftsmaaltijd van Zijn Koninkrijk, maar weinigen blijken de uitverkorenen te zijn om eraan deel te nemen, omdat ze niet wilden komen óf niet op Zijn voorwaarden wilden deelnemen. Laat het feest van het Koninkrijk van God je niet ontgaan! Leerlingen van Jezus zijn onderdanen van het Koninkrijk en mogen deelnemen aan het feest, nu al en straks voor eeuwig! Amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw onderwijs over het Koninkrijk van God. Laat het ons en velen tot zegen zijn, door het werk van Uw Heilige Geest, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over het Koninkrijk?
2. Hoe ga je het Koninkrijk binnen en hoe leef je er in?
3. Wat betekent het Koninkrijk van God voor je?

## 7 JEZUS GEEFT ONDERWIJS OVER HET GROTE GEBOD VAN DE LIEFDE

Lezen: Mattheüs 22:34-40

*(Een wetgeleerde vraagt): Meester, wat is het grote gebod in de wet? Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de Wet en de Profeten. (Mattheüs 22:36-40)*

De HEERE, de God van Israël, geeft aan Zijn volk het grote gebod: Hem liefhebben én de naaste als onszelf. In het Oude Testament komt het grote gebod voor als twee aparte geboden: ‘Luister dan, Israël! De HEERE, onze God, de HEERE is één! Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht’ (Deut.6:4,5) en ‘...u moet uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEERE’ (Lev.19:18). Jezus voegt deze twee geboden samen. Een wetgeleerde – deskundig in de wet van Mozes – stelt nu aan Jezus een vraag om Hem te beproeven, om er achter te komen wie Jezus is en hoe Hij tegenover de wet staat. Volgens Markus is deze man niet ver van het Koninkrijk van God (Mk.12:28,34). Hij vraagt aan Jezus: ‘Meester, wat is het grote gebod in de wet?’ Volgens de Joden zijn er in de wet van Mozes 613 geboden, over-

eenkomstig het aantal Hebreeuwse letters van de Tien Woorden/Geboden: 248 geboden en 365 verboden en ze maken verschil tussen grotere en kleinere geboden: geboden die meer of minder belangrijk zijn. Deze onderscheiding heeft te maken met moeilijker of gemakkelijker gehoorzamen. Jezus beantwoordt de vraag van de wetgeleerde met: 'U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod'. Jezus haalt Deuteronomium 6:5 aan; een woord uit de wet van Mozes. De HEERE vraagt volkomen overgave en toewijding van de hele mens. Het *hart* is de zetel van de liefde, de *ziel* is de zetel van wil en gevoel en het *verstand* is de zetel van de gedachten. Jezus noemt het hart het eerst zoals ook in Deuteronomium 6:5 waaraan toegevoegd wordt: 'Deze woorden, die ik (Mozes) u heden gebied, moeten in uw *hart* zijn' (vers 6). Het gaat de HEERE om de liefde van ons hart. De apostel Johannes schrijft later: 'Mijn lieve kinderen, laten we niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en *in waarheid*' (1 Joh.3:18); dat is het hart van de zaak en een zaak van het hart! God liefhebben is het eerste en grote gebod: God komt de eerste plaats toe en dit gebod is een samenvatting van alle geboden. Vanuit Leviticus 19:18 voegt Jezus een tweede gebod toe: 'U zult uw naaste liefhebben als uzelf'. Dit is nieuw, want nooit eerder heeft iemand dat gedaan. Dit is het tweede gebod, dat uit het eerste voortvloeit en hieraan gelijk is. God laat zich niet scheiden van de mensen, die

Hij geschapen heeft. Aan deze twee geboden hangt de hele Schrift – Wet en Profeten – als een deur in haar hengsels. Ze zijn de kern van de Schriften waarvan ze een samenvatting zijn.

Het gebod van naastenliefde geldt in het bijzonder voor de leerlingen van Jezus. Hieraan zullen ze herkenbaar zijn als behorend bij Hem: door in liefde met elkaar om te gaan. Jezus zegt tegen Zijn leerlingen: ‘Een nieuw gebod geef Ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt; zoals Ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u Mijn discipelen bent: als u liefde onder elkaar hebt’ (Joh.13:34,35). Jezus is daarbij hun krachtbron en voorbeeld, door de kracht van de Heilige Geest! Amen.

## **Gebod**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw onderwijs over het grote gebod van de liefde. Geef ons de liefde en de kracht van Uw Geest om het grote gebod te gehoorzamen, omwille van Uw offer op Golgotha, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel nog meer over het grote gebod van de liefde?
2. Hoe kunnen we dit gebod beter begrijpen en in praktijk brengen?
3. Wat betekent dit grote gebod voor je?

## 8 JEZUS VERGEEFT

Lezen: Markus 2:1-13

*En toen Jezus hun geloof (van de vier vrienden) zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven...Maar opdat u zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar huis. En hij stond op en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien. (Markus 2:5,10-12)*

In Jezus' onderwijs neemt de vergeving van zonde en elkaar vergeven een grote plaats in. Hij is gekomen om de relatie met Zijn Vader, die door de zonde verbroken is en onderlinge verbroken relaties te herstellen. Hij leert ons bidden: 'En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven' en voegt daar aan toe: 'Maar als u de mensen hun overtredingen niet vergeeft, zal uw Vader uw overtredingen ook niet vergeven' (Mt.6:12,15). Herstel van de relatie met God en met de naaste is fundamenteel voor het Koninkrijk van God zoals de liefde voor God en voor de naaste daar ook fundamenteel voor zijn. Wat God samengevoegd heeft, mogen we niet scheiden! Jezus begint Zijn bediening met de prediking van het Koninkrijk: 'De tijd is vervuld

en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie' (Mk.1:14,15). Bekering en geloof zijn fundamenteel voor het binnengaan in het Koninkrijk. In Zijn gesprek met Nicodemus noemt Jezus bekering en geloof 'opnieuw geboren worden'; uit God geboren zijn (Joh.3:3,5;1:13). Dat is heel persoonlijk en fundamenteel voor het leerling van Jezus worden.

Wanneer vier vrienden hun verlamde vriend bij Jezus brengen, ziet Jezus *hun* geloof en dan zegt Hij tegen de verlamde man: 'Kind (in het Grieks), uw zonden zijn u vergeven'. Wat een wonder van genade! Jezus ziet in het brengen van de verlamde man en de moeite die de vrienden daarvoor doen: het openbreken van het dak hun volhardende geloof. En dat brengt Jezus in beweging. In dit geloofsklimaat kan Hij wonderen doen wat Hij in Nazareth niet kon doen 'vanwege hun ongeloof' (Mt.13:58). Het geloof van deze vrienden overwint alle moeilijkheden en wordt door Jezus beloond en bekroond, maar anders dan zij gedacht of verwacht hebben. Jezus' eerste woord is niet: 'Sta op, neem uw ligmat op en ga naar huis', maar: 'Kind, uw zonden zijn u vergeven'. Wat een aanspraak: 'Kind', terwijl het om een volwassene gaat die later teruggaat naar zijn huis. Deze man is een kind van de hemelse Vader Die hem door Jezus zijn zonden vergeeft. Hij ontvangt Vaderlijke vergeving. Als de verloren zoon in de gelijkenis komt hij bij zijn vader thuis, die hem om de hals valt, kust en hem herstelt als kind in zijn vaderlijke liefde en gunst (Lk.15:20,22-24). Wat een genade! Deze verlamde man

heeft blijkbaar nog een andere nood dan zijn verlamming en Jezus redt hem uit die nood. Jezus *spreekt* niet alleen over vergeving van zonden, maar Hij *geeft* die ook. Hij doet echter nog meer. Na vergeving van zonden ontvangt de verlamde man genezing van zijn lichaam. Jezus zegt tegen hem: ‘Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis’. Op Jezus’ machtswoord staat hij direct op. Hij neemt zijn ligmat op en gaat voor het oog van allen naar buiten. Hij kan lopen en hij loopt het huis uit, waar Jezus is. Alle mensen zien het, ze zijn buiten zichzelf en ze maken God groot! Wat Jezus later tegen Zacheüs zegt, geldt ook voor deze man: ‘Heden is dit huis zaligheid ten deel gevallen, omdat ook deze een zoon van Abraham is. Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is’ (Lk.19:9,10). Jezus richt een teken van Zijn Koninkrijk op waarin geen ziekte meer is, wanneer het in volheid gekomen zal zijn (Jes.33:24). Halleluja, amen!

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw vergevende en genezende liefde. Geef dat we die mogen kennen en uitstralen, door het werk van Uw Heilige Geest, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Kunnen we plaatsvervangend geloven?
2. Wat kunnen we leren van genezing ná vergeving?
3. Welke opdracht hebben leerlingen van Jezus met betrekking tot vergeving van zonden (Joh.20:23)?



## 9 JEZUS GENEEST

Lezen: Markus 1:40-45

*(Markus vertelt:) En er kwam een melaatse naar Hem (Jezus) toe, die Hem smeekte en voor Hem op de knieën viel en tegen Hem zei: Als U wilt, kunt U mij reinigen. En Jezus, innerlijk met ontferming bewogen, stak Zijn hand uit, raakte hem aan en zei tegen hem: Ik wil het, word gereinigd! En toen Hij dit gezegd had, week de melaatsheid meteen van hem en hij werd gereinigd. (Markus 1:40-42)*

Jezus is de Redder van de *hele* mens: van geest, ziel en lichaam. Hij herstelt de relatie met God door zonden te vergeven: geestelijk herstel. Bij de genezing van de verlamde man geeft Hij eerst vergeving en daarna genezing (Mk.2:1-13). Vergeving van zonden geeft *eeuwig* leven en genezing geeft verlenging van het *aardse, tijdelijke* leven. Geestelijk herstel is het belangrijkste, 'want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel' (Mt.16:26)? Jezus geneest ook lichamelijk en innerlijk (psychisch). Aan Zijn *macht* en *bereidwilligheid* behoeven we niet te twijfelen!

Wanneer er een melaatse naar Jezus toe komt en tegen Hem zegt: 'Heere, als U *wilt*, kunt U mij reinigen', zegt Jezus: 'Ik *wil* het, word gereinigd'. Direct wordt hij gereinigd van zijn melaatsheid. Wat een les voor deze

melaatse én voor ons! Deze melaatse gelooft in Jezus' macht om hem te reinigen, maar hij weet niet of Jezus het wil. Lijken we op hem? 'God *kan* mij genezen, want Hij is almachtig, maar of Hij het *wil*, dat weet ik niet?' Gods wil om te genezen mogen we aflezen uit Jezus' houding tegenover ziekte, want Hij heeft gezegd: 'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien' (Joh.14:9). Welke aardse vader wil dat zijn kinderen ziek zijn en zou de hemelse Vader dat willen? Jezus stuurt zieke mensen niet weg. Hij zegt ook niet dat ze moeten berusten in hun ziekte, maar Hij geneest ze. Zoals we *medisch* strijden tegen ziekte, zo moeten we het ook *geestelijk* doen: in geloof en gebed en Jakobus' opdracht gehoorzamen (Jak.5:14-16). Na zijn genezing geeft Jezus aan deze melaatse de opdracht om over zijn genezing te zwijgen en naar de priester te gaan en om een offer voor zijn reiniging te brengen. Hij moet dat doen tot een getuigenis voor het volk dat hij werkelijk door Jezus genezen is, want de priester heeft dat erkend. Nadat de gereinigde melaatse dit gedaan heeft, begint hij overal te getuigen van Jezus dat Hij hem genezen heeft met als gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kan komen vanwege de toeloop en het gedrang van de mensenmenigte. De mensen blijven van alle kanten naar Hem toe komen in de eenzaamheid buiten de steden en dorpen. Jezus gaat door met de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk door woorden én daden! Waar Hij ook komt, in dorpen of steden of in gehuchten, daar leggen ze de zieken op de

markten en smeken Jezus of zij al is het maar de zoom van Zijn bovenkleed mogen aanraken; en allen die Hem aanraken, worden gezond' (Mk.6:56).

Jezus' leerlingen zijn getuigen van de vele genezingen die Jezus verricht. Later zendt Jezus ze uit onder Israël. Hij geeft hun macht en kracht over alle demonen en om ziekten te genezen én de opdracht het Koninkrijk van God te prediken en zieken te genezen. De leerlingen zijn gehoorzaam en ze reizen door alle dorpen en ze verkondigen het Evangelie en genezen overal de zieken (Lk.9:1-6). Ook de zeventig leerlingen krijgen de opdracht: 'Genees de zieken die daar zijn en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dichtbij u gekomen' (Lk.10:9). Ook zij zijn gehoorzaam. Bij Zijn grote opdracht belooft Jezus: 'Op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen gezond worden' (Mk.16:18). In Jezus' bediening en die van Zijn apostelen zijn verkondiging én genezing met elkaar verbonden! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw genezende liefde. Geef dat we die mogen kennen en uitstralen, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat is je visie op en je houding tegenover ziekte?
2. Waarom is er scheiding gekomen tussen verkondiging en genezing?
3. Hoe kunnen we terugkeren naar Jezus' opdracht?

## 10 JEZUS BEVRIJDT

Lezen: Markus 1:21-28

*(Markus vertelt:) Nu was er in hun synagoge (in Kapernaüm) een man met een onreine geest en die schreeuwde: Ga weg (Jezus)! Wat hebben wij met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de onreine geest deed hem stuiptrekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg. (Markus 1:23-26)*

Wanneer Gods Zoon uit de hemel neerdaalt op aarde en mens wordt, vindt er een explosie van satanisme plaats. Satan is daarin de aap van God! Maar Jezus komt om zijn werken te verbreken (1 Joh.3:8) en om hem te overwinnen (Kol.2:15). Hij bevrijdt gebonden: mensen die in de macht van de satan zijn. Mensen kunnen onder zijn invloed staan, voor een deel of geheel in zijn macht zijn. In dit laatste geval spreken we van bezetenheid.

Aan het begin van Jezus' optreden verzoekt satan Hem in de woestijn, maar Jezus weerstaat en overwint hem. Kort daarna komt Jezus opnieuw met hem in aanraking. Met Zijn eerste leerlingen Simon Petrus en Andreas, Jakobus en Johannes is Jezus in Kapernaüm, een stad aan het Meer van Galilea. Op de sabbat gaat Hij meteen

naar de synagoge en geeft daar onderwijs; onderwijs over het Koninkrijk van God. De mensen in de synagoge luisteren naar Jezus en ze staan versteld over Zijn onderwijs. Jezus spreekt met gezag; van Zijn woorden gaat kracht uit. Zijn onderwijs is anders als dat van de Schriftgeleerden. Die zijn altijd bezig met de wetten van Mozes hoe die verstaan en toegepast moeten worden; hoe verschillende rabbijnen daarover gedacht hebben. Maar Jezus geeft onderwijs over Zijn Vader en over Zijn Koninkrijk en Hij doet dat met Zijn volmacht. Hij spreekt namens Zijn Vader Die Hem gezonden heeft. Terwijl Jezus onderwijs geeft, wordt Hij onderbroken door het geschreeuw van een man met een onreine, onzuivere, boze geest. Er wonen demonen in hem. Jezus is het Licht van de wereld en Hij brengt de duisternis aan het licht. Deze man is mogelijk een vaste bezoeker van de synagoge, maar nu kan hij niet langer verborgen blijven. De boze wordt het te heet onder de voeten. Hij schreeuwt: 'Ga weg! Wat hebben *wij* – er zijn blijkbaar meer demonen in hem – met U te maken, Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God'. Wat een kennis bezitten deze demonen! Ze erkennen Jezus als de Heilige van God en ze zijn bang om door Hem gestraft te worden. Dit geschreeuw gebeurt tijdens Jezus' onderwijs. En wat doet Jezus? Hij bestraft de demon; kort en krachtig. Hij zegt: 'Zwijg! Ga uit hem weg!' De onreine geest gaat van hem uit, maar niet zonder hem pijn te doen en luid te schreeuwen. Hij

is een slechte verliezer! Door Jezus' machtswoord, door Zijn 'dienstbevel', moet hij vertrekken. Wat een bevrijding voor deze man; bevrijd van demonen! Over zijn reactie vertelt Markus niet, wel over de reactie van de mensen in de synagoge. Ze zijn nog meer verbaasd over Jezus en Zijn onderwijs, dat gepaard gaat met macht om onreine geesten uit te werpen. Ze moeten Jezus gehoorzamen. Het gevolg van deze bevrijding is dat Jezus meteen bekend wordt in de omgeving van Galilea. In het Evangelie naar Markus komt vaak het woordje 'meteen' (terstond) voor: het Evangelie heeft visie en vaart! Het wil mensen tot geloof en bekering brengen. Deze bevrijding is niet voor de sensatie, maar proclamatie van het Koninkrijk van God, in woord én daad! God heeft leerlingen van Jezus gebruikt voor de bevrijding van demonen, toen en vandaag. Zijn bevel is: 'Drijf demonen uit' (Mt.10:8) én Zijn belofte: 'In Mijn Naam zullen zij demonen uitdrijven' (Mk.16:17)! Amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw bevrijding van demonen. Geef dat we Uw bevel gehoorzamen en Uw belofte geloven, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Gelden Jezus' bevel en belofte ook voor vandaag? Waarom (niet)?
2. Weet je voorbeelden van bevrijding?
3. Hoe moeten we reageren op het satanisme?

## 11 JEZUS WEKT DODEN OP

Lezen: Lukas 7:11-17

*(Lukas vertelt:) En Hij (Jezus) ging naar de baar toe en raakte die aan (de dragers nu stonden stil) en Hij zei: Jongeman, Ik zeg u, sta op! En de dode ging overeind zitten en begon te spreken. En Hij gaf hem aan zijn moeder. En vrees greep hen allen aan en zij verheerlijkten God en zeiden: Een groot Profeet is onder ons opgestaan; en God heeft naar Zijn volk omgezien.(Lukas 7:14-16)*

Jezus verkondigt het Koninkrijk van God en Hij bevestigt Zijn prediking door tekenen van het Koninkrijk op te richten: Er zijn vergeving van zonden, genezing van ziekten, bevrijding van demonen en opwekking van doden. Jezus heeft de dood overwonnen door Zijn opstanding uit de doden en in de volkomenheid van Gods Koninkrijk zal er geen dood meer zijn (Openb. 20:14; 21:4). Opwekkingen uit de dood zijn daar een signaal van: een voorbode, een voorschot en een profetie. Ze zijn er niet voor menselijke sensatie, maar ze zijn proclamatie én demonstratie van het Koninkrijk dat komt! Terwijl veel mensen vergeving van zonden ontvangen, genezen en bevrijd worden, worden er maar weinig mensen uit de dood opgewekt, in de Bijbel en in de geschiedenis. Zo'n opwekking is en blijft iets bijzonders, maar God kan en wil dit geven met het oog

op de komst van Zijn Koninkrijk. Let op de vruchten!

Jezus gaat naar Naïn, een stad in Galilea, negen km. ten zuidoosten van Nazareth. Hij wordt gevolgd door veel leerlingen en een grote mensenmenigte. Wanneer Hij de stadspoort nadert, komt daar een grote rouwstoet uit. De enige zoon van een weduwe wordt uitgedragen om begraven te worden. Wat een verdriet! Wanneer Jezus de weduwe ziet, is Hij met ontferming bewogen over haar en zegt Hij tegen haar: 'Huil niet!' Wat een opdracht aan zo'n diepbedroefde vrouw! Jezus laat het niet bij dit woord, maar Hij gaat naar de baar toe en raakt die aan. Hij zegt tegen haar dode zoon: 'Jongeman, Ik zeg u: Sta op!'. Jezus spreekt een machtswoord uit; een 'dienstbevel', in opdracht van Zijn Vader. De jongeman wordt weer levend, gaat overeind zitten en begint te praten; bewijzen dat hij werkelijk leeft. Wat een wonder! Jezus geeft de zoon terug aan zijn moeder. Ze ontvangt haar zoon terug uit de dood! Deze opwekking uit de dood heeft een geweldige uitwerking: vrees grijpt de mensen aan en ze maken God groot! Ze zeggen: 'Een groot Profeet is onder ons opgestaan en God heeft naar Zijn volk omgezien'; de beloofde heilstijd van de Messias is aangebroken. De HEERE, de God van Israël, wordt groot gemaakt en Jezus wordt bekendgemaakt in het hele Joodse land en in heel de omgeving. Dit goede bericht gaat van mond tot mond! Dit is één van Jezus' opwekkingen uit de dood. Hij heeft ook het dochttertje van Jaïrus (Lk.8) en



Lazarus (Joh.11) opgewekt en bij Zijn sterven gaan de graven open en worden de lichamen van ontslapen heiligen opgewekt, die na Zijn opstanding uit de graven gaan, in Jeruzalem komen en aan velen verschijnen (Mt.27:52,53). Aan Zijn leerlingen geeft Jezus het bevel: 'Genees zieken, reinig melaatsen, *wek doden op*, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets' (Mt.10:8). De apostelen Petrus en Paulus heeft God daarvoor gebruikt: Petrus heeft Dorkas opgewekt uit de dood (Hand.9) en Paulus Eutychus (Hand.20). En bij deze twee is niet gebleven in de kerkgeschiedenis. Tot in onze tijd zijn er opwekkingen uit de dood, die God gebruikt voor de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Ze leiden mensen tot bezinning en bekering en God wordt er door groot gemaakt! Halleluja! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor opwekking van doden tot uitbreiding van Uw Koninkrijk. Geef geloof, vrijmoedigheid en gehoorzaamheid om Uw bevel op te volgen, door de kracht van de Heilige Geest, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Weet je voorbeelden van dodenopwekkingen in het Oude Testament? Wat is hun betekenis?
2. Geldt Jezus' bevel om doden op te wekken ook voor vandaag? Waarom (niet)?
3. Weet je voorbeelden van opwekkingen uit de dood uit de geschiedenis en van vandaag?

## 12 JEZUS BIDT

Lezen: Johannes 17

*Dit sprak Jezus en Hij sloeg Zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijkt...En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was...Ik bid voor hen...En Ik bid niet alleen voor dezen (Mijn leerlingen), maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven. (Johannes 17:1,5,9,20)*

Tijdens Zijn driejarige bediening heeft Jezus een heel werkzaam leven. Dagelijks is Hij bezig met de verkondiging van het Evangelie van het Koninkrijk van God, door woorden en daden. De vier Evangeliebeschrijvingen zijn vol van Hem en Zijn werk. De krachtbron voor dit vele werk is Zijn biddend leven. Voortdurend ontvangt Hij aanwijzingen van Zijn Vader en de kracht van de Heilige Geest om Zijn werk te kunnen doen. Hij kan zonder Hem niets spreken en doen (Joh.5:30; 8:29,38; 12:49). Daarom zoekt Jezus steeds contact met Zijn Vader in het gebed; op een eenzame plaats (Mk.1:35), op een berg (Mt.14:23) of in een tuin (Mt.26:36; Lk.22:39-41). Op belangrijke levensmomenten bidt Hij: bij Zijn doop (Lk.3:21), bij de verheerlijking op de berg (Lk.9:28,29), vóór Zijn

gevangenneming (Joh.17), in Gethsémané (Lk.22:41-44; Hebr.5:7) en op het kruis (Lk.23:34,46), enz. Twee van Jezus' gebeden zijn bewaard: het Onze Vader gebed (Mt.6) en Zijn hogepriesterlijk gebed (Joh.17). Dit laatste gebed wordt zo genoemd, omdat Jezus daarin ook bidt voor Zijn leerlingen; de vertegenwoordigers van Zijn Gemeente-in-wording.

Jezus beëindigt Zijn afscheidsgesprek van Zijn leerlingen in de Paaszaal met dit gebed en Hij bidt het vóór Zijn gevangenneming in Gethsémané. Hij bidt voor Zijn Vader, voor zichzelf, voor Zijn leerlingen en voor hen die door hun woord in Hem geloven zullen. Voor Zijn Vader bidt Hij om Zijn verheerlijking: de grootmaking van Zijn Naam (1). Dat bidt Hij ook voor zichzelf (1,5). Voor Zijn leerlingen bidt Hij om bewaring in de Naam van Zijn Vader en om eenheid (11), om blijdschap (13), om bewaring voor de boze (15) en om heiliging in de waarheid van Zijn Vader (17,19). Voor Zijn latere volgelingen bidt Hij om geestelijke en zichtbare eenheid (21-23), naar binnen en naar buiten Zijn Gemeente, om het zien van Zijn heerlijkheid (24) en om de liefde van de Vader in hen; dezelfde liefde die Hij voor Jezus, Zijn Zoon, heeft (26). Wat een gebeden, vol van Zijn liefde en vol van Zijn zegeningen! Met een zegen(gebed) neemt Hij afscheid van Zijn leerlingen (Lk.24:50,51) en daarna pleit Hij voor hen aan de rechterhand van Zijn Vader (Rom.8:34; Hebr.7:25). Zijn blijvende voorbede in de hemel is een krachtbron voor Zijn Gemeente op aarde!

In Jezus' onderwijs neemt het gebed een grote plaats in: in de bergrede (Mt.6:5-15; 7:7-12) en in Zijn gelijkenissen (Lk.11:5-13; 18:1-14), enz.

Met Jezus' voorbeeld voor ogen en met Zijn onderwijs in hun harten, is het niet verwonderlijk dat Jezus' Gemeente ontstaat uit een gebedssamenkomst (Hand.1:14), een gebedsgemeenschap vormt (Hand.2:42) en volhardt in het gebed (Hand.3:1; 4:23-31; 12:5). Paulus spoort de gemeenten voortdurend aan om te volharden in het gebed (Rom.12:12; Ef.6:18; 1 Thess.5:17; enz.)! Leerlingen van Jezus leven en werken biddend. Ze bidden gebeden van lofprijzing en aanbidding, van vragen en smeken, van verlangen, klagen en schreeuwen, van onschuld betuigen, schuld belijden en vergeving vragen, van danken en zegenen, van toewensen en voorbede, enz. Ze bidden tot hun hemelse Vader, in Jezus' Naam, door de kracht van de Heilige Geest. Amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw gebedsleven en gebedsonderwijs. Geef dat we Uw voorbeeld navolgen en Uw onderwijs ter harte nemen, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Weet je meer voorbeelden van Jezus' bidden?
2. Hoe kun je groeien in het bidden?
3. Welke gebedsverhoringen heb je ontvangen?

## 13 JEZUS KIEST UIT

Lezen: Markus 13:7-19

*En Hij (Jezus) klom de berg op en riep bij zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe. En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn en om hen uit te zenden om te prediken en macht te hebben om de zieken te genezen en de demonen uit te drijven. (Markus 3:13-15)*

Jezus kiest twaalf mannen uit om Zijn Gemeente te dienen: het hele volk van God, uit Israël en de volken, zoals vader Jakob twaalf zonen had en het volk Israël twaalf stammen telde. Het werk van God gaat door: in Israël begonnen en bestemd voor alle volken! In Jezus' persoon en werk komt het Koninkrijk van God dichtbij; het Koninkrijk dat eenmaal hemel en aarde zal vervullen.

Na een nacht van gebed voor overleg met Zijn Vader roept Jezus uit de kring van Zijn leerlingen twaalf mannen bij zich, die Hij apostelen noemt: uitgezonden, zendelingen (Lk.6:12,13). Hij roept bij zich wie Hij wil. Hij kiest ze in vrijheid uit. Later zegt Jezus tegen hen: 'Niet ú hebt Mij uitverkoren, maar Ik heb u uitverkoren en Ik heb u ertoe bestemd dat u zou heengaan en vrucht dragen en dat uw vrucht zou blijven, opdat wat u ook maar van de Vader vraagt in Mijn Naam, Hij u dat geeft (Joh.15:16). Hij is de Eerste. Hij heeft Zijn keus op hen laten vallen. Door Jezus geroepen, komen ze naar Hem toe. Zijn roeping is vol van

de kracht van Zijn Heilige Geest. Hij roept en ze komen! Wat een verrassing voor Jezus en voor hen! Het is opmerkelijk dat hier eerst gesproken wordt over Jezus' roeping van Zijn leerlingen en daarna over Zijn verkiezing van Hem; in deze volgorde. Petrus schrijft later aan de gelovigen: 'Daarom broeders (en zusters), beijver u des te meer om uw *roeping en verkiezing* vast te maken; want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen' (2 Petr.1:10). Het is altijd goed om te beginnen bij Gods roeping en te eindigen in Zijn verkiezing; Zijn roeping vraagt om gehoorzaamheid en Zijn verkiezing leidt tot dankbaarheid en verwondering! Jezus noemt als doel van hun uitverkiezing: bij Hem zijn, uitzending door Hem om Gods Koninkrijk te proclameren en te demonstreren, blijvend vrucht dragen en verhoring van hun gebeden (Mk.3:14,15; Joh.15:16). Wat een voorrecht om daartoe uitverkoren te zijn! Tegelijk wat een opdracht en verantwoordelijkheid! In de Evangelien lezen we over hun uitzending naar Israël als Jezus' leerlingen en in de Handelingen over hun uitzending naar Israël en de volken als Jezus' apostelen; van Petrus en Johannes en van de latere apostelen Paulus en Barnabas. Petrus noemt zijn uitverkiezing tot het werk van de zending (Hand.15:7). In hun leven en werk schittert de verkiezende liefde van God, behalve bij Judas die Jezus verraden heeft. Jezus weet dit (Joh.6:70,71; 13:18, 21-30), maar verdraagt en vermaant hem in liefde: 'Vriend, waarvoor bent u hier?...Verraadt u de Zoon des mensen met een kus?'

(Mt.26:50; Lk.22:48). Een laatste oproep tot bezinning, maar tevergeefs. Verkiezing tot discipelschap en apostelschap zijn blijkbaar mogelijk zonder oprecht geloof. Zo dichtbij het Koninkrijk van God en er toch zo ver vandaan, door eigen zonde en schuld! Voor ons een baken in zee!

Leerlingen van Jezus weten van Gods roeping en van Zijn uitverkiezing tot eeuwig leven én tot dienst aan Hem, in Zijn Gemeente en Koninkrijk. Paulus schrijft aan de gelovigen in Thessalonica: 'Wij weten immers, geliefde broeders (en zusters), van uw *verkiezing* door God. Want ons Evangelie is niet alleen met woorden tot u gekomen, maar ook met kracht en met de Heilige Geest en met volle zekerheid' (1 Thess.1:4,5). Paulus leest uit de uitwerking van het Evangelie in hun leven hun uitverkiezing door God af. Uit de vruchten wordt het werk van God gekend en herkend. Daarom, leef uit de Wijnstok Jezus Christus en draag veel vrucht! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor de roeping en uitverkiezing van Uw leerlingen. Geef ons Uw roeping te volgen en Uw uitverkiezing te bewonderen. Uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat komt in hun verkiezing sterk naar voren?
2. Waarom is discipelschap nodig voor apostelschap?
3. Wat leer je uit de geschiedenis van Judas?

## 14 JEZUS SCHAKELT IN

Lezen: Lukas 9:1-6; 10:1-12

*Hij (Jezus) riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen en om ziekten te genezen en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de zieken te genezen...Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou. (Lukas 9:1,2;10:1)*

Jezus geeft Zijn leerlingen voortdurend onderwijs én Hij schakelt hen in in Zijn werk. Zijn onderwijs betekent ook stage lopen bij Hem. Wanneer Jezus door Samaria wil reizen, zendt Hij leerlingen voor zich uit om onderdag voor hen te zoeken (Lk.9:51-56). Aan Petrus geeft Hij de opdracht om naar de zee te gaan om een vis te vangen, die een geldstuk in zijn bek heeft, voor het betalen van de tempelbelasting (Mt.17:24-27). Bij de wonderbare spijziging schakelt Jezus Zijn leerlingen in om brood en vis uit te delen (Mt.14:15-21). Petrus en Johannes krijgen opdracht om de Paasmaaltijd voor Jezus en Zijn leerlingen gereed te maken (Lk.22:7-13).

In hun stagetijd zendt Jezus Zijn twaalf leerlingen uit 'naar de verloren schapen van het huis van Israël (Mt.10:5). Vóór hun uitzending rust Jezus hen toe met 'kracht en macht over alle demonen en om ziekten te genezen'. Ze ontvangen (vol)macht, bevoegdheid, van



Hem om tekenen van het Koninkrijk van God op te richten en de kracht van Zijn Heilige Geest om dat te doen; een voorschot op Pinksteren. Overal waar Jezus' leerlingen komen mogen ze in Zijn Naam optreden en op Zijn gezag handelen. Ze vertegenwoordigen Hem en Zijn Vader. Een groot voorrecht en grote verantwoordelijkheid! Jezus geeft hun aanwijzingen voor hun reis door Israël: in grote eenvoud en soberheid op weg gaan, in vertrouwen dat God in hun behoeften zal voorzien. Wordt hun gastvrijheid aangeboden, dan mogen ze daar dankbaar gebruik van maken en vandaar verder trekken. Zijn ze niet welkom, dan moeten ze naar een andere plaats gaan en het stof van hun voeten schudden als teken dat ze aan het gebied, dat ze verlaten, geen enkele binding hebben. Jezus' leerlingen gehoorzamen en ze reizen door *alle* dorpen van Israël. Ze zijn heel ijverig en het ontbreekt hun aan niets, omdat de HEERE in hun behoeften voorziet (Lk.22:35). Ze verkondigen overal het Evangelie van het Koninkrijk en genezen de zieken. Zo komt het Koninkrijk van God!

Later zendt Jezus zeventig leerlingen voor zich uit om steden en dorpen voor te bereiden op Zijn komst. Eerst de uitzending van de twaalf en later de uitzending van de zeventig leerlingen herinneren mogelijk aan de twaalf waterbronnen en zeventig palmbomen in Elim tijdens de woestijnreis (Ex.15:27). Het getal wijst ook op volheid (10x7). Jezus zendt de leerlingen twee aan twee uit om elkaar tot steun te zijn. Ze moeten bidden om meer arbeiders in Gods oogst om die op tijd binnen te

halen en worden zelf als arbeiders uitgezonden. Zo'n gebed is niet zonder gevaar!! Jezus geeft hun allerlei aanwijzingen voor hun reis. Ze moeten vrede verkondigen, zieken genezen en tegen de mensen zeggen: 'Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen!' Ze vertegenwoordigen Jezus en Zijn Vader (16). De leerlingen gehoorzamen en komen verheugd terug. Ze zeggen: 'Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen'. Jezus bevestigt dit en geeft hun opnieuw Zijn (vol)macht en de kracht van Zijn Geest over duivelse machten. Hij belooft hun Zijn bescherming. De leerlingen moet het bovenal tot vreugde zijn dat hun namen opgeschreven zijn in de hemel: hun kindschap van God en de zekerheid daarvan. Dat is meer dan zegen op het werk. Jezus zendt ook vandaag leerlingen uit om het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen en tekenen daarvan op te richten. Daarbij is de Geest van Pinksteren de grote Helper! Halleluja, amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U, dat U Uw leerlingen inschakelt in Uw werk. Schakel ook ons in, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Weet je nog meer voorbeelden van Jezus' opdrachten aan Zijn leerlingen?
2. Gelden Jezus' volmacht en de kracht van Zijn Geest voor vandaag? Waarom (niet)?
3. Ken je eigentijdse tekenen van het Koninkrijk?

## 15 JEZUS BEREIDT VOOR

Lezen: Markus 1:14-20

*(Markus vertelt:) En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (Markus 1:14,15)*

*Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God...En Ik zeg u ook dat u Petrus ('rots'; losse steen) bent en op deze petra ('rotsbodem') zal Ik Mijn Gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen... Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de Schriftgeleerden en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. (Mattheüs 16:16,18, 21)*

Jezus' driejarige bediening staat in het teken van de voorbereiding op de komst van het Koninkrijk van God in volle openbaring en heerlijkheid. Hij legt het fundament van het Koninkrijk: de erkenning van God als Koning door Zijn verzoenend lijden en sterven, door Zijn opstanding uit de doden, door Zijn hemelvaart en door de uitstorting van Zijn Heilige Geest. Hij betaalt hiervoor met de prijs van Zijn bloed én Hij verwerkelijkt het Koninkrijk van God door het werk van Zijn Heilige Geest.

Jezus bereidt Zijn Gemeente voor als gestalte en als voorschot van het Koninkrijk. Hij verzamelt leerlingen om zich heen: de aanstaande leden van Zijn Gemeente én Hij roept en traint twaalf apostelen voor de opbouw en uitbreiding van Zijn Gemeente: de aanstaande voorgangers van Zijn Gemeente. Hij belooft dat Hij Zijn Gemeente zal bouwen op Petrus' belijdenis: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God'.

Jezus bereidt Zijn leerlingen voor op Zijn komend lijden en sterven en op Zijn opstanding uit de doden (Mt.16:21-23; 17:22,23; 20:17-19; enz.). In Zijn afscheidsgesprek bereidt Hij hen voor op Zijn vertrek en belooft Hij hun de komst van de Heilige Geest: de Trooster, de Helper (Joh.14:16,17; 15:26,27; 16:7-15).

Jezus bereidt Zijn leerlingen voor op de haat van de wereld en op het lijden omwille van Hem (Mt.5:10-12; Joh.15:18 -16:4). Hij zegt tegen hen: 'Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u *in Mij vrede* zult hebben. *In de wereld* zult u *verdrukking* hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen' (Joh.16:33).

Jezus bereidt Zijn leerlingen voor op de grote opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken, hen te dopen in de Naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest en hen in praktijk te leren brengen alles wat Hij hen geboden heeft (Mt.28:19). Hij zegt hen Zijn vrede toe, zendt hen uit, blaast op hen en zegt tegen hen: 'Ontvang de Heilige Geest', met Zijn volmacht om zonden te vergeven óf die toe te rekenen (Joh.20:21-

23). Hij belooft dat tekenen van het Koninkrijk hen zullen volgen: het uitdrijven van demonen, het spreken van vreemde talen, het opnemen van slangen en het drinken van iets dodelijks zonder schade en handoplegging bij en genezing van zieken (Mk.16:17,18). Op hun zendingsreis naar alle volken belooft Hij hun Zijn blijvende tegenwoordigheid (Mt.28:20). Hij gaat met hen mee!

Ook vandaag bereidt Jezus Zijn volgelingen voor op de toekomst: op Zijn terugkomst in heerlijkheid en op alles wat daaraan voorafgaat. Hij doet dat door het Schriftgeworden Woord: de Bijbel en door Gods nú-Woord: de gave van de profetie. Zo groot zijn Zijn liefde en zorg voor Zijn Gemeente! Hij wil niet dat ze door de gebeurtenissen overrompeld wordt, maar daarop voorbereid is en daarop profetisch, priesterlijk en koninklijk reageert, tot Zijn eer en tot zegen van velen! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw voorbereiding op het Koninkrijk van God, op Uw Gemeente en op Uw terugkomst. Geef dat we ons laten voorbereiden, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarop heeft Jezus Zijn Gemeente nog meer voorbereid?
2. Wat kunnen we van Zijn voorbereiding leren?
3. Waarop en hoe bereid jij je voor?

## 16 JEZUS STELT HET AVONDMAAL IN

Lezen: Lukas 22:14-20

*En Hij (Jezus) nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis. Evenzo nam Hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.*(Lukas 22:19,20)

Jezus' instelling van Zijn maaltijd: het heilig avondmaal behoort ook tot het voorbereiden van Zijn Gemeente. Wanneer Hij met Zijn leerlingen voor de laatste keer het Pascha viert, stelt Hij Zijn maaltijd in: 'de tafel van de Heere (Jezus)' volgens Paulus (1 Kor.10:21). Hij gebruikt daarvoor het aanwezige brood – de ongezuurde broden (Hebr. *matsoot*, bij ons bekend als matses) – en een beker met wijn die aan de maaltijd rondgaat. Terwijl ze het paaslam eten, neemt Jezus het brood, dankt er God voor, breekt het in stukjes en geeft die aan Zijn leerlingen. Hij zegt daarbij: 'Neem, eet, dit is *Mijn* lichaam'. Hij past het brood toe op Zijn lichaam dat verbroken zal worden op het kruis. Wat een verrassing voor Zijn leerlingen! Ze zien deze handeling en horen deze woorden voor het eerst. Daarna neemt Jezus de beker – de derde beker die rondgaat: 'de beker van de dankzegging/lofprijzing – dankt God ervoor en geeft die

aan Zijn leerlingen. ‘Bij het drinken uit deze beker mocht de vreugde over de redding doorbreken. God werd gedankt voor al Zijn gaven: “Geprezen zijt Gij, Heere onze God, Koning van de wereld, Die de hele wereld voedt met Uw goedheid, genade en barmhartigheid” ‘ (J.P. Versteeg). Jezus zegt daarbij: Drink allen daaruit, want dit is *Mijn* bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden’. De wijn past Hij toe op Zijn bloed dat op het kruis vergoten zal worden. Hij vervult het Pascha. Hij wijdt het nieuwe verbond in waar Jeremia en Ezechiël over geprofeteerd hebben. Gods verbond met Israël bij de berg Sinaï was ook ingewijd met bloed (Ex.24:8). Jezus’ bloed is verbondsbloed dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van hun zonden. ‘Voor velen’ en voor ‘vergeving van zonden’. Wat een blijde boodschap! Er is vergeving van zonden; genade, rijk en vrij! Ga daar niet aan voorbij, maak er gebruik van!

Jezus stelt Zijn maaltijd in als een verkondiging, proclamatie, van Zijn verzoenend sterven, totdat Hij terugkomt in heerlijkheid. Zijn volgelingen mogen Zijn grote liefde tot in de dood niet vergeten! Ze moeten die verkondigen door het gebruik van het avondmaal als een zichtbaar getuigenis. Jezus’ leerlingen hebben dat gedaan. Na de uitstorting van de Heilige Geest volharden ze ‘in het breken van het brood’; een verwijzing naar deze maaltijd. Door het deelnemen aan deze maaltijd onderscheiden de leden van Christus’ Gemeente zich van anderen en van gewone maaltijden.

Paulus geeft daarover onderwijs in 1 Korinthiërs 10/11. De gelovigen houden 'liefdemaaltijden' met elkaar en tijdens die maaltijden viëren zij de maaltijd van de Heere Jezus. Dit mogen ze niet liefdeloos doen zoals in de gemeente van Korinthe. Daar zijn veel zieken en sterfgevallen, omdat ze de maaltijd van de Heere op een onwaardige manier viëren. Ze moeten zichzelf onderzoeken voor een 'waardige' viering: een viering die overeenkomt met de waarde van deze maaltijd. Daarom moeten leerlingen van Jezus zichzelf onderzoeken, gericht op de Heere Jezus, op Zijn liefdesbevel: 'Doe dat tot Mijn gedachtenis' en op de viering van Zijn maaltijd. Ze worden geroepen om Zijn kruisdood te verkondigen zo dikwijls als dat mogelijk is. Zo worden ze voortdurend gevoed tot het eeuwige leven: tot versterking van hun geloof, tot verlevendiging van hun hoop en tot opwekking van hun liefde. Jezus is al hun liefde waard! Amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U dat U Uw maaltijd hebt ingesteld. Geef dat we die gelovig gebruiken en van Uw zoendood getuigen, totdat U terugkomt. Uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarin stemmen overeen én verschillen het Pascha en de maaltijd van de Heere Jezus?
2. Om wie gaat het: de Gastheer óf de deelnemer?
3. Waarom neem je deel óf niet?



## 17 JEZUS STELT DE DOOP IN

Lezen: Mattheüs 28:16-20

*(Jezus zegt:) Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopen in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.*(Mattheüs 28:19)

Jezus' instelling van de doop behoort ook tot het voorbereiden van Zijn Gemeente. Hij is niet de eerste die een doop instelt. Voor Hem predikt en bedient Johannes de Doper de doop van bekering tot vergeving van zonden om Israël voor te bereiden op de komst van het Koninkrijk van God. De HEERE heeft hem daartoe gezonden. Joden – kinderen van Gods verbond! – hebben reiniging nodig om het Koninkrijk van God binnen te gaan: bekering en vergeving van zonden, afgebeeld door onderdompeling in het water van de Jordaan. Het oude leven verdrinkt en een nieuw leven begint. Ook Jezus' leerlingen dopen, maar Jezus zelf niet (Joh.4:1,2). Hij zal dopen in de Heilige Geest en met vuur (Mt.3:11). Op en na Pinksteren heeft Hij dat gedaan en Hij doet dat nog. Hij geeft de kracht van Zijn Geest om van Hem te getuigen én het vuur van Zijn oordeel om te heiligen voor Zijn dienst en om te straffen in het laatste gericht. De doop van Johannes de Doper en die van Jezus' leerlingen hadden een *voorbereidend* karakter (Hand.19:3-5). Na Zijn opstanding geeft Jezus aan

Zijn leerlingen de grote opdracht: alle volken tot Zijn leerlingen maken. Wat ze zelf door Gods genade geworden zijn, moeten ze anderen maken. Gered om anderen te redden! Ze moeten alle volken tot leerlingen van Jezus maken door naar hen toe te gaan, hen te dopen en hun vervolgonderwijs te geven. Zo worden mensen ingewijd en ingelijfd in Christus' Gemeente. Jezus' leerlingen hebben Zijn opdracht gehoorzaamd. Op Pinksteren dopen ze drieduizend Joden en Joden-genoten (Hand.2:41). Later worden er Samaritanen, de kamerheer uit Ethiopië (Hand.8), Saulus van Tarsus (Hand.9), de heidense hoofdman Cornelius en de zijnen (Hand.10) gedoopt, enz.

De waterdoop heeft rijke betekenis: met Jezus sterven en begraven worden én met Hem opstaan tot een nieuw leven; om door het geloof verbonden te worden met de gestorven en opgestane Heere Jezus. Om uit Hem en voor Hem te leven, dat voor te leven en door te geven aan anderen. Paulus vraagt aan de gelovigen in Rome: 'Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen' (Romeinen 6:3,4). Dat kunnen we niet in eigen kracht. Dat behoeft ook niet, want Jezus doopt in Zijn Geest Die kracht geeft om het nieuwe leven met en voor Hem te leven. De doop in water én de doop in de Heilige Geest zijn nauw met elkaar verbonden. De waterdoop

beeldt af, voorzegt en vraagt om de doop in de Geest. Zo leren leerlingen van Jezus leven uit de heilsfeiten van Goede Vrijdag, Pasen en Pinksteren. Wat een liefde en zorg van Jezus voor hen! Hij heeft in alles voorzien!

Onder christenen wordt erover de doop verschillend gedacht: dopen als baby óf als volwassene, door besprenkeling óf door onderdompeling. Allen beroepen zich op de Bijbel. Genoemde verschillen raken niet de kern van de doop: met Christus sterven en begraven worden én met Hem opstaan tot een nieuw leven, door het geloof. Laat dat geloof ons met elkaar verbinden!

God de Vader heeft in Jezus ons alles geschonken en de Heilige Geest neemt het uit Hem en verkondigt het aan ons, zodat we erin mogen delen (Joh.16:14,15). Aan de Drieënige God, alle dank en eer! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw doop. Geef dat we die hoe langer hoe meer begrijpen en eruit leren leven, omwille van Uw bloed, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarin stemmen overeen én verschillen de doop van Johannes en die van Jezus?
2. Wat is onmisbaar voor de doop (Hebr.11:6)?
3. Wat betekent de doop voor je?

## 18 JEZUS LIJDT

Lezen: Lukas 22:39-46; Mattheüs 27:33-50

*(Lukas vertelt:) En Hij (Jezus) kwam in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. (22:44)*

*(Mattheüs schrijft:) En vanaf het zesde uur kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (27:45,46)*

Jezus lijdt van Zijn kribbe tot aan Zijn kruis. Zijn hele leven op aarde is één lijdensweg!. Vóór Zijn geboorte lijdt Hij in de moederschoot van Maria, wanneer ze zoveel te verwerken krijgt door haar zwangerschap als ongetrouwde vrouw, op reis moet naar Bethlehem en er voor hen geen plaats is in de herberg. Kort na Jezus' geboorte moeten Jozef en Maria met hun Kind vluchten naar Egypte, omdat koning Herodes Jezus wil doden. Jezus lijdt lichamelijk, psychisch en geestelijk. Hij lijdt onder de toorn van God tegen de zonde van de hele mensheid. Hij lijdt door mensen, door Zijn vrienden en door Zijn vijanden. Hij lijdt als rechtvaardig en heilig mens en als de Messias van Israël. Wie is in staat om de zwaarte en diepte van Jezus' lijden te peilen en te verwoorden? De profeten van Israël hebben Zijn lijden voorzien, bijvoorbeeld in Jesaja 53. Jezus zelf heeft Zijn

lijden voorzegt in Zijn lijdensaankondigingen. Hij heeft Zijn leerlingen daarop voorbereid. Wat een liefde en zorg voor hen!

In Jezus' lijden zijn twee dieptepunten: Zijn gebedsworsteling in Gethsémané en Zijn kruislijden op Golgotha waar Hij Godverlatenheid ervaart.

Na Zijn afscheidsgesprek van Zijn leerlingen in de paaszaal gaat Jezus naar de hof van Gethsémané op de Olijfberg; een vertrouwde gebedsplaats van Hem. Zijn leerlingen gaan met Hem mee. Aangekomen in de hof zegt Hij tegen hen: 'Bid dat u niet in verzoeking komt'. Met het oog op Zijn gevangenneming hebben Zijn leerlingen en Hijzelf gebed nodig; gebed om bewaring, om staande te blijven in de komende situatie. Zijn leerlingen zullen alleen komen te staan. Jezus gaat ook bidden. Op een steenworpsafstand: op Zijn eigen plaats met een eigen gebed. Jezus knielt neer en Hij bidt: 'Vader, als U wilt, neem deze drinkbeker van Mij weg; maar laat niet Mijn wil, maar de Uwe geschieden'. Jezus ziet op tegen Zijn lijden, 'tegen de beker van Gods toorn waarin de zonden van de mensheid Hem als gifbeker worden aangereikt' (J. van Bruggen). Maar Jezus is ook bereidwillig om de wil van Zijn Vader uit te voeren. Hij komt Hem te hulp door een engel te sturen die Jezus versterkt. Jezus' zielenstrijd neemt toe en Hij bidt des te vuriger. Zijn zweet druipt van Hem af als dikke bloeddruppels. Daarna staat Hij op. Hij heeft de overwinning behaald. Hij geeft zich over aan Zijn Vader!

Een ander dieptepunt in Zijn lijden is Zijn kruisiging op Golgotha. Daar hangt Hij naakt buiten Jeruzalem tussen de aarde en de hemel als een verstotene. Tussen twee moordenaars als de grootste misdadiger. Toeschouwers en medekruiselingen bespotten Hem. Daar hangt Hij drie uren in volslagen duisternis. Hij ervaart door Zijn Vader verlaten te zijn vanwege Zijn toorn tegen de zonde van de mensheid. Hij klaagt: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' De Vadernaam kan Hij nu niet op de lippen nemen. Toch klemmt Hij zich vast aan Zijn God en gebruikt Hij Zijn Woord (Ps.22:2). In Zijn klacht wordt Hij nog bespot. Maar Hij overwint en roept uit: 'Het is volbracht!' en 'Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest'. Dan is Zijn kruislijden voorbij en ontslaapt Hij. Na drie dagen staat Hij op uit de dood.

Jezus lijdt nog in Zijn leerlingen (Hand.9:4,5; Rom.8:17; Kol.1:24), maar Hij is hun krachtbron en voorbeeld! Ook voor hen geldt door lijden tot heerlijkheid, amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw lijden. Geef dat we dat mogen overdenken en U mogen navolgen. Amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Weet je meer dieptepunten in Jezus' lijden?
2. Hoe heeft Hij dit kunnen doorstaan?
3. Wat is het verschil tussen Zijn lijden en dat van Zijn volgelingen?

## 19 JEZUS STERFT

Lezen: Johannes 19:17-37

*(Johannes vertelt:) Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van de sabbat was een grote dag), vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken en zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de ander die met Hem gekruisigd was, maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat Hij al gestorven was, braken zij Zijn benen niet. Maar één van de soldaten stak met een speer in Zijn zij en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan, en zijn getuigenis is waar en hij weet dat hij de waarheid spreekt, opdat ook u gelooft. (19:30-35)*

Jezus sterft op een kruis. Ook voor Hem geldt: 'Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt' (Deut.21:23; Gal.3:13). De Zondeloze wordt Zondedragers in onze plaats. Hij draagt Gods vloek weg en Hij verwerft Zijn zegen voor ons. Wat een ruil en genade!

Jezus' laatste kruiswoorden zijn: 'Het is volbracht!' en 'Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest' (Lk.23:46). Hij roept die luid uit! Hij is Overwinnaar! Hij heeft Zijn opdracht volbracht en de kwitantie van onze schuld

voldaan. God is nu een verzoend God en Vader in Jezus' offer. Hij bidt het Joodse avondgebed en ontslaapt. Hij sterft niet van uitputting, maar legt Zijn leven vrijwillig af (Joh.10:17,18). Zijn sterven is een daad. Hij buigt Zijn hoofd en sterft. Hij doet dat om drie uur 's middags: op de tijd van het avondoffer, tijdens het Paasfeest. Hij is Offer- en Paaslam! Hij vervult de offerdienst van Israël. Zijn zoenbloed maakt een einde aan alle bloedstortingen. Zijn bloed is voldoende. Daarom scheurt bij Jezus' sterven het voorhangsel van de tempel in tweeën, van boven naar beneden. God heeft er de hand in. De weg naar de Vader is nu vrij voor een ieder die gelooft. Wij mogen nu – niet alleen de hogepriester op grote verzoendag – vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade – de ark in het heilige der heiligen – om barmhartigheid te verkrijgen en genade te vinden, om geholpen te worden op het juiste tijdstip (Hebr.4:16).

Jezus is echt gestorven. Een soldaat constateert dat wanneer hij met een speer in Jezus' zij steekt. Er komt meteen bloed en water uit. Zijn benen behoeven niet gebroken te worden zoals voorzeggd was. Vrouwen – volgelingen van Jezus - en Zijn leerling Johannes zijn getuigen van Zijn sterven en graflegging. Johannes weet dat hij de waarheid spreekt, opdat zijn lezers zullen geloven dat Jezus gestorven is voor hun zonden. Paulus en de andere apostelen zullen later dit heilsfeit verkondigen. Dat is ook de verkondiging van Christus' Gemeente vandaag.



Johannes op Patmos ziet in een visioen Jezus als het geslachte Lam van God dat staat als de grote Overwinnaar (Openb.5:6-14). Duizenden engelen proclameren dat Jezus, het Lam, het waard is om alle dank en lof te ontvangen. Laten we met hen meedoen!

Wat de leerlingen van Jezus betreft, is Hij niet alleen voor hen gestorven, maar ze zijn ook *met* Hem gestorven (Gal.2:20; 6:14). Ze waren in Zijn kruisdood begrepen: de Messias stierf voor Zijn volk en de Bruidegom voor Zijn Gemeente. Uit dat heilsfeit mogen ze leven. Gekruisigd met Hem, kruisigen ze op hun beurt 'het vlees met zijn hartstochten en begeerten' (Gal.5:24). Door Jezus' kruisdood is de zondige wereld voor hen gekruisigd en zij voor die wereld; ze zijn dood voor elkaar, een lijk. In het geloof laten ze dit heilsfeit gelden (Rom.6:11-14) en behalen ze overwinningen, door de kracht van Zijn Geest, amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw verzoenend sterven. Geef dat we U daarvoor danken en daaruit leven, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom begrijpen Jezus' leerlingen Zijn kruisdood zo laat? Op welke manier? Wat leren we daarvan?
2. Hoe reageren Joden en heidenen op Zijn kruisdood (1 Kor.1:23)? Waarom?
3. Wat betekent Jezus' sterven voor jou?

## 20 JEZUS LEEFT

Lezen: Mattheüs 28:1-15

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Korinthe:)  
Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook  
ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze  
zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij  
begraven is en dat Hij opgewekt is op de derde dag,  
overeenkomstig de Schriften. (1 Korinthiërs 15:3,4)*

*(Jezus zegt:)...Wees niet bevreesd (Johannes), Ik ben ...  
de Levende en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben  
levend tot in alle eeuwigheid. Amen.... (Openbaring  
1:17,18)*

Op de derde dag na Zijn sterven staat Jezus op uit de dood en uit het graf. Als de Messias – *de zoon van Israël* – vervult Hij de profetie van Hoséa over zijn volk: 'Na twee dagen zal Hij (God) ons levend maken en op de derde dag zal Hij ons doen opstaan' (6:2). Jezus heeft over zichzelf voorzegd: 'Maar op de derde dag zal Hij (Ik) opgewekt worden' (Mt.20:19; vgl.12:40). Hij is opgestaan naar de Schriften: de God van Israël is de God van de opstanding (2 Kor.1:9). De hele geschiedenis van Israël getuigt daarvan en in de toekomst zal dat opnieuw blijken (Ezech.37). Bij dit getuigenis voegen zich de vele getuigen aan wie Jezus na Zijn opstanding is verschenen. Zijn opstanding is een onbetwistbaar feit! We kunnen er volledig op aan.

Jezus staat 's morgens vroeg op uit de dood en uit het graf. Niemand is er bij. Een engel daalt neer en wentelt de grote steen voor de opening van het graf weg en gaat erop zitten. Als gerechtsdienaar van God ontslaat hij Jezus van rechtsvervolging. God de Vader heeft het offer van Zijn Zoon aanvaard. Hij opent de deur van de grafgevangenis voor Jezus. Als overwinnaar gaat hij op de steen zitten. De neerdaling van de engel gaat gepaard met een grote aardbeving, die de bewakers van angst doet beven voor de engel en ze worden als doden. Ze vluchten om hun levens wil. De opgestane Jezus is daar nu alleen met de engel. Wat een ervaring voor Hem en voor de engel! Jezus wandelt nu weer in het vrolijk levenslicht en Hij heeft een opstandingslichaam, een geestelijk lichaam: helemaal vervuld met de Heilige Geest (1 Kor.15:42-49); hetzelfde lichaam, maar met andere eigenschappen. Hij behoort nu tot de hemelse werkelijkheid waaruit Hij *verschijnt* aan Zijn leerlingen en de vrouwen. Hun omgang met Jezus wordt nu heel anders als vroeger (Joh.20:17). Evenals bij Jezus' geboorte zijn er ook nu engelen, hemelboden, die het blijde nieuws van Zijn opstanding boodschappen, eerst aan de vrouwen en via hen aan Zijn leerlingen. Opmerkelijk is dat Zijn leerlingen Jezus' opstanding niet verwachten, terwijl Jezus' vijanden zich herinneren dat Hij gezegd heeft: 'Na drie dagen zal Ik opgewekt worden' (Mt.27:63). Zijn leerlingen en de vrouwen waren Jezus' woorden over Zijn opstanding vergeten! Jezus' opstanding uit de dood is *het* fundament van het

christelijke geloof! Paulus schrijft daarover in 1 Korinthiërs 15. Hij heeft de dood overwonnen en het eeuwige leven aan het licht gebracht. Door Zijn opstanding worden mensen opnieuw geboren tot een levende hoop (1 Petr.1:3). Jezus zegt tegen Johannes op Patmos: 'Ik ben de Levende en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf'. De dood ligt voor altijd achter Hem. Hij is teruggekeerd van de overzijde van de dood en Hij leeft om leven te geven (Joh.14:19).

Leerlingen van Jezus hebben met grote kracht getuigd van Zijn opstanding (Hand.4:33) en dat mogen ze ook vandaag doen door de kracht van de Heilige Geest! 'Jezus leeft en Jezus redt! Hij heeft mij gered. Dat kan en wil Hij ook in jouw leven doen'. Daarom: 'Ontwaak, u die slaapt en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten' (Ef.5:14). Halleluja, amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U dat U leeft en de dood hebt overwonnen. Geef dat we mogen leven uit U, door U en voor U, omwille van Uw bloed, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom geloven Jezus' volgelingen zo moeilijk in Zijn opstanding?
2. Hoe helpt Jezus hen?
3. Wat betekent Jezus' opstanding voor je?

## 21 JEZUS VERSCHIJNT

Lezen: 1 Korinthiërs 15:1-11

*(Markus vertelt:) En toen Jezus opgestaan was, 's morgens vroeg op de eerste dag van de week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdalena, uit wie Hij zeven demonen uitgedreven had. Die ging heen en berichtte het aan hen die bij Hem geweest waren, die treurden en huilden. En toen die hoorden dat Hij leefde en door haar gezien was, geloofden zij het niet.(16:9-11)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Korinthe:) Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb,...dat Hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de twaalf. Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is Hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik immers ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. (1 Korinthiërs 15:3,5-9)*

Na Zijn opstanding uit de dood verschijnt Jezus aan velen. Op de dag van Zijn opstanding: aan Maria Magdalena, de vier vrouwen, Petrus, de Emmaüs-gangers en Zijn leerlingen zonder Thomas. Daarna aan de leerlingen met Thomas, aan zeven leerlingen bij de

zee van Tiberias, aan Zijn leerlingen op een berg in Galilea, aan vijfhonderd broeders, aan Zijn broer Jakobus, aan Zijn leerlingen op de Olijfberg bij Zijn hemelvaart en ten slotte aan Paulus op de weg naar Damascus. In totaal twaalf verschijningen. Later verschijnt Hij in een visioen aan Johannes op Patmos (Openb.1). Deze verschijningen worden genoemd en sommige ervan beschreven. Veertig dagen lang zien Jezus' leerlingen Hem en ontvangen ze onderwijs over het Koninkrijk van God. Niet dat Hij steeds bij hen is, maar telkens verschijnt Hij aan hen vanuit Zijn hemelse heerlijkheid en verdwijnt Hij na enige tijd weer. De omgang met Zijn leerlingen is nu anders als vroeger. Hij vertoont zich aan hen met 'veel onmiskenbare bewijzen'. Wanneer de leerlingen denken dat ze een geest zien, nodigt Jezus hen uit om Hem te betasten en eet Hij voor hun ogen van een gebakken vis en een honingraat (Lk.24:36-43). Wanneer ze Jezus niet herkennen in Zijn opstandingslichaam, maakt Hij zich aan hen bekend: aan Maria Magdalena, aan de Emmaüsgangers en aan de zee van Tiberias. Wanneer leerlingen twifelen – het is te mooi om waar te zijn dat Jezus is opgestaan en voor hen staat – gaat Hij naar hen toe en zegt tegen hen: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde'.

Jezus' verschijningen zijn bewijzen van Zijn opstanding én gelegenheden voor Zijn onderwijs over het Koninkrijk van God (Hand.1:3). Daarbij ontvangen zij de belofte van de komst van de Heilige Geest (Lk.24:49) en de grote opdracht om alle volken leerlingen van Jezus te

maken door naar hen uit te gaan, hen te dopen en hun vervolgonderwijs te geven (Mt.28:19). Jezus' verschijningen zijn vol van Zijn tegenwoordigheid en werk. Jezus' verschijning aan Paulus is bijzonder, omdat deze gebeurt ná Zijn hemelvaart. Paulus noemt zich 'een ontijdig geborene': een kind dat voortijdig uit de moederschoot komt, bijvoorbeeld door miskraam of abortus. Hij komt *laat* als apostel en voelt zich als *een kind waaraan iets mankeert* (R.D. Anderson). Daarom roemt hij in Gods overvloedige genade die in zijn leven zichtbaar wordt. Jezus' verschijning in een visioen aan Johannes op Patmos is ook bijzonder. Beide verschijningen ná Jezus' hemelvaart zijn van grote betekenis voor de voortgang van het Evangelie. Alle verschijningen proclameren: 'De Heere is waarlijk opgestaan!' Hij leeft en Hij redt! Leerlingen van Jezus zijn zeker van Zijn opstanding en mogen daarvan getuigen met grote kracht, door de Heilige Geest! Amen.

## **Gebed**

*Opgestane Levensvorst, dank U voor Uw verschijningen. Geef dat we die geloven en daarvan getuigen, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Welke verschijningen spreken je het meest aan? Waarom?
2. Verschijnt Jezus vandaag nog aan mensen? Zo ja, hoe? Zo nee, waarom niet?
3. Verlang je Jezus te ontmoeten in heerlijkheid?

## 22 JEZUS BEVEELT DE VERKONDIGING VAN HET EVANGELIE AAN ALLE VOLKEN

Lezen: Lukas 24:36-49

*En Hij (Jezus) zei tegen hen (Zijn leerlingen): Zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in Zijn Naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuigen. (Lukas 24:46-48)*

Na Zijn opstanding en vóór Zijn hemelvaart geeft Jezus aan Zijn leerlingen de opdracht om de blijde boodschap over Hem als Redder te verkondigen aan alle volken; te proclameren in Zijn Naam, met Zijn gezag en in de kracht van Zijn Geest. In elke Evangeliebeschrijving lezen we over dit bevel; over Jezus' grote opdracht aan Zijn apostelen als vertegenwoordigers van Zijn Gemeente waartoe wij mogen behoren. Zijn bevel geldt dus ook ons, op de plaats waar Hij ons gesteld heeft en met de gaven die Hij ons gegeven heeft.

In het Evangelie naar Mattheüs geeft Jezus het bevel tot Evangelieverkondiging aan alle volken tijdens Zijn verschijning aan Zijn leerlingen op een berg in Galilea (Mt.28). Daar hebben ze een wijd uitzicht en de wereld van het omliggende land ligt aan hun voeten. Jezus verschijnt aan Zijn leerlingen en Hij proclameert Zijn Koningschap: 'Mij is gegeven – door Mijn Vader – alle



(vol)macht in hemel en op aarde'. Met deze proclamatie in de rug beveelt Hij Zijn leerlingen 'dan' uit te gaan naar alle volken en die leerlingen van Hem te maken – wat ze zelf zijn – en die volken te dopen in Gods Drieënige Naam en hun vervolgonderwijs te geven om in praktijk te brengen 'alles wat Ik u geboden heb'. Op deze zendingreis belooft Hij hun Zijn tegenwoordigheid voor alle dagen tot Zijn terugkomst in heerlijkheid. Opmerkelijk is het gebruik van het woord 'alle': alle macht, alle volken, alle onderwijs en alle dagen. Jezus' bevel staat ingeklemd tussen de proclamatie van Zijn Koningschap en de belofte van Zijn tegenwoordigheid!

In het Evangelie naar Markus geeft Jezus in hoofdstuk 16:15-17 Zijn grote opdracht tijdens een verschijning aan Zijn elf leerlingen. Ze moeten uitgaan in de hele wereld en aan alle schepselen het Evangelie verkondigen. Wie de blijde boodschap gelooft en zich laat dopen wordt gered, maar wie niet gelooft zal Gods oordeel treffen. Jezus belooft hierbij dat de gelovigen tekenen van Zijn Koninkrijk zullen oprichten. Jezus' leerlingen ontvangen Zijn bevel én Zijn belofte van bevestiging van het Evangelie door tekenen en wonderen.

In het Evangelie naar Lukas verschijnt Jezus aan Zijn elf leerlingen, onderwijst hen in de Schriften van het oude verbond: de boeken van Mozes, van de Profeten en van de Geschriften, die beginnen met de Psalmen, en opent hun verstand en ze begrijpen de Schriften. Daarin wordt geschreven over Jezus' lijden en opstanding, maar ook

over de verkondiging van bekering en vergeving van zonden onder alle volken, te beginnen bij Jeruzalem. Die verkondiging staat 'op de hoogte van de heilsfeiten', heeft een belangrijke inhoud en een duidelijk adres: alle volken, te beginnen bij het Joodse volk! Jezus' leerlingen zijn oor- en ooggetuigen van Jezus' woorden en werken en zullen daarvan getuigen! Jezus belooft hun daarna de komst van de Heilige Geest, Die hen zal bekleden met kracht uit de hoogte, om ze Zijn getuigen te maken!

In het Evangelie naar Johannes verschijnt Jezus aan Zijn leerlingen op de avond van Zijn opstandingsdag (20:19-23). Hij zegt hen Zijn vrede toe; die Hij voor hen heeft verworven op het kruis. Zoals Jezus door Zijn Vader gezonden is, zendt Hij Zijn leerlingen uit. Hij rust hen toe met Zijn Heilige Geest door op hen te blazen en geeft hun Zijn volmacht om zonden te vergeven en toe te rekenen. Vanuit Gods vrede worden ze uitgezonden, met Zijn Geest en met Zijn volmacht! Zo kunnen ze uitgaan en zijn ze uitgegaan op Zijn tijd, amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw bevel en Uw beloften. Geef dat we die gehoorzamen en geloven, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt het Oude Testament over de grote opdracht?
2. Wanneer hebben Jezus' leerlingen die uitgevoerd?
3. Wat doe jezelf met Jezus' opdracht?

## 23 JEZUS BELOOFT ZIJN HEILIGE GEEST

Lezen: Handelingen 1:1-14

*En Hij (Jezus) zei tegen hen (Zijn leerlingen): Het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. (Handelingen 1:7,8)*

Bevel én belofte gaan in de Bijbel vaak samen. Gods belofte nodigt uit en geeft de kracht om Zijn bevel te gehoorzamen. Dit geldt ook voor Jezus' bevel om aan alle volken het Evangelie van het Koninkrijk te verkondigen. Volgens de evangelist Johannes spreekt Jezus in één adem over de uitzending van Zijn apostelen en hun toerusting met de Heilige Geest (20:21,22). Ook de evangelist Lukas wijst daarop in zijn Evangeliebeschrijving en in zijn boek Handelingen van de apostelen. Na Zijn bevel om onder alle volken bekering en vergeving van zonden te prediken belooft Jezus: 'En zie, Ik zend de belofte van Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden'. De belofte van de Vader is de komst van de Heilige Geest. Jezus' leerlingen moeten in Jeruzalem blijven, totdat die belofte aan hen is vervuld. Vóór Zijn hemelvaart herhaalt Jezus Zijn bevel om niet

uit Jeruzalem weg te gaan, maar om daar de vervulling van de belofte van Zijn Vader te verwachten. Hij zegt ook wat die belofte inhoudt: ‘Maar u zult met (Gr. *in*) de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen’. Zij zullen niet ondergedompeld worden in water – de waterdoop hebben ze al ontvangen - , maar nu in het krachtenveld van de Heilige Geest van God. Die zal van boven over hen komen, op hen rusten met Zijn gaven, hen vervullen en in hen wonen. Wat een heerlijke belofte! Jezus’ leerlingen weten dat in de toekomstverwachting van hun volk, volgens de profeten, de komst van de Heilige Geest en de komst van Gods Koninkrijk met elkaar verbonden zijn. Daarom vragen ze: ‘Heere, zult U in deze tijd voor Israël het Koninkrijk weer herstellen?’ Wat een mooie vraag; een vraag vol verlangen en ongeduld! Jezus’ antwoord is geen *ontkenning* van het herstel van Gods Koningschap aan Israël. Het is alleen een *terechtwijzing* wat het tijdstip betreft. Jezus’ Vader bepaalt de tijd wanneer dat herstel aanbreekt. Het is Zijn bevoegdheid om daarover te beschikken. De leerlingen krijgen geen kennis van de tijd: geen inzage in Gods agenda. Ze krijgen iets beters: de kracht, de explosieve kracht, van de Heilige Geest, Die van boven over en op hen zal komen. Door de Heilige Geest zullen ze getuigen van Jezus zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Jezus belooft dat de Heilige Geest de leerlingen tot Zijn getuigen zal maken. ‘Getuigen’ is ontleend aan de rechtspraak. Jezus’ leerlingen zijn de

eerste getuigen; oog- en oorgetuigen. Op hun getuigenis kunnen we volledig aan. Ze zullen getuigen in het rechtsgeding dat Jezus met deze wereld voert om deze terug te winnen voor Zijn Vader uit de macht van satan. Om voor Hem te getuigen en *tegen* alle aanklagers. Getuigen dringt aan op een beslissing! Getuigen brengt lijden met zich mee. De duisternis verdraagt het licht niet. Getuigen begint in eigen omgeving: in Jeruzalem, de bloedstad. Getuigen - in een beweging van Israël naar de volken. Wat een blikverruiming voor de leerlingen! Jezus geeft een gebiedsomschrijving die tegelijk de inhoud van het boek Handelingen is: Jeruzalem (hfdst.1-7), Judea en Samaria (hfdst.8-12) en tot aan het uiterste van de aarde (hfdst.13-28); tot in Rome toe en vandaar verder!

Dit is Jezus' laatste belofte, die Hij op aarde heeft uitgesproken; een belofte om te geloven én te bidden om haar vervulling! Laten we dat doen! Amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw belofte van Uw Geest en voor haar vervulling op en na Pinksteren. Geef dat we in die vervullen delen en van U getuigen, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Welk onderwijs heeft Jezus over Zijn Geest gegeven?
2. Wat is de doop in de Geest? Wanneer ontvang je die?
3. Is Jezus' belofte aan je vervuld? Hoe?

## 24 JEZUS NEEMT PLAATS OP GODS TROON

Lezen: Lukas 24:36-53

*Hij (Jezus) leidde hen (Zijn leerlingen) naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. (Lukas 24:50,51)*

Veertig dagen – vaak een periode van voorbereiding in de Bijbel – na Zijn opstanding gaat Jezus terug naar de hemel waaruit Hij gekomen is toen Hij mens werd. In het Oude Testament is Zijn hemelvaart voorzien en afgebeeld door de hemelvaart van Elia (2 Kon.2) en door de opvaart van de ark naar Jeruzalem (2 Sam.6; Ps.47 en 68; Ef.4). In het afscheidsgesprek van Zijn leerlingen in de paaszaal bereidt Jezus Zijn leerlingen daarop voor (Joh.14-16). Maria Magdalena brengt aan de leerlingen Jezus' boodschap: 'Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader en naar Mijn God en uw God' (Joh.20:17).

Na Jezus' woorden over de komst van de Heilige Geest en het getuige zijn van Zijn leerlingen: 'maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde' (Hand.1:8) wordt Hij door Zijn Vader opgenomen in de hemel. Daarbij heeft Jezus Zijn handen zegenend over hen uitgespreid als de Hoge-

priester van Zijn volk. Belovend en zegenend neemt Hij afscheid! Het beeld van Zijn zegenende handen is voor Jezus' leerlingen onvergetelijk geweest. Ze kijken Hem na, totdat een wolk Hem onttrekt aan hun ogen; de wolk van Gods tegenwoordigheid. En terwijl Jezus' leerlingen hun Meester nakijken, staan er twee engelen bij hen die Zijn hemelvaart bevestigen en Zijn terugkomst aankondigen. De leerlingen aanbidden Jezus en gaan terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze zijn voortdurend in de tempel om God te loven en te danken. Wat een grote eer is hun Meester ten deel gevallen en wat een groot voorrecht dat zij daar getuigen van zijn geweest. Ze zijn gehoorzaam aan Jezus' bevel om in Jeruzalem te blijven, totdat ze met kracht uit de hoogte bekleed zullen worden. In de bovenzaal blijven ze eensgezind volharden in het bidden om de komst van de Heilige Geest.

Jezus' hemelvaart is Zijn thuiskomst bij de Vader. Wat een vreugde voor de Vader om Zijn gehoorzame Zoon weer bij zich te hebben! Wat een vreugde voor Jezus om weer bij Zijn Vader te zijn, om te delen in de heerlijkheid die Hij vóór Zijn menswording had (Joh.17:5)! Wat een vreugde voor de engelen, voor de geesten van de volmaakt rechtvaardigen (Hebr.12:23) en voor de gelovigen op aarde, die met Jezus gezet zijn in de hemel (Ef.2:6)! Wat een genade om daaruit te leven!

Jezus' hemelvaart is Zijn troonsbestijging: Hij heeft zich gezet aan de rechterhand van Zijn Vader (Mark.16:19;

Hebr.8:1). Aan de overwinnaar belooft Hij: ‘Wie overwint, zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, zoals ook Ik overwonnen heb en Mij met Mijn Vader op Zijn troon gezet heb’ (Openb.3:21). Jezus zit op de troon en Hij regeert over hemel en aarde! Hij heeft gezegd: ‘Mij is gegeven alle macht – autoriteit – in hemel en op aarde!’ Leerlingen van Jezus mogen door het geloof Hem zien ‘met heerlijkheid en eer gekroond’ (Hebr.2:9), ze zijn met Hem gezet in de hemel (Ef.2:6) en ze zoeken de dingen die boven zijn waar Jezus is aan de rechterhand van God, want hun leven is met Hem verborgen in God (Kol.3:1-3). Wat een heerlijke positie en wat een hoge roeping! Hun Hoofd Jezus Christus is al in de hemel. Wat kunnen Zijn leerlingen als leden van Zijn lichaam anders doen als naar Hem kijken, uit en voor Hem leven? Hij bidt in de hemel voor hen en Zijn Geest bidt voor hen op aarde en de Vader verhoort die gebeden, amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw troonsbestijging en Uw regering. Geef dat we naar U kijken, uit en voor U leven, door de kracht van Uw Geest, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt het Oude Testament over de verhoging van de Messias?
2. Wat zijn de hemelvaartsvruchten bij Jezus' leerlingen?
3. Wat betekent Jezus' zitten op de troon voor jou?



## 25 JEZUS STORT ZIJN GEEST UIT

Lezen: Handelingen 2:1-21

*En zij (Jezus' leerlingen) werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. (Handelingen 2:4)*

Jezus' laatste woorden over de komst van de Heilige Geest over Zijn leerlingen 'niet lang na deze dagen' gaan tien dagen later in vervulling. Hij doet wat Hij zegt!

De Geest komt tijdens de viering van het Joodse Wekenfeest in Jeruzalem, dat nauw verbonden is met het Paasfeest dat vijftig dagen eerder gevierd is. De komst van de Geest ligt in het verlengde van Jezus' kruis en opstanding. Hij heeft voor de gave van de Geest betaald met Zijn kostbaar bloed. Het Wekenfeest is een oogstfeest: de oogst van Jezus' werk in kruis en opstanding wordt binnengehaald én de oogst uit Israël en de volken: drieduizend Joden en Jodengenoten uit de volken komen tot bekering en worden vervuld met de Geest waar Petrus toe oproept en wat hij hun belooft.

De Geest komt op en over de twaalf apostelen, waarvan het getal weer volledig is (Hand.1:15-26), en op de honderdtwintig (10x12) leerlingen, die tien dagen lang eensgezind, biddend en smekend, bij elkaar zijn. In de weg van gehoorzaamheid, geloof en gebed en eenheid komt de Heilige Geest! Wat een voorbeeld voor ons om de vervulling met de Heilige Geest te verwachten!

De Geest komt om negen uur 's morgens (15) tijdens het morgengebed in de tempel te Jeruzalem. De HEERE eert Zijn eigen instelling! Het is opmerkelijk dat in het boek Handelingen de Heilige Geest uitgestort wordt waar gelovigen bijeen zijn (4:31; 8:14-17; 10:44; 19:6,7) en niet op enkele gelovigen in hun binnenkamer zoals later in de kerkgeschiedenis wel gebeurd is. De HEERE bekroont de gemeenschap van de heiligen, van de gelovigen. In de samenkomsten van Christus' Gemeente mogen we de vervulling met Zijn Geest verwachten en ontvangen. Doen we dat en ervaren we dat?

De Geest komt plotseling, onverwachts, terwijl Jezus' leerlingen eensgezind bij elkaar zijn. Wat een verrassing! Het bidden van Jezus' leerlingen wordt hier niet genoemd. Zijn komst is Gods werk, op Zijn tijd! Alle eer en dank is voor Hem. Zo is er enkel verwondering!

De komst van de Heilige Geest gaat gepaard met de tekenen van Gods tegenwoordigheid. Er is veel te *horen*: het geluid van een geweldige windvlaag én er is veel te *zien*: verdeelde tongen als van vuur op het hoofd van elke leerling. Na de vervulling van het twaalfstal, van het Wekenfeest en van het huis worden Jezus' leerlingen zelf vervuld: helemaal vol van Gods Geest; ondergedompeld in en omspoeld met de Heilige Geest. Ze zijn zo vol dat ze beginnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Hun tong wordt besneden. Ze ontvangen klanktaal om God te loven en te aanbidden én om in de moedertaal van de pelgrims

uit het hele Romeinse rijk de grote daden van God te verkondigen. Deze taal sticht gemeenschap verticaal en horizontaal. De vloek van Babel wordt opgeheven (Gen.11). De Heilige Geest rust op Jezus' leerlingen, vervult hen en komt in hen wonen. Ze worden toegerust met de gaven van de Geest om Jezus' getuigen te zijn. Petrus ontvangt openbaring in kennis, vrijmoedigheid en kracht om te getuigen.

De komst van de Heilige Geest is Jezus' eerste regeringsdaad als Koning op de troon (33). Wat de Vader Hem beloofd heeft, stort Hij nu uit; niet druppelsgewijs, maar als een regenbui! De Heilige Geest is de Geest van volheid en vervulling, toen en vandaag! Wat veelbelovend! Amen.

### **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor de uitstorting van Uw Geest, toen voor het eerst en later telkens opnieuw. Vul ons met Hem om Uw getuigen te zijn, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1.Waarom is het Wekenfeest later het feest van de wetgeving bij de Sinaï geworden? Is er verband tussen het werk van de Heilige Geest en de wet van God?

2.Welke woorden gebruikt Handelingen voor de komst van de Geest? Zie 1:5,8; 2:4,33;enz.

3.Ben je vervuld met de Heilige Geest? Hoe? Waarom?

## 26 JEZUS VORMT ZIJN GEMEENTE

Lezen: Handelingen 2:37-47

*Zij nu die zijn woord (van Petrus) met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen (Jezus' leerlingen) toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (Handelingen 2:41,42)*

Tijdens Zijn verblijf op aarde spreekt Jezus over Zijn Gemeente: 'En Ik zeg u ook dat u Petrus ('rots') bent en op deze petra ('rotsbodem'; van je belijdenis) zal Ik Mijn Gemeente bouwen...' (Mt.16:18; 18:17). Jezus gebruikt het woord 'ekklèsia', dat vergadering van burgers, volkvergadering betekent (Hand.19:32,39,40). In combinatie met de woorden 'van God/Christus' krijgt het de betekenis 'gemeente'. In het grondwoord zit het werkwoord 'roepen'; mensen worden geroepen *uit* de massa en ze worden *samen* geroepen; door God.

Jezus treft voorbereidingen voor Zijn Gemeente: Hij roept twaalf leerlingen als toekomstige voorgangers van Zijn Gemeente voor haar opbouw en uitbreiding. Meer leerlingen roept Hij als toekomstige leden van Zijn Gemeente. Na Zijn opstanding verschijnt Hij aan vijfhonderd broeders (1 Kor.15:6) van wie er op Pinksteren honderdentwintig bij elkaar zijn. Aan hen

geeft Hij onderwijs over het Koninkrijk van God en voor hun ogen richt Hij tekenen van het Koninkrijk op.

Na Zijn hemelvaart komen Jezus' leerlingen bijeen in de tempel om daar God te loven en te danken én in de bovenzaal waar ze eensgezind volharden in het bidden en smeken om de komst van de Heilige Geest. Uit deze gebedssamenkomst wordt Jezus' Gemeente geboren!

Op Pinksteren worden ze samen een tempel van de Heilige Geest (1 Kor.3:16; Ef.2:22), Die in hen komt wonen en Die hen toerust met Zijn gaven om Jezus' getuigen te zijn. De Geest smeedt hen aaneen. De Gemeente wordt zichtbaar door de komst van de Geest: door de tekenen van Gods tegenwoordigheid van geluid en vuur. De gave van klanktaal, waarmee Jezus' leerlingen God loven én de grote daden van God verkondigen in de moedertalen van de feestgangers, brengt de mensenmenigte bij elkaar voor Petrus' toespraak. De HEERE zegent die en mensen - overtuigd van hun zonde van Messiasverwerping – nemen zijn woorden met vreugde aan en laten zich dopen in Jezus' Naam en voegen zich bij Jezus' apostelen; ongeveer drieduizend mensen. Dit is het begin van Jezus' vorming en zichtbaarmaking van Zijn Gemeente met een goed vervolg: Ze volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Jezus' leerlingen vormen een leer-, leef-, avondmaalvierende-en gebedsgemeenschap. Ze krijgen graag onderwijs over Jezus, hun Redder en Heere!

Graag zijn ze bij elkaar, gedenken ze Jezus' zoendood en bidden ze met elkaar! Het gemeenschapsleven groeit en bloeit! En de HEERE gebiedt er Zijn zegen over! Er komen ontzag en eerbied voor de gemeente en er gebeuren wonderen en tekenen. De gemeenteleden zorgen voor elkaar. Ze verkopen er zelfs bezittingen voor. Ze komen dagelijks bijeen in de tempel en in hun huizen. Ze vierten avondmaal en eten met elkaar, vol vreugde en in eenvoud van hart. Ze loven God en het volk is hen gunstig gezind. En de Heere Jezus voegt dagelijks mensen aan hen toe die zalig worden. Dagelijkse gemeentegroei met eeuwigheidswaarde. Wat een zegen! Om jaloers op te worden.

Voor leerlingen van Jezus is dit gemeenteleven een krachtbron en voorbeeld. Wat God toen gaf, kan en wil Hij ook vandaag geven. Door Zijn Geest! Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor de vorming en toerusting van Uw Gemeente. Geef die ook vandaag, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Is Gods Gemeente pas ontstaan op Pinksteren? Niet in het paradijs met Adam en Eva als eerste leden?
2. Wat is het geheim van de eenheid van deze Gemeente?
3. Wat draag jij bij aan het gemeenteleven?

## 27 JEZUS BREIDT ZIJN GEMEENTE UIT

Lezen: Handelingen 5:12-16

*(Lukas vertelt: En het Woord van God verbreidde zich en het aantal discipelen in Jeruzalem nam sterk toe; en een grote menigte priesters werd aan het geloof gehoorzaam... Hij (Paulus) predikte het Koninkrijk van God en gaf onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd. (Handelingen 6:7; 28:31)*

De jonge gemeente in Jeruzalem groeit uit twaalf apostelen en honderdtwintig (10x12) leerlingen tot drieduizend nieuwe leden en daarna met ongeveer vijfduizend mannen, de vrouwen en kinderen niet meegerekend (Hand.4:4). Het Woord van God verspreidt zich en het aantal leerlingen in Jeruzalem neemt sterk toe en een grote menigte priesters wordt aan het geloof gehoorzaam (Hand.6:7). God gebruikt vervolging om het Evangelie in Samaria en een Ethiopische kamerheer om het in Afrika te brengen (Hand.8). Er ontstaan christelijke gemeenten in heel Judea, Galilea en Samaria; gemeenten die vrede hebben, opgebouwd worden, wandelen in de vreze van de HEERE en in de vertroosting van de Heilige Geest en toenemen in aantal (Hand.9:31). Groei in aantal én in geloof, hoop en liefde! De Heilige Geest werkt krachtig! Daarna gaat de deur voor het Evangelie open naar de heidenwereld. De

Romeinse hoofdman Cornelius met de zijnen in Caesarea zijn de eerstelingen (Hand.10/11). Daarna breidt het Evangelie zich uit naar Antiochië in Syrië waar een grote gemeente ontstaat en waar Jezus' leerlingen voor het eerst christenen genoemd worden, omdat ze op Christus lijken (Hand.11:26). Vanuit deze gemeente worden Barnabas en Paulus uitgezonden naar Cyprus, Klein-Azië en Griekenland (Hand.13:1-4). Daarna volgen er drie zendingsreizen van Paulus, eerst samen met Barnabas en later met Silas (Hand.13-20). Overal verkondigen ze de blijde boodschap van Jezus, de Redder van de wereld, en overal ontstaan christelijke gemeenten, die onder leiding van de apostelen geplant worden en later door hen bezocht worden. Ten slotte wordt Paulus in Jeruzalem gevangen genomen en wordt hij op transport gesteld naar Rome om zich daar voor de keizer te verantwoorden. Onderweg benut hij alle mogelijkheden om van de Heere Jezus te getuigen: voor de Joodse hoge raad, voor de Romeinse stadhouders Felix en Festus, voor koning Agrippa, voor de scheepsbemanning en voor de bevolking van het eiland Malta (Hand.21-28). In Rome aangekomen komen broeders van de christelijke gemeente hem tegemoet, waar Paulus God voor dankt en wat hem moed geeft. Daarna zoekt hij contact met de voornaamsten van de Joden in Rome en beweegt hen vanuit de Wet van Mozes en de Profeten tot het geloof in Jezus, de Messias van Israël. Wanneer zij het Evangelie afwijzen zegt Paulus tegen hen: 'Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van



God aan de heidenen gezonden is en die zullen luisteren'. Paulus woont twee volle jaren in zijn eigen gehuurde woning en daarin ontvangt hij allen die naar hem toekomen. Kan hij als gevangene met huisarrest niet naar de mensen toegaan, God zendt mensen naar hem toe. Hij verkondigt aan deze mensen het Koninkrijk van God en hij geeft onderwijs over de Heere Jezus Christus, met alle vrijmoedigheid, ongehinderd! De Evangelieverkondiging gaat door en leerlingen van Jezus worden opgebouwd in het geloof, in de hoop en in de liefde! Het boek Handelingen heeft een open einde en het wordt gevolgd door de zendingsgeschiedenis, die doorgaat tot Jezus' terugkomst in heerlijkheid!

Leerlingen van Jezus zijn levende leden van Jezus' Gemeente, die bidden om en zich inzetten voor haar uitbreiding, ieder op zijn eigen plaats en met zijn eigen gaven, door de kracht van de Heilige Geest, amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank u voor de uitbreiding van Uw Gemeente. Ga daar mee door en gebruik ons, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wie waren de initiatiefnemers voor de uitbreiding van Christus' Gemeente?
2. Welke hindernissen moesten overwonnen worden?
3. Wat is jouw bijdrage aan de uitbreiding van Zijn Gemeente?

## 28 JEZUS BLIJFT BIJ ZIJN GEMEENTE

Lezen: Handelingen 18:1-17

*(Lukas vertelt:) En de Heere zei 's nachts door een visioen tegen Paulus: Wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want Ik ben met u en niemand zal de hand aan u slaan om u kwaad te doen, want Ik heb veel volk in deze stad.(Handelingen 18:9,10)*

Na Zijn grote opdracht aan Zijn leerlingen belooft Jezus hun: 'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen' (Mt.28:20). Op hun zendingsreis met het Evangelie naar alle volken zullen ze Zijn tegenwoordigheid ervaren.

Jezus vervult Zijn belofte. Na Zijn hemelvaart is Hij bij hen: Ze aanbidden Hem en keren terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze zijn voortdurend in de tempel, terwijl ze God loven en danken (Lk.24:52,53). Tijdens de tien dagen van eensgezind en volhardend bidden en smeken om de Geest is Jezus bij Zijn leerlingen (Hand.1:14). Op Pinksteren worden ze vervuld met de Heilige Geest: de Geest van Jezus. Petrus' toespraak is vol van Hem en Zijn werk. Wat ervaren de apostelen en de leerlingen van Jezus - ook Zijn nieuwe leerlingen - Zijn tegenwoordigheid rijk! De uitgestorte Heilige Geest maakt Jezus groot. Zijn persoon en werk gaan stralen!

Ook na Pinksteren is Jezus bij Zijn leerlingen: bij de genezing van de lamme man door Petrus en Johannes,

bij hun verantwoording voor de Joodse hoge raad (Hand.4:8) en bij hun terugkomst in de gemeente (Hand.4:31). Jezus is bij hen wanneer Ananias en Saffira tegen de Heilige Geest liegen, de apostelen tekenen en wonderen doen en ze uit de gevangenis bevrijd worden (Hand.5). Wat heeft Stefanus Jezus' tegenwoordigheid ervaren in zijn bediening (Hand.6:8.10) en bij zijn sterven (Hand.7:55,56,59,60)! Hetzelfde geldt van Filippus in Samaria en bij de Ethiopische kamerheer (Hand.8). Jezus verschijnt aan Paulus op de weg naar Damascus, Hij geneest hem en vervult hem met Zijn Geest (Hand.9). Petrus ervaart Jezus' tegenwoordigheid bij de genezing van de verlamde Eneas in Lydda en bij de opwekking van Dorcas uit de dood in Joppe (Hand.9). De geschiedenis van de Romeinse hoofdman Cornelius in Caesarea is vol van Jezus en Zijn werk (Hand.10/11). Een engel van de Heere bevrijdt Petrus uit de gevangenis en doodt koning Herodes Agrippa I (Hand.12).

Ook op hun zendingsreizen ervaren Barnabas en Paulus en Paulus en Silas Jezus' tegenwoordigheid: op Cyprus wanneer de tovenaars Elymas blind wordt en de stadhouder Sergius Paulus tot geloof komt (Hand.13), in Lystre waar een lamme man genezen wordt (Hand.14), in Jeruzalem waar in een belangrijke vergadering een besluit genomen wordt onder leiding van de Heilige Geest, dat vreugde en bemoediging brengt (Hand.15) en in Filippi waar Lydia en de gevangenebewaarder tot geloof komen (Hand.16). In Korinthe verschijnt Jezus 's

nachts in een visioen aan Paulus en zegt tegen hem dat hij moet doorgaan met de Evangelieverkondiging, dat hij veilig is en dat Hij veel volk in die stad heeft dat in Hem zal geloven. In Efeze maakt Paulus een opwekking mee: twaalf leerlingen van Johannes de Doper worden gedoopt in de Heilige Geest en veel gelovigen belijden hun zondige daden en verbranden hun toverboeken (Hand.19). In Troas wekt Paulus de dode Eutychus op en tegen de ouderlingen van de gemeente Efeze getuigt hij van Jezus' tegenwoordigheid en werk in zijn leven (Hand.20). Ook tijdens zijn gevangenschap ervaart Paulus Jezus' tegenwoordigheid, in het bijzonder tijdens de schipbreuk op de Middellandse Zee (Hand.27:22-26) en zijn verblijf op Malta en in Rome (Hand.28).

Leerlingen van Jezus ervaren Jezus' tegenwoordigheid, wanneer ze Zijn verheerlijkte leven zichtbaar maken en Zijn werk van Evangelieverkondiging voortzetten. Amen.

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw tegenwoordigheid bij Uw Gemeente. Geef dat we die ervaren, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Hoe blijkt Jezus' tegenwoordigheid bij Zijn Gemeente in Openbaring 2 en 3?
2. Is Zijn tegenwoordigheid alleen bemoedigend?
3. Ervaar je Jezus' tegenwoordigheid? Hoe?

## 29 JEZUS VOLTOOIT ZIJN GEMEENTE

Lezen: Efeziërs 4:1-16

*(Paulus schrijft aan Christus' Gemeente in Efeze:)  
Totdat wij allen (de gelovigen) komen tot de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God, tot een volwassen man, tot de maat van de grootte van de volheid van Christus;...maar dat wij, door ons in liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar Hem Die het Hoofd is, namelijk Christus. (4:13,15)*

Jezus' Gemeente is Gods bouwwerk (1 Kor.3:9) waarvan Hij het fundament is (1 Kor.3:11). God bouwt Zijn Gemeente op Hem. Petrus schrijft daarover: 'Dan wordt u (gelovigen) ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus' (1 Petr.2:5). Het gaat de HEERE om een heilige tempel waarin Hij woont en gediend wordt (1 Kor.3:16; Ef.2:21,22).

Op Pinksteren vormt Jezus Zijn Gemeente. Door de uitstorting van de Heilige Geest worden Zijn leerlingen aan elkaar gesmeed en met elkaar verbonden als leden van Gods gezin. Zijn Gemeente wordt zichtbaar door de doop van drieduizend bekeerlingen en hun voortdurend bij elkaar komen om te eten en met elkaar avondmaal te vieren. Er ontstaat een nieuwe gemeenschap rond de verheerlijkte Jezus en Zijn apostelen; een gemeenschap

die volhardt in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden (Hand.2:42).

Jezus bouwt Zijn Gemeente op zoals Hij aan Petrus beloofd heeft: 'Op deze petra ('rotsbodem'; van de belijdenis: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God') zal Ik Mijn Gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen' (Mt.16:18). In het boek Handelingen lezen we hoe Jezus Zijn Gemeente opbouwt en uitbreidt. Hij gebruikt daar Zijn apostelen voor, hun zeven helpers, onder wie Stefanus en Filippus (Hand.6), en de ouderlingen die aangesteld worden (Hand.14:23; 20:17). Paulus schrijft over dat opbouwwerk van hemzelf en van zijn opvolgers in de gemeente van Korinthe. Als een wijs bouwmeester heeft hij het fundament van de gemeente gelegd: Jezus Christus (Hand.18). Andere voorgangers bouwen op dat fundament verder, maar hoe doen ze dat? Doen ze dat met edele metalen als goud, zilver, met edelstenen óf met hout, hooi en stro? In het vuur van Gods gericht zal blijken wat stand houdt of verbrand wordt. Wiens opbouwwerk stand houdt, zal loon ontvangen, maar wiens werk verbrand wordt, zal schade lijden, maar hij zelf zal behouden worden, maar door het vuur heen; op het nippertje (1 Kor.3:10-15). Het opbouwwerk in Jezus' Gemeente is heel belangrijk en heel verantwoordelijk!

Jezus wil én zal Zijn opbouwwerk voltooien. Daar schrijft Paulus over in Efeziërs 4. Daartoe heeft Hij aan Zijn

Gemeente als hemelvaartsgeschenken gegeven: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars, en andere bedieningen zoals ouderlingen en diakenen (Fil.1:1), enz. Deze moeten Zijn Gemeente toerusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van Jezus' lichaam. Het grote doel daarvan is de eenheid en de volwassenheid van Zijn Gemeente: eenheid in geloof en kennis én volwassenheid in het doen van de waarheid, het toegroeien naar Jezus als het Hoofd van de Gemeente, het elkaar tot steun zijn zodat de Gemeente groeit en opgebouwd wordt in de liefde. Dit doel is na tweeduizend jaar nog niet bereikt, want de eenheid en de volwassenheid van Jezus' Gemeente zijn nog ver te zoeken. Maar dit doel zál bereikt worden op Gods tijd en op Zijn manier, tot eer van Hem, tot zegen van Jezus' Gemeente en tot zegen van Israël en de volken. Door Zijn Geest zal het geschieden! Wie verlangt daar niet naar? Bid erom en zet je ervoor in! Amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor de voltooiing van Uw Gemeente. Geef ons geloof en gebed, uit genade, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat heeft Jezus nog meer gegeven voor de voltooiing van Zijn Gemeente (1 Kor.12:4-11)?
2. Heb je visie en passie voor Jezus' bedieningen en de gaven van Zijn Geest? Waarom (niet)?
3. Wat is jouw plaats en taak in Jezus' Gemeente?

### 30 JEZUS KOMT TERUG VOOR ZIJN GEMEENTE

Lezen: Johannes 14:1-14

*(Jezus zegt:) In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. (Johannes 14:2,3)*

Het Nieuwe Testament staat in het teken van de verwachting van Jezus' terugkomst en van de komst van Gods Koninkrijk in volle heerlijkheid. Jezus komt terug als de Bruidegom van Zijn Gemeente, als de Koning van Zijn volk Israël, als de Overwinnaar van satan, als de Rechter van levenden en doden, als de Erfgenaam van hemel en aarde, enz. Zijn terugkomst is veelomvattend!

Jezus komt terug om Zijn Gemeente thuis te halen in het Vaderhuis hier boven als haar voorlopige bestemming en om haar daarna de nieuwe aarde te doen beërven als haar definitieve bestemming. Jezus spreekt de zachtmoedigen zalig, want zij zullen de aarde beërven (Mt.5:5); de aarde waarin gerechtigheid woont en God alles in allen zal zijn. Wat een heerlijke toekomst!

In Zijn afscheidsgesprek van Zijn leerlingen in de paaszaal spreekt Jezus over het heengaan naar Zijn Vader. Zijn leerlingen moeten veel verwerken: de voetwassing



en de aankondiging van Judas' verraad en Petrus' verloochening. Ze zijn in verwarring. Daarom zegt Jezus tegen hen: 'Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij'. Ze geloven in de God van Israël. Ze vertrouwen op Hem. Laten ze dat nu ook doen op Jezus, de Messias van Israël, de Gezondene door de Vader! Daarna spreekt Jezus over het huis van Zijn Vader, de hemelse heerlijkheid. Hij hoopt daar zelf naar toe te gaan bij Zijn sterven. Uit dat Vaderhuis is Hij eenmaal op aarde neergedaald en naar dat Vaderhuis keert Hij terug. Wat een blij vooruitzicht! Thuiskomen bij Zijn Vader. In dat vaderhuis zijn veel woningen, verblijfplaatsen. Daar is geen ruimtegebrek of woningnood! Daar is plaats voor Jezus zelf en voor allen die bij Hem behoren, die in Hem geloven. Er is voor al Gods kinderen plaats en voor ieder van hen is er een eigen plaats. Er is veelheid in verscheidenheid. Jezus' leerlingen en wij kunnen daar zeker van zijn. Als het niet zo zou zijn, zou Jezus hun dat verteld hebben. In het Vaderhuis is er voor goed een einde aan alle onrust en verwarring. Daar heersen vrede en rust. Dat is Zijn en hun voorlopige bestemming. Wat een blij vooruitzicht!

Jezus belooft nog meer: 'Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken'. Hij gaat dat doen door Zijn bitter lijden en verzoenend sterven, door Zijn opstanding en hemelvaart, door de uitstorting, vervulling en inwoning van Zijn Heilige Geest. Dat is Zijn werkprogramma. Dat is nodig voor ons, omdat er voor ons als zondaren geen plaats in het Vaderhuis van Zijn heilige en rechtvaardige

Vader is. Maar Jezus voorziet in deze nood. Hij heeft een plaats bereid en Hij bereidt een plaats door Zijn werk. Hij heeft de plaats al verworven – betaald met Zijn bloed - maar Hij moet die ons toeëigenen door Zijn Geest en Woord en daar is Hij mee bezig. Ook bij jou?

Wanneer Jezus heengegaan zal zijn en plaats gereed gemaakt heeft, komt Hij terug in heerlijkheid. Dan zal Hij Zijn leerlingen en alle gelovigen tot zich nemen. Dan mogen ze daar zijn waar Hij nu is: in het Vaderhuis met zijn vele woningen, om Jezus' heerlijkheid te zien, die de Vader aan Hem gegeven heeft (Joh.17:24). Wat een toekomst: altijd bij Hem zijn, met de Vader en de Heilige Geest en alle gelovigen! Eeuwig thuis in het Vaderhuis, eerst in de hemel en daarna op aarde. 'Zo dan, troost elkaar met deze woorden!' (1 Thess.4:18). Dat is de toekomst van al Jezus' leerlingen! Halleluja, amen!

## **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw terugkomst voor Uw Gemeente. Geef dat we U verwachten en klaar zijn voor de ontmoeting met U, omwille van Uw offer, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom wordt meer aan de hemel dan aan de nieuwe aarde als het Vaderhuis gedacht?
2. Wat hebben Jezus' leerlingen verwacht?
3. Verwacht je Jezus' terugkomst! Waarom en hoe?

## 31 JEZUS VIERT BRUILOFT MET ZIJN GEMEENTE

Lezen: Openbaring 19:1-10

*(Johannes vertelt:) Laten wij (hemelbewoners) blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij (de engel) zei tegen mij (Johannes): Schrijf: Zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tegen mij: Dit zijn de waarachtige woorden van God. (Openbaring 19:7-9).*

Johannes ziet in een visioen de grote hoer en hij hoort in een profetie over de bruid van het Lam. De grote hoer is de stad Babylon: de stad van de mens zonder God en de bruid van het Lam is de Gemeente van Jezus Christus. Met de hoer loopt het slecht af: 'Haar rook stijgt op in alle eeuwigheid' (Openb.19:3), maar de bruid van het Lam beërft het nieuwe Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt (Openb.21:10). Er is een tweërlei leven met een tweërlei toekomst. Wat is jouw toekomst?

Johannes hoort een indrukwekkend spreekkoor. Het geluid ervan is krachtiger dan alle voorgaande stemmen. Het lijkt op het gonzen van een grote mensenmenigte, het daveren van waterstromen en het dreunen van donderslagen. De engelen en de verlost gelovigen voor

Gods troon moeten de sprekers zijn. Ze proclameren: 'Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden'. Zijn heerschappij is werkelijkheid geworden. Hij heeft de overwinning behaald. Hoewel Gods uiteindelijke overwinning nog toekomstig is, wordt die in het heden geproclameerd. Zo zeker is die!

Na deze proclamatie wekt het spreekkoor van engelen en verlost en op om blij te zijn en God te eren, omdat de bruiloft van het Lam is gekomen: de bruiloft van Jezus met Zijn leerlingen, met de leden van Zijn Gemeente. Ze worden nu voor eeuwig met elkaar verenigd. Daar hebben ze naar uitgezien te midden van hun lijden en de vervolgingen die ze mee gemaakt hebben. Daar zien ze naar uit: altijd bij Hem zijn, in Zijn nabijheid, om van Hem te genieten en Zijn liefde te ervaren. De bruid heeft zich voor haar bruiloft gereed gemaakt. Ze wil op gepaste wijze voor haar Bruidegom verschijnen om Hem te behagen; dat Hij haar mooi vindt. Ze heeft smetteloos en blinkend fijn linnen kleren ontvangen als bruidskleding: de kleren van Jezus' rechtvaardigheid en heiligheid. Jesaja 61:10 gaat in vervulling waar de profeet zegt: 'Ik ben zeer vrolijk in de HEERE, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil, de mantel van gerechtigheid heeft Hij mij omgedaan, zoals een bruidegom zich bekleedt met priesterlijk hoofdsieraad en een bruid zich tooit met haar sieraden'. De bruid heeft zich gereed gereed gemaakt en God heeft haar deze bruidskleding gegeven. Heerlijke wederkerigheid! De bruid werkt en God geeft.

Hier is werkzaamheid en ontvankelijkheid. Wat God samenvoegt, mogen wij niet scheiden!

Een engel geeft nu aan Johannes de opdracht om een zaligspreking, een felicitatie, op te schrijven; schriftelijk vastleggen om bewaard te blijven. Onuitsprekelijk gelukkig zijn zij die door God geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam; de bruiloftsgasten die delen in de feestvreugde. Het beeld verspringt hier van bruid naar bruiloftsgasten, maar het gaat om dezelfde mensen, die Jezus liefhebben, in Hem geloven en op Hem hopen. Wat zijn ze gelukkig! Door God geroepen, door Zijn Geest en Woord, om aan te zitten aan het avondmaal van het bruiloft van het Lam. Wat een vreugde! En 'dit zijn de waarachtige woorden van God'. Wat een zekerheid!

Alle leerlingen van Jezus zullen eenmaal in dit geluk delen. Hun leerling zijn is dan voorbij. Het volmaakte is gekomen: 'Dan zal ik kennen zoals ik zelf (door God) gekend ben' (1 Kor.13:12). Halleluja! Amen.

## **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw bruiloft met Uw Gemeente. Geef dat we bij Uw bruid behoren, amen.*

## **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Welke verschillen zijn er tussen de hoer en de bruid?
2. Hoe kunnen we ons voorbereiden op deze bruiloft?
3. Verlang je naar deze bruiloft? Hoe? Waarom (niet)?



## **GEBED**

*Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aan U alle dank en eer.*

*Hemelse Vader, we danken U voor het zenden van Uw Zoon om ons te redden van zonde en dood, om ons als verloren zonen en dochters thuis te brengen bij U, om door U aangenomen te worden tot Uw lieve kinderen en erfgenamen.*

*Jezus, eniggeboren Zoon van de Vader, we danken U voor Uw komst en Uw werk op aarde, voor Uw roeping van Uw leerlingen, voor Uw voorbeeld, onderwijs, toerusting, uitzending en blijvende tegenwoordigheid. En dat U terugkomt in heerlijkheid voor Uw Gemeente om met haar bruiloft te vieren en eeuwig met haar verenigd te zijn.*

*Heilige Geest, Geest van de Vader en van de Zoon, we danken U voor Uw werk in en door Jezus en voor Uw werk in en door Zijn leerlingen, tot vorming, opbouw, uitbreiding en voltooiing van Jezus' Gemeente.*

*We bidden U*

*om vergeving dat we zulke gebrekkige leerlingen van Jezus zijn;*

*om bekering en vernieuwing om toegewijde leerlingen van Jezus te worden;*

*om vervulling met Uw Heilige Geest om U, Heere Jezus, na te volgen en te dienen, uit liefde en uit dankbaarheid;*

*om te verlangen naar Uw terugkomst, Heere Jezus, om door U thuis gehaald te worden, bruiloft met U te vieren en eeuwig met U verenigd te worden.*

*Hemelse Vader, we danken U en bidden tot U, in Jezus' Naam, door de kracht van de Heilige Geest, amen.*



## LIED

Heer, wijs mij Uw weg  
en leid mij als een kind  
dat heel de levensweg  
slechts in u richting vindt.  
Als mij de moed ontbreekt  
om door te gaan;  
troost mij dan liefdevol  
en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij Uw weg,  
die zuiver is en goed.  
Uw Woord is onderweg  
als een lamp voor mijn voet.  
Als mij het zicht ontbreekt,  
het donker is;  
leid mij dan op Uw weg,  
de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij Uw wil  
aanvaarden als een kind  
dat blindelings en stil  
U vertrouwt, vrede vindt.  
Als mij de wil ontbreekt  
Uw weg te gaan;  
spreek door Uw Woord en Geest  
mijn hart en leven aan.

Heer, toon mij Uw plan;  
maak door Uw Geest bekend  
hoe ik U dienen kan  
en waarheen U mij zendt.  
Als ik de weg niet weet,  
de hoop opgeef;  
toon mij dat Christus ) 2x  
heel mijn weg gelopen heeft.)2x

*Opwekkingsliederen, no. 687.*

## LITERATUUR

Besten, L. den, Snoei, C., *Leerling en Getuige zijn*, Amersfoort, 1977.

Breen, M., *Een cultuur van discipelschap*, z.pl., 2013.

Dekker, W., e.a., *Tijd om mee te gaan. Over discipelschap vandaag*, Zoetermeer, 2014.

Geluk, C.G., *In de voetsporen van Jezus. Lessen in discipelschap*, Utrecht, 2015.

Houwelingen, R., *Handbagage voor Jezus volgen*, Amsterdam, 2016.

Leede, B. de, Paul, H., *Discipelschap. Een theologische peiling*, Zoetermeer, 2016.

Markus, A., *Heel het leven. 10 regels voor discipelschap*, Zoetermeer, 2012.

Ouweneel, W.J., *Discipelschap*, Vaassen, 1998.

Paas, S., 'Leerling, discipel', art. in Noordegraaf, A., e.a., *Woordenboek voor Bijbellezers*, Zoetermeer, 2005, 337-341.

Ross, R. & Y., *Introducing Discipleship en Go and make disciples. Vision for Discipleship*, Haifa, 2000.

Stott, J., *Radicaal Discipelschap*, Amerongen, 2011.

Veen, H.J. van der, *In Zijn spoor. Bijbelstudies over discipelschap*, Zoetermeer, 2014.

Watson, D., *Discipleship*, Londen, 1985.

