

Wij zijn Koningen



## WIJ ZIJN KONINGEN

Eerherstel voor het Koningschap van God, van Jezus Christus  
en van de gelovigen

door M.D. Geuze, hervormd emeritus-predikant  
in de Protestantse Kerk in Nederland

*Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd (Psalm 45:7)*

*En Hij (Jezus) zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in  
eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen  
(Lukas 1:33)*

*En (Jezus) Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters  
voor God en Zijn Vader (Openbaring 1:6)*



## WOORD VOORAF

In de tijd van het Nieuwe Testament en in de eerste drie eeuwen van de Christelijke Kerk hebben de verwachting van Jezus' terugkeer en de komst van Zijn Koninkrijk op aarde voor Israël en de volken een grote plaats in het gemeente- en christenleven. In de eeuwen daarna komen deze onderwerpen op de achtergrond, maar in de vorige eeuw zijn ze herontdekt, samen met het voortgaande werk van de Heilige Geest in vervulling, inwoning en toerusting met Zijn vrucht, gaven en bedieningen waardoor tekenen van het Koninkrijk worden opgericht. Over deze onderwerpen zijn al een aantal boeken verschenen, maar nog weinig voor de leden van Christus' Gemeente. Dit is een bescheiden poging om in deze leemte te voorzien. Het bevat luisteroefeningen bij Bijbelwoorden over het Koningschap van God, van Jezus Christus en van de gelovigen; luisteroefeningen, omdat het geloof en bezinning op het geloof altijd beginnen met luisteren naar de Bijbel, naar het Woord van God. Het boekje wil een Bijbels fundament leggen voor een verdere doordenking en beleving van deze onderwerpen voor het gemeente- en christenleven tot verrijking en verdieping ervan. Het wil dienstbaar zijn aan een eerherstel van het Koningschap van God, van Jezus Christus en van de gelovigen tot eer van God, tot opbouw van Christus' Gemeente en tot zegen van Israël en de volken, ook van ons Nederlandse volk. De titel 'Wij zijn Koningen' geldt voor alle drie: voor God, voor Jezus en voor de gelovigen.

Met vreugde heb ik aan dit boekje gewerkt. Telkens waren er verrassende ontdekkingen in de Bijbel. Graag wil ik de lezers daarin laten delen. Ik hoop en bid dat dit boekje zal bijdragen aan het herstel van de verwachting van Jezus' heerlijke terugkomst en van de komst van Gods Koninkrijk, dat de

de roep al sterker wordt: 'Kom, Heere Jezus, ja kom spoedig' (Openb.22:17,20) en dat de profetie in vervulling gaat: 'De HEERE zal Koning worden over heel de aarde' (Zach.14:9).

Dit boekje draag ik op aan de *hele* Gemeente van Christus en aan iedere gelovige in het bijzonder.

Met hartelijke groet en zegenbede,

M.D. Geuze

Nunspeet, augustus 2020

## INHOUD

1. God Koning van hemel en aarde (Gen.1:1-5; 26-28) – 10
2. God Koning over Satan (Gen.3:1-6, 14,15) - 13
3. God Koning van de volken (Gen.10:32; Deut.32:8,9; Ps.117:1) - 16
4. God Koning van Israël (Gen.12:1-3; Ex.19:5,6; Jes.44:1,2) - 19
5. Jezus de beloofde Koning (Gen.3:15; 49:10; Num.24:17; Jes.11:1,2) - 22
6. Jezus de aangekondigde Koning (Lk.1:30-33; Mt.1:20,21) - 25
7. Jezus de geboren Koning (Lk.2:6,7,10-12; Mt.2:1,2) - 28
8. Jezus de gehoorzame Koning (Lk.2:49-52) - 31
9. Jezus de gezalfde Koning (Mt.3:13-15; Lk.3:21,22) - 34
10. Jezus de bestreden Koning (Lk.4:1,2,4,8,12,13) - 37
11. Jezus de proclamerende Koning (Mk.1:14,15,38,39) - 40
12. Jezus de bevrijdende Koning (Mk.1:23-26; 2:10-12; Mt.11:4-6) - 43
13. Jezus de beschermende Koning (Joh.10:11,28,29; Hand.27:22-25; 2 Kor.1:8-10) - 46
14. Jezus de getuigende Koning (Deut.18:17-19; Joh.18:37,38; Lk.4:24) - 49
15. Jezus de dienende Koning (Ps.110:2,4; Zach.6:12,13; Hebr.10:12,14) - 52

16. Jezus de wervende Koning (Mk.1:14,15; Joh.3:3; Hand.26:17,18) - 55
17. Jezus de bijeenbrengende Koning (Mk.3:13-19; Mt.16:18,19; 18:17,18; Lk.11:23) - 58
18. Jezus de erkende Koning (Mt.16:15-17; Joh.1:50; 6:69; 17:8) - 61
19. Jezus de ingehuldigde Koning (Zach.9:9; Mt.21:7-11) - 17) - 64
20. Jezus de afgewezen Koning (Joh.1:11; Lk.4:28-30; Mt.27:23-26) - 67
21. Jezus de lijdende Koning (Jes.53:5,7,10; Mt.16:21; Lk.22:44; Mt.27:46) - 70
22. Jezus de gekruisigde Koning (Deut.21:22,23; Gal.3:13,14) - 73
23. Jezus de opgewekte Koning (Jes.53:10; Mt.16:21; 1 Kor.15:3,4; Ef.2:4-6) - 76
24. Jezus de verhoogde Koning (Lk.24:50-53; Hand.1:9-12) - 79
25. Jezus de regerende Koning (Mk.16:19; Mt.28:18; Hand.2:33; 7:56; Hebr.2:9) - 82
26. Jezus de komende Koning (Fil.3:20,21; 1 Thess.1:9,10; Openb.22:17,20) - 85
27. Jezus de overwinnende Koning (1 Kor.15:24-26; Openb.19:11-16; 20:9,10) - 88
28. Jezus de vredebrengende Koning (Openb.20:1-4) - 91
29. Jezus de oordelende Koning (Openb.20:11,12,15; Joh.5:22,23,27; 2 Kor.5:10) - 95



30. Jezus de terugtrekkende Koning (1 Kor.15:24,25,28) -  
98

31. Koningen voor eeuwig (Klaagl.5:19; Openb.1:18;  
22:13; 1:6; 20:6; 22:3,4) - 101

Gebed - 103

Lied - 104

Literatuur - 105

# 1

## GOD KONING VAN HEMEL EN AARDE

Lezen: Genesis 1:1 – 2:3

*In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed; en de Geest van God zweefde boven het water. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. En God zag het licht dat het goed was; en God maakte scheiding tussen het licht en de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest; de eerste dag.(Genesis 1:1-5)*

*En God zei: Laten Wij mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen! En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. En God zegende hen en God zei tegen hen: Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. (Genesis 1:26-28)*

God (Hebr. *Elohim*) schept de tijd en in het begin van de tijd schept Hij de hemel en de aarde, het grote heelal. Als de eeuwige Vader laat Hij Zijn Geest zweven boven de watervloed en spreekt Hij door Zijn Zoon als het Woord: 'Laat er licht zijn!' Hij spreekt een koninklijk bevel uit en het gebeurt. Het licht komt te voorschijn. God ziet het, Hij benoemt het en Hij scheidt het licht van de duisternis. Hij treedt als Koning op door te scheppen en Hij is Koning over

wat Hij geschapen heeft. Zo is Hij zes dagen bezig en scheidt Hij de aarde als woonplaats voor de mens. 'De mens komt in een volle keuken'. Wat een liefdevolle zorg van de Schepper voor de mens die Hij geschapen heeft; van de hemelse Vader voor Zijn kinderen op aarde!

Vóór de schepping van de mens is er zelfoverleg bij God. Er is in God een meervoud dat later bekend wordt als het drievoud van Vader, Zoon en Heilige Geest. God heeft alle dingen geschapen door het Woord (Joh.1:3), door Jezus Christus (Kol.1:15-17). De mens is een bijzondere schepping van Hem. God scheidt de mens naar Zijn beeld. Dit geeft hem een bijzondere plaats en taak in het geheel van Gods schepping. Het beeld van God staat de mens in staat om koning van God te zijn over de aarde en over de dieren. God vertrouwt een stukje van Zijn Koningschap aan de mens toe. Hij wil een *bemiddeld* Koningschap op aarde: door middel van de mens. Wat een groot vertrouwen in en hoge eer voor de mens! Tegelijk wat een grote verantwoordelijkheid voor hem. David zingt over de positie van de mens die God geschapen heeft: 'Toch hebt U (God) hem (de mens) weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee, al wat over de paden van de zeeën gaat. HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde! (Ps.8:6-10).

De mens, geschapen naar het beeld van God, lijkt op Hem. De mens kan denken, spreken, werken, rusten, enz. Hij kan God kennen, liefhebben, dienen en aanbidden (Kol.3:10). Gods beeld bestaat in rechtvaardigheid en heiligheid: in een rechte verhouding tot Hem en in grote toewijding aan Hem (Ef.4:24). Opmerkelijk is dat hier bij de schepping van de

mens de nadruk valt op zijn plaats en taak als koning over de aarde en de dieren als geschenk van God, zijn Schepper. En dit koningschap beperkt zich niet tot de eerste mensen Adam en Eva vóór de zondeval. In Genesis 9:6 zegt de HEERE: 'Vergiet iemand het bloed van de mens, door de mens zal diens bloed vergoten worden; want *naar het beeld van God heeft Hij de mens gemaakt*'. Hoe het beeld van God ook is aangetast door de zonde, God handhaaft het en het geeft Zijn blijvende relatie met de mens aan. De mens - hoe gehavend ook - blijft Zijn mens. Daarom kan David in Psalm 8 vrolijk zingen over de heerlijke staat en taak van de mens, door God geschapen, alsof er geen zondeval is geweest. Of ziet hij profetisch vooruit naar de opgestane en verheerlijkte mens, wanneer het beeld van God hersteld is? Over beide mogen we ons verwonderen: 'HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!' Amen.

### **Gebed**

*HEERE, onze Heere, Schepper en Koning van hemel en aarde, dank U voor Uw Koningschap en voor het koningschap van de mens over de aarde.*

*Vergeef ons wanneer we U niet als Koning eren en dienen en wanneer we geen goede koningen van Uw schepping zijn. Bekeer ons en vernieuw ons door Uw Heilige Geest, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom zou God het koningschap over de aarde en over de dieren aan de mens hebben toevertrouwd?
2. Wat is het gevolg wanneer we de relatie beeld van God – koningschap niet zien?
3. Hoe geef je praktisch gestalte aan dit koningschap?

## GOD KONING OVER SATAN, DE VORST VAN DEZE WERELD

Lezen: Genesis 3

*De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof?...En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden; en zij nam van zijn vrucht en at; en zij gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan...*

*Toen zei de HEERE God tegen de slang: Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld! Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen. (Genesis 3:1-6; 14,15)*

God is de Schepper van hemel en aarde en Hij is hun Koning. De mens, door Hem geschapen, maakt Hij koning over de aarde. Verder zegent Hij de mens met een prachtige woonplaats: de tuin van Eden, met de levensboom om daarvan te eten en eeuwig te leven én met de boom van kennis van goed en kwaad om daarvan niet te eten, om hem te beschermen tegen hoogmoed: de kennis van goed en kwaad behoort God alleen toe. Hij zegent hem verder met de naamgeving van de dieren en met een levensgezellin over wie hij een lied zingt. Wat een zegeningen en wat een geluk! Wat kun je als mens nog meer verlangen: de liefdevolle omgang met de hemelse

Vader, de eerste liefde tussen man en vrouw, een prachtige woning en een belangrijke plaats en taak in Gods schepping: met Hem meeregeren over de aarde?

En dan gebeurt er iets vreselijks. Satan ('lasteraar'), een engelenvorst die van God is afgefallen, verleidt de mens, die God geschapen heeft, tot ongehoorzaamheid: om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. Satan heeft zichzelf in het ongeluk gestort en hij wil dat nu ook de mens doen. Kan hij God zelf niet treffen, dan zal hij Hem treffen in Zijn mens. Satan doet dat heel gemeen. Hij gebruikt de slang als het listigste dier en hij richt zich op de vrouw, de levensgezellin van de mens die het gebod van God (Gen.2:16,17) via haar man heeft ontvangen. Hij zaait in haar hart twijfel over Gods woorden en wantrouwen tegenover God zelf. Hij wordt hoe langer hoe brutaler. Hij ontkent stellig dat de mens zal sterven en beweert dat de mens als God zal zijn en goed en kwaad zal kennen. En wat doet de vrouw? Raadpleegt ze haar man die bij haar is? Bidt ze tot God? Nee, ze is zich van geen gevaar bewust, ze waakt niet en ze gaat naar de boom van kennis van goed en kwaad kijken. De vrucht van de boom ziet er lekker, aantrekkelijk en verstandig makend uit. Ze laat zich verleiden om van de vrucht te nemen en te eten. En zelf verleid, verleidt ze haar man, die bij haar is en haar niet waarschuwt. In plaats van zijn hulp, wordt de vrouw zijn verleidster. Hier voltrekt zich de grootste ramp van alle tijden! De mens is ongehoorzaam aan God en sleurt zijn hele nageslacht en de hele geschapen werkelijkheid in zijn afval van God mee. Hij haalt de drievoudige dood over zich: de geestelijke dood (breuk met God), de lichamelijke dood (breuk tussen lichaam en geest) en de eeuwige dood (de hel). Tegelijk valt zijn koningschap over de aarde in de handen van satan, die nu de vorst van deze wereld wordt. Later biedt hij bij zijn verzoeken in de

woestijn Jezus al de koninkrijken van de aarde aan, wanneer Hij maar voor hem knielt en hem aanbidt (Mt.4:8-10). Jezus erkent dat satan de vorst van deze wereld is (Joh.12:31; 14:30; 16:11); niet rechtmatig, maar wederrechtelijk als een dief. Wat een aanval van satan op God, de Koning van hemel en aarde! Wat een verdriet voor Hem dat de mens die Hij zo rijk gezegend heeft aan Zijn heilzame gebod ongehoorzaam is en zijn belangrijke plaats en taak op aarde in de handen van satan laat vallen.

Satans overwinning is echter van tijdelijke aard. De Koning van hemel en aarde treedt nu op als Rechter. Hij vervloekt de slang als satans instrument en Hij verklaart de oorlog tussen de mens en de slang. Eén uit het menselijk nageslacht zal de kop van de slang vermorzelen en de slang zal de Slangenvertreder in de hiel bijten om hem te laten vallen. Gods strafgericht geldt de slang én satan die de slang gebruikt heeft. Satan zal tijdelijke overwinningen behalen, maar hij zal eenmaal voor eeuwig overwonnen worden. Hij wordt geworpen in de poel van het vuur (Openb.20:10). God blijft Koning van hemel en aarde en Hij overwint satan, de vorst van deze wereld. Hij doet dat door Jezus, Zijn Zoon, de grote Slangenvertreder! Wat een blijde boodschap! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Koning van hemel en aarde, voor Uw belofte van overwinning over slang en satan door Jezus Christus.*

*Vervul deze belofte vandaag en in de toekomst, tot eer van U en tot zegen van hemel en aarde, in Jezus' Naam, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat zegt de Bijbel over de satan en zijn rijk?
2. Hoe is de mens koning van de aarde ná Genesis 3?
3. Hoe ga je om met 'de vorst van deze wereld'?

## GOD KONING VAN DE VOLKEN

Lezen: Genesis 10

*Dit waren de geslachten van de zonen van Noach, ingedeeld naar hun afstamming, met hun volken; van hen stammen de volken af die zich na de vloed over de aarde hebben verspreid. (Genesis 10:32)*

*(Mozes zingt:) Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen Hij Adams kinderen van elkaar scheidde, heeft Hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. Want het deel van de HEERE is Zijn volk, Jakob is het gebied, dat Zijn eigendom is. (Deuteronomium 32:8,9)*

*Loof de HEERE, alle heidenvolken; prijs Hem, alle natiën. (Psalm 117:1)*

God als de Koning van hemel en aarde is Koning van de volken die Hij geschapen heeft. Ze vormen een grote familie met één stamvader Noach. In Genesis 10 worden zeventig namen van volken genoemd. Het getal zeventig: tienmaal zeven wijst op compleetheit en totaliteit. De Allerhoogste heeft aan de volken hun erfenis toegedeeld en hun grenzen vastgesteld in overeenstemming met het aantal zonen van Israël. Vader Jakob is met zeventig personen naar Egypte gegaan (Gen.46:27; Ex.1:5; Deut.10:22). Het getal zeventig heeft zowel betrekking op het Joodse volk als op alle volken op aarde zoals het woord 'aarde' (Hebr. *erets*) zowel het land Israël als de hele aarde kan betekenen. Mozes zingt over Gods



bemoeyenis met de volken én over de verkiezing van Israël als Zijn eigendomsvolk. God maakt dit onderscheid en het blijft tot in het nieuwe Jeruzalem, waarvan de twaalf poorten de namen van de twaalf stammen van *Israël* dragen (Openb.21:12) en waarin de heerlijkheid en eer van *de volken* worden binnen gebracht (Openb.21:24,26). Bij 'heerlijkheid en eer' kan in het licht van de profetie gedacht worden aan materiële rijkdom én aan eerbetoon en aanbidding (Jes.60:5,11,13; Ps.72:10,11; 86:9; Openb.15:4). De bladeren van de Boom van het leven zijn tot genezing van de *heidenvolken* (Openb.22:2). God kiest Israël uit om een zegen voor alle volken te zijn (Gen.12:3) en de volken delen in het heil van de God van Israël. Ze zullen Hem loven (Ps.67:6). Het onderscheid tussen Israël en de heidenvolken toont de veelkleurige wijsheid van God.

Gods uitverkiezing van Israël en de openbaring van Zijn woorden en verbond aan Zijn volk maken de Israëlieten tot een bevoorrecht volk. Psalm 147 zingt daarover: 'Hij maakt Jakob Zijn woorden bekend, Israël Zijn verordeningen en Zijn bepalingen. Zo heeft Hij voor geen enkel ander volk gedaan; die kennen Zijn bepalingen niet. Halleluja!'. Barnabas en Paulus verkondigen aan de mensen in Lystre na de genezing van een verlamde man: '...God, Die de hemel, de aarde, de zee en alles wat erin gemaakt heeft...heeft in de tijden die achter ons liggen *al de heidenen hun eigen wegen laten gaan*, hoewel Hij zichzelf toch niet onbetuigd liet door goed te doen: Hij gaf ons vanuit de hemel regen en vruchtbare tijden en verzadigde ons hart met voedsel en vreugde' (Hand.14:15-17). Als Koning van de volken heeft God zich met hen bemoeit en ze gezegend, maar hen eeuwenlang in onwetendheid gelaten over de kennis van Zijn Naam (Hand.17:30). In de volheid van de tijd zendt Jezus Zijn apostelen uit om alle volken tot Zijn leerlingen te maken door ze te dopen in Gods

zegenrijke Naam en door ze te leren in praktijk te brengen alles wat Hij hun geleerd heeft. En de apostelen zijn uitgegaan en de zendelingen gaan uit onder de volken met de blijde boodschap van Gods redding door Jezus voor hen. Zo worden de profetieën over Gods heil voor de volken vervuld (Ps.22:28-32). Johannes op Patmos hoort de zevende engel bazuinen: 'De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid' (Openb.11:15).

Gods Koningschap van de volken is een *bemiddeld* Koningschap: door middel van koningen. In de Bijbel worden veel namen van heidense koningen genoemd: Nebukadnezar de koning van Babel; Kores of Cyrus, de koning van Perzië; Augustus, de keizer van Rome; enz. Ze zijn door God gebruikt om hun volken te regeren. Sommigen van hen hebben de HEERE, de God van Israël, geëerd (Dan. 4 en 6; Ezra 1). Ze zijn de voorboden van de koningen van de aarde, die hun heerlijkheid en eer in het nieuwe Jeruzalem zullen brengen. Psalm 72:11 zingt: 'Ja, alle koningen zullen zich voor Hem (Jezus, de Messias) neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem dienen'. Wat een veelbelovende toekomst voor de volken en hun koningen! Amen.

### **Gebed**

*God, Koning van de volken, dank U voor de schepping van de volken en voor Uw regering over hen.*

*Maak alle volken tot leerlingen van Jezus, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom het onderscheid tussen Israël en de volken?
2. Wat zegt de Bijbel over Gods bemoeienis met hen?
3. Deel je in de vervulling van Gods beloften voor de volken? Hoe?

## GOD KONING VAN ISRAËL

Lezen: Jesaja 44:1-8

*De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken; en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. (Genesis 12:1-3)*

*(De HEERE zegt tegen de Israëlieten:) Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u (Mozes) tot de Israëlieten moet spreken. (Exodus 19:5,6)*

*(Jesaja profeteert:) Maar nu, luister, Jakob, Mijn dienaar, Israë!, die Ik verkozen heb! Zo zegt de HEERE, uw Maker en uw Formeerder van de moederschoot af, Die u helpt: Wees niet bevreesd, Mijn dienaar Jakob, Jesjurun, die Ik verkozen heb. (Jesaja 44:1,2)*

God is de Koning van hemel en aarde én van de volken, omdat Hij die geschapen en gevormd heeft. Van het volk Israël is Hij in het bijzonder de Koning, omdat Hij dit volk uitverkoren heeft uit alle volken van de aarde tot Zijn persoonlijk eigendom. Hij is niet alleen Koning van Israël dank zij de schepping van Zijn volk, maar ook omdat alle volken door de

zondeval in het paradijs in de macht van satan gekomen zijn, de vorst van deze wereld. Na de zondeval maakt God een nieuw begin door Zijn belofte van de komst van Eén Die de kop van de slang, van satan, zal vermorzelen (Gen.3:15). Na de zondvloed maakt God een nieuw begin met Noach en Zijn verbond met hem en de schepping. Na de torenbouw van Babel maakt Hij voor de derde keer een begin door Abraham te roepen uit de afgodendienst van het heidendom (Joz.24:2,15) om stamvader van Zijn volk Israël te worden. Wat een liefde en genade van God voor de zondige mensheid die in de macht van satan is gekomen! God kiest Zijn volk Israël uit alle volken van de aarde en dat doet Hij uit enkel liefde (Deut.7:6-8). De HEERE is de Schepper van Israël. Hij roept Zijn volk te voorschijn. Hij zegt tegen Abram in Ur der Chaldeeën (het huidige Irak) dat hij zijn land, zijn familie en het huis van zijn vader moet verlaten en moet gaan naar het land dat God hem zal wijzen. God belooft hem een land, een volk, een naam, Zijn zegen en dat hij tot een zegen zal zijn voor alle geslachten op aarde, voor alle volken. De HEERE beveelt én belooft. Gods belofte nodigt Abram uit en geeft hem de kracht om Zijn bevel te gehoorzamen. Bij de berg Sinai neemt God het nageslacht van Abraham, Izak en Jakob aan tot Zijn volk, tot Zijn persoonlijk eigendom. Hij sluit een verbond met Zijn volk en geeft het een wet om in vrijheid naar te leven!

In de profetieën van Jesaja maakt de HEERE zich bekend als de Maker en Formeerder/Pottenbakker van Israël van de moederschoot af, vanaf het prille begin van Israëls volksbestaan. De ballingen mogen dit niet vergeten! De HEERE is nog altijd Dezelfde. Hij is hun Helper! Hij spreekt het volk aan als Zijn dienaar, als Jesjurun ('de oprechte'), die Hij uitgekozen heeft. De positie en bestemming van Israël zijn niet veranderd door de ballingschap in Babel. Wat een

wonder van genade! Zijn volk is uitgehouwen als een steen uit een rots: Abraham is als een steen die uitgegraven is uit een waterput: Sara. (Jes.51:1,2). God heeft een wonder tot stand gebracht: een groot volk geschapen uit het nietige begin van twee oude mensen. Hij zal uit de kleine en zwakke rest, het overblijfsel, in Babel een nieuw volk scheppen! Wat een troost voor Israël in ballingschap! Gods Koningschap van Israël is ook een *bemiddeld* Koningschap: door koningen. Hij geeft leiders aan Zijn volk: Mozes, Jozua en richters - zonder de koningstitel - en koningen, met name uit het koningshuis van David. Daar zijn godvrezende koningen bij, maar ook veel goddeloze koningen. God wil dat Zijn volk een Godsregering (theocratie) zal hebben als profetie over Zijn Koningschap over de hele aarde (Zach.14:9). De boom van Davids koningshuis wordt afgehouden, maar een stronk blijft in de aarde achter waaruit op Gods tijd een twijgje zal voortkomen (Jes.11:1). God blijft trouw aan Zijn volk dat Hij uitgekozen heeft. Hij zal aan Israël de beloofde Messias, Zijn Zoon, geven en het volk herstellen in het land van de vaderen en wonen te midden van Zijn volk. Wat veelbelovend! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, HEERE, God van Israël, voor de schepping, verkiezing, bewaring en bestemming van Uw volk Israël. Geef dat we Uw volk zegenen, tot eer van U, tot zegen van Israël en de volken. In Jezus' Naam, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Hoe blijkt in Israëls verkiezing Gods wijsheid?
2. Wat is Gods bestemming voor Zijn volk Israël?
3. Hoe ga je met Gods verkiezing van Israël om?

## JEZUS DE BELOOFDE KONING

Lezen: Jesaja 11:1-10

*En Ik (God) zal vijandschap teweegbrengen tussen u (de slang) en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het (Nageslacht) de hiel vermorzelen. (Genesis 3:15)*

*De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersersstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en Hem zullen de volken gehoorzamen. (Genesis 49:10)*

*...Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen;...(Numeri 24:17)*

*Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouden stonk van Isaï en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. Op Hem zal de Geest van de HEERE rusten... (Jesaja 11:1,2)*

Na de zondeval in het paradijs, toen de mens en zijn nageslacht in de macht van de vorst van deze wereld gekomen is, kiest God uit alle volken van de aarde het volk Israël uit tot Zijn eigendomsvolk om een zegen van alle volken te zijn. God maakt zich aan Abraham, Izak en Jakob bekend en Hij sluit met hun nageslacht een verbond op de berg Sinai. Hij geeft aan Zijn volk het licht van Zijn openbaring: de wet (Hebr. *thora*), Zijn wegwijzer voor het leven op aarde. Hij stelt ook de eredienst van Israël in. Zijn volk is een koninkrijk van priesters om de HEERE, de God van Israël, te dienen en te aanbidden (Ex.19:6). Israëls eredienst is een

dienst van verzoening met priesters en offers om de zonden van het volk te verzoenen. Daarbij geeft de HEERE aan Zijn volk leiders: Mozes, Jozua, de richters, koningen zoals David en zijn nakomelingen. Deze leiders en koningen regeren over Israël onder Gods Koningschap; als onderkoningen. Ze zijn geroepen om Gods Koningschap vanuit de hemel in Zijn volk Israël op aarde te vertegenwoordigen, om daar een afspiegeling van te zijn. Daarin falen Israëls koningen, ook de godvrezende koningen. En dan belooft de HEERE, de God van Israël, aan Zijn volk de komst van een volmaakte Koning Die tegelijk Priester en Profeet is. Als Koning zal Hij Zijn volk bevrijden uit de macht van de vorst van deze wereld, Zijn volk regeren door Zijn Geest en Woord en het beschermen tegen vijanden. Als Priester zal Hij de zonden van Zijn volk verzoenen, het volk zegenen en voor Zijn volk bidden. En als Profeet zal Hij God en Zijn plannen aan Zijn volk bekendmaken. Deze volmaakte Koning-Priester-Profeet zal er ook voor de heidenvolken zijn. Hij is de Messias, 'de Gezalfde van de HEERE'; gezalfd met de Heilige Geest en Zijn gaven om Zijn taak te kunnen uitvoeren. Wat een liefde en genade van God voor Israël en voor de volken!

Onmiddellijk na de zondeval in het paradijs maakt God de komst van deze Koning bekend. Hij is Degene uit het nageslacht van de vrouw Die de slang en de satan zal overwinnen, maar slang en satan zullen zich wel laten gelden en tegenstand bieden. Hier ligt het begin van de eeuwenlange strijd tussen God, de Koning van hemel en aarde, en het rijk van de overste van deze wereld. Daarna profeteren Jakob en Bileam over de komst van de Koning van Israël uit de stam van Juda, Die de volken zullen gehoorzamen. Aan David belooft de HEERE een eeuwig koningshuis (2 Sam.7:13,16; Ps.89:37,38) en op zijn sterfbed profeteert hij over de komst van 'een Heerser over de mensen, een Rechtvaardige, een

Heerser in de vreze van God' (2 Sam.23:3). Psalm dichters bezingen Zijn komst en regering (Ps.2, 72, 110, 132, enz.) en profeten voorzeggen Zijn komst en Koninkrijk (Jes.9,11,32,49,53; Jer.23,33; Ezech.34,37; Dan.7,9; Zach.3,9,14; enz.). Verder zijn er in het Oude Testament veel voorbeelden (typen) van deze Koning die heenwijzen naar Hem en Zijn Koninkrijk: Melchizedek, de Koning-Priester van (Jeru)Salem (Gen.14:18-20); Jozef, de onderkoning van Egypte; David en Salomo, koningen van Israël; de profeet Jona in de buik van de vis; enz. Ook Israëls eredienst met zijn priesters en offers wijzen naar Hem en Zijn werk, b.v. grote verzoendag (Lev. 16). In het eerste deel van de Bijbel neemt de verwachting van de Messias en Zijn Koninkrijk een grote plaats in. Terecht kan het Oude Testament 'het boek van de verwachting' genoemd worden. Het Evangelie van Mattheüs wijst op de vervulling van Gods beloften over de komst van de Messias en Zijn werk (1:22,23; 2:15,23; 4:14-16; enz.). En wat God beloofd heeft, is beloofd en dat zal op Zijn tijd zeker gebeuren. Waar Adam en Eva en de koningen van Israël faalden als koningen, belooft God Zijn Koning! Amen.

### **Gebed**

*Belovende en vervullende God, dank U voor Uw vele beloften over de komst van de Messias, de Zoon van David, en over Zijn Koningschap over Israël en de volken en de beginnende vervulling van die beloften.*

*Vervul al Uw beloften en laat de volheid van Zijn Koninkrijk komen, in Zijn Naam, door de kracht van Zijn Geest, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Welke beloften over de komst van de Messias ken je?
2. Welke zijn vervuld en welke nog niet?
3. Wat doe je met deze beloften?



## JEZUS DE AANGEKONDIGDE KONING

Lezen: Lukas 1:26-45

*(Lukas vertelt:) En de engel (Gabriël) zei tegen haar (Maria): Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God. En zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven. Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen. (Lukas 1:30-33)*

*(Mattheüs vertelt:)...zie, een engel van de Heere verscheen hem (Jozef) in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren en u zult Hem de Naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. (Mattheüs 1:20,21)*

*(Johannes de Doper predikt:) Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen...Ik doop u wel met (Gr. in) water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik;... Hij zal u dopen met (Gr. in) de Heilige Geest en met vuur. (Mattheüs 3:2,11)*

God laat de geboorte van de beloofde Messias aankondigen: door de engel Gabriël aan Zijn moeder Maria en door een engel aan Zijn stiefvader Jozef. Lang geleden is de engel Gabriël ('mijn kracht is God') aan de profeet Daniël verschenen om zijn gebed te beantwoorden: Gods toekomst

breekt aan na een bepaalde tijd van onheil en straf (Dan.8:15-27; 9:21-27). Nu verschijnt de engel Gabriël opnieuw, eerst aan de priester Zacharias in de tempel te Jeruzalem om de geboorte van Johannes, de wegbereider van de Messias, aan te kondigen (Lk.1:11-20), en nu de geboorte van de Messias zelf. Gabriël is een boodschapper van goed nieuws: de HEERE, de God van Israël, brengt aan Zijn volk een genadebezoek, de beloofde heilstijd breekt aan. God stuurt Gabriël naar de stad Nazareth in Galilea, in het noorden van Israël. Een stad die niet in hoog aanzien staat. Nathanaël, een aanstaande leerling van Jezus, vraagt later: 'Kan uit Nazareth iets goed komen?' (Joh.1:47) en Jezus wordt Nazarener, de man uit Nazareth, genoemd. Deze naam is geen erenaam en klinkt verachtelijk (Mt.26:69-73; Joh.19:19; Hand.24:5). Maar volgens Mattheüs is deze naam vervulling van de profetie: de Knecht van de HEERE zal opschieten als een wortel uit de dorre aarde – Nazareth betekent 'jonge spruit' - en door Zijn lichamelijke verschijning geen indruk op mensen maken (Jes.53:2). Wat mensen verachten eert God! Gabriël kondigt de geboorte van de Messias aan Zijn aanstaande moeder aan: Maria (Hebr. Mirjam), een maagd die in ondertrouw is met Jozef, een nakomeling uit het koningshuis van David. Maria zelf behoort tot de stam van Levi zoals Zacharias en Elizabeth (Lk.1:5,36), maar door haar aanstaand huwelijk met Jozef trouwt ze in in de stam van Juda, de koningsstam (Gen.49:8-12). Volgens Mattheüs wordt aan haar Jesaja 7:14 vervuld: 'Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël ('God met ons') geven'. Gabriël begroet Maria op een bijzondere manier en legt zijn groet aan Maria uit. Ze zal moeder van de beloofde Messias worden en Hem de naam Jezus ('Redder') geven. Hij zal Gods Zoon genoemd worden en zal voor eeuwig Koning over Israël zijn. Dit alles zal gebeuren door de Heilige Geest Die over haar

komen zal en die haar zal bevruchten. Haar Zoon zal Gods Zoon genoemd worden. Laten Gods beloften over de komst van de Messias al zien dat Hij meer dan een mens is, Gabriël zegt hier twee keer dat Hij Gods Zoon is. Maria geeft zich over aan God en zegt tegen Gabriël: 'Zie, de dienares van de HEERE, laat met mij geschieden overeenkomstig uw woord'.

Ook aan Jozef, de aanstaande stiefvader van de Messias, wordt Zijn geboorte aangekondigd. Hij hoeft niet bang te zijn om Maria, zijn vrouw, bij zich te nemen, want ze is zwanger uit de Heilige Geest. Ze zal een Zoon baren en Jozef zal Hem de Naam Jezus geven, 'want Hij zal Zijn volk zalig maken (redden) van hun zonden'. Wat een heerlijke bevestiging: Maria en Jozef zullen Hem samen de Naam Jezus geven! Jozef is gehoorzaam. Hij neemt Maria bij zich zonder met haar gemeenschap te hebben, totdat haar Zoon geboren is en geeft Hem de Naam Jezus. Wat maakt de HEERE, de God van Israël, veel werk van de aankondiging van de geboorte van de Messias, Zijn Zoon! Hij doet dat ook door het werk van Johannes de Doper als de wegbereider van de Messias, door zijn prediking en doop met het oog op Zijn komst en dat van Zijn Koninkrijk! Wat een liefde en zorg voor de Messias, Zijn Zoon, en voor Israël, Zijn volk! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, HEERE, God van Israël, voor de aankondiging van de geboorte van de Messias, van Jezus, Uw Zoon.*

*Geef dat we U daarvoor danken, loven en aanbidden, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom zoveel werk gemaakt van de aankondiging?
2. Waarom is het werk van de wegbereider belangrijk?
3. Wat leer je uit deze aankondiging?

## JEZUS DE GEBOREN KONING

Lezen: Lukas 2:1-20

*(Lukas vertelt:) En het geschiedde... dat de dagen vervuld werden dat zij (Maria) baren zou en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg... En de engel zei tegen hen (de herders): Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus, de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: U zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. (Lukas 2:6,7,10-12)*

*(Mattheüs vertelt:) Toen nu Jezus geboren was in Bethlehem, in Judea, in de dagen van koning Herodes, zie ,wijzen uit het oosten kwamen in Jeruzalem aan en zeiden: Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden. (Mattheüs 2:1,2)*

Op Gods tijd wordt Jezus, de Messias, geboren in Bethlehem, de stad van koning David. Bethlehem betekent: 'huis van het brood' en Jezus is het Brood van het leven (Joh.6:48). Keizer Augustus (63 v. C. - 14) in Rome werkt daaraan mee door zijn gebod dat zijn onderdanen zich moeten laten inschrijven voor de belastingen in de plaats waar ze vandaan komen. Zo komen Jozef en Maria in Bethlehem. Micha's profetie gaat in vervulling: 'En u, Bethlehem-Efrata, al bent u klein onder de duizenden van Juda, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser

zal zijn in Israël. Zijn oorsprongen zijn van oudsher, van eeuwige dagen af' (Micha 5:1). Gods tijd wordt vervuld en de dagen van Maria's zwangerschap worden vervuld. Ze baart haar eerstgeboren Zoon, wikkelt Hem in doeken – in die tijd gebruikelijk – en ligt Hem neer in de kribbe, een voederbak of voederplaats in een stal, omdat voor hen geen plaats is in de herberg. Een gewone geboorte, maar onder bijzondere omstandigheden. Gods heilige Zoon wordt geboren in een onreine stal, neergelegd in een voederbak. Voor niemand te heilig en te hoog om voor Hem neer te knielen. 'Kom, laten wij aanbidden!' 'Geen plaats' ervaart Hij hier voor het eerst. Later is er voor Hem geen plaats in Israël (Mt.2), in Nazareth (Lk.4), in Jeruzalem (Hebr.13:12) en op aarde, wanneer Hij aan het kruis hangt tussen hemel en aarde. Voor Hem geen plaats om voor ons een plaats te bereiden in Gods Vaderhart en Vaderhuis! Wat een genade!

Dit sobere geboortebericht wordt gevolgd door een geboortekaartje uit de hemel: 'Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David de Zaligmaker geboren is: Hij is Christus – de beloofde Messias – de Heere'. Daarop volgt de proclamatie door een hemelse legermacht: 'Eer aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde, in mensen een welbehagen'. Is het een wonder dat de herders naar Bethlehem gaan om de geboren Messias te ontmoeten? Ze gaan met haast, vinden Maria en Jozef met het Kindje, liggend in de kribbe, en maken overal bekend wat hun over dit Kind verteld is. Zij maken God groot om alles wat ze gehoord en gezien hebben zoals tot hen gesproken is. Herders verspreiden het geboortebericht van de Goede Herder, Die gekomen is om verloren schapen te zoeken en te redden! Kort na Jezus' geboorte komen wijzen uit het oosten naar

Jeruzalem en vragen: 'Waar is de pasgeboren Koning van de Joden? Want wij hebben Zijn ster in het oosten gezien en zijn gekomen om Hem te aanbidden'. Geleid door Gods natuur (de ster) en door Zijn Schrift(uur) in Micha 5:1 komen ze in Bethlehem en vinden ze het Kind met Maria, Zijn moeder. Ze vallen voor het Kind Jezus neer en aanbidden Hem. Ze openen hun schatten en geven Hem goud, wierook en mirre. Het goud kunnen Jozef en Maria goed gebruiken bij hun aanstaande vlucht naar Egypte en wierook en mirre verspreiden een heerlijke geur; passende geschenken voor de geboren Koning. Wat hier gebeurt, roept in herinnering Psalm 68:30: 'Omwille van Uw tempel in Jeruzalem zullen koningen U geschenken brengen'. Jezus is de Tempel van God (Joh.1:14; 2:19) en Hij ontvangt geschenken uit verre landen. Hij is de beloofde Koning van Israël én de Koning van de volken, de Redder van de wereld! Beschamend is dat de Schriftgeleerden precies weten waar de beloofde Messias geboren zal worden, maar niet in beweging komen. Voor ons een baken in zee! Neem bijzondere dingen serieus, onderzoek ze en vraag de HEERE om raad! Jezus is de geboren Koning uit de Heilige Geest en de gelovigen zijn geboren koningen door wedergeboorte uit de Heilige Geest. Wat een genade! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, dat U zó geboren wilde worden tot redding van Israël en van de volken! Geef dat we in U geloven, U aanbidden en van U getuigen. Uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom wordt Jezus geboren in diepe vernedering?
2. Waarom wordt Zijn geboorte begeleid door zoveel bijzondere dingen?
3. Hoe word je door Jezus' geboorte gezegend?

**JEZUS DE GEHOORZAME KONING**

Lezen: Lukas 2:41-52

*(Lukas vertelt:) En Hij (Jezus) zei tegen hen (Jozef en Maria):  
Waarom hebt u Mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de  
dingen van Mijn Vader? En zij begrepen het woord niet dat Hij  
tot hen sprak. En Hij ging met hen mee en kwam in Nazareth  
en was hun onderdanig.... En Jezus nam toe in wijsheid en in  
grootte en in genade bij God en de mensen. (Lukas 2:49-52)*

Over Jezus' kinder- en jeugdijaren vertellen de Evangelieën weinig. Jezus groeit op en wordt gesterkt in de geest zoals Johannes de Doper (Lk.1:80). Jezus groeit lichamelijk en geestelijk. Hij wordt vervuld met wijsheid en de genade van God rust op Hem. Hij staat in de gunst bij God en bij de mensen. Dit is het werk van de Heilige Geest Die op Hem rust en in Hem woont als 'de Geest van wijsheid en inzicht, de Geest van raad en sterkte, de Geest van de kennis en de vreze des HEEREN' (Jes.11:2). Zo wordt Jezus voorbereid op Zijn levenstaak. In deze jaren van voorbereiding leert Hij gehoorzaamheid aan Zijn Vader en aan de mensen. Dit blijkt uit de enige geschiedenis uit Zijn jeugdijaren die Lukas ons vertelt. Wanneer Jezus twaalf jaar is, mag Hij met Zijn ouders mee naar de tempel in Jeruzalem voor de viering van het Paasfeest; naar de stad van Zijn Vader, naar het huis van Zijn Vader en voor het feest van Zijn Vader. Wat een vreugde voor Jezus en voor Jozef en Maria! Het wordt een onvergetelijke gebeurtenis voor hen die ook voor ons betekenis heeft. We zien dat de jeugdige Jezus leeft voor de dingen van Zijn Vader.

Hij is gehoorzaam aan Zijn Vader in de hemel en aan Zijn aardse ouders. Daarin is Hij een krachtbron en voorbeeld voor alle jongeren én ouderen! Jezus gaat naar de tempel, het huis van Zijn Vader, en blijft er. Daar zijn leraren die onderwijs geven in de wet (*thora*) van Zijn Vader. Ze doen dat in de vorm van vragen stellen en antwoorden geven. Eerst luisteren en dan vragen stellen. Jezus neemt daaraan deel en vindt daarin Zijn vreugde. Hij luistert naar de leraren en Hij stelt hun vragen. Allen die Hem horen, staan versteld van Zijn antwoorden. Wat heeft deze Jongen van twaalf jaar inzicht in de Schriften! Jezus leeft in de Schriften! Met Schriftwoorden op Zijn lippen zal Hij sterven op het kruis! Hij 'woont' in de woorden van God. Tegen Zijn bezorgde ouders die Hem kwijt zijn en die Hem in de tempel terugvinden, zegt Hij: 'Weet u niet dat Ik moet zijn in de dingen van Mijn Vader?' Ze hebben Hem op deze reis vrijheid en verantwoordelijkheid gegeven, maar dat niet beseft. Hun onbegrip betekent lijden voor Jezus. Maar Hij vernedert zich en is Zijn ouders onderdanig. Hun terechtwijzing is niet terecht. Jezus moet bezig zijn in de dingen van Zijn Vader en dat is Hij nog steeds aan de rechterhand van Zijn Vader, ons ten goede.

Jezus heeft altijd het gezag aanvaard, zowel van Zijn Vader als van de mensen. Hij spreekt de woorden van God, Zijn Vader (Joh.3:34). Hij spreekt niet uit zichzelf, maar de Vader heeft Hem een gebod gegeven wat Hij zeggen en spreken moet (Joh.12:49). Hij doet wat Hij Zijn Vader heeft zien doen (Joh.5:19). De werken, die de Vader Hem gegeven heeft om te doen, die voert Hij uit en die getuigen van Zijn zending door de Vader (Joh.5:36). Hij is gekomen om de wil van Zijn Vader te doen. Zijn voedsel is de wil van Zijn Vader te doen en Zijn werk te volbrengen (Joh.4:34; 6:38-40). Zijn leven op aarde is één leerschool in gehoorzaamheid, in het bijzonder Zijn lijden (Hebr.5:8). Paulus schrijft dat Hij gehoorzaam



geworden is tot de dood, ja tot de kruisdood (Fil.2:8). Het gezag van de godsdienstige leiders erkent Hij: 'Daarom, al wat zij u zeggen dat u in acht moet nemen, neem dat in acht en doe het; maar doe niet naar hun werken, want zij zeggen het, maar doen het zelf niet' (Mt.23:3). Hetzelfde geldt van het gezag van de keizer: 'Geef dan aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is' (Mt.22:21). Hij kan met recht vragen: 'Wie van u overtuigt Mij van zonde?' (Joh.8:46); van enige ongehoorzaamheid? Zijn volmaakte gehoorzaamheid is van grote betekenis voor ons, omdat Hij daarmee al onze ongehoorzaamheid bedekt voor Zijn Vader, 'opdat wij zouden worden gerechtigheid (rechtvaardigheid) van God in Hem' (2 Kor.5:21). Gehoorzaamheid is een kenmerk van Zijn leerlingen die leven onder Zijn Koningschap en die zelf tot koningen geroepen zijn. Paulus zegt dat hij genade en het apostelschap ontvangen heeft tot *geloofsgehoorzaamheid* onder alle heidenen, ter wille van Jezus' Naam (Rom.1:5). Die gehoorzaamheid werkt aanstekelijk en wervend! Om de gehoorzaamheid van de Koning hoe langer hoe meer te leren kennen, na te volgen en uit te stralen, tot eer van Hem en tot zegen van velen, door de kracht van Zijn Geest! Hij is onze krachtbron en voorbeeld! Amen.

### **Gebed**

*Vader in de hemel, dank U voor Uw Zoon, Die U altijd gehoorzaamd heeft en bezig geweest is in de dingen van U. Geef dat we Hem navolgen, tot eer van U en tot zegen van velen. Om Jezus' wil, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Is de gehoorzaamheid van de Messias voorzeggd?
2. Waarom vertelt Lukas deze geschiedenis?
3. Hoe ga je lijken op Jezus in Zijn gehoorzaamheid?

## JEZUS DE GEZALFDE KONING

Lezen: Mattheüs 3

*(Mattheüs vertelt:) Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde Hem hiervan weerhouden en zei: Ik heb het nodig door U gedoopt te worden en komt U tot mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei: Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het Hem toe. (Mattheüs 3:13-15)*

*(Lukas vertelt:) En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was, en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd, en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif. En er kwam een stem uit de hemel die zei: U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen! (Lukas 3:21,22)*

In Israël worden koningen (1 Sam.10:1; 16:1,13; 1 Kon.1:39), profeten (1 Kon.19:16; Jes.61:1) en priesters (Ex.30:30; Lev.4:3) gezalfd met olie; een handeling die wijst op aanstelling én toerusting tot een bediening in de dienst van God tot zegen van Zijn volk. Olie wijst op de Heilige Geest met Zijn gaven voor de uitoefening van een bediening. De beloofde Messias is én wordt gezalfd (Spreuk.8:23; Ps.2:6,7; Hand.4:27; 10:38). De Griekse Naam Christus (Hebr. *Masjiach*) wijst daarop. In de synagoge van Nazareth zegt Hij dat Jesaja 61:1 in Hem is vervuld is (Lk.4:18-21). Jezus wordt met de Heilige Geest gezalfd wanneer Hij door Johannes de Doper in de Jordaan gedoopt wordt. Dan daalt de Heilige

Geest op Hem neer in de lichamelijke gedaante van een duif en de Vader zegt vanuit de hemel: 'U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen'. Dit gebeurt wanneer Jezus op ongeveer dertig jarige leeftijd uit Nazareth in Galilea naar de Jordaan komt. Aan de rand van de woestijn predikt en bedient Johannes de doop van de bekering tot vergeving van zonden. Hij doopt Joden – verbondskinderen - door onderdompeling in het water van de Jordaan, de grensrivier die toegang geeft tot het 'hartland' van Israël. Voor het burgerschap van Israël - voor ingang in het Koninkrijk van God - is deze doop van bekering tot vergeving van zonden onmisbaar (Joh.3:5). Jezus als de zondeloze Zoon van God heeft deze doop niet nodig. Johannes wel. Daarom belijdt hij: 'Ik heb het nodig door U gedoopt te worden'. Wat een zelfkennis en nederigheid! Om die reden is Johannes in eerste instantie niet bereid om Jezus te dopen. Maar Jezus overtuigt hem met de woorden: 'Laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen'. 'De volle reddende gerechtigheid van Gods rijk zal niet kunnen komen zonder de vernedering van de Sterkere' (J. van Bruggen), van Jezus. God vraagt gehoorzaamheid van Jezus én van Johannes. Deze laat zich overtuigen en doopt nu Jezus Die Zijn doop *biddend* ontvangt. Zijn gehoorzaamheid en gebed bij Zijn doop zijn krachtbron en voorbeeld voor ons. De zondeloze Jezus wordt Zondedragers. Hij wordt één met Zijn volk, dat vergeving van zonden nodig heeft. Beladen met hun zonden en schuld gaat Jezus onder in het water van de Jordaan om daarna uit het water op te komen: bevrijd van zonden en schuld, om in vrijheid te leven voor God en voor de mensen. Wat hier gebeurt, is profetie en afbeelding van wat er op Goede Vrijdag en Pasen zal gebeuren: Jezus gaat onder in de wateren van de dood om op te staan tot een nieuw, onvergankelijk leven. In Zijn doop en in Zijn dood is Zijn hele

bruidsgemeente begrepen. Alle gelovigen zijn met Hem gedoopt, met Hem gestorven en met Hem opgestaan tot een nieuw leven; heilsfeiten om uit te leven! Wanneer Jezus opkomt uit het water, gaat de hemel open en de Heilige Geest daalt op Hem neer in de gedaante van een duif; de vredeboede van de heilstijd die aangebroken is (vgl. Gen. 8:11). Jezus, Die in *water* gedoopt is, wordt gedoopt in de *Geest*: toegerust met alle gaven van de Heilige Geest voor Zijn bediening op aarde. Met dat *de Geest* uit de hemel neerdaalt, klinkt uit de hemel de stem van *de Vader*: 'U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen!' Een tweevoudig getuigenis dat Jezus de beloofde Messias is van Wie dit voorzegt is (Jes. 11:2; 42:1; Ps.2:6,7). Hij ontvangt de goedkeuring van Zijn Vader! Wat een heerlijke bevestiging voor Jezus, voor Johannes en voor ons! En ook van de doop in de Geest en de stem van de Vader gelden: voor Jezus én voor alle gelovigen! De zalving van koningen, profeten en priesters in Israël is strikt *persoonlijk*, maar dat is de zalving van de Messias niet. Zijn onderdanen delen in Zijn zalving met de Heilige Geest en Zijn gaven (2 Kor.1:21; 1 Joh.2:20,27). Daarom worden ze naar Hem, de Christus, 'christenen' genoemd (Hand.11:26). Daarom blijf in Christus, leef uit Hem en voor Hem, door Zijn Geest, amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, dat U zich hebt laten dopen voor ons en de zalving van de Heilige Geest hebt ontvangen voor ons.  
Geef dat we uit Uw zalving leven, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Is er verschil tussen doop in en zalving met de Geest?
2. Waarom heeft Jezus die nodig?
3. Ken je de doop in en de zalving met de Geest? Hoe?

## JEZUS DE BESTREDEN KONING

Lezen: Lukas 4:1-15

*(Lukas vertelt:) Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel...*

*Maar Jezus antwoordde hem (de duivel): Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God...*

*Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem (de duivel): Ga weg van Mij, satan, want er staat geschreven: U zult de Heere, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen...*

*Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem (de duivel): Er is gezegd: U zult de Heere, uw God, niet verzoeken.*

*En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij Hem tot een bepaalde tijd. (Lukas 4:1,2,4,8,12,13)*

Jezus, vol van de Heilige Geest, keert terug van de Jordaan. De Geest leidt Hem in de woestijn om daar verzocht te worden. Zoals het volk Israël 'in Mozes, in de wolk en in de zee' gedoopt is (1 Kor.10:2) en daarna, door de HEERE geleid (Jes.63:14), in de woestijn komt om door Hem beproefd te worden (Deut.8:2,3,16), zo wordt Jezus in de woestijn verzocht door de duivel. Maar er is één groot verschil: de HEERE *beproeft* tot versterking van het geloof en de duivel *verzoekt* tot ongeloof. Wat hij ten kwade bedoelt, wendt God echter ten goede! Na Zijn doop in water én in de Geest moet Jezus nu de vuurdoop van de duivel ondergaan. Die behoort tot de voorbereiding op Zijn taak om de werken van de duivel te verbreken (1 Joh.3:8). Met satan zal Hij steeds te maken

krijgen. Jezus bereidt zich vastend voor op de strijd met Gods tegenstander. Na deze vastentijd van veertig dagen krijgt Hij honger. De duivel valt Hem hierop aan. Hij zegt tegen Jezus: 'Als U Gods Zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt'. Bij Jezus' doop heeft de Vader gezegd: 'U bent Mijn geliefde Zoon'. Maar de duivel zegt: 'Als U Gods Zoon bent'. Hij trekt Gods woorden in twijfel, daagt Jezus uit om te laten zien dat Hij Gods Zoon is en maakt misbruik van Jezus' honger. Zo gemeen is hij! Maar Jezus weerstaat hem met het woord van God: 'Dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de HEERE komt' (Deut.8:3). Daarna probeert de duivel het nog twee keer. Hij daagt Jezus uit om van het tempeldak te springen én om hem te aanbidden om de heerlijkheid van en de heerschappij over alle koninkrijken van de aarde te ontvangen. Hij misbruikt daarbij woorden van God. Maar Jezus weerstaat de duivel met andere Bijbelwoorden. Hij overwint hem met het woord van Zijn getuigenis (Openb.12:11); met het schriftgeworden Woord van God. Wat is Bijbelkennis belangrijk! De duivel moet Jezus loslaten 'tot een bepaalde tijd'. Later komt hij terug door Petrus te gebruiken (Mt.16:22,23), door de angsten van Gethsemané en door de spot op Golgotha. Na Zijn overwinning op de duivel is Jezus bij de wilde dieren die Hem geen kwaad doen én de engelen dienen Hem. Adam werd verzocht *in het paradijs* en door zijn ongehoorzaamheid verloor hij het paradijs. Jezus, de laatste Adam, wordt verzocht *in de woestijn* en door Zijn gehoorzaamheid wint Hij het paradijs terug. Het volk Israël werd *veertig jaren* verzocht in de woestijn en faalde, maar Jezus, de Messias van Israël, wordt *veertig dagen* verzocht en Hij faalt niet. Jezus' Koningschap is bestreden vanaf de zondeval in het paradijs toen God van het slangenzaad - satan en zijn dienaren - gezegd heeft dat het

het Vrouwenzaad de hiel zal vermorzelen (Gen.3:15). Zijn Koningschap is bestreden in de geschiedenis van Israël, wanneer de Egyptische farao en de Perzische Haman pogen het Joodse volk uit te roeien om de komst van de Messias onmogelijk te maken. Bij Jezus' geboorte wil koning Herodes Hem doden en later wordt Hij gedood. Maar Jezus vlucht naar Egypte en Hij staat op uit de dood. Hoeveel tegenstand Hij als Koning ook ontmoet, telkens behaalt Hij de overwinning; door de eeuwen heen tot vandaag toe. Bij Zijn terugkomst in heerlijkheid zal Hij definitief overwinnen. Paulus schrijft: 'Want Hij (Jezus) *moet* Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd' (1 Kor.15:25); dat is de wil van Zijn Vader. Johannes ziet op Patmos dat satan en alle vijanden in de poel van het vuur geworpen worden om daar voor eeuwig gepijnigd te worden (Openb.20:10). Jezus overwint! Hij is Koning! Ook Jezus' onderdanen – door Hem tot koningen gemaakt (Openb.1:6) - worden verzocht en bestreden, maar ze overwinnen satan door het bloed van het Lam, door het woord van hun getuigenis en door het offer van hun leven (Openb.12:11). Door Jezus zijn ze meer dan overwinnaars (Rom.8:37). Halleluja! Amen.

### **Gebed**

*Jezus, Leeuw uit de stam van Juda, dank U voor Uw weerstaan van satan en voor Uw overwinning over hem.*

*Geef dat we in Uw Naam, met het zwaard van Uw Geest, door bidden en vasten, satan weerstaan en overwinnen, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Weet je meer Bijbelse voorbeelden van bestrijding van Jezus' Koningschap?
2. Waarom lijdt Hij nederlagen? Hoe?
3. Hoe ga je met bestrijding van Jezus' Koningschap om?

## JEZUS DE PROCLAMERENDE KONING

Lezen: Markus 1:14-45

*(Markus vertelt:) En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie...*

*En Hij (Jezus) zei tegen hen (Zijn leerlingen): Laten wij naar de naburige plaatsen gaan, opdat Ik ook daar predik, want daarvoor ben Ik uitgegaan. En Hij predikte in hun synagogen door heel Galilea en dreef de demonen uit. (Markus 1:14,15,38,39)*

Na Zijn doop en verzoeking en de gevangenneming van Johannes de Doper door koning Herodes Antipas, begint Jezus met de prediking van het Evangelie van het Koninkrijk van God. Hij treedt op als Gods gezant, als Zijn ambassadeur, in Zijn Naam en met Zijn boodschap! Hij proclameert: Hij roept uit en Hij roept op. Zijn prediking is vol onderwijs. Daarom lezen we vaak in de Evangeliën dat Jezus leert, onderwijs geeft. Ook dit doet Hij met gezag en mensen staan versteld over Zijn onderwijs, want het is anders dan dat van de Schriftgeleerden. Bovendien bevestigt Jezus Zijn prediking en onderwijs vaak met tekenen en wonderen. Hij treedt op met gezag en kracht! Hij overtreft Johannes de Doper die geen tekenen deed (Joh.10:41)!

Jezus predikt het Evangelie van het Koninkrijk van God. 'Evangelie' is in Jezus' tijd een bekend woord. 'Met name rond de persoon van de keizer van Rome krijgt het een speciale betekenis. Berichten over zijn aanvaarding van de



regering of van zijn overwinning krijgen het karakter van een goede boodschap die de wereld een ander gezicht zal geven...Men beleeft zo'n blij bericht als het begin van een nieuwe tijd' (A. Noordegraaf). Jezus is de beloofde Koning/Messias. Hij brengt de beloofde heilstijd. Hij proclameert het goede nieuws, de vreugdevolle tijding, van de komst van het Koninkrijk van God. In Zijn persoon en werk is dat Koninkrijk dichtbij gekomen. In Zijn kruis, opstanding, hemelvaart en de uitstorting van Zijn Heilige Geest breekt het door. Mensen gaan door wedergeboorte - in de weg van geloof en bekering - het Koninkrijk van God binnen. Ze erkennen God weer als Koning en dienen Hem uit liefde en uit dankbaarheid. De inhoud van Jezus' prediking is: 'De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie'. De tijd van de vervulling van de profetieën brengt God tot volheid. Jezus richt tekenen van het Koninkrijk op: vergeving voor schuldigen, genezing van zieken, bevrijding van gebondenen, opwekking van doden, enz. Daarom: 'Kom tot bekering - tot andere gedachten, gezindheid en leefwijze - én geloof deze blijde boodschap'! In Zijn korte tijd op aarde predikt Jezus veel in synagogen, in de tempel, op straten en pleinen, in het open veld, enz. Hij is de grote Evangelist van Zijn Koninkrijk! Twaalf én zeventig leerlingen schakelt Hij daarbij in. Na Zijn opstanding geeft Hij de opdracht: 'Predik het Evangelie aan alle schepselen'! (Mk.16:15) De apostelen hebben dit gedaan en velen met en na hen doen dit nog. Door hun prediking komt het Koninkrijk! In de synagoge van Nazareth kondigt Jezus Zijn regeringsprogramma af dat Jesaja heeft voorgezegd (Jes.61:1-3): 'De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan de armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan de gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het

gezichtsvermogen, om verslagen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken' (Lk.4:18,19). En in Zijn bergrede (Mt.5-7) proclameert Hij de grondwet van Zijn Koninkrijk. Op het kruis proclameert Hij: 'Het is volbracht!' (Joh.19:30) en na Zijn opstanding: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde' (Mt.28:18). Bij Zijn komst op aarde proclameert de engel aan de herders: 'Zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u in de stad van David, de Zaligmaker geboren is; Hij is Christus de Heere' (Lk.2:10,11) en bij Zijn vertrek proclameren de engelen: 'Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan' (Hand.1:11). Jezus' apostelen hebben Zijn werk: het proclameren van Zijn Koninkrijk voortgezet, met alle vrijmoedigheid en ongehinderd (Hand.28:31). En 'zij gingen overal heen om te prediken en de Heere werkte mee en bevestigde het Woord door de tekenen die erop volgden. Amen' (Mk.16:20). Dit is ook de taak van alle gelovigen! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw proclamatie van Uw Koninkrijk en voor Uw vele onderwijs over Uw Koninkrijk.*

*Geef dat we Uw proclamatie geloven en Uw Koninkrijk proclameren, door de kracht van Uw Heilige Geest, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Van wie heeft Jezus de proclamatie van het Koninkrijk overgenomen?
2. Is er verschil tussen proclamatie en onderwijs?
3. Wat doe je met de proclamaties van Zijn Koninkrijk?

## JEZUS DE BEVRIJDENDE KONING

Lezen: Markus 2:1-13

*(Markus vertelt:) Nu was er in hun synagoge (in Kapernaüm) een man met een onreine geest en die schreeuwde: Ga weg! Wat hebben wij met U te maken Jezus de Nazarener? Bent U gekomen om ons te gronde te richten? Ik weet Wie U bent, namelijk de Heilige van God. En Jezus bestrafte hem en zei: Zwijg! Ga uit hem weg! En de onreine geest deed hem stuip trekken en ging, roepend met luide stem, uit hem weg... Maar opdat u (inwoners van Kapernaüm) zult weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde zonden te vergeven (zei Hij tegen de verlamde): Ik zeg u: Sta op, neem uw ligmat op en ga naar uw huis. En hij stond meteen op, en nadat hij de ligmat opgenomen had, ging hij voor het oog van allen naar buiten, zodat zij allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten en zeiden: Wij hebben nog nooit zoiets gezien! (Markus 1:23-26; 2:10-12)*

*(Mattheüs vertelt:) En Jezus antwoordde en zei tegen hen (discipelen van Johannes de Doper): Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet: Blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd; en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt. (Mattheüs 11:4-6)*

Jezus *proclameert* Zijn Koningschap, maar Hij *demonstreert* het ook; Zijn woorden zijn daden! Ze bevestigen Zijn boodschap (Mk.16:20). Zijn Koningschap wordt zichtbaar op

aarde, in het leven van mensen. Hij belooft vergeving van zonden en Hij vergeeft. Hij belooft genezing en Hij geneest. Hij belooft bevrijding en Hij bevrijdt. Hij belooft opwekking van doden en Hij wekt doden op. De Evangelieën geven daar veel voorbeelden van. Veel zieken worden genezen en veel gebondenen bevrijd. De komst van Jezus, de Geneesheer van de zieken, en de Bevrijder van gebondenen trekt velen naar Hem toe. Maar niet *alle* zieken worden genezen en niet *alle* gebondenen worden bevrijd. Allen zoeken geen genezing en bevrijding bij Hem, maar genezing en bevrijding van *allen* behoren tot de volle ontplooiing van Zijn Koningschap bij Zijn terugkomst in heerlijkheid. Zijn wonderen van genezing, bevrijding en dodenopwekking zijn *tekenen*, signalen, van Zijn Koninkrijk dat komt in volle heerlijkheid; een voorschot en een voorsmaak. Op de nieuwe aarde zijn geen ziekte, gebondenheid en dood meer. Alleen vergeving van zonden is nu volledig, omdat dit herstel betekent van de verbroken relatie met God door de zonde. Er is nu een thuiskomen bij de hemelse Vader voor verloren zonen en dochters. Johannes schrijft: 'Als wij onze zonden belijden: Hij (God) is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid' (1 Joh.1:9).

Aan het begin van Jezus' bediening, wanneer Hij in de synagoge van Kapernaüm is, komt een onreine geest openbaar. Het Licht van de wereld verschijnt en de duisternis kan zich niet langer verbergen, maar moet openbaar komen. De onreine geest herkent Jezus voordat de mensen Hem erkennen en is bang voor zijn ondergang. Hij weet dat Jezus gekomen is om de werken van de duivel te verbreken (1 Joh.3:8). Jezus bestraft de onreine geest en hij gaat uit van de man. De mensen zijn diep onder de indruk van Jezus' macht. Wanneer een verlamde man bij Jezus gebracht wordt, ver-

geeft Hij eerst zijn zonden – zijn grootste nood – en daarna geneest Hij hem! Jezus heeft macht, bevoegdheid, om de zonden te vergeven en om zieken te genezen. Aan de twijfelende Johannes de Doper laat Jezus weten dat blinden zien, kreupelen lopen, melaatsen gereinigd worden, doden opgewekt worden en aan de armen het Evangelie wordt verkondigd. Wat Jesaja voorzegt heeft, gaat nu in vervulling (29:18; 35:5,6; 61:1). En deze tekenen van Gods Koningschap zijn niet alleen het werk van Jezus. Hij schakelt Zijn leerlingen daarbij in (Lk.9/10) en Hij belooft dat de gelovigen deze tekenen zullen volgen (Mk.16:17,18) en die gebeuren. Na Jezus' hemelvaart zetten de apostelen en de gelovigen Jezus' bediening voort door de kracht van de Heilige Geest (Hand.3,8,9; enz.); door de eeuwen heen, tot vandaag toe; in de ene tijd meer dan in de andere tijd. Jezus heeft aan Zijn leerlingen beloofd dat ze Zijn werken zullen doen, zelfs grotere dan die Hij gedaan heeft (Joh.14:12). Door de uitstorting van de Heilige Geest vindt er een schaalvergroting van Jezus' werk plaats. Hij is gisteren en heden Dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebr.13:8). Halleluja! Amen.

### **Gebed**

*Jezus, Geneesheer van de zieken en Bevrijder van gebondenen, dank U voor de tekenen van Uw Koningschap. Richt die vandaag op tot redding van zondaren, tot opbouw van Uw Gemeente en tot de komst van Uw Koninkrijk in volheid en heerlijkheid, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waartoe dienen de tekenen van het Koninkrijk?
2. Zijn die tekenen er vandaag nog? Waarom (niet)?
3. Ervaar je Jezus' genezing en bevrijding? Hoe?

## JEZUS DE BESCHERMENDE KONING

Lezen: Johannes 10:1-30

*(Jezus zegt:) Ik ben de Goede Herder; de goede Herder geeft zijn leven voor de schapen...En ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken. Mijn Vader, Die hen aan Mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van Mijn Vader rukken. (Johannes 10:11,28,29)*

*(Lukas vertelt:) Maar nu roep ik (Paulus) u (de bemanning van het schip) ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip. Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van Wie ik ben en Die ik ook dien; die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan; en zie, God heeft u allen die met u varen, geschonken. Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als het mij gezegd is. (Hand.27:22-25)*

*(Paulus schrijft:) Want wij willen niet, broeders, dat u geen weet hebt van onze verdrukking die ons in Asia overkomen is: dat wij het uitermate zwaar te verduren hebben gekregen, ... zodat wij zelfs aan ons leven wanhoopten...Hij (God) heeft ons uit zo'n groot doodsgevaar verlost en Hij verlost ons nog. Op Hem hebben wij de hoop gevestigd dat Hij ons ook verder verlossen zal. (2 Korinthtiërs 1:8-10)*

Een koning vaardigt proclamaties uit en bevrijdt zijn onderdanen uit de macht van hun vijanden. Maar hij doet nog

meer: hij beschermt zijn onderdanen. Dat geldt van de beloofde Messias. Jesaja profeteert over Hem: 'Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Die Man zal zijn als een beschutting tegen de wind, een schuilplaats tegen de vloed, als waterbeken in een dorre streek, als de schaduw van een zware rots in een dorstig land' (32:1,2). Hij beschermt tegen en in alle gevaren en Hij voorziet in alle noden. Psalm 72 zingt van Hem: 'Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige en wie geen helper heeft. Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen. Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in Zijn ogen' (12-14). Wanneer de beloofde Messias in de volheid van de tijd komt, maakt Hij dit waar. Jezus is de Goede Herder van Zijn schapen, van Zijn leerlingen. Niemand kan ze uit Zijn hand rukken. Wanneer Hij op het punt staat om door de Joden gevangengenomen te worden, bepleit Hij een veilige aftocht van Zijn leerlingen: 'Als u dan Mij zoekt, laat dezen weggaan' (Joh.18:8). Paulus is op zijn zendingsreizen in veel gevaren (2 Kor.11:23-28), maar de Heere heeft hem uit alle gered (2 Tim.3:11). De Heere had hem dat beloofd: 'Ik zal u verlossen van dit (Joodse) volk en van de heidenen, naar wie Ik u nu zend' (Hand.26:17). Tijdens zijn schipbreuk op de Middellandse Zee heeft hij dat bijzonder ervaren. De Heere doet wat Hij belooft. Jezus als Koning beschermt ook voor geestelijke gevaren. Daar heeft Hij om gebeden: 'Ik bid niet dat U (Vader) hen (Mijn leerlingen) uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze' (Joh.17:15). Tegen Petrus zegt Jezus: 'Maar Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent (na de verloochening van Mij), versterk dan uw broeders' (Lk.22:32). Jezus' blijvende voorbede voor de bewaring van Zijn Gemeente aan de rechterhand van Zijn Vader is een fundament

en krachtbron van de volharding in het geloof voor al de Zijnen. Aan Zijn Gemeente in Filadelfia belooft Hij : ‘Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken’ (Openb.3:10). Door Hem bewaard is wel bewaard. De gelovigen worden als koningen geroepen om mensen te beschermen, in het bijzonder de huisgenoten van het geloof (Gal.6:10): zwakke medegelovigen en zwakken in de samenleving. De Hebreeënschrijver spoort ons aan: ‘Vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onderdak geboden. Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt’ (13:2,3). En Jakobus drukt ons op het hart: ‘De zuivere en onbevleete godsdienst voor God en de Vader is dit: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld’ (Jak.1:27). Jezus als de beschermende Koning is daarbij onze krachtbron en voorbeeld! Hij zegt na de voetwassing van Zijn leerlingen: ‘Als u deze dingen weet, zalig bent u als u ze doet’ (Joh.13:17). Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Koning Jezus, voor Uw bescherming van Uw onderdanen en dat anderen daarin mogen delen.*

*Leer ons op Uw bescherming te vertrouwen en anderen te beschermen, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Beschermt Hij voor alle gevaren? Hoe?
2. Weet je voorbeelden dat anderen daarin delen?
3. Heb je Zijn bescherming ervaren? Hoe?



## JEZUS DE GETUIGENDE KONING

Lezen: Johannes 18:33-40

*Toen zij de HEERE tegen mij (Mozes): Het is goed wat zij (de Israëlieten) gesproken hebben. Ik zal een Profeet voor hen doen opstaan uit het midden van hun broeders, zoals u. Ik zal Mijn woorden in Zijn mond geven, en alles wat Ik Hem gebied, zal Hij tot hen spreken. En met de man die niet naar Mijn woorden luistert, die Hij in Mijn Naam spreekt, zal het zo zijn: Ik zal rekenschap van hem eisen. (Deuteronomium 18:17-19)*

*(Johannes vertelt:) Pilatus dan zei tegen Hem (Jezus): U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de Waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor. Pilatus zei tegen Hem: Wat is waarheid? En nadat hij dat gezegd had, ging hij opnieuw naar buiten naar de Joden, en zei tegen hen: Ik vind geen schuld in Hem (Johannes 18:37,38).*

*(Lukas vertelt:) Hij (Jezus) zei: Voorwaar, Ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. (Lukas 4:24)*

Jezus is een bijzondere Koning. Hij is Koning-Profeet. Mozes en de profeten hebben de komst van de Messias als Profeet voorzeggd en zijn 'typen', voorbeelden, van Zijn profetische bediening. Kenmerkend voor een profeet is dat hij *openbaring* van God ontvangt en die *verkondigt*. Zo zijn Mozes, Elia, Jesaja, Jeremia, Ezechiël, Daniël, Hosea, Joël, Amos, enz. profeten geweest in Israël. Hun profetieën staan

in de Bijbel. Mozes' profetie over de komst van de Messias als Profeet is door Jezus vervuld (Hand.3:22,23; 7:37). Hij heeft over Zijn werk als Profeet gesproken: 'Ik heb Uw Naam (van de Vader) geopenbaard aan de mensen die U Mij uit de wereld gegeven hebt...Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad, in hen is en Ik in hen' (Joh.17:6,26). Zijn leerlingen hebben Hem erkend als Profeet: 'Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, Die in de schoot van de Vader is, Die heeft Hem ons verklaard' (Joh.1:18). Zijn tijdgenoten hebben Hem als Profeet erkend en soldaten hebben Hem bespot in Zijn profetische bediening (Mt.26:68). Terecht belijdt de *Heidelbergse Catechismus* Jezus als 'onze hoogste Profeet en Leraar, Die ons de verborgen raad en wil van God aangaande onze verlossing volkomen geopenbaard heeft' (zondag 12). Voor de stadhouder Pilatus getuigt Jezus van Zijn bijzonder Koningschap. Zijn Koningschap is van hemelse oorsprong en heeft een getuigend karakter. Hij is geboren en gekomen om voor de waarheid te getuigen; voor de waarheid van God in een leugenachtige wereld. 'Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor', zegt Jezus. 'Getuigen' is een woord uit de rechtspraak. Er is een rechtsproces gaande over Gods wereld tussen God en de satan. Laatstgenoemde heeft een *belastend* getuigenis (á charge) voor de wereld vanwege haar zondesschuld, maar Jezus, Zijn Geest en Zijn leerlingen (Joh.15:26,27) hebben een *ontlastend* getuigenis (á decharge) voor de wereld op grond van Jezus' kruisoffer. Daarom is er verzoening voor de wereld met God (2 Kor.5:19) en herstel van de wereld. Petrus schrijft: 'Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn (Gods) belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont' (2 Petr.3:13). Het is opmerkelijk dat Jezus hier in het openbaar getuigt van Zijn profetisch

Koningschap tegenover Pilatus, de vertegenwoordiger van de Romeinse keizer - de overheid door God ingesteld (Rom.13:1) - en van het beroemde Romeinse recht. Wat een getuigenis van Gods waarheid, afgelegd op zo'n kritiek moment! Paulus schrijft later aan Timotheüs dat Jezus de goede belijdenis heeft gelegd voor Pontius Pilatus (1 Tim.6:13).

Jezus is de getuigende Koning, de Koning-Profeet! Hij is dat op aarde geweest én Hij is dat nog vanuit de hemel door Zijn Geest en Woord, door middel van Zijn Gemeente die Hij toerust met de gave van profetie en met de bediening van profeet/profetes. Laten we om die gave en die bediening bidden! Dan zullen de gelovigen als profetische koningen optreden binnen en buiten Christus' Gemeente, ook in de samenleving. Jezus heeft ze gemaakt 'tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader' (Openb.1:6). Dan zal Jezus' getuigenis blijven klinken in een wereld vol leugen! Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Joh.14:6) en Zijn waarheid maakt werkelijk vrij (Joh.8:32)! Amen.

### **Gebed**

*Heere Jezus, Koning-Profeet, dank U voor de waarheid van Uw Vader waarvan U in deze wereld getuigt.*

*Geef dat Uw getuigenis voor de waarheid blijft klinken door Uw Geest en Woord, door Uw Gemeente, door de gave van profetie en de bediening van profeet. Geef ons een luisterend oor en hart, omwille van Uw offer, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Zijn er meer voorbeelden van koningen die profeet zijn in de Bijbel?
2. Waarom spreken we vaak over Jezus als Profeet, Priester en Koning in deze volgorde?
3. Hoe ervaar je Zijn Koning-Profeet zijn?

## JEZUS DE DIENENDE KONING

Lezen: Hebreeën 7

*(David zingt:) De HEERE strekt Uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heers te midden van Uw vijanden...De HEERE heeft gezworen en Hij zal er geen berouw van hebben: U bent Priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. (Psalm 110:2,4)*

*(Zacharia profeteert:) Zo zegt de HEERE van de legermachten: Zie, een Man – Zijn Naam is SPRUIT – zal uit Zijn plaats opkomen, en Hij zal de tempel van de HEERE bouwen. Ja, Hij zal de tempel van de HEERE bouwen, Hij zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon; tussen die beiden zal vredesberaad plaatsvinden. (Zacharia 6:12,13)*

*(Hebreeënschrijver zegt:) Maar deze Priester (Jezus) is, nadat Hij één slachtoffer voor de zonden geofferd had, tot in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand van God...Want met één offer heeft Hij hen die geheiligd worden, tot in eeuwigheid volmaakt. (Hebreeën 10:12,14)*

Jezus is nog op een andere manier een bijzondere Koning. Hij is Koning-Priester. Hij dient Zijn volk op vele manieren, maar in het bijzonder met het offer van Zijn leven.

In de eredienst van Israël nam de priesterdienst van Aäron en zijn zonen een grote plaats in. Door hun offers in tabernakel en tempel vond er verzoening plaats: verzoening tussen de heilige en rechtvaardige God en de schuldige Israëliet. Aäron

als hogepriester en zijn zonen als priesters met hun offers wezen heen naar Jezus als Hogepriester Die Zijn leven offert voor de zonde en schuld van zondaren. Ze zijn 'typen', voorbeelden, van Hem en Zijn werk. Daar Jezus tot de koningstam van Juda behoort en niet tot de priesterstam van Levi, is Hij geen hogepriester zoals Aäron, maar zoals Melchizedek, de koning-priester van (Jeru)Salem (Gen.14:18-20; Hebr.7). Psalm 110 zingt over Hem en Zacharia profeteert over Hem als de Koning-Priester. De beloofde Messias zal Koning-Priester zijn en Hij zal Zijn leven aan God brengen als een schuldoffer voor de zonden van Zijn volk (Jes.53:10).

Jezus is zich bewust geweest van Zijn Priesterschap. Meer dan eens heeft Hij gesproken over Zijn leven als een losprijs voor velen om hen vrij te kopen (Mt.20:28; Mk.10:45; 1 Tim.2:6). Bij de instelling van het Heilig Avondmaal zegt Hij: 'Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt...Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt' (Lk.22:19,20). Hij is de Goede Herder Die zijn leven geeft voor de schapen (Joh.10:11,15). Hij heeft macht om Zijn leven te geven en het opnieuw te nemen (Joh.10:17,18). De hogepriester Kajafas profeteert onbewust over Jezus' plaatsbekledend offer (Joh.11:49-51).

De schrijver aan de Hebreëen zingt een loflied op Jezus, de Hogepriester zoals de koning-priester Melchizedek. Hij is meer dan Aäron en meer dan Melchizedek. Hij is God de Zoon in het menselijk vlees Die het volmaakte en afdoende offer brengt tot verzoening van schuldige mensen. 'Het is volbracht!' (Joh.19:30). De *Heidelbergse Catechismus* belijdt van Hem dat Hij onze enige Hogepriester is, Die met het enige offer van Zijn lichaam ons heeft verlost en met Zijn voorbede voor ons steeds tussentreedt bij de Vader (zondag 12). Hij is heerlijk en begeerlijk! Daarom mogen we door Hem vrijmoedig tot God gaan! Als leerlingen van Jezus worden we

geroepen om ons leven als offer te brengen, niet als een schuldoffer, maar als een dankoffer voor het grote zoenoffer dat Hij voor ons heeft gebracht op Golgotha; een leven aan de HEERE gewijd uit liefde en uit dankbaarheid. Paulus roept de gelovigen in Rome op, bij de ontfermingen van God, om hun lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk (Rom.12:1). En Johannes schrijft in 1 Johannes 3:16: 'Hieraan leerden wij de liefde kennen, dat Hij (Jezus) voor ons Zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven'. Dat gaat heel ver, maar 'alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft', schrijft Paulus (Filip.4:13). Jezus heeft ons gemaakt 'tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader' (Openb.1:6). Hij is onze krachtbron en voorbeeld en Zijn genade is genoeg, want Zijn kracht wordt in zwakheid volbracht (2 Kor.12:9). Halleluja, amen!

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, Koning-Priester, voor het offer van Uw leven, voor Uw zegen en voor Uw voorbede.*

*Geef dat we U hoe langer hoe meer leren kennen als Koning-Priester en U navolgen, door ons leven als dankoffer aan U te brengen, omwille van Uw levensoffer, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat is de kern van Jezus' dienst aan ons?
2. Op welke andere manieren heeft Hij ons gediend en dient Hij ons?
3. Hoe ervaar je Zijn dienende liefde?

## JEZUS DE WERVENDE KONING

Lezen: Johannes 3:1-21

*(Markus vertelt:) En nadat Johannes (de Doper) overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. (Markus 1:14,15)*

*Jezus antwoordde (Nicodemus) en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien. (Johannes 3:3)*

*(Jezus spreekt met Paulus over:) ...de heidenen, naar wie Ik u nu zend, om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God, opdat zij vergeving van de zonden ontvangen en een erfdeel onder de geheiligden door het geloof in Mij. (Handelingen 26:17,18)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Kolosse:) Hij (God de Vader) heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. (Kol.1:13)*

Een koning erft meestal het koningschap van zijn vader of van een ander lid van de koninklijke familie en daarmee ook de onderdanen. De onderdanen van de vorige koning erkennen in de regel het koningschap van de nieuwe koning. Bij Jezus, de beloofde Messias van Israël, is dat niet het geval.

Hoewel Hij tot het koningshuis van David behoort en de wettige opvolger van David is – de engel Gabriël belooft Hem de troon van Zijn vader David (Lk.1:32,33) – erkent Israël *als volk* Hem niet als Koning bij Zijn komst op aarde. Hij moet Zijn onderdanen werven als burgers van Zijn Koninkrijk. Jezus doet dat door de prediking van Gods Koninkrijk en door het oprichten van tekenen ervan. Zo is Hij wervend bezig in Israël en na Zijn hemelvaart zetten Zijn apostelen Zijn werk voort in Israël en onder de heidenvolken. En de HEERE, de God van Israël, zegent dit werk. Jezus maakt leerlingen door ze persoonlijk te roepen en uit te zenden, eerst de twaalf (Lk.9) en daarna de zeventig leerlingen (Lk.10). Ze erkennen Jezus als de beloofde Messias, de Koning van Israël (Joh.1:50). Ze zijn uit God geboren (Joh.1:12,13), ze bekeren zich tot de God van Israël en tot Zijn Messias, ze geloven in Jezus en ze volgen Hem. Zo worden ze onderdanen van het Koninkrijk van God. Ze ondergaan een radicale levensverandering. Paulus dankt God de Vader voor zondaren die Hij getrokken heeft uit de macht van de duisternis en heeft overgezet in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde. Jezus werft allerlei mensen als onderdanen voor Zijn Koninkrijk. Hij roept ze door Zijn Geest en Woord. Hij roept Nicodemus, ‘de leraar van Israël’, Jozef van Arimathea, ‘een raadsheer, een goed en rechtvaardig man’ en Saulus van Tarsus, een farizeeër. Hij roept ook verachte tollenaars zoals Levi - ook Mattheüs geheten - en Zacheüs. Vaak valt Zijn roeping tot geloof en bekering samen met Zijn roeping om Hem te dienen in Zijn Koninkrijk. Tegen Simon Petrus en Andreas zegt Jezus: ‘Kom achter Mij en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt’ (Mk.1:17). En tegen Ananias zegt Hij over Saulus van Tarsus: ‘Ga, want deze is voor Mij een uitverkoren instrument om Mijn Naam te brengen naar de



heidene en de koningen en de Israëlieten' (Hand.9:15). Jezus werft ruim onder Zijn volksgenoten, maar velen laten zich niet werven, niet door Hem roepen. Zijn gelijkenissen maken dat duidelijk, bij voorbeeld die van de koninklijke bruiloft (Mt.22:1-14). De lang van tevoren genodigde gasten willen niet komen wanneer ze vlak vóór de bruiloft een laatste uitnodiging ontvangen. Ze hebben allerlei verontschuldigen. Ze zijn geroepen, maar behoren niet tot hen die uitverkoren zijn om aan de bruiloft deel te nemen, door eigen schuld. Jezus' roeping brengt grote verantwoordelijkheid met zich mee. En dan worden er mensen van de kruispunten van de landwegen genodigd, zowel slechte als goede mensen, en de bruiloftszaal wordt toch vol met gasten. Het feest gaat door! De werving van onderdanen voor het Koninkrijk is ruim. Door Jezus zelf en door Zijn leerlingen. Hij geeft aan hen de grote opdracht: 'Ga dan heen, onderwijs *alle* volken...' Hij sluit niemand uit, maar mensen sluiten zich zelf uit door op zo'n grote zaligheid, redding, geen acht te geven (Hebr.2:3). De gelovigen zijn als koningen geroepen om samen met Jezus onderdanen voor Zijn Koninkrijk te werven! Wat een mooie taak, door de kracht van Zijn Geest! Amen.

### **Gebed**

*Heere Jezus, dank U, dat U onderdanen werft voor Uw Koninkrijk, door Uw Geest en Woord.*

*Geef dat wij Uw onderdaan zijn/worden en anderen werven voor Uw Koninkrijk, door de kracht van Uw Geest, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Ken je Bijbelse voorbeelden van mensen die geworven zijn voor Jezus' Koninkrijk? Hoe?
2. Waarom heeft Israël de Messias niet erkend?
3. Ben je Zijn onderdaan? Waarom? Hoe?

## JESUS DE BIJEENBRENGENDE KONING

Lezen: Markus 3:7-19

*(Markus vertelt:) En Hij (Jezus) klom de berg op en riep bij zich wie Hij wilde; en zij kwamen naar Hem toe. En Hij stelde er twaalf aan om bij Hem te zijn, en om hen uit te zenden en om te prediken, en macht te hebben om de ziekten te genezen en de demonen uit te drijven. En Simon gaf Hij de naam Petrus, en verder Jakobus, ... (Markus 3:13-19)*

*(Mattheüs vertelt:) En Ik (Jezus) zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal Ik Mijn Gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En Ik zal u de sleutels van het Koninkrijk der hemelen geven; en wat u bindt op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en wat u ontbindt op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn... Als hij (de broeder die zondigt) niet naar hen (de broeders die hem willen terechtwijzen) luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn; en alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. (Mattheüs 16:18,19; 18:17,18)*

*(Jezus zegt tegen de Joodse leiders:) Wie met Mij niet is, die is tegen Mij; wie met Mij niet verzamelt, die drijft uiteen. (Lk.11:23)*

Jezus, de Messias van Israël, werft niet alleen onderdanen, maar Hij brengt die ook bijeen. Ze vormen een gemeenschap

rond Koning Jezus: Zijn Gemeente. De werving van de onderdanen is heel persoonlijk, maar ze is gericht op de gemeenschap; dus geen individualisme, maar gemeenschapszin. Jezus' bijeenbrengen begint bij de roeping van twaalf leerlingen die Hij later uitzendt als Zijn apostelen ('gezondenen'), eerst naar Israël en daarna naar de heidenvolken. 'Twaalf' herinnert aan de twaalf stammen van Israël, het volk van God. Jezus gaat met dit volk verder. Hij zal het herstellen in eenheid en heerlijkheid (Ezech.37) en het tot Gods bestemming brengen: om een zegen voor alle volken te zijn. Deze leerlingen mogen bij Hem zijn, ontvangen Jezus' onderwijs en zien Zijn leven en Zijn daden. Hij zendt ze uit op stage, om in praktijk te brengen wat ze van Jezus geleerd hebben. Hij besteedt veel tijd aan hun vorming en toerusting. Ze vormen de kern van Jezus' Gemeente. Jezus gebruikt het woord 'gemeente' het eerst naar aanleiding van Petrus' belijdenis dat Jezus de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God is. Bij zijn eerste ontmoeting met Jezus heeft Petrus de Griekse naam 'petros': een los stuk steen gekregen en nu zegt Jezus: 'En Ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze petra (Gr. voor rotsgrond) zal Ik Mijn Gemeente bouwen'. 'Petra' wijst op de rotsgrond van Gods openbaring aan Petrus dat Jezus de Messias is. Jezus bevestigt Petrus' nieuwe naam en zijn belijdenis dat Jezus de Christus is. Wat een heerlijke ervaring voor Petrus en de andere leerlingen, maar ook voor Jezus! Op de rotsbodem van Gods openbaring aan Petrus zal Jezus Zijn Gemeente bouwen. Het Griekse woord voor 'gemeente' (*ekklèsia*) betekent: elke vorm van vergadering of samenkomst (Hand.19:32,39,40). Het komt van het werkwoord 'uit-roepen'. In de Griekse vertaling van het Oude Testament wordt het voor de vergadering van Israël gebruikt (Deut. 23:2; 31:30). Jezus gebruikt het hier voor de gemeenschap van leerlingen rond Hem. In Mattheüs 18:17

is dat een wijdere kring dan de twaalfen. Op de openbaring van de Vader aan Petrus dat Jezus de Messias is zal Jezus in de toekomst Zijn Gemeente bouwen. Hij doet dat op Pinksteren wanneer door Petrus' verkondiging er drieduizend mensen tot geloof in Hem komen en zich in Zijn Naam laten dopen. Jezus' Gemeente komt dan tot openbaring: een gemeente die volhardt in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden (Hand.2:42); een gemeente onder leiding van Jezus' apostelen. Tijdens Zijn aardse leven heeft Jezus deze Gemeente voorbereid en na Pinksteren wordt deze uitgebreid tot alle volken. Aan Petrus en zijn medeleerlingen vertrouwt Jezus de sleutels van Zijn Koninkrijk toe: Zijn volmacht om bindende uitspraken te doen in Zijn Naam en geleid door Zijn Geest. God zelf staat er achter! Jezus' Koninkrijk omvat hemel en aarde en hun vernieuwing bij Zijn terugkomst in heerlijkheid. Jezus' Gemeente is teken, gestalte, instrument, commandocentrum en voorschot van Zijn Koninkrijk. Het gaat niet om Zijn Gemeente, maar om Zijn Koninkrijk. De gelovigen zijn als koningen geroepen om samen met Jezus Zijn Gemeente bijeen te brengen, door de kracht van Zijn Heilige Geest, amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, dat U Uw geworven leerlingen bijeenbrengt in Uw Gemeente en ze richt op Uw Koninkrijk.*

*Geef dat Uw Gemeente de komst van Uw Koninkrijk dient zoals U bedoeld hebt, door de kracht van Uw Geest, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom vallen Koninkrijk en Gemeente niet samen?
2. Waar heeft gelijkstelling toe geleid? Waarom?
3. Leef je Koninkrijksgericht óf Gemeentegericht?

## JEZUS DE ERKENDE KONING

Lezen: Johannes 17

*(Mattheüs vertelt:) Hij (Jezus) zei tegen hen (Zijn leerlingen): Maar u, wie zegt u dat Ik ben? Simon Petrus antwoordde en zei: U bent de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Zalig bent u, Simon barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar Mijn Vader, Die in de hemelen is. (Mattheüs 16:15-17)*

*(Johannes vertelt:) Nathanaël antwoordde (Jezus) en zei tegen Hem: Rabbi, U bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël... En wij (Petrus en zijn medeleerlingen) hebben geloofd en erkend dat U de Christus bent, de Zoon van de levende God. (Johannes 1:50; 6:69)*

*(Jezus bidt:) Want de woorden die U (Vader) Mij gegeven hebt, heb Ik hun (Mijn leerlingen) gegeven, en zij hebben ze aangenomen, en zij hebben daadwerkelijk erkend dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd dat U Mij gezonden hebt. (Johannes 17:8)*

In de vorige luisteroefeningen is Jezus, de Messias van Israël, voor ons komen staan: Wie Hij is en wat Hij doet voor Zijn volk Israël en voor de volken en wat Hij voor ons wil doen. Wat de bruid in het Hooglied van haar Bruidegom zegt, mogen we van Hem zeggen: 'Alles aan Hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn Liefste...dochter van Jeruzalem!' (Hoogl.5:16). Hoe is deze heerlijke en begeerlijke Koning nu ontvangen? Wie heeft Hem als Koning erkend en gediend?

Bij Zijn geboorte is het een donkere tijd in Israël: politiek lijdt het volk onder de bezettende macht van de heidense Romeinen en godsdienstig lijdt het geloof onder het wetticisme van de Farizeeën en onder de verwereldlijking van de Sadduceeën door invloed van de Romeins-Griekse cultuur. Wanneer er valse messiasen optreden, is er telkens een oplevende Messiasverwachting die sterk politiek gekleurd is. Gamaliël noemt de namen van Theudas en Judas de Galileeër (Hand.5:36,37). Het optreden van Johannes de Doper en van Jezus brengt mensenmenigten op de been die vragen: 'Zou dit de beloofde Messias zijn?' In die donkere tijd is er 'een overblijfsel overeenkomstig de verkiezing van de genade' (Rom.11:5); van Gods genade. Het priesterechtpaar Zacharias en Elizabeth, Jozef en Maria, Simeon en Anna – beiden betrokken op de tempel – behoren tot deze heilige rest van Israël en 'allen die de verlossing in Jeruzalem verwachten' tot wie Anna over Jezus spreekt. Zij erkennen Jezus als de beloofde en gekomen Messias. Jezus' leerlingen erkennen Hem zoals Nathanaël die belijdt: 'U bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël'. Petrus als woordvoerder van de andere leerlingen belijdt: 'U bent de Christus, de Messias, de Zoon van de levende God'. De zeventig leerlingen die Jezus uitzendt (Lk.10) hebben Hem als Koning erkend. De erkenning van Jezus' Koningschap spreekt echter niet vanzelf. Het is het werk van God in mensenharten. Jezus zegt tegen Petrus dat hij dit niet uit zichzelf weet, maar dat Zijn Vader hem dat bekendgemaakt heeft. En ook Johannes wijst daarop: Allen die Jezus aannemen doen dat, omdat ze uit God geboren zijn (Joh.1:13). In het hogepriesterlijk gebed zegt Jezus over Zijn leerlingen tegen Zijn Vader dat ze werkelijk erkend hebben dat Hij van Hem is uitgegaan en dat ze geloofd hebben dat de Vader Hem gezonden heeft. Ook een Kananese vrouw, een heidin, belijdt Jezus als de Zoon van

David; een titel van de Messias (Mt.15:22). Zelfs de demonen erkennen Hem (Mk.1:24; 5:7). Tijdens Jezus' aardse leven is het aantal van Zijn onderdanen betrekkelijk klein gebleven. Na Zijn opstanding verschijnt Hij 'aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk', schrijft Paulus (1 Kor.15:6) en vóór Pinksteren zijn er ongeveer honderdtwintig personen bijeen (Hand.1:15). Nadat Jezus als het tarwegraan in de aarde is gevallen en gestorven is, draagt Hij veel vrucht (Joh.12:24). Op Pinksteren komen er drieduizend mensen tot geloof en bekering die zich laten dopen in Jezus' Naam (Hand.2:41) en later lezen we over groei naar vijfduizend mannen (Hand.4:4) en dat 'menigten van zowel mannen als vrouwen' worden toegevoegd die in de Heere Jezus geloven (Hand.5:14). Jezus' gelijkenis van het mosterdzaad gaat in vervulling (Mt.13:31,32). Het boek Handelingen eindigt met de prediking van het Koninkrijk van God, ongehinderd (Hand.28:31). Het heeft een open einde naar de zendings-geschiedenis. Gods werk gaat door, ook vandaag! Eenmaal zal elke tong belijden dat Jezus Christus de Heere is, de Koning, tot heerlijkheid van God de Vader (Fil.2:11), amen.

### **Gebed**

*HEERE, God van Israël, dank U dat U gezorgd hebt en zorgt voor de erkenning van Jezus, de Messias, door Uw Geest. Geef dat velen Hem vandaag erkennen, tot eer van U en tot zegen van Israël en de volken, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom hebben weinig Joden Jezus toen erkend?
2. Ken je meer Bijbelse voorbeelden van erkenning?
3. Erken je Hem als Koning? Waarom? Hoe?

## JEZUS DE INGEHULDIGDE KONING

Lezen: Mattheüs 21:1-17

*(Zacharia profeteert:) Verheug u zeer, dochter van Sion! Juich, dochter van Jeruzalem! Zie, uw Koning zal tot u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland, arm, en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. (Zach.9:9)*

*(Mattheüs vertelt:) Zij (Jezus' leerlingen) brachten de ezelin en het veulen en zij legden hun kleren erop en zetten Hem (Jezus) daarop. En het grootste deel van de menigte spreidde hun kleren uit op de weg en anderen hakten takken van de bomen en spreidden ze uit op de weg. De menigte die voorop liep en die volgde, riep: Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de Heere! Hosanna, in de hoogste hemelen! Toen Hij Jeruzalem binnenkwam, raakte heel de stad in opschudding en men zei: Wie is dat? De menigte zei: Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea.*

*(Mattheüs 21:7-11)*

Op Jezus' laatste reis naar Jeruzalem, op weg naar het kruis, wordt Jezus ingehuldigd als de beloofde Messias. Toch nog een erkenning door Zijn eigen volk? Tijdens deze laatste reis kondigt Jezus voor de derde keer Zijn aanstaande kruisdood en opstanding aan. Tegen Johannes en Jakobus, de zonen van Zebedeüs, en hun moeder spreekt Hijover de drinkbeker en de doop van Zijn lijden en sterven en dat Hij gekomen is om zichzelf te geven tot een losprijs voor velen. Bij Zijn vertrek uit Jericho geneest Hij twee blinden die Hem daarna volgen. Op Zijn laatste reis naar Jeruzalem wordt Jezus gevolgd door



een grote mensenmenigte die getuige is van dit genezingswonder. Deze Joden gaan evenals Jezus in Jeruzalem het Paasfeest vieren; een hoogtepunt in het Israëlitische volksleven dat met vreugde en enthousiasme gepaard gaat. Wanneer Jezus met de mensenmenigte het dorp Bethfagé ('huis van de vijgen') op de Olijfberg bereikt, geeft Hij aan twee van Zijn leerlingen opdracht om een ezelin met haar veulen in het dorp op te halen. Ze staan voor Hem klaar, want Hij heeft ze nodig. De eigenaar zal ze meteen aan Jezus ter beschikking stellen. Op het veulen heeft nog nooit iemand gereden (Mk.11:2; Lk.19:30). Om het jonge dier te kunnen berijden is de aanwezigheid van het moederdier nodig. De leerlingen zijn gehoorzaam en ze brengen de ezelin en het veulen bij Jezus. Ze leggen hun kleren op de dieren en zetten Jezus daarop. Ze begrijpen dat dit Jezus' bedoeling is. Hij wil niet lopend, maar rijdend Jeruzalem binnengaan zoals lang geleden koning David de opdracht gaf om Salomo op zijn ezelin te laten rijden naar Gihon en hem daar te zalven tot koning over Israël (1 Kon.1:32-35). Jezus neemt hier zelf het initiatief voor Zijn intocht in de stad van Zijn Vader. Hij wil als de beloofde Vredesheerser Jeruzalem binnengaan en zo de profetie van Zacharia vervullen. Niet rijdend op een paard met wapengekletter, maar rijdend op een ezeltje, rechtvaardig en zachtmoedig. Hij zal alle wapentuig opruimen en vrede verkondigen aan de heidenvolken; wereld wijd. Hij zal Zijn vrede rijk doen aanbreken voor Israël en de volken. Wanneer de mensen zien wat Jezus' leerlingen doen, spreiden ze hun kleren en afgehakte boomtakken op de weg uit als een loper voor Jezus. En de mensenmenigte, die Jezus uit Jeruzalem tegemoet komt en die Hem volgt, juicht: 'Hosanna, de Zoon van David! Gezegend Hij Die komt in de Naam van de HEERE! Hosanna, in de hoogste hemelen!' De hulproep uit Psalm 118:25: 'Help toch' wordt hier gebruikt als

een lofprijzing en welcomsgroet, die gevolgd wordt door vers 26 van dezelfde psalm: 'Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE!'. Wanneer Jezus Jeruzalem binnenrijdt, raakt de hele stad in opschudding en vraagt: 'Wat gebeurt hier?' De mensenmenigte antwoordt: 'Dat is Jezus, de Profeet uit Nazareth in Galilea'. Het volk verwelkomt Jezus, maar hun leiders doen niet mee. Ze zeggen tegen Jezus dat Hij Zijn leerlingen moet bestraffen (Lk.19:39). Ze begrijpen de betekenis van dit gebeuren en de vervulling van Zacharia's profetie niet. Dit doet Jezus weeklagen over Jeruzalem: 'Och, dat u ook op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen' (Lk.19:42). Deze mensenmenigte juicht Jezus toe, maar enkele dagen later schreeuwt een mensenmenigte: 'Laat Hem gekruisigd worden...Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen' (Mt.27:23,25). Hoevelen hebben Jezus eerst toegejuicht en daarna Zijn kruisdood geëist? We kunnen in een bepaalde situatie Jezus als Koning erkennen en dat toch niet doen met ons hart! 'Ben ik het, Heere'? Laten we als koningen met Petrus meebelijden: 'Heere, U weet alle dingen, U weet dat ik van U houd' (Joh.21:17). Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw koninklijke intocht en Uw vervulling van Zacharia's profetie. Geef dat we U als Koning erkennen met hart en mond, door het werk van Uw Heilige Geest, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Wat is Jezus' bedoeling met Zijn intocht?
2. Hoe is het mogelijk dat 'hosanna' en 'kruis Hem' zo dichtbij elkaar liggen?
3. Heeft Jezus Zijn intocht in je leven gehouden? Hoe?

## JEZUS DE AFGEWEEZEN KONING

Lezen: Mattheüs 27:11-26

*(Johannes vertelt:) Hij (Jezus) kwam tot het Zijne, maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. (Johannes 1:11)*

*(Lukas vertelt:) En allen in de synagoge (van Nazareth) werden met woede vervuld toen zij dit hoorden (Jezus' woorden), en zij stonden op, dreven Hem uit de stad uit en brachten Hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om Hem van de steilte af te werpen. Maar Hij liep midden tussen hen door en ging weg. (Lukas 4:28-30)*

*(Mattheüs vertelt:) Maar de stadhouder (Pilatus) zei (tegen het volk): Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer: Laat Hem gekruisigd worden!... En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen! Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gezeseld had, gaf hij Hem over om gekruisigd te worden. (Mattheüs 27:23-26)*

De profeet Jesaja heeft geprofeteerd over de afwijzing van de Messias door Zijn volk: 'Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht' (Jes.53:3). Vóór Zijn geboorte is er geen plaats voor Hem in de herberg van Bethlehem en wordt Hij in een stal tussen de dieren geboren. Een voederbak of voederplaats is Zijn wieg. Terwijl de wijzen uit het oosten Hem erkennen als de geboren Koning van de

Joden, wijst koning Herodes Hem af en wil Hem doden. Hij moet naar Egypte vluchten, omdat er geen veilige plaats voor Hem is in het land van Israël (Mt.2). Wanneer Hij in de synagoge van Nazareth Zijn werkprogramma bekendmaakt als vervulling van de profetie en erop wijst dat heidenen Joden voorgaan, drijven de mensen in de synagoge Hem de stad uit om Hem van de top van de berg van de steilte af te werpen. Zijn stadsgenoten wijzen Hem af en willen Hem doden. Voor Jezus geen plaats in Zijn vaderstad! Later moet Hij de vorm van Zijn prediking wijzigen en geeft Hij onderwijs door middel van gelijkenissen, omdat de meerderheid van het Joodse volk Hem afwijst (Mt.13). En wanneer Jezus spreekt over het eten van Zijn vlees en het drinken van Zijn bloed voor het toebehoren aan Hem, trekken velen van Zijn leerlingen zich terug en gaan niet meer met Hem mee (Joh.6). Bij Jezus' afwijzing door Zijn eigen volk spelen de leiders van het volk een grote rol. Op een gegeven moment verklaren ze Jezus' uitwerping van demonen – een teken van Zijn Koningschap – voor satans werk en waarschuwt Jezus hen voor de lastering van de Heilige Geest die onvergeeflijk is (Mt.12:22-32). Hogepriester Kajafas zegt na Lazarus' opwekking uit de dood tegen de leden van de hoge raad: 'U weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat' (Joh.11:49-52). Wanneer ten slotte stadhouder Pilatus het volk voor de keus stelt van Barabbas óf Jezus, halen de leiders van het volk de menigte over om voor Barabbas' vrijlating te kiezen en voor Jezus' kruisdood. Na Pilatus' onschuldbetuiging met betrekking tot Jezus roepen ze des te meer: 'Laat Hem gekruisigd worden' en 'Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen'. Heel het volk, dat daar aanwezig is, neemt Jezus' onschuldig vergoten bloed voor zijn rekening en voor dat van hun nageslacht. Israël *als volk* wijst de belofde

Messias af en verwerpt Hem; een dieptepunt in de geschiedenis van Israël. Deze afwijzing en verwerping herhalen zich in het boek Handelingen en Paulus moet met droefheid constateren dat er een gedeeltelijke en tijdelijke verharding over Israël gekomen is (Rom.11:25). Toen en nu zijn er *tijdelijke* afwijzingen geweest die door Gods genade verander(d)en in *blijvende* erkenningen van Jezus, bijvoorbeeld de broers van Jezus die eerst niet in Hem geloofden, maar later wel (Joh.7:5; Hand.1:14). Veel Joden, die Jezus eerst afgewezen hebben, zijn op Pinksteren en daarna tot geloof in Hem gekomen. Paulus schrijft dat door de verharding van Israël het Evangelie tot de heidenvolken is gekomen (Rom.11:19-22,30,31) en dat die verharding zal worden weggenomen wanneer de volheid van de heidenen het Koninkrijk van God is binnengegaan. Dan zal heel Israël zalig worden (Rom.11:25,26). Menselijke afwijzing heeft niet het laatste woord, maar Gods overwinnende genade. Gelovigen als koningen krijgen ook te maken met afwijzing. Ze moeten rekening houden met de haat van de wereld (Joh.15:18–16:4), maar Jezus zegt tegen hen: ‘Heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen’ (Joh.16:33), amen.

### **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw alles overwinnende genade in het leven van mensen die U eerst afwijzen.*

*Geef dat tijdelijke afwijzing verandert in blijvende erkenning van U, door Uw Heilige Geest, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Ken je Bijbelse voorbeelden van deze veranderingen?
2. Wat laat Gods weg van het Evangelie van Israël naar de volken zien?
3. Heb je zelf zo'n verandering ondergaan? Hoe?

## JEZUS DE LIJDENDE KONING

Lezen: Johannes 19:1-16

*(Jesaja profeteert:) Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen...Als een lam werd Hij ter slachting geleid; als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed Hij Zijn mond niet open...Maar het behaagde de HEERE Hem te verbrijzelen, Hij heeft hem ziek gemaakt. (Jesaja 53:5,7,10)*

*(Mattheüs vertelt:) Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de Schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. (Mattheüs 16:21)*

*(Lukas vertelt:) En Hij (Jezus) kwam (in Gethsmané) in zware zielenstrijd en bad des te vuriger. En Zijn zweet werd als grote druppels bloed, die op de aarde neervielen. (Lukas 22:44).*

*(Mattheüs vertelt:) Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten? (Mattheüs 27:46)*

De profeten van Israël hebben het lijden van de beloofde Messias voorgezgd. Jeremia wordt de 'lijdende profeet' genoemd. David heeft het lijden van Zijn grote Zoon

profetisch bezongen in zijn psalmen (22, 31, 69). Jezus zelf heeft Zijn lijden verschillende keren aangekondigd tegelijk met Zijn opstanding uit de doden. We spreken over drie lijdensaankondigingen. Wie is in staat om Zijn lijden te beschrijven? Hij lijdt van Zijn kribbe tot aan Zijn kruis. Hoewel Hij heilig is en geen zonde kent, ervaart Hij de gevolgen van de zonde in Zijn lichaam, ziel en geest. Hij lijdt honger (Mt.4:2), heeft dorst (Joh.19:28), is vermoeid (Joh.4:6) en heeft geen eigen huis (Mt.8:20). Hij is arm en leeft van liefdegaven (Lk.8:3). Hij lijdt onder de afwijzing door Zijn familieleden (Joh.7:5) en door Zijn stadsgenoten (Lk.4:28,29). Hij lijdt ook onder het ongeloof en kleingeloof van Zijn tijdgenoten en volgelingen (Mt.16:8, 22; 17:17; Mt.6:30; 8:26; 14:31). Zijn vijanden haten Hem zonder reden (Joh.15:25) en Zijn leerlingen laten Hem in de hof van Gethsemané allemaal in de steek. Judas verraadt Hem en Petrus verloochent Hem. Hij lijdt onder de verzoeken van satan die Hij weerstaat en die Hem verlaat tot een bepaalde tijd (Lk.4:13). Later komt hij terug om Jezus opnieuw aan te vallen door middel van Petrus (Mt.16:23), door angsten in Gethsemané en door bespottingen op Golgotha. Jezus' lijden spitst zich toe aan het eind van Zijn aardse leven door Zijn worsteling in Gethsemané, door Zijn gevangenneming, door de verhoren voor de hogepriesters Annas en Kajafas en door de machthebbers Pilatus en Herodus, onderweg naar het kruis en op het kruis. Tijdens de driejarige duisternis voelt Hij zich verlaten door Zijn Vader en klaagt: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?' Hij ervaart de hel: de eeuwige godverlatenheid en klampt zich daarin vast aan Zijn God. Gelovend, hopen en Zijn God liefhebbend komt Hij erdoor heen en laat Hij Zijn overwinningroep horen: 'Het is volbracht' en Zijn laatste woorden zijn: 'Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest'; het Joodse avondgebed. Dan is alle lijden voor Hem voorbij!

Volgens de Hebreëenschrijver is Jezus' lijden voor Hem een leerschool geweest: 'Hoewel Hij (Jezus) de Zoon was, heeft Hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij heeft geleden. En toen Hij volmaakt was geworden, is Hij voor allen die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden' (5:8,9). Door het lijden heeft Hij geleerd om Zijn Vader in alles te gehoorzamen en toen Hij dat geleerd had is dat een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden voor allen die Hem gehoorzamen. Wat een rijke zegen voor hen!

Deze lijdende Koning is niet zonder lijdende onderdanen. De gelovigen als koningen lijden in de navolging van Hem! Jezus heeft ze daarop voorbereid. Hij zegt: 'Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft' (Joh.15:18-21). Jezus' apostelen zijn blij dat ze waardig geacht zijn omwille van Zijn Naam smaadheid te lijden (Hand.5:41). Hij is hun krachtbron en voorbeeld! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor al Uw lijden voor ons. Geef ons Uw genade om te lijden in de navolging van U, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom is Jezus' lijden zo zwaar geweest?
2. Wat is het zwaarste van Zijn lijden?
3. Ervaar je lijden omwille van Hem? Hoe?



## JEZUS DE GEKRUISIGDE KONING

Lezen: Lukas 23:33-48

*(Mozes zegt tegen de Israëlieten:) Verder, wanneer iemand een zonde begaan heeft waarop de doodstraf staat en hij gedood wordt en u hem aan een paal hangt, dan mag zijn dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet u hem beslist diezelfde dag nog begraven. Een gehangene is namelijk door God vervloekt. U mag uw land, dat de HEERE, uw God, u als erfelijk bezit geeft, niet onrein maken. (Deuteronomium 21:22,23)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Galatië:) Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof. (Galaten 3:13,14).*

Het lijden van Jezus, de beloofde Messias, loopt uit op Zijn kruisiging. Jezus heeft die zelf voorgezegd en aanvaard na een gebedsworsteling in Gethsemané: 'Mijn Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan Mij voorbijgaan. Maar niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt' (Mt.26:39). Na Zijn veroordeling door de Romeinse stadhouder Pontius Pilatus wordt Jezus gekruisigd, buiten Jeruzalem op de plaats van terechtstelling Golgotha ('schedel'; naar de vorm van de heuvel). Er is voor Hem geen plaats meer in de stad van Zijn Vader en geen plaats meer voor Hem op de aarde, door Zijn

Vader geschapen. Uitgeworpen, verbannen! De kruisiging: aan een paal opgehangen worden - is vermoedelijk een doodstraf die in Perzië ontwikkeld is ( Esther 2:23; 5:14; 7:9), en door de Romeinen is overgenomen; de meest schandelijke doodstraf voor slaven en opstandelingen, maar niet voor Romeinse burgers. 'Kruisiging geschiedde door ophanging aan een paal met of zonder dwarsbalk; hieraan waren in het laatste geval de handen met touwen of spijkers bevestigd, daarna werd de dwarsbalk met het naakte lichaam aan de reeds gereedstaande paal omhooggetrokken...Kleding en het geringe bezit van de gekruisigde kwamen toe aan de beulen...De dood volgde geleidelijk door verstoring van de lichamelijke functies; soms werd hij door het breken van het onderbeen bespoedigd...Het lichaam werd prijsgegeven aan het gedierte, als het niet werd vrij gegeven voor de begrafenis' (G. Delling). Jezus wordt om negen uur 's morgens gekruisigd (Mk.15:25) – op de tijd van het morgenoffer in de tempel - en Hij sterft om drie uur 's middags (Mk.15:34), op de tijd van het avondoffer. Hij vervult de offerdienst en het Paasfeest! Hij is het ware offerlam en Paaslam! Volgens Gods wet is een gehangene aan een paal door Hem vervloekt en daarom mag het dode lichaam niet aan de paal overnachten, maar moet diezelfde dag nog begraven worden. Jezus heeft de vloek die wij door het overtreden van Gods geboden verdienen: verbanning uit Zijn gemeenschap – voor ons gedragen en weggedragen. Hij is voor ons een *vloek* geworden om de *zegen* van God voor ons te verwerven. Wat een zalige ruil! Alles opofferende liefde voor de grootste van de zondaren! Hierover kunnen we ons alleen verwonderen én ons verootmoedigen, omdat onze zonden dit zware kruislijden voor Hem noodzakelijk hebben gemaakt. Geen wonder dat Paulus zich op niets anders wil beroemen dan op Jezus' kruis (Gal.6:14); op wat daar gebeurt

is: Gods vloek veranderd in Zijn zegen – met de rijke zegeningen van ‘een gekruisigde wereld voor een gekruisigde Paulus’, om voor God en Zijn Koninkrijk te leven! Jezus’ apostelen hebben het Evangelie van de gekruisigde en opgestane Heere Jezus verkondigd. Door Jezus’ kruisdood is er vergeving van zonden en door Zijn opstanding eeuwig leven. Voor de Joden is een gekruisigde Messias een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid, maar voor de geroepen gelovigen de kracht en de wijsheid van God (1 Kor.1:22-25). Jezus is niet alleen gekruisigd als een particulier persoon, maar ook als de Messias van Zijn volk: alle gelovigen waren in Hem begrepen. Daarom zijn ze met Hem meegekruisigd: hun oude mens is met Hem gestorven. Paulus juicht: ‘Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij; en voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof van de Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven’ (Gal.2:20). Wat een heerlijk leven! Een gekruisigde Koning voor gekruisigde onderdanen, die met Hem meeregeren, door de kracht van Zijn Heilige Geest. Amen.

### **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw kruisdood om ons te bevrijden van Gods vloek op de zonde.*

*Geef dat we uit Uw kruisdood leven, daarvan getuigen en daarin roemen, door de kracht van Uw Geest, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom is Jezus’ kruisdood een struikelblok voor de Joden en een dwaasheid voor de Grieken?
2. Wat houdt het met-Christus-gekruisigd zijn in?
3. Leef je uit Zijn kruisdood? Hoe?

## JEZUS DE OPGEWEKTE KONING

Lezen: Mattheüs 28:1-15

*(Jesaja profeteert:) ...Als Zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal Hij nageslacht zien, Hij zal de dagen verlengen; het welbehagen van de HEERE zal door Zijn hand voorspoedig zijn. (Jesaja 53:10)*

*(Mattheüs vertelt:) Van toen aan begon Jezus Zijn discipelen te laten zien dat Hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden, en dat Hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. (Mattheüs 16:21)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Korinthe:) Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, en dat Hij begraven is, en dat Hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de Schriften. (1 Korinthiërs 15:3,4)*

*(Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze:) Maar God, Die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt...en heeft ons met Hem opgewekt en met Hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. (Efeziërs 2:4-6)*

Op de derde dag na Zijn sterven wekt God Jezus, de beloofde Messias, op uit de dood en uit het graf. Als de Messias – de zoon van Israël - vervult Hij de profetie van Hosea over zijn

volk: 'Na twee dagen zal Hij (God) ons levend maken, en op de derde dag zal Hij ons doen opstaan' (6:2). Jezus heeft dat zelf voorspeld: 'Maar op de derde dag zal Hij (Ik) opgewekt worden' (Mt.20:19; 12:40). Hij is opgestaan naar de Schriften: de God van Israël is de God van de opstanding! Dat is gebleken in de geschiedenis van Zijn volk en dat zal blijken. Bij dit getuigenis voegen zich de vele getuigen aan wie Jezus na Zijn opstanding is verschenen. Zijn opstanding is een onbetwistbaar historisch feit! We kunnen er volledig op aan. Jezus wordt 's morgens heel vroeg opgewekt uit de dood en uit het graf. Niemand is daar bij. Een engel daalt neer en wentelt de grote steen voor de opening van het graf weg en gaat erop zitten. Als de Goddelijke gerechtsdienaar ontslaat hij Jezus van strafvervolging. Hij opent de deur van de grafgevangenis voor Jezus. Als overwinnaar gaat de engel op de steen zitten. Tegelijk met de komst van de engel vindt er een grote aardbeving plaats die de bewakers doet beven van angst voor de engel en als doden maakt. Ze vluchten om huns levenswil. De opgestane Jezus is daar nu alleen met de engel. Wat een ervaring voor Hem en voor de engel! Jezus heeft nu een opstandingslichaam, een geestelijk, hemels lichaam: een lichaam helemaal vervuld met en doorstraald van de Heilige Geest (1 Kor.15:42-49); Zijn eigen lichaam, maar met andere eigenschappen. Hij behoort nu tot de hemelse werkelijkheid waaruit Hij *verschijnt* aan Zijn leerlingen en aan de vrouwen. Hun omgang met Jezus wordt daardoor heel anders. Evenals bij Jezus' geboorte zijn er ook nu engelen, hemelboden, die het blijde nieuws over Zijn opstanding boodschappen, eerst aan de vrouwen en via hen aan Zijn leerlingen. Opmerkelijk is dat Jezus' vrienden Zijn opstanding niet verwachten, terwijl Jezus' vijanden zich herinneren dat Hij gezegd heeft: 'Na drie dag zal Ik opstaan' (Mt.27:63). Zijn leerlingen en de vrouwen zijn Jezus' woorden vergeten.

Jezus' opwekking uit de dood is *het* fundament van het christelijke geloof! Over de betekenis hiervan schrijft Paulus in 1 Korinthiërs 15! Hij heeft de dood overwonnen en het eeuwige leven aan het licht gebracht. Jezus' opwekking uit de dood door Zijn Vader is het bewijs dat de Vader Zijn offer heeft aanvaard. God is nu een verzoend God en Vader door het offer van Zijn Zoon voor ieder die gelooft. *Mensen* hebben Jezus gedood, maar *God* heeft Hem opgewekt. Wat mensen bedacht hebben ten kwade, wendt Hij ten goede! Wat een genade! Satan dacht gewonnen te hebben, maar hij is de grote verliezer. Jezus' opstanding is Gods grote verrassing! Jezus is niet alleen als een particulier persoon opgewekt uit de dood, maar ook als de Messias van Zijn volk: alle gelovigen zijn met Hem mee-levendemaakt en mee-opgewekt. Paulus gebruikt hier twee werkwoorden voor dit belangrijke heilsfeit. De opgewekte Koning heeft onderdanen, die uit de geestelijke dood zijn opgewekt en die met Hem meeregeren door de kracht van Zijn Geest. Wat een genade en zegen! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, hemelse Vader, voor Uw opwekking van de Messias uit de dood en uit het graf en voor onze geestelijke opwekking met Hem.*

*Leer ons dagelijks uit Jezus, Uw Zoon en Zijn opwekking te leven, omwille van Zijn offer, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom is Jezus' opwekking uit de dood zo belangrijk?
2. Wat betekent het heilsfeit van met- Jezus- opgewekt zijn voor het geloofsleven?
3. Geloof je dat je met-Jezus- opgewekt bent? Waarom?

## JEZUS DE VERHOOGDE KONING

Lezen: Handelingen 1:1-14

*(Lukas vertelt:) Hij (Jezus) leidde hen naar buiten tot bij Bethanië. En Hij hief Zijn handen op en zegende hen. En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij zich van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden Hem en keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. (Lukas 24:50-53)*

*(Lukas vertelt: )En nadat Hij (Jezus) dit gezegd had (de belofte over de kracht van de Heilige Geest), werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. En toen zij, terwijl Hij van hen wegging, hun ogen naar de hemel gericht hielden, zie, twee mannen stonden bij hen in witte kleding, die ook zeiden: Galilese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan. Toen keerden zij terug naar Jeruzalem, van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. (Handelingen 1:9-12)*

Veertig dagen – vaak een periode van voorbereiding in de Bijbel – na Zijn opstanding vaart Jezus op naar de hemel. In het Oude Testament is Zijn hemelvaart afgebeeld door de hemelvaart van Elia (2 Kon.2) en door de ‘opvaart’ van de ark naar Jeruzalem (2 Sam.6; vgl. Ps.47 en 68, Ef.4). In Zijn afscheidsgesprek (Joh.14-16) heeft Jezus Zijn leerlingen

voorbereid op Zijn heengaan naar de Vader en Zijn terugkeer in de Heilige Geest Die Hem zal vertegenwoordigen. Na Zijn opstanding moet Maria Magdalena aan de leerlingen de boodschap brengen: 'Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader en naar Mijn God en uw God'(Joh.20:17).

Nadat Jezus gesproken heeft over de komst van de Heilige Geest: 'Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal; en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde' wordt Hij door Zijn Vader opgenomen in de hemel. Daarbij heeft Hij Zijn handen zegend over Zijn leerlingen uitgespreid; als de Hogepriester over Zijn volk. Belovend en zegend neemt Hij afscheid. Wat een afscheid! Het beeld van Zijn zegenende handen is voor Zijn leerlingen onvergetelijk geweest. Ze kijken Hem na, totdat een wolk Hem onttrekt aan hun ogen; de wolk van Gods tegenwoordigheid. En terwijl ze Jezus nakijken, staan er twee engelen bij hen, die Jezus' hemelvaart bevestigen en Zijn terugkomst aankondigen. De leerlingen aanbidden Jezus en gaan terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. Ze zijn voortdurend in de tempel om God te loven en te danken. Wat een grote eer is hun Meester ten deel gevallen en wat een grote genade dat zij daar getuigen van zijn geweest! Ze zijn gehoorzaam aan Jezus' bevel om in Jeruzalem te blijven, totdat ze met kracht uit de hoogte bekleed zullen worden (Lk.24:49). In de bovenzaal blijven ze eensgezind volharden in het bidden om de komst van de Heilige Geest!

Jezus' hemelvaart is Zijn thuiskomst bij de Vader. Wat een vreugde voor de Vader om Zijn gehoorzame Zoon weer bij zich te hebben! Wat een vreugde voor Jezus als Zoon om weer bij Zijn Vader te zijn, om te delen in de heerlijkheid die Hij vóór Zijn menswording bij Hem had (Joh.17:5)! Wat een vreugde voor de engelen, voor de geesten van de volmaakt



rechtvaardigen en voor de gelovigen die met Jezus gezet zijn in de hemel (Ef.2:6)! Wat een genade om daaruit te leven!

God de Vader heeft Zijn Zoon verhoogd. Paulus schrijft daarover: 'Daarom – vanwege Zijn diepe vernedering – heeft God Hem (Jezus) ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam' (Fil.2:9). Welke Naam zegt Paulus niet. Ook van Zijn verhoging door Zijn hemelvaart geldt, dat die niet alleen Jezus persoonlijk betreft, maar Hem ook geldt als de Messias van Zijn volk: alle gelovigen zijn in Hem begrepen en daarom met Hem in de hemelen gezet. Ze mogen op aarde met Hem meeregeren door de gaven van Zijn Geest te gebruiken en door tekenen van Zijn Koning-schap op te richten. Wat een gave én opgave! Door Zijn Geest zal het geschieden, amen.

### **Gebed**

*Hemelse Vader, dank U, dat U Jezus, de beloofde Messias, hebt verhoogd en alle gelovigen met Hem in Uw hemelse heerlijkheid.*

*Geef dat we Hem door het geloof mogen zien met heerlijkheid en eer gekroond en dat we op aarde met Hem mogen meeregeren door de gaven van Zijn Geest, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom is Jezus' verhoging door Zijn Vader zo belangrijk?
2. Wat betekent het heilsfeit van met-Jezus-in de hemel- gezet zijn voor het christenleven?
3. Geloof je dat je met-Jezus- in de hemel-gezet-bent? Waarom (niet)?

## JEZUS DE REGERENDE KONING

Lezen: Mattheüs 28:16-20

*(Markus vertelt:) De Heere dan, nadat Hij tot hen (Zijn leerlingen) gesproken had, is opgenomen in de hemel en heeft zich gezet aan de rechterhand van God. (Markus 16:19)*

*(Mattheüs zegt:) En Jezus kwam naar hen (Zijn leerlingen) toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. (Mattheüs 28:18)*

*(Lukas vertelt:) Hij (Jezus) dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. (Handelingen 2:33)*

*En hij (Stefanus) zei: Zie, ik zie de hemelen geopend en de Zoon des mensen, staande aan de rechterhand van God (Handelingen 7:56)*

*(De Hebreëenschrijver zegt:) ...maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond,...(Hebreeën 2:9)*

De regering van de beloofde Messias is door de profeten voorzeggd en Jezus heeft die zelf aangekondigd voor de hoge raad (Mt.26:64). Na Zijn overwinning over satan, zonde, dood en graf proclameert Hij: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde'. God de Vader heeft Hem alle bevoegdheid, autoriteit, gegeven om Koning te zijn over hemel en aarde. Adam en Eva waren koning over de aarde, maar Jezus als de

tweede Adam met Zijn bruid, Zijn Gemeente, ontvangt meer, ook het koningschap over de hemel. Jezus ontvangt dit Koningschap niet voortijdig uit de hand van satan (Mt.4:8-10), maar op Gods tijd uit de hand van Zijn Vader na de voltooiing van Zijn aardse taak. Jezus treedt direct als Koning op door Zijn leerlingen uit te zenden naar alle volken om die tot leerlingen van Hem te maken, om ze te dopen in Gods Drieënige Naam en om ze te leren doen alles wat Hij aan Zijn leerlingen geboden heeft. Tegelijk belooft Hij als Koning: 'En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen'. In de veertig dagen tussen Zijn opstanding en hemelvaart onderwijst Jezus Zijn leerlingen voortdurend over het Koningschap van God (Hand.1:3). En wanneer Zijn leerlingen vragen of nú de tijd gekomen is om het Koninkrijk aan Israël te herstellen, antwoordt Jezus dat Zijn Vader over het tijdstip hiervan beschikt en dat zij de kracht van de Heilige Geest zullen ontvangen om Zijn getuigen te zijn in Israël en onder de volken. Jezus ontkent niet dat het Koninkrijk van God aan Israël op Gods tijd hersteld zal worden, maar eerst moeten er nog andere dingen gebeuren: de uitstorting van de Heilige Geest en de verkondiging van het Evangelie aan alle volken, 'te beginnen bij Jeruzalem' (Lk.24:47). En dan gaat Jezus naar de hemel en neemt Hij plaats op de troon van Zijn Vader (Openb.3:21). Zijn Koningschap is nu niet langer zichtbaar op aarde, maar Hij oefent het uit vanuit de hemel. Hij heeft dat voorzegd: 'Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar u zult Mij zien, want Ik leef en u zult leven' (Joh.14:19). Zijn Koningschap is nu verborgen voor het oog van de wereld, maar niet voor het oog van de gelovigen: 'Wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond'. Jezus' regeringsdaden worden op aarde zichtbaar: de uitstorting van Zijn Geest, de bekering van zondaren, de vorming en uitbreiding van Zijn Gemeente, enz. Hij verschijnt aan de

stervende Stefanus, aan de vervolger Saulus van Tarsus op de weg naar Damascus en aan de verbannen Johannes op Patmos. Het boek Handelingen van de Apostelen is terecht genoemd 'het boek van de handelingen van de verhoogde Christus door Zijn Geest'; het boek van Zijn regeringsdaden. Vanuit de hemel regeert Hij in de harten en levens van de gelovigen, in Zijn Gemeente en in alle christelijke levensverbanden van gelovigen: huwelijken, gezinnen, scholen, verenigingen, politieke partijen, enz. Daar hebben Zijn woorden, de woorden van de Koning, gezag. Verder beschermt Hij Zijn volk en strijdt Hij tegen al Zijn vijanden (1 Kor.15:25). In de hemel is Hij de Koning-Priester (Rom.8:34; Hebr.7:25) en de Koning-Profeet (Openb.19:10) voor Zijn Gemeente. Bij Zijn regering vanuit de hemel schakelt Hij mensen in: apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars (Ef.4:11), ouderlingen, diakenen, enz.; ook koningen, presidenten, enz. Zoals Jezus' Koningschap vanuit de hemel verborgen is op aarde, zo is dat ook met het koningschap van de gelovigen. Maar het wordt zichtbaar door de krachten van de komende wereld die in hen werken (Hebr.6:4,5) en door de tekenen van het Koninkrijk die ze oprichten. Het geloof ziet deze dingen! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, voor Uw regering vanuit de hemel.  
Geef ons geloof om deze te zien en geef dat we met U  
meeregeren door tekenen op te richten, in Uw Naam, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Hoe komt dat we weinig oog hebben voor Jezus' regering nu ons meeregeren met Hem?
2. Kunnen we dit laatste overschatten (1 Kor.4:8)?
3. Wat merk je van Jezus' regering? Hoe?

## JEZUS DE KOMENDE KONING

Lezen: 1 Thessalonicenzen 1

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Filippi:) Ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit wij ook de Zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam.... (Filippenzen 3:20,21)*

*(Paulus schrijft aan de gelovigen in Thessalonica:) Want zij (gelovigen in alle plaatsen) vermelden zelf over ons (Paulus, Silvanus en Timotheüs) hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, Die Hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, Die ons verlost van de komende toorn. (1 Thessalonicenzen 1:9,10)*

*(Johannes schrijft:) En de Geest en de bruid zeggen: Kom (Heere Jezus)! En laat hij die het hoort, zeggen: Kom (Heere Jezus)!...Hij (Jezus) Die van deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen. (Johannes:) Ja, kom, Heere Jezus! (Openbaring 22:17,20)*

De gelovigen in de tijd van het Oude Testament hebben de beloofde Messias verwacht en op Gods tijd is Hij gekomen: geboren in Bethlehem zoals voorzegd en aangekondigd door de engel als de Zaligmaker, de Christus, de Heere. In Hem is het Koninkrijk van God nabij gekomen zoals Johannes de Doper en Jezus zelf geproclameerd hebben (Mt.3:2; 4:17).

Dichtbij gekomen, maar nog niet in zijn volle openbaring en heerlijkheid gekomen als het rijk van de Messias voor Israël en de volken. Er is een 'reeds', maar ook een 'nog niet'. Jezus spreekt over de tegenwoordigheid (Mt.12:28; 21:43; Lk.17:21) én over de toekomstigheid van Zijn Koninkrijk (Mt.24/25). Hij geeft daarbij aanwijzingen dat de volle openbaring van Zijn Koninkrijk nog geruime tijd op zich kan laten wachten (Mt.25:5,19; Lk.12:45; 19:12). Jezus legt het fundament van Zijn Koningschap door Zijn kruis en opstanding, door de uitstorting van Zijn Heilige Geest en de vorming van Zijn Gemeente die Hij tijdens Zijn aardse leven heeft voorbereid. Zijn Gemeente is teken, gestalte en voorschot van Zijn Koninkrijk, dat in volle openbaring komt bij Zijn terugkeer in heerlijkheid. Daarom is ook het Nieuwe Testament het boek van verwachting! In het leven van de apostelen en van de eerste christenen is de verwachting van Jezus' spoedige terugkomst een levende werkelijkheid. Aanvankelijk denken ze die in hun eigen tijd nog mee te maken (1 Thess.4:15), terwijl later het wachten vragen oproept (2 Petr.3:8,9). De verwachting van Jezus' terugkeer en de komst van Zijn Koninkrijk op aarde voor Israël en de volken doortrekt het hele Nieuwe Testament. Een groot aantal Bijbelwoorden spreken daarover en verwijzen daarnaar. Vooral Paulus heeft geleefd en gewerkt in het licht van de verwachting van Jezus' terugkeer. Jezus komt terug als Rechter om te oordelen over wat verborgen is (Rom.2:16). Hij komt Zijn volk Israël redden (Rom.11:25-27) en reenschap te vragen (Rom.14:10-13). Jezus keert terug om zichzelf te openbaren (1 Kor.1:4-8), om het gemeentewerk te beproeven (1 Kor.3:11-15) en om voorgangers te oordelen (1 Kor.4:3-5). Bij Zijn terugkeer zal Hij Zijn Koningschap aan Zijn Vader teruggeven (1 Kor.15:23-28) en doden opwekken en levenden bekleden met een onvergankelijk lichaam (1

Kor.15:51-58). Jezus komt delen in de roem van de gelovigen (2 Kor.1:12-14) en ze vóór Hem stellen (2 Kor.4:14; 11:2). Jezus zal hemel en aarde bijeenbrengen onder zich als hun Hoofd (Ef.1:9,10,22,23). Er zijn nog meer woorden uit Paulus' brieven te noemen. De andere Bijbelschrijvers blijven niet achter bij hem: de Hebreeënschrijver, Jakobus, Petrus, Johannes en Judas. In het laatste Bijbelboek de Openbaring van Jezus Christus aan Johannes staat Jezus' spoedige terugkeer centraal. God is de Komende in Jezus, Zijn Zoon. Zijn terugkomst is spoedig (Openb.1:1), 'want de tijd is nabij' (Openb.1:3). In het laatste Bijbelhoofdstuk zegt Jezus tot driemaal toe: 'Zie, Ik kom spoedig' (22:7,12,20) De Heilige Geest en de bruid roepen: 'Kom Heere Jezus!' en Johannes zelf zegt: 'Ja, kom, Heere Jezus!' (22:20). Laat het roepen van de Heilige Geest, van Jezus' bruidsgemeente en van Johannes aanstekelijk bij ons werken en ons opwekken om mee te bidden: 'Kom, Heere Jezus!' Zijn terugkeer brengt alles tot volheid, tot Gods bestemming: hemel en aarde, Zijn volk Israëel, Christus' Gemeente en het persoonlijk geluk van de gelovigen. Dan zal God alles in allen zijn! Blijf daarom bidden: 'Kom, Heere Jezus!' Halleluja! Amen.

### **Gebed**

*Heere Jezus, dank U voor Uw belofte van Uw spoedige komst en van de komst van Uw Koninkrijk op aarde. Vervul die belofte en bereid ons voor op Uw komst, door de kracht van Uw Geest, omwille van Uw bloed, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom is er bij de eerste christenen zo'n sterke verwachting van Jezus' terugkeer?
2. Waarom komt Jezus nog niet terug?
3. Verwacht je Jezus' komst en Koninkrijk? Hoe?

## JEZUS DE OVERWINNENDE KONING

Lezen: Openbaring 19:11-21

*(Paulus schrijft aan de gelovigen in Korinthe:)...wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die tenietgedaan wordt, is de dood. (1 Korinthiërs 15:24-26)*

*(Johannes vertelt:) En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid... En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren... Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen (Gog en Magog). En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. (Openbaring 19:11-16; 20:9,10)*

Als overwinnende Koning staat Jezus op uit de dood en vaart Hij naar de hemel. Paulus schrijft: 'Daarom zegt Hij (God): Toen Hij (Jezus) opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen' (Ef.4:8); een



aanhaling van Psalm 68:19. Als een overwinnende koning in de oudheid heeft Jezus een zegetocht gehouden met gevangenen lopend achter zijn zegewagen en met behaalde buit voor zijn onderdanen. En nu zit Hij als Overwinnaar in de hemel op de troon van Zijn Vader (Openb.3:21). Vanuit dit commandocentrum voert Hij strijd op aarde door Zijn Geest en Woord. Op Pinksteren maakt Hij drieduizend vijanden tot gewillige onderdanen. Later velt Hij Saulus van Tarsus - een grote vijand van Hem - neer. Hij vraagt: 'Heere, wat wilt U dat ik doen zal?' (Hand.9:6). Van een vervolger van Jezus' Gemeente wordt Saulus een verkondiger van het Evangelie. En zo heeft Jezus door de eeuwen heen veel vijanden tot vrienden gemaakt en dat doet Hij vandaag nog. Zijn Vader heeft hem opgedragen 'alle heerschappij, macht en kracht' te overwinnen en teniet te doen: Satan met al zijn handlangers in de geestelijke wereld en op de aarde. Zijn Koningschap is een strijdend en overwinnend koningschap, 'totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd'; een aanhaling van Psalm 110:1. Jezus vervult de Psalmen, ook Psalm 68 en 110. Johannes op Patmos ziet in een visioen Jezus' terugkeer als Overwinnaar. In Openbaring 4:1 heeft hij een open deur in de hemel gezien, nu gaat de hemel zelf open. Hij maakt ruim baan voor de Ruiters op het witte paard met Zijn gevolg. Ze staan klaar om naar de aarde te komen. De kleur van het paard is 'wit': de kleur van de hemel en van overwinning. De naam van de Ruiters is 'Waarachtig en Getrouw'. Zo noemt Jezus zich in Openbaring 3:14: 'Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige Getuige'. Hij is de rechtvaardige Strijder en Rechter. Hij heeft ogen als een vuurvlam (Openb.1:14; 2:18): een alles doordringende blik. Niemand en niets ontgaat Hem. Op Zijn hoofd draagt Hij veel diademen - een soort kronen - die wijzen op Zijn koninklijke macht en waardigheid. Naast Zijn Naam Waarachtig en Getrouw en

twee andere Namen die nog volgen heeft Hij nog een Naam die Hij alleen kent. Die Naam is Zijn geheim. Hij is nog veel heerlijker dan wij Hem kennen. Er blijft nog een verrassing over! Zijn kleding bestaat uit een bovenkleed dat in bloed gedoopt is; bezoedeld met het bloed van Zijn tegenstanders, opspattend sap uit de wijnpersbak van de toorn van God (Openb.14:19,20). Op Zijn bovenkleed en op Zijn dij staat Zijn Naam geschreven Koning der koningen en Heere der heren (Openb.17:14). Hij is de allerhoogste Koning. Hij draagt ook de Naam het Woord van God, want God heeft zich in Hem uitgesproken. Uit Zijn mond komt een tweesnijdend scherp zwaard (Openb.1:16) om daarmee vijanden te doden en in Zijn hand heeft Hij een ijzeren staf om vijanden te hoeden, in de zin van uitroeien en vernietigen. Wat een geduchte Strijder staat hier voor ons! Het is niemand anders dan Jezus Christus, de komende Wereldrechter, de Leeuw uit de stam van Juda, Die komt om al Zijn vijanden te overwinnen en te vernietigen. Hij staat aan het hoofd van legers die Hem volgen op witte paarden en die gekleed zijn in fijn linnen, wit en smetteloos. Het zijn engelenlegers die Hem begeleiden. Wat een geduchte legermacht! Johannes ziet ook de beslissende afloop van deze strijd: Het beest met de valse profeet – vertegenwoordigers van de politieke en godsdienstige wereldmachten – worden levend geworpen in de poel van het vuur, in de hel. De anderen worden gedood met het zwaard van de Ruiters op het witte paard en hun lijken zijn een prooi voor de roofvogels. Wat een vreselijk einde van Gods vijanden! Maar Jezus is Overwinnaar en de gelovigen met Hem!

Wanneer aan het eind van het vreedrijk de volken onder leiding van satan nog een laatste aanval op Gods Koninkrijk doen, daalt er vuur van God uit de hemel neer dat hen verslindt. Satan wordt in de poel van het vuur geworpen waar

ook het beest en de valse profeet – vertegenwoordigers van de antichristelijke machten – al zijn. Jezus' Naam wordt hier niet genoemd, maar ongetwijfeld is Hij de Overwinnaar. Na het laatste oordeel worden de dood en het rijk van de dood in de poel van het vuur geworpen (Openb.20:14). Dan is de laatste vijand teniet gedaan. Dan geschiedt het woord dat geschreven staat: 'De dood is verslonden tot overwinning' (1 Kor.15:54). Met Paulus mogen de gelovigen juichen: 'Maar God zij dank, Die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus' (1 Kor.15:57). Jezus is nu al Overwinnaar als de opgestane Levensvorst van Pasen en als de verhoogde en verheerlijkte Koning-Priester van Hemelvaartsdag. En de gelovigen als koningen zijn nu al meer dan overwinnaars door Hem (Rom.8:37). Paulus schrijft: 'En God zij dank, Die ons in Christus altijd doet triomferen en door ons de geur van Zijn kennis op iedere plaats openbaar maakt' (2 Kor.2:14). Dat is mogelijk door de Heilige Geest met Zijn vrucht en gaven waardoor tekenen van Zijn Koninkrijk worden opgericht. Laat je daarom voortdurend vullen door de Heilige Geest tot heel de volheid van God! Amen.

### **Gebed**

*Jezus, Ruiters op het witte paard, dank U voor Uw komst, voor Uw oorlogsvoering en voor Uw overwinning.*

*Geef dat we daarin geloven en die verwachten, omwille van Uw offer, op Golgotha gebracht, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Waarom draagt de Ruiters zoveel Namen?
2. Waarom krijgen het beest en de valse profeet zo'n zware straf?
3. Lijd je een overwinnend leven? Hoe?

## JEZUS DE VREDEBRENGENDE KONING

Lezen: Openbaring 20:1-10

*(Johannes vertelt:) En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem voor duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde die boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen zouden zijn. En daarna moet hij een korte tijd worden losgelaten. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. (Openbaring 20:1-4)*

Na het visioen van Jezus' terugkeer op aarde en Zijn overwinning over de antichristelijke machten (Openb.19:11-21) ziet Johannes een engel uit de hemel op de aarde neerdalen. Hij heeft in zijn hand de sleutel van de afgrond: de tijdelijke verblijfplaats van de duivelen (Openb.9:1) en een grote ketting voor het boeien van een gevangene (Mk.5:3,4). Zodra de engel op de aarde is grijpt hij Gods tegenstander; hier genoemd draak, oude slang, duivel en satan (Openb.12:9). Deze namen zeggen voldoende over wie hij is. De engel bindt hem voor duizend jaren: een periode, die aangeduid wordt met het getal duizend dat wijst op grootheid

en begrensdsheid (10x10x10) en die samenvalt met de regering van de Messias en de Zijnen op aarde zoals uit het vervolg blijkt. Het rijk van de Messias, van vrede en recht, breekt nu aan; door zoveel profeten voorzgd. De engel werpt satan in de afgrond, sluit hem daarin op en verzegelt die boven hem. Hij is daar opgeborgen en totaal uitgeschakeld. Hij kan de volken niet meer misleiden zoals hij gewoon is te doen. Hij kan niet meer rondgaan als een brullende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden (1 Petr.5:8). En dan ziet Johannes een ander beeld: tronen en rechters die op die tronen plaatsnemen. Ze ontvangen van God de bevoegdheid om te oordelen. Daarna ziet Johannes de zielen van onthoofde martelaren die aan Jezus trouw gebleven zijn: 'die het beest en zijn beeld niet hadden aangebeden en het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand' (Openb.13:15-17). Ze komen tot leven en ze gaan met Christus meeregeren duizend jaar lang. De overige doden worden niet levend tijdens het duizendjarige vrederijk. Zij staan later op voor het laatste oordeel (11-15). De opgestane gelovigen hebben deel aan de eerste opstanding en worden daarom gelukkig geprezen. Over hen heeft de tweede dood, de eeuwige dood in de hel, geen macht meer. Integendeel, ze zullen koningen en priesters zijn van God en van Christus (Openb.1:6) en ze zullen met Jezus als koningen regeren, duizend jaar lang. Blijkbaar zijn voor hen de tronen neergezet en mogen ze op de tronen plaatsnemen. Jezus' woorden gaan in vervulling: 'Voorwaar, ik zeg u (Mijn leerlingen) dat u die Mij gevolgd bent in de wedergeboorte, als de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid, ook zult zitten op twaalf tronen en de twaalf stammen van Israël zult oordelen' (Mt.19:28). En ook die van Paulus: 'Weet u niet dat de heiligen de wereld (en de engelen) zullen oordelen?' (1 Kor.6:2,3). Wat Johannes

hier ziet herinnert aan het visioen van Daniël waarin aan de Zoon des mensen het Koningschap wordt gegeven en aan 'het volk van de heiligen van de Allerhoogste', aan het Joodse volk (Dan.7:13,14,27). Nu gaat in vervulling wat de engel Gabriël aan Maria beloofd heeft: 'En God, de Heere, zal Hem (Jezus, haar zoon) de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen' (Lk.1:32,33). Wat een gezegende tijd zal dat zijn!

Na dit vreedrijk wordt satan uit zijn gevangenis losgelaten, misleidt hij opnieuw de volken en mobiliseert ze tegen God en Zijn heilige en geliefde stad Jeruzalem voor een laatste aanval. Hoe is het mogelijk na zo'n lange periode van vrede en gerechtigheid? Leren de mensen dan nooit hoe goed de regering van God en hoe slecht die van satan is? Maar God maakt korte metten met deze laatste aanval. Vuur uit de hemel daalt neer en verteert de legers en satan wordt in de poel van vuur geworpen bij zijn handlangers: het beest en de valse profeet. Ze ontvangen hun rechtvaardige straf. In het vreedrijk komt het koningschap van de gelovigen tot vollere ontplooiing doordat ze meeregeren met Jezus. Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Jezus, Vredevorst, voor Uw rijk van vrede en gerechtigheid en voor Uw eindoverwinning over satan.*

*Geef dat Uw rijk spoedig zal komen en bereid ons erop voor, door de kracht van Uw Heilige Geest, uit genade, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Zijn alleen martelaren burgers van dit vreedrijk?
2. Ken je profetieën die dan in vervulling gaan?
3. Verwacht je dit vreedrijk? Waarom? Hoe?

## JEZUS DE OORDELENDE KONING

Lezen: Openbaring 20:11-15

*(Johannes vertelt:) En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek van het leven. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken...En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek van het leven, werd hij in de poel van vuur geworpen. (Openbaring 20:11,12,15)*

*(Jezus zegt:) Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft heel het oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren zoals zij de Vader eren...en Hij (de Vader) heeft Hem (Jezus) ook macht gegeven om oordeel te vellen, omdat Hij de Zoon des mensen is. (Johannes 5:22,23,27)*

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Korinthe:) Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. (2 Korinthiërs 5:10)*

Jezus, de beloofde Messias, is de Koning-Rechter. Jesaja heeft over Hem geprofeteerd: 'Hij zal niet oordelen naar wat Zijn ogen zien en Hij zal niet vonnissen naar wat Zijn oren horen. Hij zal de armen recht doen in gerechtigheid en de

zachtmoedigen van het land zal Hij met rechtvaardigheid vonnissen. Maar Hij zal de aarde slaan met de roede van Zijn mond en met de adem van Zijn lippen zal Hij de goddeloze doden' (Jes.11:3,4). Tijdens Zijn aardse leven is Jezus vooral Redder en terughoudend in het oordelen (Joh.3:17; 8:11,15; Lk.12:14), maar Hij kondigt wel Gods oordelen aan over de onboetvaardige steden Kapernaüm, Chorazin, Bethsaïda en Jeruzalem (Mt.11:20-24; 23:38; Lk.19:42-44). Na Zijn hemelvaart straft Hij Ananias en Saffira (Hand.5:5,10) en koning Herodes Agrippa I (Hand.12:23). Hij dreigt gemeenten met Zijn oordelen, als ze zich niet bekeren (Openb.2:5,16,22,23; 3:3,16). Bij Zijn terugkeer in heerlijkheid zal Hij zich volledig openbaren als de Koning-Rechter, aan Wie God de Vader Zijn hele oordeel heeft toevertrouwd. Jezus heeft dat zelf gezegd en Petrus en Paulus hebben daar op gewezen: Jezus is de door God aangestelde Rechter over levenden en doden (Hand.10:42; 17:31). Johannes ziet in Openbaring 20 twee opstandingen uit de doden: een opstanding van gelovigen aan het begin van het duizendjarige rijk en een opstanding van alle mensen erna, met uitzondering van de eerder opgestane gelovigen. Paulus schrijft ook over de opstanding van de gelovigen in 1 Korinthiërs 15 en zegt dat Christus als Eersteling zal opstaan en 'daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst' (23; 1 Thess.4:16). Deze Bijbelwoorden spreken over twee opstandingen: één van de gelovigen aan het begin van het duizendjarige vreedrijk en één erna, nadat de laatste aanval van satan en zijn handlangers afgeslagen is en satan in de poel van vuur geworpen is. Aan het begin van het vreedrijk worden de gelovigen voor de rechterstoel van Christus geopenbaard voor de beloning van hun goede werken. In dit leven zijn ze al door God rechtvaardig verklaard, omdat Jezus voor hen alle schuld heeft betaald. En betaald is betaald. Daar komt Hij



nooit meer op terug. Daarom behoeven ze voor Christus' rechterstoel niet meer te vrezen om voor eeuwig veroordeeld te worden (Rom.8:1). Zijn rechterstoel spoort aan om ijverig in goede werken te zijn voor een rijke beloning, tot eer en vreugde van Hem en van de gelovigen. In het vreedelijk mogen ze met Hem meeregeren en meeroordelen. Wat een eer en voorrecht! Gods laatste oordeel vindt plaats voor een grote witte troon waarop God zit (Openb.4:2). Gods verschijning is zo indrukwekkend dat aarde en hemel voor Hem wegvluchten. Johannes ziet de doden, klein en groot, voor God staan. Waar de doden zich ook bevinden, ze worden gedagvaard voor God. Niemand ontkomt aan Zijn gericht. Het gedenkboek van God gaat open (Mal.3:16) en ook Zijn levensboek. Van wie de naam in het laatste boek niet staat, die wordt in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood, de eeuwige dood, in de hel. God oordeelt overeenkomstig wat in de boeken geschreven staat over ieders werken. Hij houdt ieder verantwoordelijk voor wat hij/zij in zijn/haar leven gedaan heeft. De dood en het rijk van de dood worden in de vuurpoel geworpen. In het rijk van Gods eeuwige heerlijkheid is er geen dood meer. De laatste vijand is overwonnen! Amen.

### **Gebed**

*Rechtvaardige Koning-Rechter, dank U voor Uw genadegericht voor de gelovigen en voor Uw strafgericht voor de ongelovigen. Geef ons een rijke beloning in Uw genadegericht en bewaar ons voor Uw strafgericht, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Is de gedachte van twee opstandingen Bijbels?
2. Spoort Jezus' rechterstoel je aan tot goede werken?
3. Ben je klaar voor de ontmoeting met Hem? Hoe?

## JEZUS DE TERUGTREDENDE KONING

Lezen:1 Korinthiërs 15:12-28

*(Paulus schrijft aan Christus' gemeente in Korinthe:) Daarna komt het einde, wanneer Hij (Jezus) het Koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft tenietgedaan. Want Hij (Jezus) moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd...En wanneer alle dingen aan Hem (Jezus) onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Hem (God) Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn. (1 Korinthiërs 15:24,25,28)*

Bij de schepping vertrouwt God, de Koning van hemel en aarde, aan de mens het koningschap over de aarde toe (Gen.1:26). In Psalm 8 zingt David over die heerlijke positie: 'Toch hebt U hem (de mens) weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd: schapen en runderen, die allemaal, en ook de dieren van het veld, de vogels in de lucht en de vissen in de zee al wat over de paden van de zeeën wandelt'. Door satan verleid wordt de mens zijn slaaf en steelt satan het koningschap over de aarde van hem. Hij wordt nu de vorst van deze wereld. Jezus betwist hem deze positie niet, wanneer hij Hem probeert te verleiden door Hem al de koninkrijken van de wereld aan te bieden voor een knieval en aanbidding (Mt.4:8,9). Na de zondeval in het paradijs is het rijk van satan, het rijk van de duisternis, een werkelijkheid op aarde. God in Zijn grote liefde begint echter een vredes-

offensief tegen satan en zijn rijk door de 'moederbelofte' – moeder van alle heilsbeloften – te geven: 'En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u (slang) en tussen de vrouw (Eva), en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen en u zult Het de hiel vermorzelen' (Gen.3:15). Hij belooft een toekomstige Bevrijder Die zal voortkomen uit het volk Israël tot zegen van Israël en de volken, tot bevrijding uit de macht van satan. Paulus noemt Hem 'de laatste Adam' (1 Kor.15:45). Hij zal terugwinnen wat de eerste Adam verloren heeft: het koningschap over de aarde. Daarom past de Hebreeënschrijver Psalm 8:6-9 op Jezus toe: 'Maar wij zien (door het geloof) Jezus met heerlijkheid en eer gekroond' (Hebr.2:6-9). Na Zijn kruis en opstanding zegt Jezus: 'Mij is gegeven alle macht – regeringsbevoegdheid – in hemel en op aarde' (Mt.28:18). Na Zijn hemelvaart regeert Hij hemel en aarde vanuit de hemel, in het bijzonder Zijn Gemeente. Zijn Koningschap is een strijdend en overwinnend Koningschap. Paulus schrijft: 'Want Hij moet Koning zijn, totdat Hij alle vijanden onder Zijn voeten heeft gelegd'. Dat is de opdracht van Zijn Vader. Openbaring 19 en 20 beschrijven de over-winning over al Zijn vijanden: de antichristelijke machten van het beest en van de valse profeet, satan zelf en de dood. Ze worden allemaal geworpen in de poel van het vuur, de eeuwige dood. Jezus is Overwinnaar! Hij kan opnieuw zeggen: 'Het is volbracht' (Joh.19:30) tot eer en vreugde van Zijn Vader en van Hemzelf en tot zegen van alle gelovigen. Aarde en hemel worden nu verenigd onder Hem als hun Hoofd (Ef.1:10). Op het heerlijke moment dat Jezus Zijn Messiasschap en Zijn Middelaarswerk voltooid heeft, treedt Hij als Gods aangestelde Koning-Rechter terug. Paulus schrijft: 'Daarna komt het einde, wanneer Hij het Koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven, wanneer Hij alle heerschappij en alle macht en

kracht heeft tenietgedaan...En wanneer alle dingen aan Hem (Jezus) onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf zich onderwerpen aan Hem (God) Die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn'. Jezus heeft vrijwillig het werk van de verlossing op zich genomen. Hij geeft het ook vrijwillig terug, nadat Hij dit werk volbracht heeft. Dan is het einde (Gr. *telos*) - wat gelijk het doel is volgens het Griekse woord – gekomen; het grote doel van het Koningschap van God. Dan zal de Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, alles zijn in hemel en op aarde en in alle gelovigen. Ze zullen Hem dienen en zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn (Openb.22:3,4). Jezus heeft Zijn Koningschap teruggegeven aan Zijn Vader, maar Hij en Zijn werk blijven in gedachtenis, want in het nieuwe Jeruzalem is het Lam van God haar lamp (Openb.21:23). Wat een vreugde voor God de Vader en de Zoon met de Heilige Geest! Maar ook wat een vreugde voor alle gelovigen die hun volledige erfenis ontvangen. 'Hun blijdschap zal dan onbepaald door 't licht, dat van Zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppunt stijgen' (Ps.68:2; ber. 1773). 'God alles in allen'. Hem eeuwig loven en prijzen. Halleluja! Amen.

### **Gebed**

*Dank U, Heere Jezus, dat U na Uw volbrachte taak het Koningschap aan Uw Vader zult teruggeven. Geef dat we U daarin bewonderen en aanbidden. Amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar bespreken**

1. Verrast Jezus' terugtrekken als Koning? Waarom?
2. Waarom kan Jezus' Koningschap niet vergeten worden?
3. Verlang je naar dit moment? Waarom en hoe?

## EEUWIGE KONINGEN

Lezen: Openbaring 21:1-8,22 - 22:5

*U, HEERE, zetelt voor eeuwig! Uw troon is van generatie op generatie! (Klaagliederen 5:19)*

*(Jezus zegt:) Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde, de Eerste en de Laatste.*

*(Openbaring 22:13)*

*(Johannes zegt en hoort:)...en Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en Zijn Vader. (Openbaring 1:6; 20:6)*

*(De engel zegt tegen Johannes:) En de troon van God en van het Lam zal daar (in het nieuwe Jeruzalem) zijn en Zijn dienstknechten zullen Hem dienen en zullen Zijn aangezicht zien en Zijn Naam zal op hun voorhoofd zijn.(Openbaring 22:3,4)*

De eeuwige God, Die zich bekendgemaakt heeft als Vader, Zoon en Heilige Geest, is de eeuwige Koning van hemel en aarde. Zijn troon staat onwankelbaar. Door het werk van Jezus en van de Heilige Geest wordt na de zondeval in het paradijs Zijn Koningschap weer door mensen erkend. Er heeft eerherstel van Zijn Koningschap plaatsgevonden en dat vindt nog steeds plaats wanneer mensen tot geloof en bekering komen. Zijn eeuwig Koningschap geldt God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Leve de Koning tot in de eeuwen der eeuwen!

Ook het Koningschap van Jezus als de Zoon van God is eeuwig! Zijn Koningschap als de Messias van Israël en Redder van de wereld (1 Joh.4:14) heeft echter een historisch begin en heeft eeuwenlang geduurd. Nadat Hij alle vijanden overwonnen heeft, heeft Hij dit overgegeven aan Zijn Vader en is Hij als zodanig teruggetreden (1 Kor.15:24,28), opdat God alles en in allen zal zijn. Toch is Hij als het Lam de lamp van het nieuwe Jeruzalem (Openb.21:23) en staat Zijn troon daar (Openb.22:3). Zijn tijdelijk Koningschap blijft eeuwig in gedachtenis! Leve Koning Jezus als de Zoon van God, de Messias van Israël en de Bruidegom van Zijn Gemeente tot in de eeuwen der eeuwen!

Ook het koningschap van de gelovigen blijft eeuwig voortbestaan en komt tot zijn volle ontplooiing en heerlijkheid. Jezus heeft ze eenmaal gemaakt tot koningen en priesters en (tot profeten) voor God Zijn Vader – het herstel van het beeld van God waarnaar de mens geschapen is – en Hij bevestigt en voltooit dat goede werk tot in eeuwigheid. Leve deze kleine koningen tot in de eeuwen der eeuwen, tot eer van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen.

### **Gebed**

*Dank U, Drieënige God, voor Uw eeuwig Koningschap en voor het eeuwig koningschap van de gelovigen.*

*Geef dat we U daarin bewonderen, U daarvoor danken, loven en aanbidden, amen.*

### **Om over na te denken en met elkaar te bespreken**

1. Welke nieuwe gedachten heb je gekregen?
2. Welke vragen roepen deze bij je op?
3. Verlang je naar deze tijd? Waarom en hoe?

## GEBED

*Drieënige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, eeuwige Koning,*

*we danken U*

*voor Uw eeuwig Koningschap dat U aan ons in Uw Woord hebt bekendgemaakt;*

*voor het Koningschap van Jezus, Uw Zoon, de Messias van Israël en de Redder van de volken; en*

*voor het koningschap van de gelovigen, dat we van U hebben gekregen in de weg van geloof en bekering, door het werk van Uw Heilige Geest in Zijn vervulling, inwoning en toerusting met Zijn vrucht, gaven en bedieningen; en*

*we bidden U*

*om vergeving dat we Uw Koningschap, het Koningschap van Jezus en ons koningschap niet hebben herkend en erkend, dat we er niet op een goede manier mee omgegaan zijn en er nog niet altijd goed mee omgaan;*

*om vernieuwing dat we uit Uw Koningschap, uit het Koningschap van Jezus en uit ons eigen koningschap leven, dat voorleven en doorgeven aan anderen;*

*om de ontplooiing en de voltooiing van Uw Koningschap, van Jezus' Koningschap en van ons eigen koningschap, tot eer van U, tot opbouw van Christus' Gemeente en tot de komst van Uw Koninkrijk voor Israël en de volken;  
in Jezus' Naam, door de kracht van de Heilige Geest, amen.*

## LIED

Uw Koninklijke heerschappij  
zij nu en eeuwig ons nabij.  
Geleid ons tot het bruiloftsfeest  
door alle gaven van de Geest.  
Sla het geweld van Satan neer,  
behoed Uw eigen kerk, o Heer.

U is en worde toegebracht  
het rijk, de heerlijkheid, de kracht,  
U onze Vader op de troon  
Die tot ons zendt Uw lieve Zoon,  
Die ons door Uwe Geest geleidt,  
U zij de lof in eeuwigheid.

Martin Luther (1483-1546)

*Liedboek voor de kerken*, 's Gravenhage/Leeuwarden, 1973,  
gezing 48:3,9.



## LITERATUUR

- Floor, L., *Die Evangelie van die Koninkrijk*, Pretoria, 1981.
- Godschalk, L.A.F., *Het Koninkrijk Gods naar de Schriften*, Groningen, 1968.
- Houwelingen, P.H.R. van, 'Koninkrijk van God, koning', art. in Noordegraaf, A., e.a., *Woordenboek voor Bijbellezers*, Zoetermeer, 2005, 321-328.
- Koolhaas, A.A., *Theocratie en Monarchie in Israël*, Wageningen, 1957.
- Ladd, G.E., *The Presence of the future: The Eschatology of Biblical Realism*, Grand Rapids, 1974.
- Matter, H.M., *Nieuwere opvattingen omtrent het Koninkrijk Gods in Jezus' prediking naar de synoptici*, Kampen, 1942.
- Morphew, D., *De grote Doorbraak. Ontdek het Koninkrijk*, Amersfoort, 2005.
- Oosterhoff, B.J., *Het koningschap Gods in de Psalmen*, Alphen aan den Rijn, 1956.
- Ouweneel, W.J., *De toekomst van God*, Heerenveen, 2012.
- Idem, *Eerst Gods koninkrijk*, Heerenveen, 2010.
- Idem, *Het verbond en het koninkrijk van God*, Heerenveen, 2011.
- Ridderbos, H.N., *De komst van het Koninkrijk. Jezus' prediking volgens de synoptische Evangeliën*, Kampen, 1950.
- Rietveld, B., *Gods nieuwe wereld. Gedachten over het Koninkrijk van God*, Kampen, 1985.
- Wagner, C.P., *Dominion. How Kingdom Action can change the world*, Grand Rapids, 2008.
- Westerbeek, R., *Proef! New Wine en het Koninkrijk van God*, Amsterdam, 2017
- Westerink, H.J., *Het Koninkrijk Gods bij Paulus*, Hilversum, 1937.
- enz.











